

Puntuit | Bijbelrooster | De vrouwen rondom de geboorte van Jezus Christus

Mattheus 1:3 – Tamar

Lezen: Genesis 38: 1 – 30

Geslachtsregisters zijn niet geliefd. Ellenlange lijsten zijn niet aantrekkelijk. Nietszeggende namen roepen verveling op. Het voorlezen prikkelt de irritatie. Bovendien, om het met de Heidelbergse Catechismus te zeggen: wat nut ons dit. Inderdaad zo, zouden we nog wel een poosje door kunnen gaan. Toch zit er ook een andere kant aan. Dat hopen we deze week voor het eerst, of opnieuw te ontdekken.

In het geslachtsregister van de Heere Jezus komen vijf vrouwen voor. Tamar is de eerste. Haar geschiedenis komt uitgebreid in Genesis 38 aan de orde. Seksuele uitpattingen worden onverbloemd verteld. Juda pleegt incest. Godlover? Het mocht wat.

Wie zou dergelijke mensen met ere willen vermelden in zijn geslachtsregister? Toch zeker niemand. Dat iets dergelijks heeft plaatsgevonden in je voorgeslacht daar kun jij niets aan doen. Nee, dat mag duidelijk zijn. Maar dergelijke gebeurtenissen werpen wel een smet op jou. Een voor de hand liggende reactie is dan ook: een toedekken van de affaire.

Jezus doet dat niet. Het heeft de Heilige Geest goed gedacht om dit te memoreren.

Waarom? Niet om te zeggen: “O, toen ook al”. Niet om te zeggen: “Blijkbaar is het niet zo erg”. Nee, maar wel om te zeggen: “Over de overtreders van mijn wet ben Ik met barmhartigheid bewogen”.

Mattheus 1:5 - Rachab

Lezen Jozua 2: 1 – 21

De tweede vrouw die in het geslachtsregister van de Heere Jezus wordt genoemd is Rachab. Ogenblikkelijk volgt op haar naam “de hoer”, een publieke vrouw, iemand die haar lichaam verkoopt en liefde bedrijft met Jan en alle (elke, iedere) -man. Haar geschiedenis lezen we in Jozua 2.

Geweldige uitspraken doet zij in Jozua 2. Geloofsuitspraken. “Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft. Hoe zij aan die kennis kwam, wordt niet gezegd, maar zij bezat die kennis wel. Haar land was een weggeschonken land. Ja, alles goed en wel. Maar is deze uitspraak niet enigszins voorbarig? Er is nog geen slag of stoot uitgedeeld En dan deze woorden.

Onbegrijpelijk.

En dan het tweede: want de HEERE uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Rachab besef je wel wat je zegt. Met deze belijdenis zweer je je eigen god af, waar je, jarenlang op vertrouwd hebt, die je mogelijk tientallen jaren vereerd hebt. Punt erachter.

Vanaf nu en voortaan is het de God van Israël.

Rachab, een van de stammoeders van de Heere Jezus. Wie had dat ooit gedacht? Nou in elk geval zij niet. Maar van eeuwigheid werd zij gekend en aangenomen als Gods kind om de verdienste van Christus.

Mattheus 1:5 – Ruth

Lezen Ruth 4: 1 – 22

De derde vrouw in het geslachtsregister van onze Zaligmaker is Ruth, de Moabitische. Uitvoerig lezen we haar lotgevallen in het naar haar genoemde boekje. Opvallend is het voorkomen van haar naam in dit register, gezien het feit dat we in Deut. 23: 3 lezen: “Geen Ammoniet, noch Moabiet zal in de vergadering des HEEREN komen, zelfs hun tiende geslacht zal in de vergadering des HEEREN niet komen tot in eeuwigheid”. Om het zo maar eens te stellen. Op grond van deze tekst was dat Moabitsche volk gedoodverfd. En toch ... evangelische blijdschap! God heeft redenen uit zichzelf genomen. Hij nam zelf het initiatief om deze vrouw in te lijven in Zijn volk. Een wonder bij uitstek dat deze vrouw een stammoeder mocht worden van onze Zaligmaker. Daaruit blijkt dat zelfs voor mensen, die onder de vloek verkeren, hoop en verwachting is. Hopeloze gevallen zijn er niet voor God. Jij, onder de vloek. “Aan allerhande ellendigheid, ja zelfs aan de verdoemenis in Adam onderworpen”. En toch ... mogelijkheid van adoptie. En toch ... mogelijkheid van aanneming. Nee, niet om enige prestatie van mijn kant, maar wel omwille van pure gratie. Godlof!

Mattheus 1:6 – Bathseba

Lezen 2 Samuël 11: 1 – 27

“En David, de koning, gewon Salomon bij degene die Uria’s vrouw was geweest”. In het Grieks, de oorspronkelijke taal van het Nieuwe Testament: bij die van Uria. Nadrukkelijk geeft de tekst een vreemdgaan van David weer. Salomo’s moeder behoorde bij Uria en niet bij David. Afschuwelijk is de geschiedenis, die we in 2 Sam. 11 vinden. Begeerte, overspel, leugen en uiteindelijk moord. Zonde bleek ook hier een hellend vlak te zijn.

Bathseba, dochter van de eed, of dochter van de sabbath. Sabbath roept rust op. Maar voor het huis van David kwam er geen rust. Het zwaard week door deze zonde niet van zijn huis (2 Sam. 12: 10).

Opmerkelijk dat ook deze geschiedenis niet verdoezeld wordt. Ook hier zou je de zaak willen toedekken.

De Koning der koningen en Heere der heren heeft dat niet willen doen. Zo zeer vernederde Hij zichzelf. Zo zeer ont-ledigde (leegmaken) Hij zichzelf. Zo hoeft niemand zich te slecht te voelen om aan te kloppen bij koning Jezus. We kunnen ons wel te goed vinden om het heil in Jezus Christus te zoeken. Laat Zijn vernedering voor jou tot eeuwige zegen mogen zijn.

Mattheus 1:16 – Maria

Lezen Lukas 1: 26 – 38

“Jozef, de man van Maria uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus”. Zo is het beschreven. Opvallend deze beschrijving. Bij de geboorte van onze Zaligmaker waren Jozef en Maria nog niet getrouwd. Toch spreekt de Bijbel over Jozef, de man van Maria. Veelzeggend. Jezus heeft zich onder een aardse vader gesteld. Hij werd ons in alles gelijk behalve de zonde. Gezegd deze vrouw. Moeder van de Zaligmaker. Negen maanden onder haar hart gedragen. Wat zal ze daar met veel zorg en liefde mee omgegaan zijn. Dit kind mag niets overkomen. Het nodige zal ze zich ontzien hebben.

Een zwaard ging door haar ziel toen ze haar Kind zag hangen aan het kruis. Al was ze overtuigd van het “Ik voor u daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven”, het hangen aan het kruis deed haar bittere tranen schreien. “Leer mij Uw lijden recht betrachten”.

Ons menselijk vlees, dat vlees dat bezoedeld en besmeurd was door de zonde, nam Christus aan, zonder deel te hebben of te krijgen aan die zonde, uit de maagd Maria. Een geheimenis wat nooit te bevatten is, maar wat in geloof aanvaard moet worden en troostrijk zal blijken te zijn.

Lukas 1:5 – Elisabeth

Lezen Lukas 1: 5 – 19

Elisabet. Wat een heerlijk getuigenis lezen wij over haar. Met haar man “rechtvaardig voor God, wandelend in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk”.

Rechtvaardig. Letterlijk: beantwoorden aan je doel, leven tot Gods eer en naar Zijn bestemming. Leven zoals God bedoeld heeft, waartoe Hij ons ook opgeroepen heeft. Klip en klaar. Die eis, want dat is het, mag Hij ook stellen. Wij kwamen en komen uit Zijn hand voort. Elisabet, rechtvaardig voor God, wandelend in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk. Wandelen. Dat doe je in een ontspannen sfeer. Van kramp ben je bevrijdt. Dwang is ver te zoeken.

Wandelen veronderstelt vrijheid. Elisabet wandelt in al de geboden van de Heere onberispelijk. Bij haar vind je geen “moeten”. Integendeel. Voor haar geldt: “Hoe lief heb ik Uw wet”. Jazeker. Daarin vind ik mijn hoogst verlangen. De wil van mijn Koning, van mijn Heere vind ik daarin. “Leer mij naar Uw wil te handelen” is mij uit het hart gegrepen. Elisabet verspreidt een liefelijke reuk. Nee, niet op grond van enige prestatie, maar wel vanwege gratie. De Heere, de God der legerscharen is ook in haar een goed werk begonnen.

Lukas 2:36 – Anna

Lezen Lukas 2: 22 – 40

Anna. Ze was afkomstig uit de stam van Aser. Aan zegeningen geen gebrek. “Aser zij gezegend met zonen, hij zij zijn broeders aangenaam en dope zijn voet in olie” (Deut 33: 24 en 25). Toch kleefden aan die zegeningen gevaren. Dat blijkt ook wel uit het vervolg van de heilsgeschiedenis. Amos profeteert: “Huilt over uw rijkdom” (Amos 5). Allerlei afgodische praktijken waren door middel van een levende handel ingevoerd. Te midden van deze stam leefde het geslacht van Fanuël, de persoon van Anna. Godsvrucht was bij haar te vinden. Ze was niet verlegen om aards brood, maar wel om het hemelse Brood, de Heere Jezus Christus. Daarom diende ze God dag en nacht in Zijn tempel. Deze dienst heeft nog nooit iemand spijt opgeleverd.

Anna afkomstig uit de stam van Aser. Letterlijk betekent die naam welgelukzalig. Zo snap je de zin Anna afkomstig uit Aser is Aser. Verkoren is ze. Getrokken met koorden van liefde. Eeuwig zal ze zingen van Gods goedertierenheden. Hier al in deze tempel. Met Simeon. Staande rondom het Kind van Bethlehem, haar Zaligmaker, haar Verlosser. Straks bij God in de hemel met heel Gods gekende en gekochte gemeente.