

23 december – 29 december 2014

Weekthema: Waarom Kerst?

Dinsdag 23 december

Vragen naar de Koning

Lezen: Mattheüs 2: 1-8

Aan de manier waarop wij Kerstfeest vieren zitten gevaren. Eén ervan is dat we niet verder komen dan wat gezelligheid en romantiek rondom het kindje Jezus, zonder dat we echt zien wie Hij is. De wijzen uit het Oosten, heidense magiërs, hebben dat blijkbaar geweten. Aan een bijzondere ster hebben ze gezien dat er in Israël een bijzondere Koning geboren moest zijn. Daarom trekken ze naar Jeruzalem en vragen ze her en der aan inwoners waar ze hun geboren Koning kunnen vinden. In elk geval zal dat in een paleis in de hoofdstad van Israël moeten zijn. Nu woont daar inderdaad een koning: koning Herodes. Hij krijgt een concurrent en die moet zo snel mogelijk gedood worden. Met dat doel vraagt hij de theologen waar het Kind te vinden is. En dan gaat de Bijbel open en wijzen ze het aan: in Bethlehem. Zelf blijven ze echter zitten waar ze zijn. In zo'n onbetekenend dorpje vind je toch geen Koning? Maar de wijzen gaan weg op weg. Je vraagt waar de Koning der Joden is? Open de Schriften en laat de Heilige Geest je blik richten van de kribbe, via het kruis naar boven, vanwaar Hij regeert, met eer en heerlijkheid gekroond.

Woensdag 24 december

Het feest van Gods liefde

Lezen: 1 Johannes 4: 7-9

We vieren bijna weer Kerstfeest. Het feest van de geboorte van Christus. Het feest van de liefde van God. Om die liefde te ontdekken, moet je niet eerst om je heen kijken naar alle narigheid in de wereld, maar moet je in geloof je blik richten op het Kind in de kribbe. Daar wordt Gods liefde onthuld. Hoe? In Gods aanval van de wereld. Niet met raketten, om te vernietigen, maar met het wapen van Zijn liefde, om te behouden. Het eerste had voor de hand gelegen. De wereld, waarin God Zijn Zoon zond, is geen mooie, opgepoetste wereld. Het is een gebroken wereld, vol kwaad, haat en rebellie tegen de Almachtige en Heilige.

Onverklaarbaar dat Hij het Liefste dat Hij bezat (Zijn Eniggeborene, Hij had geen tweede) stuurde in een wereld die de duisternis liever heeft gehad dan het licht. En dat Hij dat liefdeslicht nu juist wil laten schijnen in onze harten, zodat wij eeuwig gaan leven door Hem, Die kwam om te sterven aan het kruis. Wil jij die liefde ervaren? Ga naar de kribbe. Daar ontvang je die liefde door in nederigheid te biddend en te knielen voor het Kind. Zo wordt het Kerstfeest; het feest van Gods liefde. We krijgen Hem dan lief boven alles en onze naaste als onszelf.

Donderdag 25 december

Niet wij, maar Hij

Lezen: 1 Johannes 4: 10-14

Liefde kan niet van één kant komen, zeggen we wel eens. En dat is ook zo. Gods liefde komt echter wel van één kant. Gods liefde vindt bij ons geen aanknopingspunt. Hij hoeft ons niet eerst in de ogen te kijken om te ontdekken: 'Jij hebt Mij lief en daarom kan Ik jou liefhebben'. O nee. Wij zijn vanuit onszelf geneigd God en onze naaste te haten. Wat een wonderbare liefde. Paulus zegt dat God de Zijnen al lief had toen ze nog zondaars waren. Toen wij nog in vijandschap leefden, dacht God al aan ons. Zijn liefde is een eeuwige liefde. Dat is ook de boodschap van Kerstfeest. God is een mens altijd voor. Dat betekent niet dat deze Goddelijke liefde op een afstand blijft. Kerstfeest verkondigt eveneens dat God in Zijn Kind Jezus Zijn liefde bij ons brengt. En dat die liefde door Zijn Geest weerklank vindt in ons hart en leven. De Geest opent onze ogen en laat door het geloof zien dat het Kind in de kribbe, de Zaligmaker van de wereld, ook mijn Redder is. En in verwondering stamelen we: 'Wat deed uit 's hemels zalen, o Heer' der heerlijkheid, op aard' U nederdalen? Uw grote liefde alléén.'

Vrijdag 26 december

'Er is uit 's werelds duistere wolken...'

Lezen: Maleachi 3: 18 – 4: 2a en Johannes 8: 12

Wat de zon doet, hoe die het iedere dag weer licht maakt en warmte geeft, weet iedereen. Heerlijk als die opgaat. Wat kunnen we er op donkere dagen naar verlangen. Op de grote dag van de HEERE zal een heel bijzondere zon opgaan: de 'Zon der gerechtigheid'. Deze

bestaat uit pure gerechtigheid. Een aansprekend beeld voor een samenleving die bol staat van onrecht. In de Heere Jezus komt deze tekst tot vervulling. Vandaag is het Kerstfeest. 'Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan.' In Hem komt de gerechtigheid naar ons toe. In de zondeval zijn we die kwijtgeraakt. Ik sta niet meer recht tegenover God en mijn medemens. Maar in Christus komt de gerechtigheid weer terug en gaat als een Zon over ons zondaren op. Kom, zoek vandaag deze Zon op. Net als de gewone zon schijnt deze voor iedereen. Ook voor jou. En het kost niets. Laat je bestralen, verwarmen, vernieuwen, door Hem te aanbidden. Wie deze Zon mijdt en in het donker blijft, wordt niet vernieuwd. Dan is het andere beeld van toepassing: de brandende oven die de goddelozen als een stoppelveld verbrandt.

Zaterdag 27 december

'Kom tot Zijn schijnsel, alle volken...'

Lezen: Maleachi 4: 2b en Mattheüs 2: 7-12

'Er zal genezing zijn onder haar vleugels.' Beeldende taal. In de stralen van de Zon der gerechtigheid ligt genezing, zoals ook in de stralen van de gewone zon genezing kan liggen. Genezing, maar waarvan? Ik denk aan de mensen die toen leden onder onrecht. De vrouwen die door hun mannen aan de kant waren gezet; de dagloners van wie het loon was ingehouden; de weduwen en wezen aan wie het recht was ontnomen. Hij herstelt niet alleen het recht, maar geneest ook het verdriet, de innerlijke wonden, die ze hebben opgelopen onder het onrecht.

Maar het gaat nog dieper. Er is vooral ook genezing van mijn schuld tegenover God. Genezing van mijn zwakke geloof. Genezing van mijn twijfel, waardoor ik zo vaak heen en weer word geschud. Genezing ook van die karakterzonde, waartegen ik mijn leven lang strijd en die maar steeds weer de kop op steekt. Er is genezing in de stralen van de Zon der gerechtigheid. 'Komt tot Zijn schijnsel, alle volken...' zo zingt het lied. Ja, niemand wordt uitgesloten. Oud of jong, ziek of gezond, trouwe kerkganger of brute zondaar. Waarom zou je dan jezelf buitensluiten en een onrechtvaardige blijven?

Zondag 28 december

Het volle licht op Jezus

Lezen: Lucas 2: 1-7

In Kerst valt het volle licht op Jezus! De voorloper is in heel Lucas 2 in geen velden of wegen te bekennen. Daar heeft de evangelist op aangestuurd! Jezus' komst in de wereld is een voorlopig hoogtepunt in zijn zorgvuldig gecomponeerde geschiedenisverhaal. Om Hem gaat het! Een hoogtepunt, om maar een ding te noemen, is dat we van het provinciale Judea van Zacharias en Elizabeth, hier opeens geplaatst zijn op het niveau van de wereld. Zo laat Lucas al doorschemeren, dat dit nieuwgeboren Kind weliswaar geheel en al opkomt vanuit Israël, maar bestemd is tot zegen van de hele wereld. Lucas heeft dit hoogtepunt dus zorgvuldig voorbereid. Dank zij hem (dank zij de Heilige Geest!), zijn wij ook in het jaar 2014 in de gelegenheid om nog steeds weer van ons stuk te raken bij het horen van dit geboortebericht. Het is aangrijpend en luisterrijk. Gods eigen Zoon ter wereld gekomen...

Maandag 29 december

Hoe vinden we het Kind?

Lezen: Lucas 2: 8-20

Als het Kind in Bethlehem geboren is, wordt de aarde er direct van op de hoogte gebracht. Engelen van God komen aan de herders vertellen wie er geboren is: de Zaligmaker, welke is Christus de Heere. Ook vertellen ze waar en hoe ze Hem kunnen vinden: in de stad van David, in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En dan gaan ze (nadat een engelenkoor de betekenis van Dit Kind bezongen heeft) met haast naar Bethlehem om het vleesgeworden Woord te bekijken. En dan, als ze daar in die stal aankomen, vinden ze dan het Kind gelijk? Nee, dan schrijft Lukas die merkwaardige woorden: 'En zij vonden Maria en Jozef, en het Kindeke.' Met andere woorden: alleen via Maria en Jozef vinden ze de Zaligmaker. Begrijpen je dat? Op weg naar het geboren Kind ontmoet je andere mensen, die ook zoeken en vinden. En dus, als je die ander niet mag, als je met die anderen overhoop ligt, dan vind je het Kind niet. Want je wilt toch vergeving van je zonden bij Hem ontvangen? Maar als je niet bereid bent om anderen te vergeven, zou je dan besef hebben wat God je allemaal moet vergeven? Is dat misschien de oorzaak dat je het Kind niet vindt? Je wilt niet buigen terwijl God zo diep buigt in Zijn Zoon.