

Weekthema: Identiteit (wie ben ik)

Dinsdag 28 mei

Heilig of schijnheilig?

Lezen: Handelingen 21: 15-26

Als in onze tijd iets van christenen verwacht wordt, dan is het echtheid! Christen-zijn als een vrome verflaag, bladdert in de hitte van onze huidige tijd en samenleving snel af. Maar ook jongeren hebben een scherp oog voor een heiligheid, die niet verdergaat dan de voorgevel van ons bestaan. Ik zou me voor kunnen stellen, dat je het maar niks vindt, wat Paulus hier doet. Terug in Jeruzalem om verslag uit te brengen van zijn derde zendingsreis, stuit hij op een vooroordeel. Hij zou de joden in den vreemde afval van de Wet leren. Best handig om dan met een heiligingsritueel maar weer eens een ‘wettische’ daad te stellen. Handig, maar ook heilig? Of schijnheilig? Had Paulus niet moeten zeggen: ‘Mijn heiligheid zit van binnen’? Toch is dit geen schijnheiligheid. Daarvan is sprake, als een fraaie buitenkant een dode binnenkant moet verhullen. Hier is het de liefde van zijn hart, die Paulus de joden een jood doet zijn. Als geloven voor jou een zaak is van het hart, zal de liefde de buitenkant van jouw leven uitnodigend maken. Want de voorgevel van een huis zegt niet alles over de bewoners maar toch ook weer niet niks...

Woensdag 29 mei

Worden als een man

Lezen: Efeze 4: 17-21

Uiteraard zijn we allen op een bepaald moment geboren. Maar stel je eens voor, dat het bij die geboorte gebleven zou zijn; je zou niet verder zijn gegroeid. Dan zou er iets grondig mis zijn. Zo is het ook in geestelijk opzicht, zowel voor de kerk als geheel als voor iedere gelovige persoonlijk. In het gedeelte dat we lazen vloeien de aspecten van gemeentegroei en de persoonlijke geloofsgroei ineen. Het één is er niet zonder het ander. De Heere heeft de ambten in de gemeente gegeven, opdat de heiligen (gelovigen) worden toegerust tot dienstbetoon. Dat dienstbetoon is weer gericht op de opbouw van het lichaam van Christus. De kerk van Christus, geboren uit Woord en Geest, mag gericht zijn op groei; zowel intensief (meer kennis van Christus) als extensief (toebrenging van mensen van ‘buiten’) Dat kan echter niet zonder persoonlijke groei bij de leden afzonderlijk. Ben je door wedergeboorte een levend lid van de kerk geworden? Wat is er in het begin nog veel onervarenheid in het geloof; wat kan dwaalleer nog gemakkelijk vat op je krijgen. Geestelijke oefeningen in gebed, Schriftlezing, meditatie, studie en gesprek zijn nodig om

geestelijk volwassen te worden. Dat betekent niet: ‘op eigen benen staan’; het wil juist zeggen: steeds afhankelijker van Christus zijn, geworteld in Hem!

Donderdag 30 mei

Jij, helemaal anders

Lezen: Efeze 4:17-21

In het tweede gedeelte van deze brief dringt Paulus sterk aan op een werkelijk christelijke levenswandel. Wie zich niet als een kameleon gedraagt – zich aanpassend aan de omgeving -, maar echt christen is, die valt op. Dan ben je totaal anders dan de wereld om je heen. Het leven zonder God wordt in de verzen 17-19 in donkere kleuren geschilderd: het is leeg en donker; het wordt gekenmerkt door vervreemding en onwetendheid, door verharding en ongevoeligheid. Het is gericht op de uitleving van het eigen ‘ik’, op allerlei manieren. Als we de Heere kennen, kunnen we ons daar niet boven verheffen. Wie zijn we zelf van nature? (zie 2: 1-3!). Wat een wonder als ook van ons mag gelden: ‘Jij geheel anders; jij hebt Christus leren kennen’. Paulus laat zien, dat we in ons leven uiteindelijk maar één les hebben te leren: Christus. Hem te kennen als onze persoonlijke Zaligmaker! Wie Hem ‘leert’, leert zichzelf af. De Heilige Geest leert mij om intensief naar Christus te luisteren en gehoor te geven aan Zijn Woord. Zo doet Christus mij Zijn leerling zijn, die Hem in alles wil volgen. Dat wordt merkbaar in de omgeving: je bent anders. Wat erin zit, komt eruit. Hoe staat het daarmee bij jou?

Vrijdag 31 mei

Afleggen en aandoen

Lezen: Efeze 4: 22-27

Wie Christus heeft leren kennen is een ander mens geworden. Die is – door het geloof – met Hem gestorven en opgestaan. Maar nu krijgt dat ook z’n uitwerking in de praktijk van het leven. Met verwijzing naar de manier waarop in de vroege kerk volwassenen gedoopt werden, spreekt Paulus hier over het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. De oude mens is wat wij in Adam geworden zijn. Je kunt dat vergelijken met oude kleren – lompen en rafels. Er is niets mee te beginnen. Werp ze af! dat is minder eenvoudig dan het lijkt; we hebben onszelf bepaald niet mee. Het kan alleen in de gemeenschap met Christus. ‘Laat mij in Uw kruisdood meegekruisigd sterven’. Maar dan ook dat andere: ‘en herboren, opgestaan, achter U aan leven’. Zoals een dopeling zijn nieuwe doopkleed aantrok, zo wordt elke gelovige geroepen tot het aantrekken van het nieuwe levenskleed, door innerlijke verandering, uitkomend in een nieuwe levenswandel. En dan gaat het om heel concrete dingen. Vooral ook om positieve dingen. Als ik alleen het negatieve afleg, wat betekent dat? Dan zit ik nog op het

nulpunt. Het gaat om het positieve dat de Geest ervoor in de plaats wil geven: het herstelde beeld van God. Wat trek jij vandaag aan?

Zaterdag 1 juni

Uitverkoren door de Vader

Lezen Efeze 1: 3-6

De uitverkiezing – zit je ermee? Dat is toch zo'n zwaar 'stuk', denk je. Laten we meteen erkennen dat Gods uitverkiezing ons begrip ver te boven gaat. Maar het is ook niet bedoeld als een leerstuk om over te redeneren, maar om van te zingen! Dat doet Paulus hier. En dat is de enige juiste toonhoogte: de lofzang op die God, Die in Zijn onpeilbare liefde gevallen zondaren heeft uitverkoren, nog voordat de wereld er was. Duizelingwekkende troost voor de gelovige: mijn heil ligt van eeuwigheid vast. Maar dan moeten we ook meteen goed zien hoe het hier staat: in Christus! We moeten niet over de uitverkiezing spreken buiten Christus om – in dat geval wordt het een idee, een systeem. Maar Christus is 'de spiegel van onze verkiezing' (Calvijn). Je weet hoe dat in sommige kerken is: de speeltafel van het orgel bevindt zich boven de kansel. De organist kan de predikant niet zien. Maar d.m.v. een spiegel in de balustrade aan de overkant is dat toch mogelijk. Wie gelovig op de gekruisigde Christus ziet, mag in Hem zijn uitverkiezing van eeuwigheid ontdekken. Dan begin je niet met de verkiezing, maar je eindigt er wel in. Ja, in die God, Die jou, verloren mens, verkoos. Zo komt Hij aan Zijn eer.

Zondag 2 juni

Verlost door de Zoon

Lezen Efeze 1: 7-10

De eeuwen door is de verzoening met God onderwerp van discussie geweest. Dat is vandaag niet anders. Geen wonder, want het betreft hier het hart van het Evangelie. Wie dat eruit snijdt, houdt geen Evangelie over. In het Bijbelgedeelte van vandaag komt de diepe en tegelijk brede betekenis van Christus' bloed aan de orde. Eerst, in de verzen 8 en 9, de verlossing van de mens. Christus koopt mensen vrij uit de slavendienst van de zonde om hen te stellen in de vrijheid van Gods kinderen. Wat een hoge prijs betaalde Hij daarvoor: Zijn eigen bloed, samenvatting van heel het lijden en sterven van Christus. Ook vandaag geldt: 'Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik je voorbijgaan'. Door het geloof in Zijn bloed ontvang je vergeving van alle misdaden. Zonden zijn dus geen foutjes, maar misdaden tegen God! Ben je ze ook gaan zien? Weet dan dat er in Christus' bloed kracht is tot vergeving en verwijdering van al jouw zonden. Zo komt de rijkdom van Gods genade aan het licht. Er is bij de HEERE een overstelpende overvloed. Nooit boor je deze Bron

tevergeefs aan. We hebben te doen met een royale God, Die ons in Christus verlossing gunt. Kom, leg jouw hand op Gods Offerlam...

Maandag 3 juni

Verzegeld met de Heilige Geest

Lezen: Efeze 1: 11-14

De drie-enige God is actief tot verlossing van zondaren. In dat kader komt aan het slot van deze lange zin (vers 3-14) nu ook het werk van de Heilige Geest aan de orde. Wie tot geloof kwam, is op datzelfde moment verzegeld met de Heilige Geest. De gelovige ontvangt de Geest als een zegel, als een waarmerk dat hem stempelt tot Gods wettig eigendom. Een zegel werd vroeger wel op een schriftelijke mededeling gedrukt of eraan gehangen als een bevestiging dat de inhoud betrouwbaar was. Wat doet de HEERE nu tot bemoediging van een aangevochten geloof? Hij gaat Zijn Woord vastmaken in het hart door Zijn Geest. De Geest gaat mij volkomen zeker maken van de betrouwbaarheid van het evangelie dat ik gehoord en geloofd heb. Hij bevestigt in mijn hart wat God door Zijn Woord beloofd heeft. Zo mag ik weten het eigendom van de HEERE te zijn. Tegelijk geldt: het beste komt nog. De Heilige Geest is namelijk ook 'het onderpand van onze erfenis'. De Geest is een eerste aanbetaling van de volle erfenis die eens zal worden ontvangen. Zo word ik niet alleen verzekerd van mijn deelhebben aan Christus nu, maar ook van het ontvangen van de eeuwige heerlijkheid straks.