

Weekthema: Blindheid

Dinsdag 13 augustus

Kostbaar in Gods oog

Lezen: Jesaja 43: 1-8

Kun jij het begrijpen? Dat dove en blinde volk in Babel is kostbaar in Gods oog. God heeft het intens lief. Hoe kan dat? Omdat Hij het in Zijn verkiezende liefde heeft geformeerd, bij naam heeft geroepen en Zijn Naam eraan heeft verbonden. Hij heeft het tot Zijn bezit gemaakt. Daar is geen gram verdienste van Israël bij. Louter genade. Gered uit Egypte verklaart Hij: 'Ik ben de HEERE uw God'. Het volk kan er diep onderdoor moeten gaan, door watervloeden en vuurvlammen heen, maar de Heilige van Israël, hun Heiland, zal niet toelaten dat ze erin ten onder gaan. Dus ook niet in Babel. Hij roept uit alle winstreken Zijn verstrooide kinderen terug. 'Geef hier, houd ze niet vast, breng ze bij Mij'. En dan gebeurt dat. Dat dode volk komt in beweging. Maar ze zijn toch doof en blind? Zeker, maar op de krachtige roep van God gaan doven horen en blinden zien. Doden horen de stem van de levende God en dan komen ze tot leven. Wat het geheim is? God maakte Zijn Zoon blind, opdat wij ziende worden. En doof, opdat wij gaan horen. Als we dat wonder ervaren, dan gaan we het door het geloof pas goed begrijpen: God heeft me lief gehad met een eeuwige liefde. Ik ben kostbaar in Zijn oog.

Woensdag 14 augustus

Wie is er nu blind?

Lezen: Mattheüs 20: 29-34

Twee blinden bij Jericho roepen tot Jezus vanuit hun nood. Ze doen een beroep op Zijn ontferming: 'Heere, heb medelijden met ons, Zoon van David!' In één zin belijden ze dat ze Jezus erkennen als de Messias en als hun Heere. En dat ze heel hun redding van Hem alleen verwachten. De menigte, die Jezus volgt, bestraft het tweetal. Blijkbaar vindt men het niet gepast, dat de blinden een beroep doen op het medelijden van Jezus. Blijkbaar hebben ze nog niet ontdekt, dat Jezus juist gekomen is om als een goede Herder het verlorene te redden en het zieke te genezen. En blijkbaar hebben ze ook nog niet ontdekt, dat ook zichzelf niet kunnen leven zonder Gods ontferming. De twee blinden 'zien' dus, waar de zienden nog stekeblind voor zijn. En daarom roepen ze. Ze worden niet teleurgesteld. Met diepe bewogenheid geeft de Heiland genezing. Ze krijgen van Hem een nieuw leven. in het Woord dat vandaag gesproken wordt, komt Jezus ook naar jou toe. Vol ontferming (medelijden). Dat is reddend Evangelie. Zie je het?

Donderdag 15 augustus

Ziende blind

Lezen: Mattheüs 9: 27-34

Vandaag komen wij door de bekendmaking van het Evangelie heel direct met de Heere Jezus in aanraking. Hoe zal nu de reactie van ons zijn op het Woord van de HEERE? Het gedeelte uit Mattheüs 9 laat heel duidelijk zien dat de Jezus geloof vraagt. Tegelijk komt erin uit, dat geloof direct verbonden is aan gehoorzaamheid. De Heere Jezus wil niet dat mensen zich blind staren op Hem als Wonderdoener. Dat gevaar was aanwezig. Na de opwekking van het dochtertje van Jäirus ging de 'roep' hierover door heel de streek. En nu roepen er weer twee blinden. De Heere Jezus antwoordt niet meteen op hun geroep, maar geneest hen pas als ze binnen zijn. De Heere Jezus wil gehoorzaam de Schrift navolgen. Jesaja heeft gezegd: 'Niemand zal op de pleinen Zijn stem horen', vergelijk Mattheüs 12:19. Wanneer we ons alleen blind staren op de wonderen is het gevaar groot dat we niet komen tot gehoorzame navolging. We blijven dan wellicht steken in de verbazing, zoals de menigte. Of we zien wel de wonderen en de macht van de Heere Jezus, maar we onttrekken ons er aan door godsdienstige zelfhandhaving. Zo'n boze geest kan Jezus wegdoen, zodat de Heilige Geest ons gewillig en bereid maakt om Hem na te volgen.

Vrijdag 16 augustus

Voor de rechtbank

Lezen Johannes 9: 13-19

Van de burenen moet je het maar hebben. In plaats van een hartelijke felicitatie met het wonder van herstel, wordt de man (die Jezus had genezen van zijn blindheid) voor de Joodse rechtbank gedaagd. Gunt men hem het licht niet? In ieder geval moet hij zich verantwoorden over zijn Weldoener en dat tegenover de Farizeeën. Laat nu de genezing op sabbat gebeurd zijn en op die dag mag er niet gewerkt worden. Medisch ingrijpen als het beslist niet anders kan. Maar chronische ziekten kunnen best een dagje wachten. Dat moest Jezus weten en zo niet dan staat Hij schuldig. Dan kan Hij niet van God komen. Maar dan blijft de vraag: hoe kan Jezus dit wonder doen? Verdeeldheid door discussie. Wie geeft de oplossing? Laat de ex-blinde het zeggen, want zijn ogen zijn geopend. Hij antwoordt kort en goed: Jezus is een profeet. Als je Jezus wilt benaderen uit een eigen problematiek en vooral wettisme, dan zie je Hem niet. Als je je door Jezus laat vinden, wordt Zijn licht hoe langer hoe heerlijker. In Zijn licht zien we het licht.

Zaterdag 17 augustus

Geen stap verder

Lezen: Johannes 9: 20-23

De joden zijn er niet uit. De ouders van de man moeten komen. Daar staan ze nu voor de Joodse rechtbank. Maar de overheidsdienaren komen geen stap verder. Het enige wat is komen vast te staan, is de wetenschap dat de voormalige blindgeborene dezelfde man is als degene die genezen is. Zijn identiteit staat nu vast. Hoe het ook gekomen is, dat wonder, daar zijn de ouders ook niet bij geweest. Zij durven de naam van Jezus niet te noemen uit angst voor maatregelen. De strafbepaling was al gemaakt dat een ieder die Jezus beled als Messias van God gezonden, uit de synagoge zou worden verbannen. Een straf die er niet om loog. Want een gevolg was de verbreking van familiebanden, vriendenrelaties, zakencontacten. Alles viel weg. Je werd in de Joodse gemeenschap voor dood verklaard. Uit angst daarvoor hebben de ouders gezegd: hij is meerderjarig, vraag het hem zelf. Deze houding is mede de oorzaak geweest dat het Evangelie zich afwendde van de Joden en de heidenwereld heeft gezocht. Zo is het bij ons gekomen. Laten wij erop toezien dat wij zuinig zijn op dat Evangelie, zodat het ons zal zaligmaken!

Zondag 18 augustus

Opnieuw ondervraagd

Lezen: Johannes 9: 24-29

De ex-blinde staat opnieuw voor de Joodse rechtbank. Het verhoor wordt gaandeweg scherper. 'Geef God de eer', wordt hem gezegd. Dat is een vast gezegde om aan te sporen tot schuldbekentenis. Hij heeft Jezus immers beleden als een profeet. Dat zal hij terug moeten nemen. Want Jezus is een zondaar, Hij overtreedt de sabbat, Hij is niet van God gezonden. De gedaagde antwoordt zonder schroom. 'Eén ding weet ik, dat ik eerst blind was en nu kan zien, dankzij Jezus.' De ondervragers willen nu nog eens haarfijn napluizen hoe het in zijn werk is gegaan. "Maar moet ik dan weer vertellen wat Jezus gedaan heeft of wilt u soms ook discipelen van Hem worden om van Hem te leren hoe blinden weer zien kunnen?", zegt de man. Dit antwoord doet de deur dicht. De rechters zijn geïrriteerd. Stel je voor: Zij, die zitten op de stoelen van Mozes, zich inlaten met iemand van Wie zij niet weten waar Hij vandaan komt? Dat is in strijd met hun waardigheid. Intussen herroept de genezen man niets. Straks zal hij Jezus nog heerlijker belijden.

Maandag 19 augustus

Opgevangen

Lezen: Johannes 9: 35-41

Als een door God verworpene hebben de joden deze man de deur uitgezet. Hij weet nu waar hij aan toe is. Maar op dit dieptepunt is Jezus er meteen. Hij heeft al gehoord en begrepen wat er gebeurd is. Daarom vangt Hij hem gelukkig op. Tegelijk leidt Hij hem verder op de weg van het licht. Hij stelt de vraag: 'Gelooft u in de Zoon des Mensen' (Messias, volgens Daniël 7)? De ex-blinde vraagt om meer licht. Wie is Hij dat ik in Hem mag geloven? Hij gaat van de zegen naar de Zegenaar, van de weldaad naar de Persoon van de Weldoener. En Jezus antwoordt daarop. U hebt Hem gezien toen uw ogen geopend werden. Nu hoort u Hem tot u spreken. Hij openbaart Zich in het Woord als Messias. Dan knielt de man neer en brengt Jezus hulde. Het dieptepunt leidt tot het hoogtepunt. Nu is zijn hart geheel open voor Jezus. Jezus treft mensen aan die in voortgaande blindheid zich tegen Hem keren en mensen van wie de ogen en harten volledig geopend werden voor Hem. Hoe zit het met jouw ogen? En met je hart? Weet dat Hij nog altijd blinden ziende maakt!