

## Bijbelrooster

### Ik bepaal het zelf

Het is voor een christen een hele bemoediging te weten dat je niet langer je eigen baas bent, maar dat je van een Ander bent. De genadige verbinding met God door Jezus Christus, dat is nu juist wat de zonde kapot maakte. Vanuit ons eigen zonde zeggen we tegen onszelf en anderen: “Ik bepaal en doe wat ik zelf wil. Niemand heeft iets over mij te zeggen.” Maar als je als christen belijdt dat je niet langer ‘van jezelf’ bent, maar Christus je Heere en Koning is, dan betekent dit gehoorzaamheid en luisteren naar Hem.

Als je er goed over nadenkt dan is het maar wat triest dat we als mensheid de leugen van satan geloofden. We dachten écht dat het leven in de zonde, los van God, dat dit ‘vrije’ leven ons de echte vreugde zou geven. Maar het tegendeel blijkt waar te zijn. We zitten in diepe ellende. Met ons persoonlijk leven maken we de schuld bij God iedere dag groter en tot eer van onze Schepper leven, lukt ons niet. Het onderstreept eens te meer het belang van een Zaligmaker, een Redder, ... Jezus Christus! Zijn Naam is Jezus omdat Hij zondaren – mensen die zelf de regie in handen wilden hebben – bevrijd van zichzelf en van hun zondelast. Hij heeft de verlossing op Golgotha’s kruis volbracht en door Zijn Geest werkt Hij die verlossing uit in harten van zondige mensen. Een ieder die tot Hem komt, wordt niet weggestuurd maar genadig ontvangen. Als gelovige mag je weten dat je vrijgekocht bent door Zijn bloed. Je bent niet langer van jezelf, maar van Hem!

Handelingen 27

### Er is betaald!

Iets dat ons veel gekost heeft, daar zijn we zuinig op. Dat bewaren we zorgvuldig. Zou de Heere Jezus ook niet zuinig zijn op Zijn Gemeente? Zou Hij niet alle zorg besteden aan een volk, waar Hij zo’n hoge prijs voor heeft betaald. Hij betaalde niet met goud of zilver, maar met Zijn eigen kostbaar bloed. Dat was de ontzagwekkend hoge prijs die Hij moest en wilde betalen. Je kunt je de vraag stellen wat de Heere Jezus daarin bewoog. Wat zag Hij er in om dit voor ons te doen? Als we heel eerlijk zijn dat kunnen we niet zeggen dat wij als zondaren in al onze zondigheid ook maar enige aantrekkelijkheid hebben voor Hem. Helemaal niet, we zijn afzichtelijk geworden door de zonde. Alles is kapot en we leven – als we nog zonder God leven – met een hart vol opstand en rebellie. Dat maakt de genade ook zo groot. Hij kocht de gelovigen namelijk ook niet omdat ze zo bijzonder zijn, maar vanwege het oorspronkelijke doel dat de Vader met hen had. Mensen zijn goed en mooi door God gemaakt. De zonde heeft daar een dikke streep doorheen gezet. Het bloed van Jezus Christus hersteld de breuk die er was vanwege de zonde. Hij verwierf door Zijn offer de vrede, vergeving en vrijheid van zondige mensen. Door Zijn genade maakt Hij onze boeien los en doet ons door Zijn Geest in ware vrijheid leven.

1 Petrus 1

### **Besef van zonde is belangrijk**

“Moeten we dit echt allemaal leren?” vragen we soms aan een docent als hij de stof voor een tentamen op geeft. Je vraagt dit omdat de stof je teveel lijkt of wel heel ingewikkeld is. Is het eigenlijk wel nodig om dit allemaal te leren? Het antwoord op die vraag weet je eigenlijk wel. Op een vergelijkbare manier kun jij je ook afvragen of al die nadruk op zonde en het besef van zonde wel zo belangrijk is. Moet je daar nu echt zo zwaar aan tillen? Ja.

Het is blijvend belangrijk om je te realiseren wat de consequenties zijn van een leven of keuzes in jouw leven los van God. Maar wat snel dreig je te vergeten wat zonde is, opstand tegen God, en wat de gevolgen daarvan zijn. Het kennen van de zondigheid in je leven is niet een dorre theorie, maar geeft je als het goed is oprecht verdriet. De Bijbel noemt dat ook wel berouw. Berouw vanwege het besef dat je met jouw zonden God verdriet doet. Dat je Hem onrecht doet en Hem onteert. Als je tegelijkertijd gelooft in Zijn beloften van vergeving en genade, dan heeft het besef van zonde iets heel dubbels. Aan de ene kant ben je blij omdat jij je realiseert hoeveel God jou door Jezus Christus vergeven heeft en dat maakt vrolijk en heel dankbaar. Aan de andere kant maakt dat besef van zonde je ook verdrietig. Juist omdat je God lief hebt, wil je Hem danken en eren in plaats van iedere keer maar weer Hem tekort doen. Zondebesef is dus heel belangrijk. Het geeft dankbaarheid voor het offer van Christus én het geeft het verlangen om je blijvend af te keren van de zonde die nog in je leven aanwezig is.

Psalm 51

### **Van zonde en schuld verlost!**

Hoe word ik van al mijn zonde en ellende verlost? Hoe worden mijn zonden vergeven? Het zijn belangrijke en waardevolle vragen. Het gaat niet om hoe zwaar en hoeveel je gezondigd hebt, wat nog belangrijk is: ‘hoe komt je er van af?’ Als iets niet meezit in je leven en er is verder weinig aan te doen dan zeggen we vaak tegen elkaar: “Tjah, het is spijtig, maar je moet er mee zien te leven.” Of we denken elkaar een beetje te bemoedigen door te zeggen: “Je moet er maar iet al te zwaar aan tillen hoor, het valt op zich wel mee.” Maar dat kun je niet zeggen over de zonde in jouw leven. Daar kun je niet in leven en daar kun je niet mee blijven leven. En een beetje jezelf verbeteren is ook geen optie. Je kunt wel een poging wagen, maar daar wordt het echt niet beter van. Je maakt het op die manier alleen maar erger. Je hebt een Ander nodig! “Hem, Die Zichzelf gegeven heeft,” zegt Paulus, “opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid.” Er is een Middelaar, een Verlosser, Die zondaren zalig maakt en dan ook helemaal! Hij verlost van alle ongerechtigheid en maakt volmaakt zalig. Een Verlosser voor mensen die zichzelf in de ellende gewerkt hebben, maar zichzelf ook nooit kunnen verlossen. Dat is het grote en goede nieuws van het Evangelie van Jezus Christus!

Titus 2

### **Zonde kennen**

Ellende, pijn en verdriet. Dat is er ontzettend veel in de wereld, ze is er vol mee! In het groot en het klein. Zo erg zelfs dat men tegenwoordig ook wel zegt: “Het leven is één doffe ellende!” Maar waar komt die ellende vandaan dan? Eigenlijk zit de betekenis al in het woordje ellende opgesloten. Ellendig zijn betekent letterlijk: uitlandig geworden. We zijn uit ons vaderland verdreven, we zijn ons echte thuis kwijtgeraakt. Hoe je kunt weten dat het zo erg is? Nou je verstand zegt het je misschien nog wel dat je leven niet helemaal is zoals het zou moeten wezen. Maar ook je geweten kan nog spreken op het moment dat je kwaad doet. Maar ten diepste is dat nog niet echte kennis van je eigen ellende. Dat besef komt in de ontmoeting met de wet van God. Dan krijg je een spiegel voor je en zie je dat God rechtvaardig, heilig en goed is ... en dat jij dit niet bent. De wet van God laat me de zonde, als zonde zien. Niet een misser of foutje, maar echt als zonde, als opstand tegenover God. Waarom de wet dit doet en belangrijk is? Om je wanhopig te maken? Nee, zeker niet. Het kennen van je zonde en de wet als een spiegel voor je is nodig, zodat je zult roepen: “Heere, ontferm U ook over mij!”

Romeinen 3

### **Zo heeft God het niet bedoeld**

Lukt het je om de wil van God volmaakt te doen? De rijke jongeling dacht van wel. “Al deze dingen” zei hij, “heb ik onderhouden van mijn jeugd af.” Hij was best te spreken over zijn eigen prestaties. En toch, één ding ontbrak hem. En dat ene was alles. God eist volmaakte liefde en wat ik kan opbrengen is alleen maar haat. Haat tegen God en tegen mijn medemens. Ik ben niet bereid om de plaats op mijn levenstroon op te geven, om de regie uit handen te geven. Nee, zeker niet. Als mens zonder geloof en genade wil je vasthouden wat je hebt en is overgave het laatste waar je aan denkt. Maar als je God ontmoet in Zijn Woord in volle glorie en heerlijkheid dan ga je door Gods Geest zien: “Heere, het klopt ... er deugt totaal niets van mij. Mijn hart zit vol zonde en opstand tegen U. Ik heb Uw hulp nodig om daarvan los te komen!” Romeinen 3 houdt je een spiegel voor. Je bent ook niet de enige, de hele mensheid – hoe verschillend ook – is hierin gelijk. Niemand zoekt vanuit eigen beweging God. Als je die zonde bij jezelf ontdekt, zeg dan niet: “Ach ja, ik ben nu eenmaal zo.” Maar komt tot inkeer, keer je tot God met de belijdenis: “Heere, dat ik zo ben, ... dat heeft U zo niet bedoeld. Vergeef en reinig mij om Jezus’ wil!”

Psalm 14

### **Het beeld is kapot**

Wat lijkt die jongen op z’n vader! Wat lijkt dat meisje op haar moeder! “Als twee druppels water,” hoor je dan vaak zeggen. Zo leken ook wij als mensen op God onze Schepper. Nee, niet qua uiterlijk natuurlijk. God is een Geest en wij hebben een lichaam. Maar wel qua karaktereigenschappen. Je kunt immers ook qua karakter op je ouders lijken. Dezelfde eigenschappen hebben als je vader of je moeder. Zo was het ook in het paradijs. God maakte ons gelijkend op Hemzelf. We hebben bepaalde eigenschappen van onze Schepper meegekregen. We waren helemaal op Hem gericht, dienstbaar tot

Zijn eer. Dat dit nu niet meer zo geldt voor de mensheid, dat ieder mens nu alleen z'n eigen eer bedoeld, dat is het gevolg van de zonde. Een gevolg die wel onze eigen schuld is. Als mensheid hebben we ons heel bewust tegen God gekeerd. En toch verwijten we zelfs de schuld van de zondeval aan God. Het zit in ons bloed om God de schuld te geven, om van onszelf af te wijzen en ons daarmee vrij te pleiten. Wat we nodig hebben is inzicht van de Heilige Geest. Dat we gaan zien en belijden: "Heere, het ligt niet aan U. We geven U de schuld, maar dat is volledig onterecht! U hebt mij goed geschapen. Dat ik Uw beeld kwijt ben, dat is mijn eigen schuld." De rijkdom van genade is dat God in 1 Johannes 1 belooft dat wie zo zijn zonden aan God belijdt, zal ontdekken dat God barmhartig en genadig is!

1 Johannes 1