

Bijbelstudies

over mediawijsheid



Deze Bijbelstudies zijn ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs door het lectoraat Nieuwe media in vorming en onderwijs van Driestar hogeschool.

Driestar hogeschool



Erdee Media Groep

Bijbelstudie 4 – TROUW aan God, je naaste en jezelf

Media-attitude

De media-attitude 'Trouw' staat centraal: ben jij trouw aan God, je vrienden en jezelf? Ga jij cyberpesten tegen? Houd jij je intimiteit voor jezelf?

Lezen: Deuteronomium 7:6-12

Heidelbergse Catechismus: vraag en antwoord 111

Hieronder zijn de kernteksten van het Bijbelgedeelte weergegeven met daarnaast de uitleg van de dikgedrukte woorden volgens de kanttekeningen. Eronder de uitleg zoals deze is verwoord in de Bijbel met uitleg. U kunt uw leerlingen de kanttekeningen ook zelf op laten zoeken: www.statenvertaling.net. Wanneer zij daarvoor hun mobiel mogen gebruiken is de speciale mobiele versie aan te bevelen: m.statenvertaling.net.

Gij zult dan weten, dat de HEERE, uw God, die God is, die **getrouwe God**, welke het verbond en de weldadigheid houdt dien, die Hem liefhebben, en Zijn geboden houden tot in duizend geslachten.

Deuteronomium 7:9

getrouwe God,

Dat is, die waarachtig is in zijn woorden, en zijn beloften zekerlijk volbrengt.

Bijbel met uitleg

Het volk Israël moet weten dat de HEERE een betrouwbare God is. Hij houdt Zich aan Zijn verbond en aan Zijn liefdevolle gunst (weldadigheid) tegenover degenen die Hem liefhebben en Zijn geboden houden. Hij doet dat tot in duizend generaties toe.

Vraag 111

Maar wat gebiedt u God in dit gebod?

Antwoord 111

Dat ik mijns naasten nut, waar ik kan en mag, bevordere; met hem also handele, als ik wilde, dat men met mij handelde; daarenboven ook, dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik den nooddriftige helpen moge.

Uit: *Heidelbergse Catechismus*

In een hertaling van de catechismus wordt dit antwoord als volgt beschreven¹:

Dat ik, waar ik maar kan, het welzijn van mijn naaste zoek, en dat ik hem zo behandel als ik zelf behandeld zou willen worden. Ook dat ik trouw mijn werk doe, om zo de armen te kunnen helpen.

“Met mijn beste vriendin Emma kan ik over alles praten”, vertelt Anneleen (13). “Mijn andere vriendinnen zijn er om gezellig mee te kletsen. Maar met Emma is het anders. Ik kan haar helemaal vertrouwen, zij is echt mijn BFF, we zijn Best Friends Forever.”

Ken jij dat?

Iemand die je vertrouwt en je weet zeker dat dit altijd zo blijft. Totdat...

¹ Bron: <http://www.openboek.org/wp-content/uploads/2015/07/HeidelbergseCatechismusHertaald.pdf>



- jullie een keer ruzie krijgen,
- jouw geheim dat je in vertrouwen had verteld toch bij anderen terecht is gekomen,
- of ...: vul maar in.

Vandaag lezen we dat de Heere een God is van trouw. Wat Hij belooft dat doet Hij ook. Altijd! Hij maakte zich aan Mozes al bekend als: IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL (Exodus 3:14). Van Gods trouw zien we het mooiste bewijs in Jezus' offer aan het kruis. Maar hoe trouw zijn wij aan de Heere, aan onszelf en de ander?

Doordat de Heere Jezus aan het kruis gestorven is, hoeven wij de genade van God niet te verdienen. Wel komt het erop aan of er trouw te zien is in ons leven. Maar al te vaak neigen we naar de kant van het ontrouw zijn, omdat de wereld ons lokt. Maar God vraagt niet een klein stukje van ons leven. Hij wil ons helemaal. Fulltime, 24 uur per dag en in alles!

Ook is het belangrijk om trouw te zijn aan elkaar. Dat betekent, zoals we dat in vraag en antwoord 111 van de Heidelbergse Catechismus lezen: dat we het goede voor de ander zoeken. Dat vind je ook heel duidelijk beschreven in Filippenzen 2:4: *"Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is."*

Vragen aan jou

- *Dat moet toch niet zo moeilijk zijn: trouw zijn aan jezelf? Wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld?*

Dat je je niet anders/mooier voordoet dan je bent.
Dat je ervoor uitkomt wie je bent én wat je gelooft.

- *Kun je voorbeelden verzinnen waarbij iemand niet trouw is aan zichzelf ?*

Iemand die zijn gezondheid en lichaam verwaarloost.

Iemand die steeds over zijn eigen grenzen gaat en teveel werk op z'n schouders neemt

Iemand die geen 'nee' kan zeggen.

- *Hoe moeten we dan denken over fotoshoppen?*
- *Hebben sociale media invloed op hoe jij jezelf presenteert?*

Sociale media zoals Facebook, Instagram en Snapchat zijn geschikt om jezelf met anderen te vergelijken in uiterlijk en in gedrag. Als je selfie maar goed zit... Aan de hand van reacties van andere gebruikers passen mensen hun gedrag of hun uiterlijk aan.
Het is maar de vraag of je dan nog wel jezelf bent.

Vooral bij het gebruik van WhatsApp is het gebruikelijk om lid te zijn van meerdere groepsapps. Een app met de vriendengroep, een klassenapp, een groep met jongeren uit de kerk, een app van de sportclub enzovoort.

Meedoen in zo'n groep betekent een verantwoordelijkheid voor jou. Want we moeten mensen 'uit één stuk' zijn. Dat betekent: zijn wie je bent, in welke situatie jij je ook bevindt. Als er op de groepsapp dus iets wordt besproken waar jij het niet mee eens bent, dan moet je daarop reageren! Als er op de app iets langs komt waar jij niet aan mee kunt doen, dan moet je er wat van zeggen. Want zwijgen wordt opgevat als instemmen, en zou jij er in het echte leven mee instemmen als je vriend vloekt of als je klasgenoot gepest wordt?

Extra vragen:

- *Wat doe jij als er iemand in de groep onder druk wordt gezet?*
- *Wat doe jij als er over iemand geroddeld wordt?*
- *Wat doe jij als er een naaktfoto op de app langskomt?*

