

Bijbelrooster 2 oktober t/m 8 oktober

Thema: Ervaren dat God bestaat

Dinsdag 2 oktober - Wandelen met God

En Henoeh wandelde met God, nadat hij Methúsalach gewonnen had, driehonderd jaar. Genesis 5:22

In die voortdurende herhaling in Genesis 5 van *en hij stierf* staat ineens een andere zin, een onderbreking. Het gaat over Henoeh, een man die wandelde met God. Hij leefde in de periode voor de zondvloed. In een wereld, vol van zonde en ongeloof! Alle zonden werden vrijuit bedreven; iedereen deed waar hij zin in had. Het leven was door en door horizontaal; de mensen leefden alleen voor het hier-en-nu! God dienen en vrezen? Naar Hem luisteren? Dat was wel het laatste waar men aan dacht. Leve de lol! Je leeft toch maar één keer? Trouwens, zou God wel bestaan? Op die vraag antwoordt Henoeh volmondig: 'Ja!' Nee, zo was het niet altijd geweest in zijn leven. Eerst wandelde hij steeds verder bij God vandaan. Er zijn wel schriftuitleggers die denken dat Henoeh op zijn 65^e bekeerd is geworden, bij de geboorte van zijn zoon. Toen is er bij hem het grootste wonder gebeurd dat er ook bij jou en mij gebeuren moet: bekering, omkering. Vanaf die tijd wandelde hij met God als zijn Vriend. Hoe is dat met jou?

Lezen: Genesis 5:518-27

Woensdag 3 oktober - Een waarschuwende stem!

En van dezen heeft ook Henoeh, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen. Judas: 14

Henoeh wandelde met God, als een kind met Zijn Vader. Verdriet wilde hij de Heere niet doen, en deed hij toch zonde, dan gaf hem dat een kinderlijke droefheid. Weet je wat hij ook zeker wist? Dat God zijn leven leidde en precies wist wat goed was voor hem. In moeilijke en blijde dagen, bij ziekte en vreugde voelde hij: God zorgt voor mij. Hij bestaat echt! Je zou van Henoeh ook kunnen zeggen dat hij een echt christen was. Hij was dat niet alleen binnenshuis. Dat is nog niet zo moeilijk! Hij was het ook in de wereld rondom hem. Hij waarschuwde de mensen: 'Straks komt Christus om te oordelen de levenden en de doden. Hij heeft wel veel geduld, maar het is niet eindeloos! Hij straft de zonde, vroeg of laat. Bekeert u toch, want Hij komt met Zijn duizenden heiligen.' Zo was Henoeh een getuige, en juist omdat hij geloofde dat God bestaat, wilde hij anderen ernstig waarschuwen. Uit liefde! Ben jij ook zo'n getuige?

Lezen: Judas :14-20

Donderdag 4 oktober - Door het geloof... weggenomen!

Door het geloof is Henoeh weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien; en hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Hebrëëën 11:5

De mensen die de boodschap van Henoeh hoorden, namen hem dat niet in dank af. Wat een onruststoker! Hij maakte hun geweten maar onrustig en dat wilden ze nu juist niet. Veel liever leefden ze met de gedachte: 'God bestaat niet'. Ze wilden die onruststoker dan ook doden. Dan konden ze weer gewoon verder leven, zonder die kloppende stem in hun geweten. Maar juist dan zie je dat God bestaat en dat heeft Henoeh mogen ervaren. Voordat maar iemand hem kwaad kon doen, heeft God hem weggenomen. Er staat eigenlijk: *heeft God hem overgezet van de aarde in de hemel*. Hij is niet gestorven, maar opgenomen in de hemel, zoals later Elia. Heb jij in jouw leven al ervaren dat God bestaat? Heb je Hem al ontmoet toen je in de kerk zat te luisteren naar Zijn Woord? Heb je Hem ontmoet toen je je knieën boog en je heel je leven voor Hem blootlegde? Heb je iets van de droefheid naar God ervaren in je leven? Maar ook iets van de hartelijke vreugde in God door Christus? Als er één ding is dat ik je gun, dan is het wel dat jij mag ervaren dat God bestaat!

Lezen: Hebrëëën 11:1-5

Vrijdag 5 oktober - Geloven dat God er is

Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen die Hem zoeken. Hebreëën 11:6

Wat kan het geweldig stormen in ons hart. Er kunnen vragen leven als: 'Bestaat God wel echt? Waarom kunnen andere godsdiensten het gelijk niet aan hun kant hebben? Waar is God dan? Waarom grijpt Hij niet in, terwijl er zoveel ellende is? Waarom bid ik dagelijks om bekering, om genezing van de ziekte van mijn vader en waarom komt er geen antwoord?' Wat zijn jouw vragen herkenbaar! Daarbij vergeten we niet dat satan graag twijfelt zaait in ons hart. Met hels plezier wil hij ons laten geloven dat God niet bestaat of... dood is! Hoe anders staat het in dit prachtige hoofdstuk. Het klinkt als een overwinningsjubel: 'De Heere is er echt!' Vanuit de dagtekst spoort de Heere je aan Hem te zoeken en Hij belooft daarbij dat Hij een Beloner is van hen die Hem zoeken. En het is echt waar: de Heere liegt niet en nooit! Misschien zeg je: 'Ja, maar mijn ongeloof is zo groot.' Weet dan dat het geloof een geschenk van God is en dat je Hem daar altijd om mag bidden. Bedel maar om geloof en genade. Net zo lang totdat je ervaren mag dat God bestaat!

Lezen: Hebreëën 11:6-10

Zaterdag 6 oktober - Waar is God dan toch?

Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Psalm 73:12

Asaf, een kind en knecht van God, zit hopeloos in de knoei. Zeker, hij heeft het in zijn leven zo vaak ervaren dat God bestaat. Maar nu? Nu lijkt het wel alsof God er niet meer is. Elke dag is er in zijn leven moeite en zorg. En bij de burenen, die nergens aan doen? Daar gaat het prima! Ze hebben alleen maar voorspoed. Nooit tegenwind! Hun kracht is fris en zij huppelen blijmoedig door het leven heen. Heeft het eigenlijk wel zin om de Heere te dienen? Asaf, geloof je nog dat God bestaat? Ja, dat heeft hij echt geloofd. Maar het lijkt allemaal verleden tijd. Nu is het leven voor Asaf als een tunnel zonder lichtstraaltje erin. Herken jij dat? Je kijkt naar andere mensen, die niet in God geloven. Het gaat hen voor de wind. Tegenslagen kennen ze niet. Maar bij jou breekt alles bij de handen af. Je bent nog jong, maar je hebt al zoveel narigheid meegemaakt. Natuurlijk, je bidt wel. Maar helpen doet het niet! Ervaren dat God bestaat? Lang geleden weleens. Hoe moet het toch? Daar gaan we morgen verder over nadenken.

Lezen: 73:1-16

Zondag 7 oktober - Altijd bij God zijn

Ik zal dan geduriglijk bij U zijn; Gij hebt mijn rechterhand gevat. Psalm 73:17-28

Asaf zat helemaal in de knoei vanbinnen. 't Was alleen maar 'nacht' voor hem. Maar God laat Zijn kinderen echt niet alleen tobben! Asaf gaat naar de tempel en daar wil de Heere Zijn Woord voor hem zegenen. De Heere laat hem zien hoe de goddelozen straks voor eeuwig verloren gaan. 'Ze storten van de top van eer in eeuwige verwoesting neer.' En allen die Hem vrezen, gaan hier wel door de verdrukking heen, maar zij komen eeuwig Thuis, bij God in de hemel. Na hun kruis komt de kroon! Ze gaan door lijden tot heerlijkheid. Nee, ze zullen het in dit leven niet makkelijker hebben dan hun Meester. Wat heeft Hij geleden! En dat voor Asaf, voor alle kinderen van God. Wat een verandering merken we dan bij Asaf. Hij weet het weer, dat God bestaat en dat Hij zijn rechterhand heeft gepakt. Hem door het leven heen leidt en daarna zal opnemen in heerlijkheid. Zo graag wil hij dicht bij de Heere zijn. Een eerlijke vraag: is dat ook jouw grootste wens geworden? Dan gaat het pas echt goed met je!

Lezen: Psalm 73:17-28

Maandag 8 oktober - Met God in het vuur

Zie, ik zie vier mannen los wandelende in het midden des vuurs, en er is geen verderf aan hen; en de gedaante des vierden is gelijks eens zoons der goden. Daniël 3:25

Daar gaan Sadrach, Mesach en Abed-nego de zeven keer zo heet gestookte oven in. Dat is dus de beloning voor je weigering de afgoden te dienen! Onverschrokken, door het geloof gesterkt, staan de jongens daar. Dan maar de oven in, maar ongehoorzaam zijn aan het gebod van hun Koning kunnen en willen ze niet. Om jaloers op te worden, toch? Deze drie jongens ervaren werkelijk dat God bestaat. In hun leven, maar ook bij hun sterven. Immers, de jongens zeggen het: *Onze God is machtig om ons uit het vuur te verlossen, maar zo niet, dan is het ook goed, maar buigen voor uw beeld doen we niet.* En wat blijkt dan dat je het met God kunt wagen. Hij beschaamt echt niet die het van Hem verwachten. Want in die oven wandelen ze daar, met God. Net als Henoeh. Ik las eens: 'In de oven hadden ze het nog beter dan erbuiten, want in de oven was God zo heel dichtbij.' Wat kan ik je het dienen van deze God aanbevelen!

Lezen: Daniël 3:13-19