

Thema: Jong en oud

Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Dinsdag 9 februari - De jonge Jozef

Lezen: Genesis 37:1-10

Jozef is zeventien jaar. Je leest in vers 10 dat hij het helemaal niet makkelijk heeft. Zijn broers haten hem. Hij heeft van die vreemde dromen. Moeten zij buigen voor Jozef? Absoluut niet. Geen denken aan. Nee, laat Jozef maar buigen voor hen. Maar het wordt nog moeilijker. Ook Jakob, Jozefs vader, bestraft hem. Jakob die al van alles had meegemaakt in zijn leven begreep niet wat Jozef deed. En daarom bestraft hij Jozef, terwijl hij hem ook juist lief heeft boven alle andere broers.

Herken je dat in jouw leven? Je wilt de Heere dienen, maar je kunt er niet over praten. Je wordt uitgelachen op je werk, in je vriendenkring of zelfs in je familie. Dat is heel moeilijk. Weet je wat helpt? De Heere weet er wel van. Maar je moet het ook aan Hem vertellen. Hij wil overal om gevraagd worden.

Misschien hoor je om je heen wel eens jongeren die niet meer mee kunnen doen. Misschien snap je er niks van. Waarom wil diegene nu ineens niet meer mee doen? Maar luister dan eens eerlijk. Vraag eens waarom ze niet meer mee willen en kunnen doen. Ga er niet om lachen, maar steun deze mensen. Zorg er voor dat jij niet de oorzaak bent dat hun leven nog moeilijker wordt.

Jozef kende de Heere al op zijn zeventiende. En jij? Ken jij de Heere al? Het is niet altijd makkelijk om de Heere te dienen, maar het is ook zo goed. Vooral als je jong bent.

*Zoek Jezus veel,
Zoek Jezus vroeg
Wie Jezus heeft,
Die heeft genoeg.*

Zingen: Psalm 90:4

Woensdag 10 februari - De oude Jozef

Lezen: Genesis 50: 22-26

Jozef is oud geworden. 110 jaar. Hij weet dat hij zal gaan sterven. Er is veel gebeurd in zijn leven, maar hij heeft aan het einde van zijn leven één ding overgehouden: Vertrouwen op God. Hij gaat sterven, maar de Heere gaat door met Zijn werk. Jozef gaat profeteren. God zal het volk Israël zeker uit Egypte halen. Ze zullen gebracht worden in het land dat de Heere beloofd heeft aan Abraham, Izaak en Jakob. Zij zijn al lang gestorven en het lijkt of de belofte allang vergeten was. De familie van Jozef zit in Egypte, ver bij het beloofde land vandaan. Er zal ook nog een zware tijd aankomen. Alles lijkt te mislukken. Maar Jozef mag verder kijken. Hij ziet dat ze verlost zullen worden en weer naar Israël terug zullen gaan. Ze zullen niet zelf uit Egypte gaan, maar de Heere zal hen eruit halen en brengen in het beloofde land. De belofte, of de eed die gezworen is aan Abraham, Izaak en Jakob zal uitgevoerd worden, hoe moeilijk de weg ook is, maar wat de Heere belooft doet Hij ook. Zijn beloften gelden niet alleen voor het leven, maar ook voor na dit leven. Ook wij moeten sterven. Ken jij het uitzien naar het beloofde land, het hemelse Kanaän? Ken jij een uitzien naar de komst van Gods Koninkrijk?

*Maar 't blij vooruitzicht (dat mijn streelt),
Ik zal ontwaakt Uw lof ontvouwen.
U in gerechtigheid aanschouwen
Verzadigd met Uw Goddelijk beeld.*

Zingen: Psalm 102:15

Donderdag 11 februari - De jonge David

Lezen: 1 Samuel 16:1-13

Samuël krijgt de opdracht van de Heere om een nieuwe koning te zalven. Natuurlijk een koning moet dapper zijn, zeker in die tijd. Een grote en sterke kerel. Tenminste, dat is wat Samuël denkt. Eén voor één komen de zonen van Isaï bij Samuël. Telkens denkt hij dat God deze sterke en stoere man wel uitgekozen zal hebben, maar de Heere zegt dat ze het niet zijn. Ze zijn allemaal aan de beurt geweest en God wijst hen geen van allen aan als de nieuwe koning van Israël. Maar dan zegt Isaï dat er nog een zoon is. De kleinste is nog overig. Hij past op de schapen. Ach, wie dacht er aan David? Hij was de kleinste, de jongste. En hem heeft de Heere uitgekozen. De Heere heeft de kleinste uitverkoren om koning te worden. Dat had niemand gedacht. Voor David is het ook niet makkelijk. Hij is tot koning gezalfd, maar moet nog zo lang wachten op de vervulling ervan.

Heeft de Heere ook tot jou gesproken toen je jong was? Is alles nu donker om je heen? Wacht dan op de Heere! Wachten op Gods tijd. Dat is niet makkelijk, maar de Heere zorgt voor Zijn werk. Dat zie je in de geschiedenis van David. Hij is koning geworden. David was herder over de schapen van zijn vader, maar mocht zichzelf ook door de grote Herder laten leiden. Hij leidt Hij met een vaste hand. En die hand houdt ons vast. Die hand draagt ons als we in Zijn weg gaan.

Zingen: Psalm 23:1

Vrijdag 12 februari - De oude David

Lezen: 1 Koningen 2: 1-10

David is aan het eind van zijn leven gekomen en voelt dat hij gaat sterven. Hij roept Salomo om hem nog een keer toe te spreken. 'Salomo, als ik er straks niet meer ben, zul je dan wel de Heere blijven dienen? Ik zal er niet meer zijn, maar de Heere heeft Zijn zegen beloofd als je in Zijn wegen zult wandelen.' David is ook eerlijk als hij de andere kant vertelt. 'Als je niet in de wegen van de Heere zult wandelen dan zullen de zonen afgesneden worden van de troon.' Niet als je in de weg van de Heere wandelt. Dan zal dat niet gebeuren. Dan zal het koninkrijk in het geslacht blijven. David was verstandig geworden door zijn leeftijd. Hij wist hoe makkelijk hij zelf afgeweken was van de weg van de Heere. Had hij het zelf niet vaak gedaan? Maar dat was voor hem geen vrijbrief om Salomo ook maar zo'n leven te laten leiden. Nee, David wees Salomo er terecht op om in de weg van de Heere te gaan. Alleen daarop zou de zegen kunnen rusten.

Kijk nooit naar de zonden van kinderen van God, maar luister wel naar hun vermaningen. Ook wij worden er op gewezen om in de weg van de Heere te gaan? Nee, we worden niet zalig omdat we in de weg van de Heere gaan. Maar Hij geeft wel Zijn zegen als we in Zijn weg gaan! Dient God en houdt Zijn geboden, want in het houden van Zijn geboden is groot loon.

Zingen: Psalm 103:8

Zaterdag 13 februari - De 84-jarige Anna

Lezen: Lukas 2:36-40

Het 37e vers is een heel mooi vers: De oude Anna is altijd in de tempel te vinden. Ze is daar duidelijk niet voor de vormendienst die ook in haar tijd in Israël nog zo'n belangrijke plaats in nam. Ze was er om God echt te dienen. Ze ging, nee, ze bleef in de tempel komen hoewel het een vormendienst was. Het was de plaats waar de Heere woonde. En ik geloof zeker dat ze door al die offers het grote Godslam gezien heeft. Naar dat Lam verlangde ze met haar hele hart. Het was voor haar niet zo maar een gewoonte, maar de heenwijzing naar het Lam van God. Daarom viel voor haar ook alle uiterlijkheid weg en kon ze er nacht en dag zijn. In onze tijd zijn we snel geneigd om op te stappen als we het ergens niet mee eens zijn. Helaas gebeuren in de kerk ook zaken waarvan je zeggen moet dat de Heere het niet zo bedoeld heeft, maar neem dan een voorbeeld aan Anna. Blijf niet weg, maar leg het voor de Heere neer. Zijn werk gaat door, ondanks alle fouten van mensen. We kunnen er nog wel iets van leren. Ze was graag in Gods huis. Hoe is dat bij ons?

Ga je graag naar de kerk? Dat is toch de plaats waar de Heere werkt. Bid daarom voordat je naar de kerk gaat of de Heere een zegen wil geven. Dat wil Hij doen! En bid ook voor de dominee, ouderlingen en diakenen. Ze kunnen niet zonder jouw gebed!

Zingen: Psalm 71:12

Zondag 14 februari - De 12-jarige Jezus

Lezen: Lukas 2:41-52

In vers 43 zie je eigenlijk hetzelfde als wat je gister gelezen hebt. Anna bleef nacht en dag in de tempel. Als de Heere Jezus 12 jaar is doet Hij hetzelfde. Jozef en Maria gaan weer naar huis. Het Pascha is voorbij. Alle mensen gaan weer terug naar huis. Je ziet het zo voor je. De mensen zijn nog vol van het feest en lopen allemaal naar huis. Jozef en Maria hebben zich niet druk gemaakt om Jezus. Ze waren er vast van overtuigd dat Hij bij de andere kinderen was. Maar na drie dagen beginnen ze zich toch zorgen te maken. Al zo lang hebben ze Hem niet gezien. Toch maar zoeken, maar niemand heeft Hem gezien. Dan maar terug naar Jeruzalem. En eindelijk na drie dagen zoeken vinden ze Hem in de tempel tussen alle leraars. Ze zijn allemaal verwonderd over Zijn verstand.

En Jozef en Maria, ze zijn diep van binnen boos op Jezus. Hij zit al drie dagen in het huis van Zijn Vader. Wat doet Hij daar? Ook God dienen nacht en dag. Hij is God, maar Hij is gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. Ken jij dat ook? Als de Heere in je werkt, dan wil je Hem gehoorzamen. Daar hoef je niet oud voor te zijn.

Zingen: Psalm 21:6

Maandag 15 februari - Vrees God in je jeugd

Lezen: Prediker 12

Het wordt zo vaak gezegd dat je het beste in je jeugd de Heere kunt zoeken. Waarom is dat eigenlijk? Nou vers 1 zegt dat heel duidelijk. Als je jong bent, heb je een leven met weinig zorgen. Dan heb je juist tijd om de Heere te zoeken. Als je oud(er) geworden bent dan kun je heel druk zijn met de studie, met werken, maar er kunnen ook ziektes komen. Daar kun je dan zo druk mee zijn dat er eigenlijk geen tijd meer overblijft om de Heere te zoeken. De studiepunten moeten gehaald worden, op het werk is het heel erg druk zodat je 's avond moe thuis komt. Je hebt nergens meer zin in. Misschien denk je dat het wel een beetje meevalt. Nou, vraag het maar eens aan volwassen mensen in je buurt. De tijd vliegt voorbij en de hele leven van elke dag vraagt de aandacht. En daarom is het zo belangrijk om de Heere te zoeken als je jong bent. Als je al die drukte nog niet hebt. Dan zal het bij het ouder worden het belangrijkste zijn in je leven. Het zal zijn als voedsel wat je elke dag weer nodig hebt. Zonder kun je niet leven. Je wordt voor zoveel zonden bewaard als je God in je jonge leven leert kennen:

Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver houden?

Als hij het houdt naar Gods geboden.

Zingen: Psalm 5:12