

**Dinsdag 12 april – *Alles gaat voorbij***

**Lezen: Prediker 1**

Je hebt het vaak gehoord. "Alles is ijdelheid." Betekent dat dat je nergens iets aan hebt? Nee, Salomo geeft te kennen dat alle aardse dingen ons niet kunnen helpen om tot de ware gelukzaligheid te komen. Je kunt er dus best iets aan hebben, je mag er ook best van genieten, maar het zal nooit het echte en ware genot geven. Hoe fijn en goed iets ook kan zijn, er zit altijd leegheid in. Het kan je nooit helemaal vervullen. Je hebt er even van genoten, maar daarna is er altijd weer die behoefte naar meer. Salomo vergelijkt het met verschillende zaken uit het dagelijks leven. Het ene geslacht komt en het andere gaat. De zon komt op en aan het eind van de dag gaat ze weer onder. Elke dag is hetzelfde. Alles gaat voorbij. Denk maar aan je vakantie. Wat kun je er naar uitzien, soms al weken van te voren. Dan eindelijk is de dag dat je vertrekt. Een prachtige en fijne tijd ligt voor je, maar het is ook zo weer voorbij. Natuurlijk was het een bijzondere reis. De Heere heeft je bewaard onderweg, maar wat is de tijd snel gegaan. En de dag heeft je ook niet de ware gelukzaligheid gebracht. Er is niets op deze wereld wat dat wel kan brengen. Alleen het geloof in de Heere Jezus Christus kan de ware gelukzaligheid geven. Als Hij dat gaat geven verlang je ook naar meer, maar zal er ook in Hem een volheid zijn.

**Zingen: Psalm 144:2**

---

**Woensdag 13 april – *Levenservaring***

**Lezen: Prediker 2:1-12**

Levenservaring is iets wat je niet met je geboorte meekrijgt. Het woord zegt het al. Je krijgt ervaring door te leven. Elke dag doe je bepaalde ervaringen op. Soms denk je dat je het een volgende keer anders zult doen. En als je iemand het wil doen zoals jij het deed dan geef je het advies om het anders te doen. Dat werkte in jouw geval ook beter. Hoe ouder je wordt hoe meer ervaring je krijgt. Daarom is het vaak ook zo waardevol om naar ouderen te luisteren. Zij hebben al een heel leen achter zich.

Salomo kijkt terug op zijn leven. Hij heeft van alles gedaan. De verzen die je vandaag gelezen hebt zijn een opsomming van verschillende zaken. Hij heeft er echt zijn best op gedaan. Maar in vers 11 komt er een verandering. Hij kijkt terug op alles wat hij gedaan heeft. Wat heeft hij er aan gehad?

Niets! Waarom is hij er dan zo druk mee geweest? Er was niet eens een voordeel onder de zon in. Alles wat hij gedaan heeft, was zonder voordeel. Hij heeft er helemaal niets aan gehad. Natuurlijk bedoelt hij dat het hem geen voordeel opgeleverd heeft in de ware gelukzaligheid. Je mag een huis bouwen en er met veel plezier en genoegen in wonen. Maar moet je dan een nog groter huis bouwen om meer tevreden te zijn? Salomo zegt dat het niet zo geweest is. Laat het een les voor ons zijn!

**Zingen: Psalm 37:13**

---

**Donderdag 14 april – *Gods plan***

**Lezen: Prediker 3:1-11**

Het is een heel bekend gedeelte wat je vandaag gelezen hebt. Het zijn teksten die vaak aangehaald worden, soms zelfs als grapje. Maar heb je er wel eens over nagedacht? *Er is een tijd om te wenen, maar ook een tijd om te lachen. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven.* Alles is door God bepaald. Heb je daar wel eens bij nagedacht? Toen je verdriet had? Het was een tijd die door God bepaald was. Toen je blij was? Ook die tijd was door Hem bepaald. Het moment van je geboorte is nauwkeurig vastgesteld. Misschien ben je wel te vroeg geboren. Ja, dat zeggen de artsen, maar het was toch op Gods tijd. Denk daar eens bij na in alles wat je doet. Bij Hem is alles bekend zelfs al voor dat we het doen of niet doen. God regeert ons leven. Wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Maar de Heere heeft ons leven van stap tot stap bepaald. Schrik je ervan? Ben je er blij mee? Mag jij net als Petrus zeggen: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik U liefheb? Ook dat is Zijn plan. Heel je leven ligt vast. Wij kunnen plannen hebben, soms hele grote plannen. Dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Maar vraag je wel eens wat Gods plan met je leven is? Heere, wat wilt U dat ik doe?

**Zingen: Psalm 33:6**

---

**Vrijdag 15 april – *Geld maakt niet gelukkig***

**Lezen: Prediker 5**

Wat is het leuk om je eerste baantje te hebben. Misschien kijk of keek je er naar uit. Je eerste baan. Je eigen geld verdienen. Elk vrij uurtje van school aan de slag en in de vakantie elke dag. Geld verdienen. Sparen. Zo kun je rijlessen nemen, je eerste vakantie zelf betalen. Wat geeft dat een goed gevoel. Is het verkeerd? Nee, natuurlijk niet! Doe je best! Natuurlijk is het wel de vraag hoe je het geld besteed en of geld verdienen het enige is waar je voor leeft. Is al het geld wat je verdient voor jezelf en je eigen plezier? Of is er ook een deel voor de dienst van de Heere of voor je naaste?

Wat voor geluk brengt het uiteindelijk als je geld verdient? Natuurlijk, je kunt nu dingen kopen en betalen die je eerder niet kon. Je hebt geld nodig om te kunnen leven en om deel uit te kunnen maken van de maatschappij. Ja, doe je werk zodat je geld hebt voor een ander die niet werken kan. Dat geeft je ook een goed gevoel. Je mag iets voor een ander betekenen. Dat is de goede kant van geld. De andere kant is heel dichtbij. De begeerte om altijd meer te hebben. Nooit tevreden zijn. Waar rijkdom is vergankelijk. Geld brengt uiteindelijk jouw gelukt niet.

Heb je niets over voor een ander? Denk dan nog eens terug aan Goede Vrijdag. Christus gaf alles wat Hij had. Zelfs Zijn leven. En dat niet eens voor vrienden, maar voor vijanden! Ook voor jou?

**Zingen: Psalm 49:3**

---

**Zaterdag 16 april – *Gehoorzaamheid***

**Lezen: Prediker 8**

Ben jij je ouders altijd gehoorzaam? En op school? Gehoorzaamheid is niet iets wat we vanuit onszelf kunnen. Het begint al in het paradijs. Adam en Eva waren niet gehoorzaam. Ze luisterden liever naar de duivel. Zo zijn wij ook geworden. Ongehoorzaam aan God en gehoorzaam aan de duivel. Vaak hebben we daar maar weinig moeite mee. Het luisteren naar de duivel is voor ons een vanzelfsheid geworden. We denk er vaak niet eens bij na.

En de andere kant? We zijn geschapen om God te gehoorzamen. Dat vraagt Hij ook van ons. Omdat we goed uit Zijn handen voortkwamen, is Zijn eis ook terecht. Wat vind je daarvan? Is dat ook de worsteling die je in je leven kent? God moeten gehoorzamen, maar meer naar de duivel luisteren. Heb je daar wel eens een nacht van wakker gelegen? Heere, ik moet U gehoorzamen, maar ik kan en wil het niet meer.

Er is er Eén geweest die wel gehoorzaam is geweest. Hij heeft alles gedaan wat Zijn Vader van Hem vroeg. Wat een enorm wonder is dat! Het is een wonder wat we niet kunnen bevatten. Hij heeft gevraagd of de drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan, maar niet Zijn wil, maar de wil van de Vader moest geschieden. Hij is gehoorzaam geweest. Hij is zelfs de dood ingegaan. Daarom alleen kan er toch in ons leven weer gehoorzaamheid zijn. Gehoorzaamheid aan Gods geboden omdat Christus alles volbracht heeft. Ken jij iets van die gehoorzaamheid?

Zingen: 10 geboden: 9

---

**Zondag 17 april – *Een opdracht van God***

Lezen: Prediker 11

Al in het eerste vers krijgen we een opdracht van God. Waar gaat het om? Doe goed aan allen. Het lijkt misschien vergeefs, maar God zal je zegenen. Maar er staat meer. In vers 9 staat: Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd. Wandel in de wegen van je hart. Geniet van je jong zijn. Mag je dus onbeperkt genieten? Doen waar je zin in hebt? Er op los leven? Nee, want er komt een tijd dat je voor de Heere moet verschijnen. God zal je om al die dingen doen komen in het gericht. Je krijgt veel, je zult ook veel rekenschap moeten geven. Genieten is niet verkeerd, maar denk er goed over na dat je eenmaal voor Gods rechterstoel zult staan. Dan is de waarde van alle aardse blijdschap weg. Alles is voorbij. Dan blijft er één ding over. Heb je het alles in Gods gunst ontvangen? Heb je je tot Hem bekeerd? Hebben alle tijdelijke zegeningen jou bij God gebracht? Niet? Dan krijgt Hij er de eer niet van. Daarom staat er ook in het laatste vers dat je de boosheid weg moet doen. Al het kwade moet weg.

Ook al geniet je er nog zoveel van. Alleen een begeren naar de kennis van God en Goddelijke zaken is door Hem Zelf gewerkt en goed. Ook in je jeugd! Al het andere is ijdelheid.

Zingen: Psalm 133:3

---

**Maandag 18 april – *Denk aan je Schepper***

Lezen: Prediker 12

Je bent geboren, je mag nog leven. Natuurlijk weet je hoe je geboren bent, maar weet je ook waarom je leeft? Wat is het doel van je leven? Daar gaat het vandaag om. Denk aan je Schepper! Juist nu je jong bent. Weet je waarom? De kwade dagen komen zo snel. Dan ben je druk met een studie. Je hebt net een baan. Je hebt trouwplannen. Er zijn zoveel dingen die je aandacht vragen. Je bent er zo druk mee. Dat mag ook wel. Dat moet zelfs ook. Maar Salomo

**weet heel goed dat je dan geen tijd meer hebt om de Heere te zoeken. Zoek de Heere in je jeugd. Terwijl je jong bent en nog veel tijd hebt. Sta dan eens stil bij je Schepper. Denk aan Hem die je schiep. Hij heeft recht op je leven. Juist Hem te zoeken in je jeugd zal je wanneer je ouder geworden bent bewaren voor veel zonden. Dan denk je ook aan je Schepper als je ouder geworden bent. Zelfs wanneer de kwade dagen gekomen zijn. Heb je er nog nooit zo naar gekeken? Begin er dan vandaag nog mee. Je hebt een Schepper. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Daarom is het zoeken van Hem nooit tevergeefs. Als je Hem mag leren kennen als je Schepper zul je verwonderd zijn dat Hij je nog een plekje geeft op de aarde. Dan ga je zien dat je dat niet meer verdiend hebt. En Hij wil ook vandaag nog genadig zijn. Dat is het grootste wonder! Ook voor jou?**

**Zingen: Psalm 139:7**