

Kernwoord: Niet liegen

Dag 1

Niet liegen - een valse getuige

Lezen: Spreuken 19:1-9

Het is opvallend dat de tekst van vers 5 maar in een paar woorden verschilt van vers 9 in dit hoofdstuk. Waarom wordt dit zo nadrukkelijk twee keer onder onze aandacht gebracht? Dat komt omdat de zonde tegen het negende gebod zo wijd verspreid is. Het gaat om de zonde van onze tong. Wat een kwaad is daaruit voortgekomen in gezinnen, in families, tot in de kerkelijke gemeente aan toe. Soms brengen zelfs schokkende gebeurtenissen verscheurde families niet bij elkaar en blijven er zelfs op begrafenissen familieleden weg vanwege onopgeloste ruzies, soms om heel kleine dingen. Jakobus heeft al geschreven dat de tong een vuur is dat in de hel is aangestoken. Hoe komt het toch dat er zoveel valse getuigen onder ons gevonden worden? Omdat dit de paradijszonden bij uitstek zijn, die ons allen in het bloed zitten. In het paradijs immers werd de eerste valse getuigenis gehoord. De mensenmoordenaar van den beginne fluisterde ons in het oor dat wij God niet moesten gehoorzamen. De gevolgen zijn desastreus gebleken. Ga toch die zonde tegen het negende gebod haten en ontvluchten. Hoe kan dat? Door het leven alleen te zoeken bij Hem in Wiens mond geen bedrog is geweest en laat je reinigen door Zijn bloed en vernieuwen door Zijn Geest.

Dag 2

Niet liegen - de waarheid verdraaien

Lezen: Spreuken 12:17-22

‘Vrede aanraden’ staat in onze tekst tegenover ‘kwaad smeden’ (vers 20). Dat laatste gebeurt maar al te veel. Kwaad smeden (de waarheid verdraaien) tegenover de naaste, en dat is ten diepste kwaad smeden tegenover God. Maar zij, die de waarheid verdraaien, hebben er zichzelf mee. Bedrog is in hun hart. Innerlijke vrede wordt gemist. Maar gelukkig de mensen, die vrede aanraden, die aan hun naaste een raad geven, die het heil van die naaste op het oog heeft. Zij hebben zelf vreugde van hun werk. Ze mogen een stuk harmonie ontdekken. Ze mogen veel vreugde ervaren in de God van vrede. Dat heeft de Heere Jezus ook beloofd aan allen, die Hem volgen en naar Zijn leer luisteren. ‘Zalig’ sprak Hij, ‘zijn de

vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.’ Nog belangrijker is het als wij mensen de weg mogen wijzen naar de ware vrede. Dat gebeurt in Gods huis, waar de vredeboden (predikanten) de boodschap der verzoening mogen doorgeven: ‘Laat je met God verzoenen.’ Laat je tot die vrede brengen door het geloof in Jezus Christus. Zijn roeping is oprecht en geeft je deel aan de vrede, die alle verstand te boven gaat.

Dag 3

Niet liegen - de leugen afleggen

Lezen: Efeze 4:17-25

In dit gedeelte van de brief aan de Efeziërs dringt Paulus sterk aan op een werkelijk christelijke levenswandel. Wie zich niet als een kameleon gedraagt – zich aanpassend aan de omgeving -, maar echt christen is, die valt op. Dan ben je totaal anders dan de wereld om je heen. Het leven zonder God wordt in de verzen 17-19 in donkere kleuren geschilderd: het is leeg en donker; het wordt gekenmerkt door vervreemding en onwetendheid, door verharding en ongevoeligheid. Het is gericht op de uitleving van het eigen ‘ik’, op allerlei manieren. Als we de HEERE kennen, kunnen we ons daar niet boven verheffen. Wie zijn we zelf van huis uit? (zie 2:1-3). Wat een wonder als ook van jou mag gelden: ‘Jij geheel anders; jij hebt Christus leren kennen’. Paulus laat zien, dat we in ons leven uiteindelijk maar één les hebben te leren: Christus. Hem te kennen als je persoonlijke Zaligmaker! Wie Hem ‘leert’, leert zichzelf af. De Heilige Geest leert mij om intensief naar Christus te luisteren en gehoor te geven aan Zijn Woord. Zo doet Christus mij Zijn leerling zijn, die Hem in alles wil volgen. Dat wordt merkbaar in de omgeving: je bent anders. Wat erin zit, komt eruit. Hoe staat het daarmee bij jou?

Dag 4

Niet liegen - Jezus de waarheid

Lezen: Johannes 14:1-6

De troost die Jezus de discipelen geeft, is niet alleen dat ze na dit leven mogen komen in het Vaderhuis. Zeker, dat is een geweldig perspectief. Jezus wijst de weg. Maar Hij *is* ook de

Weg. Er is maar één toegangsweg tot het eeuwige leven en dat is de weg van geloof in Jezus Christus. Mensen botsen hier tegenop. Het is te exclusief. Alle andere godsdiensten en levensprincipes worden hiermee afgewezen. Buiten Jezus geen heil! Jezus heeft Zichzelf geopenbaard *als de Weg en de Waarheid en het Leven*. De zekerheid van ons bestaan kan alleen maar liggen in Hem, zoals Hij Zich geopenbaard heeft en het opgetekend is in de Bijbel. Alleen door Hem leren we God de Vader kennen en kunnen we in persoonlijk contact met de Vader komen. Vandaag komt Jezus naar jou toe vanuit zijn Woord. Hij heeft beloofd heen te gaan en een plaats te bereiden voor de zijnen. Die belofte geldt ook voor jou die dit leest. Daar moet je mee aan het werk. Buig voor Jezus. Laat Hem je weg, je waarheid en je leven zijn. Alleen zo is er het juiste zicht op God, op jezelf en op heel het leven.

Dag 5

Niet liegen - de duivel is een leugenaar

Lezen: Johannes 8:39-47

Ongeloof is de zonde van ons leven. Wij gaan verloren door ons ongeloof. Ongeloof betekent dat we de woorden van Jezus niet kunnen horen. Omdat we ze niet begrijpen? Nee, erger: onmacht. Waarom niet? Omdat de duivel onze vader is. Het staat hier zonder omwegen. Waarom willen de Joden Jezus doden? Om het Woord dat Hij spreekt. Daarmee doen zij precies wat hun vader doet. Een mensenmoorder van de beginne. Een slang die verleidt. Er is geen waarheid in hem, hij staat geworteld in de leugen, in het bedrog, hij liegt altijd. Is het ook dat God gezegd heeft...? Hij verkracht altijd het Woord van God. De goddelijke waarheid, de openheid van God, zijn waarachtigheid wordt door de duivel bestreden. Wie Jezus' woorden niet gelooft handelt in dezelfde lijn. Wie kan Jezus van één zonde beschuldigen? Hem van oneerlijkheid? Is Hij niet de waarheid zelf? Wie uit God geboren is, wie van Boven is, hoort het Evangelie van Jezus met zijn hart. Hij kan niet anders dan geloven.

Dag 6

Niet liegen - wie bij God mag wonen

Lezen: Psalm 15

Op zondag mogen we naar de kerk. We mogen in Gods aanwezigheid zijn. God is tegenwoordig (aanwezig), God is in ons midden; laat ons diep in 't stof aanbidden! Psalm 15 geeft een opsomming van mensen die in Gods nabijheid mogen leven. Daarbij wordt ook een lijst van zonden gegeven die ons uit de nabijheid van de Heere houden. Wie die lijst goed leest, ontdekt dat die zonden allemaal samenhangen met de tweede tafel van Gods wet. We mogen de eerste tafel van de wet, waarin het gaat om de verhouding met de Heere, nooit losmaken van de tweede tafel, die handelt over de verhouding met onze naaste. De Heere haat alle zonden; ook die zonden die wij tegen onze naaste doen. De Heere kan geen liefdevolle omgang hebben met mensen die hun naaste niet liefhebben en dat ook daadwerkelijk bewijzen. Is dan een heilige levenswandel de weg tot God? Moeten we ons bekeren tot het 'brave-hendrikken christendom'? Nee; er is maar één weg: Christus! Bij wie echter geen oprechte wandel is voor God, kan ook uiteindelijk niet bij God wonen.

Dag 7

Niet liegen - goed spreken

Lezen: 1 Petrus 4:7-11

We denken vandaag na over de wederkomst van Christus. In de gelezen verzen maakt Petrus namelijk duidelijk wat leven in het licht van de komst van Jezus betekent. En dat is samen te vatten in het woord 'uitdelen'. Het beeld dat de apostel gebruikt is duidelijk: op de wachtpost van het leven krijgt ieder zijn taak. De Heere schenkt in de gemeente een grote verscheidenheid aan gaven. De één heeft de gave van het spreken, de ander van het doen. De één kan goed leidinggeven, de ander is liever met zijn handen bezig. Maar zoals in een lichaam alle lichaamsdelen bij elkaar horen, zo zijn ook in de gemeente alle gaven nodig. Het komt slechts op één ding aan: dat we als goede rentmeesters (beheerders) de ontvangen gaven ook gebruiken. Dat geldt niet alleen voor de ambtsdragers, maar voor elk levend lid van de gemeente. Waar de verscheidenheid van gaven wordt gebruikt, daar wordt de gemeente in eenheid verbonden en krijgt God in alles de eer. Hoe nemen wij onze plaats in de gemeente in? Is het ons al een vreugde anderen te dienen? Iets van anderen te mogen ontvangen is rijk. Maar om Christus' wil uitdelen is rijker. Hoe zei Jezus het ook al weer? 'Het is zaliger te geven dan te ontvangen.'