

Mei 2017

Weekthema: Het Evangelie in de stad Jeruzalem

Maandag

Een uitverkoren werktuig

Lezen: Handelingen 9: 1-19a

Ananias wil Saulus uitschakelen. God schakelt hem in. Er zijn grenzen, maar blijkbaar niet aan Gods genade. Als Ananias toch nog aarzelt, herhaalt God de opdracht: 'Ga, want deze is Mij een uitverkoren werktuig om Mijn naam te brengen voor heidenen en koningen en (de) kinderen van Israël.' Zo gaat Ananias naar het huis waar Saulus logeert, legt hem de handen op en zegt: 'Saul, broeder.' Proef die twee woorden eens. De aartsvijand van de gemeente wordt 'broeder' genoemd. Korten dan in die twee woorden kan de boodschap van de rechtvaardiging van goddeloze niet worden samengevat. Het zal de boodschap zijn waarmee Paulus straks de wereld ingaat. Waarom is Saulus voor God een uitverkoren werktuig om het evangelie te brengen? Omdat hij een gedegen theologische opleiding heeft gevolgd bij Gamaliël? Omdat hij als inwoner van Tarsus de Griekse taal en cultuur goed kent? Of is het vooral hierom, dat hij als geen ander weet dat Jezus elk leven, hoe slecht ook, bekeren en vernieuwen kan?

Dinsdag

Afgekeurd

Lezen: Handelingen 9: 26-31

Dat is pijnlijk! Tot geloof komen en dan oude vrienden kwijtraken. Ex-moslims kunnen erover meepraten! Oude vrienden kwijtraken wordt minder pijnlijk als je er nieuwe vrienden bij krijgt! Broeders en zusters, die je hartelijk verwelkomen in de kring van de gemeente. De gemeenteleden in Jeruzalem kunnen Saulus niet aanvaarden. Ze blijven hem zien als een vervolger van de gemeente moet uitgerekend déze man hen nu het Woord van God verkondigen? Niemand vertrouwt hem. Verschrikkelijk als anderen niet kunnen geloven in het werk dat God aan je leven gedaan heeft. Ze houden je tegen het licht en keren je af. onder de maat. Gelukkig is er in de gemeente van Jeruzalem één, die zich over Saulus ontfermt: Barnabas. Hij brengt hem bij de apostelen en voert een heftig pleidooi voor hem

zo doet Barnabas zijn naam eer aan. 'Zoon van vertroosting' betekent die naam. Een gemeente die erop gericht is nieuwe gelovigen in haar midden te verwelkomen, heeft mensen als Barnabas hard nodig.

Woensdag

Zonder het Woord verwildert het volk

Lezen: Spreuken 29: 8-18

Hoe actueel is dit woord. Het onderwijs dat God geeft in Zijn Woord is een wapen tegen losbandigheid. Wij hebben bescherming nodig tegen verwildering van ons leven. Van nature zijn we geneigd tot bandeloosheid. De Heere geeft weldadig onderwijs voor de breedte en diepte van het hele leven. Dit onderwijs vormde destijds het fundament van de samenleving in Israël. Wanneer het volk de wet verliet, trad de verwildering in. We hebben allereerst voor onszelf het Woord van God nodig. De gewoonten en tradities van een gemeenschap zijn niet genoeg. We moeten persoonlijk, innerlijk onderwezen worden door het Woord. Als de openbaring ontbreekt, ziet het er slecht uit voor de werelddoelstelling. Dan treedt de verwereldlijking van het leven in. Dat houdt in dat mensen denken dat het leven op aarde zonder God even goed mogelijk is als het leven met God. Dit is een fatale vergissing. Voortkomend uit de geestelijke blindheid van mensen. Gelukkig is de mens die de onderwijzing bewaart. Zijn leven vindt wortel en bron in het Woord van God. En dat werkt zegenrijk door op alle fronten van het leven!

Donderdag - Hemelvaartsdag

Blijven in Jeruzalem

Lezen: Handelingen 1: 1-7

Na Zijn opstanding heeft Jezus met Zijn leerlingen gesproken over het Koninkrijk van God. Veertig dagen lang. Veertig is een bijzonder getal in de bijbel. Het duidt op een wachttijd. Nu de veertig dagen verstreken zijn, lijkt de wachttijd voorbij te zijn. de leerlingen zijn ongeduldig. Volgens hen staat niets meer in de weg aan het herstel van Gods koninkrijk. Jezus dringt echter aan op geduld. Ze moeten blijven wachten. God Zelf bepaalt wanneer Hij een keer brengt in het lot van Zijn volk. Vandaag vieren we het feest van Jezus 'hemelvaart'.

Op aarde heeft Hij gedaan wat Hij moest doen. In de hemel voert Hij Gods heilsplan verder uit. Waarom duurt het zo lang? Waarom komt Hij nog niet terug om alle dingen nieuw te maken? Heeft het er misschien ook mee te maken dat wij zo traag zijn in het vervullen van de opdracht om overal in de wereld Zijn getuigen te zijn en alle volken tot Zijn discipelen te maken?

Vrijdag

Niet blijven in Jeruzalem

Lezen: Handelingen 1: 8-11

De leerlingen vergissen zich. Ze denken dat het Koninkrijk van God onmiddellijk komt. Ze denken ook dat het tot Israël beperkt blijft. Als er in Jeruzalem maar weer een zoon van David op de troon zit, zal Gods volk in vrede leven. Jezus laat zien dat God verder denkt dan Jeruzalem en het volk Israël. In Israël heeft Hij ook de heidenen op het oog. Had Hij niet al aan Abraham beloofd: 'Met u zullen alle geslachten op de aardbodem gezegend worden' (Genesis 12: 3)? Als straks de Heilige Geest komt, maakt God een begin met de vervulling van die belofte. Op Pinksteren zullen de leerlingen eerst in Jeruzalem optreden als getuigen van Jezus. Daarna zullen ze Jeruzalem verlaten om het Evangelie te verkondigen overal in Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Waarom? God is niet tevreden met de verlossing van een stukje van de wereld. Hij had heel de wereld op het oog toen Hij Jezus zond. Niet alleen Jeruzalem, maar ook Rome. Niet alleen jij, maar ook jouw vrienden.

Zaterdag

In onze eigen taal

Lezen: Handelingen 2: 1-13

Babel en Jeruzalem. De stad van de mens en de stad van God. In de Bijbel staan ze tegenover elkaar. Babel staat model voor het leven zonder God. Daarom wordt in Babel de spraak verward. Mensen begrijpen elkaar niet meer. Ieder spreekt zijn eigen taal. Dat kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven. De inwoners van Babel worden dan ook over de hele wereld verstrooid. Op het Pinksterfeest zijn mensen uit de hele wereld samengekomen in Jeruzalem. Wat doen ze daar? Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer.

Ook dát kan niet zonder gevolgen blijven. Plotseling beginnen de leerlingen van Jezus enthousiast te vertellen over zijn dood en opstanding en over de betekenis daarvan. Op hetzelfde moment blijkt dat de Geest alle talen spreekt en ons niet alleen het Evangelie, maar ook elkaar doet verstaan. Zo'n drieduizend mensen komen tot geloof in Jezus en vormen samen een nieuwe gemeenschap. Pinksteren. Dat is: Babel op de kop. Niet alleen Jeruzalem, maar ook Utrecht, Enschede en Goes.

Zondag

Dronken? Welnee!

Lezen: Handelingen 2: 14-21

'Ze lijken wel dronken', spotten sommigen als de apostelen geestdriftig spreken over Jezus' dood en opstanding. Petrus weerlegt hun aantijgingen. 'Dronken?', zegt hij. 'Welnee! Wat vandaag gebeurt is door de profeet Joël al voorzegt.' Kort voor de Babylonische ballingschap heeft Joël geprofeteerd over een nieuw begin dat God zou maken. Als de ballingen uit de verstrooiing terugkeren naar Jeruzalem, zal de Geest niet langer het privilege zijn van profeten en priesters. Dan zal Hij ook heel gewone mensen uit het volk bezielen, zodat ze gaan spreken over Gods grote daden. Op het tempelplein in Jeruzalem zijn het vissers uit Galilea, die door de Geest worden gebruikt om te getuigen van Jezus. Verderop in het boek Handelingen komen we mensen tegen als Stefanus, Lydia, Priscilla en Aquila. Ook vandaag zien we hoe groot de rol is die mannen en vrouwen, ouderen en jongeren spelen bij doorgeven van het Evangelie.