

Bijbelrooster 4 augustus t/m 10 augustus

Thema: Waarom ga je naar de kerk?

Dinsdag 4 augustus - Waarom niet?

Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen.

2 Timotheüs 4:10

Waarom ga ik eigenlijk naar de kerk? Een vraag die bij elke jongere weleens opkomt. Je vriend uit de straat gaat tenslotte ook niet. Toch is hij een beste kerel. De burens zijn prima lui, maar gaan niet naar de kerk. Maakt het eigenlijk wel uit of je naar de kerk gaat? En is God daar wel? Je merkt eigenlijk niets van Hem... Het is eerder saai in de kerk. En je mag veel niet en weinig wel. Daar heeft je vriend geen last van. Weleens van Demas gehoord? Hij was een christelijke jongen uit de tijd van Paulus. Zelfs een van zijn medewerkers. Ook hij vroeg zich af wat de kerk voor nut had. Demas kreeg de tegenwoordige wereld lief. Hij zal het toen vast gemakkelijker hebben gehad, maar kreeg wel één groot probleem: *Want de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid*. Dat wil zeggen: de wereld met wat ze te bieden heeft. Leven voor de korte termijn kan je het eeuwige leven kosten. De Bijbel is niet onduidelijk over de gevolgen. Heb je dat ervoor over? De Heere zegt: doe dat niet!

Lezen: 2 Timotheüs 4:9-18

Woensdag 5 augustus - God is je Schepper

En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Lukas 15:13-24

Het voorbeeld van gisteren over Demas kun je uitbreiden met vele anderen. Voorbeelden waarbij het slecht afliep - Saul - en voorbeelden waarbij het door Gods goedheid toch goed kwam: de verloren zoon. Op de vraag waarom je naar de kerk zou gaan, is een heel belangrijk antwoord te geven: omdat God het van je vraagt! De Heere is het waard om gediend te worden. Hij is je Schepper, Hij geeft je het leven, zorgt voor je, ook als jij dat niet iet. Net als de verloren zoon zie je uit jezelf die zorg niet, maar voel je juist de knellende band van het dienen van de Heere. Terwijl Hij het beste met je voorheeft. En wat dat 'beste' is, vertelt Hij je in Zijn huis. Dáárom ga je naar de kerk. Niet overtuigd? Denk dan een aan Achab of Absalom. Zo'n einde wil je toch ook niet. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Dat de schrik des Heeren je zou bewegen tot het geloof. Zoek de Heere en leef!

Lezen: Lukas 15:13-24

Donderdag 6 augustus - Doe als Jezus

En het geschiedde, na drie dagen, dat zij Hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. Lukas 2:46

Wij moeten de Heere niet alleen dienen omdat Hij onze Schepper is, maar nog veel meer omdat Hij ons in Zijn huis Zijn Evangelie laat verkondigen. Hij laat ons horen dat Hij het beste gaf wat Hij had: Zijn eigen Zoon. De Heere Jezus was in de hemel, maar is naar deze aarde gekomen om te doen wat wij niet meer kunnen: Zijn Vader volmaakt dienen, juist ook in Zijn huis. Denk je dat Hij het daar saai en moeilijk gevonden heeft? Nee, Hij geeft je het goede voorbeeld als Hij op twaalfjarige leeftijd bezig was in de dingen van Zijn Vader. Als de Heere Jezus dat al deed, zou jij dat dan niet zeker doen? Jij gaat misschien op in moderne media, topsport, muziek, in hoe je eruit ziet. Jezus ging op in de dienst van Zijn Vader, ook toen Hij zo oud was als jij. Kun jij je leuke leventje niet veranderen? Wil je het niet? Hij maakt Zichzelf bekend in Zijn huis om je te redden van het eeuwige verderf.

Lezen: Lukas 2:41-49

Vrijdag 7 augustus - Je bent gedoopt

Mijn zoon, geef mij uw hart, en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Spreuken 23:26

Je denkt misschien dat je zelf wel kunt kiezen of je naar de kerk gaat of niet. Toch is dat niet zo. God heeft al gekozen. Hij deed je geboren worden binnen de lichtkring van het Evangelie. Hij liet je dopen in het midden van de gemeente. Daar ga ik tenminste even vanuit. Nog voor jij enig besef had van een kerk, heeft God Zijn namen aan jouw na(a)m(en) verbonden. De Heere heeft toen gezworen dat Hij je in de weg van wedergeboorte, geloof en bekering wil zalig maken. Je kunt dus niet vrijblijvend met de kerk omgaan. Je hoort er helemaal bij. Wonderlijk hè? Heeft het je al tot bekering geleid? Als je een andere keus maakt, ga je daarmee aan de Heere en Zijn beloften voorbij. Dat zou aangrijpend zijn. Dan ga je met het teken en zegel van Gods verbond op je voorhoofd verloren. Dat is echter Gods bedoeling niet! Hij zegt: 'Mijn zoon, Mijn dochter, je bent gedoopt! Geef Mij je hart...'

Lezen: Spreuken 23:19-26

Zaterdag 8 augustus - Werkplaats van de Heilige Geest

De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God, niet verachten. Psalm 51:19

Heb je er ooit aan gedacht dat als je de kerk binnenstapt, je dan eigenlijk de werkplaats van de Heilige Geest binnenstapt? Waar twee of drie in Jezus' Naam bij elkaar zijn, zal Hij met Zijn Geest in het midden zijn. De Heilige Geest is in de kerk omdat daar het Woord is. Hij brengt het Woord van God in de harten van zondaren, zodat je er niet meer aan voorbij leeft. Het raakt je tot in het diepst van je bestaan. Je hart wordt dan ook een werkplaats van de Heilige Geest. Je zonden zijn niet meer te verdringen of te omzeilen. Ze staan je helder voor ogen, ze verbreken je. Wat een wonder als je dan mag horen van die ene Naam Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden: Jezus Christus. Je beseft: alleen door het geloof in Hem kan ik de verdiende toorn van God ontvluchten. Dan weegt de eeuwigheid en zou je wel willen dat de kerk nooit meer uitging.

Lezen: Psalm 51:7-13

Zondag 9 augustus - Wie de jeugd heeft...

En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Joël 2:28

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Zo is het ook in de kerk. Ook daar zijn jongeren belangrijk. Zij horen natuurlijk nu al bij de kerk, maar ze zijn ook de hoop van de kerk voor de toekomst. De jongeren van nu zijn de ouders, predikanten, ouderlingen, diakenen en leidinggevenden van straks. Misschien nog nooit over nagedacht... Daarom is er aandacht voor jongeren. In de prediking klinkt door dat de kinderen en jongeren erbij horen. Door catechisatie, huisbezoek en jeugdwerk laat de kerk zien dat jongeren belangrijk zijn. Niet alleen de kerk vindt jongeren belangrijk, de Heere ook: *En het zal zijn in de laatste dagen (zegt God), Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien.* Dat is de hoop van de kerk! Kom tot bezinning en laten al deze goedertierenheden van de Heere je tot bekering leiden.

Lezen: Joël 2:28-32

Maandag 10 augustus - De kerk nooit meer uit

Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Openbaring 7:15

In het hier en nu gaat de kerk altijd weer uit. De dominee zegt 'Amen' en de mensen gaan allemaal weer naar huis. Maar er komt een moment dat de kerk nooit meer uitgaat. Dat is in de hemel. Als Gods kinderen sterven, luiden de hemelklokken en mogen ze voor eeuwig de Heere gaan dienen. Weet je waarom? Omdat ze uit genade zalig zijn geworden. Dat is zo'n groot wonder, dat ze daar nooit meer over uitgezongen raken. Zoals we geboren zijn, kunnen we God niet behagen. We moeten nog een keer geboren worden, een nieuwe mens worden. Dat werkt de Heere uit genade om Jezus' wil. Ook vandaag nog. Er zijn twee wegen. Het is eeuwig wel of eeuwig wee. Welke route neem jij door dit leven? Kies je voor de brede weg die naar het verderf leidt? Of kies je door genade voor de smalle weg, die wel veel moeilijker is, maar die uiteindelijk uitkomt bij de kerk die nooit meer uitgaat: het eeuwige leven. Mag ik je die weg aanraden?

Lezen: Openbaring 7:9-17