

Jouw Enige Troost

Dinsdag: Troost, hoezo?!

Lezen: Romeinen 8:18-27

Dagtekst: ROMEINEN 8:22 'WANT WIJ WETEN DAT HET GANSE SCHEPSEL TEZAMEN ZUCHT EN TEZAMEN ALS IN BARENSNOOD IS TOT NU TOE.'

Zingen: Morgenzang:4 en 7

Deze week gaat het over troost. En als het gaat over troost, moet er toch eerst sprake zijn van verdriet. Van moeite en pijn of iets dergelijks. Daarom lees je vandaag Romeinen 8. Misschien gaat het in jouw leven heel erg goed. Ben je juist erg blij en tevreden. Lacht het leven je toe. Heb ik dan ook troost nodig? Vanuit de kant van de Heere is het zo dat elk mens troost nodig heeft. En Paulus schrijft het heel duidelijk neer: heel de schepping zucht als in barensnood. Jij bent onderdeel van die schepping. De Heere laat dus weten dat je troost nodig hebt. Waarom dan? Heel eenvoudig, omdat wij onszelf telkens weer in het verdriet storten. Het verdriet van de zonde. Daarmee doen we de Heere verdriet. En daarmee bezorgen we onszelf uiteindelijk eeuwig verdriet. Wat biedt dan troost? De zaligheid in Jezus Christus. Hem heb je nodig om zalig te kunnen leven en te sterven. Is Hij alleen jouw Troost?

Woensdag: Troost voor hopelozen

Lezen: Jesaja 40:1-11

Dagtekst: JESAJA 40:1 'TROOST, TROOST MIJN VOLK, ZAL ULIEDER GOD ZEGGEN.'

Zingen: Psalm 23:2

Heel duidelijk komt het woord troost terug in de lezing vandaag. Het staat zelfs twee keer in vers 1. Wat is eraan de hand? Waarom moet Jesaja over troost profeteren? Het volk van Israël zit in ballingschap. Het heeft alles verzondigd. En heeft ook nog eens alle waarschuwingen de wind in geslagen. Hoe kan het nu dat de Heere het volk troost toeroept? Hoe kan het dat de Heere het volk aanspreekt als 'uw God'? Dat heeft alles met de verbondsrelatie te maken die de Heere heeft met Israël. Troost heeft alles te maken met verlossing en herstel en met gejubel en gejuich. Het aangezegde oordeel is niet het einde: de Heere zal weer omzien naar zijn volk. Hij zal vergeving schenken en herstel. Maar hoe weinig dit ook zichtbaar was toen Jesaja deze woorden uitsprak, toch zal het gebeuren, want Gods woord is blijvend. En dat blijvende woord van de Heere is ook vandaag hetzelfde. Hoe erg het ook in jouw leven is wat zonden betreft. De Heere roept jou toe dat bij Hem verlossing en herstel te vinden is. Belijd het maar aan Hem!

Donderdag: Troost als eigendom

Lezen: Galaten 2:15-21 en vraag en antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus

Dagtekst: GALATEN 2 : 20 'IK BEN MET CHRISTUS GEKRUISIGD; EN IK LEEF, DOCH NIET MEER IK, MAAR CHRISTUS LEEFT IN MIJ; EN HETGEEN IK NU IN HET VLEES LEEF, DAT LEEF IK DOOR HET GELOOF DES ZOONS GODS [HET GELOOF IN DE ZOON VAN GOD], DIE MIJ LIEFGEHAD HEEFT EN ZICHELVEN VOOR MIJ OVERGEGEVEN HEEFT.'

Zingen: Psalm 27:5

Je had het misschien allang door: het thema van deze week heeft alles te maken met vraag en antwoord 1 van de Heidelberger Catechismus. In het vervolg van deze week staan we telkens stil bij een stukje uit dit antwoord. Vandaag met name bij het stukje dat ik niet meer het eigendom van mezelf ben, maar het eigendom van mijn Getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Het is daarom dat we vandaag Galaten 2:20 als dagtekst hebben. Daar gaat het precies over het stukje uit de Catechismus. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Dat betekent, dat je eerst voor jezelf leefde. Je leefde voor eigen rekening. Je moet zelf betalen voor je zonden. Maar door de genade van de Heere Jezus ben je in Hem gaan geloven. Dat betekent dat ons oude ik onttroond is en er een nieuw ik is opgestaan. Het leven dat dit ik heeft, ontvangt het helemaal uit Christus. Het leven bepaalt Christus dan voor je. Dat heeft gevolgen en anderen zien dat. Je leeft met de voortdurende vraag: Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Dat is te zien in hoe je omgaat met anderen. Waar je wel en niet heengaat. Hoe je over de Heere spreekt, enzovoorts.

Vrijdag: Troost door kostbaar bloed

Lezen: 1 Petrus 1:13-25

Dagtekst: 1 PETRUS 1:18 EN 19 'WETENDE DAT GIJ NIET DOOR VERGANKELIJKE [VOORBIJGAANDE] DINGEN, ZILVER OF GOUD, VERLOST ZIJT UIT UW IJDELEN [LEGE] LEVENSWANDEL, DIE U VAN DE VADEREN OVERGELEVERD IS. MAAR DOOR HET DIERBAAR [KOSTBAAR] BLOED VAN CHRISTUS ALS EEN ONBESTRAFFELIJK [ONSchULDIG] EN ONBEVLEKT [REIN] LAM.'

Zingen: Psalm 85:3

Het volgende stukje uit de Heidelbergse luidt: Die met Zijn dierbaar (dat is: kostbaar, duur) bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft en mij uit alle heerschappij (dat is: macht) van de duivel verlost heeft. De troost in dit leven en in het sterven bestaat uit vergeving van zonden. Want voor de zonde moet betaald worden. Of je moet dat zelf doen. Dat is wanneer je denkt dat je jezelf heel goed kunt troosten. Omdat je de Heere niet echt nodig hebt. En als dat je hele leven zo blijft, zul je daar de eeuwigheid voor nodig hebben om te betalen. Daar komt geen eind aan! Of je komt er door geloof achter, dat Jezus Christus voor al je zonden betaald heeft. Zilver of goud is daar ontoereikend voor. Dat biedt geen oplossing. We hebben het bloed van Jezus Christus nodig. Dat biedt pas troost. Door dat bloed verlost Hij je ook van de heerschappij van de duivel. De duivel heeft je niet meer in zijn greep. Hij moet jou als zijn prooi loslaten. Hij doet er nog wel alles aan om je weer in zijn greep te krijgen. Maar hij kan je niet meer verslinden. Dat onschuldige en reine Lam uit de dagtekst is nodig om die troost te verkrijgen. Zoek en vind het bij Hem!

Zaterdag: Troost door Vaderlijke zorg

Lezen: Matthéüs 10:16-33

Dagtekst: MATTHÉÜS 10:30 'EN OOK UW HAREN DES HOOFDS ZIJN ALLE GETELD.'

Zingen: Tweede Berijming van de Twaalf Artikelen des Geloofs:1

Het antwoord van de Catechismus gaat verder: en also bewaart, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Je

hebt vast weleens met een haar in je handen gestaan. Hoeveel haren verlies je wel niet op een dag? Als je 't kamt, of als je je hand erdoor haalt. Je hebt zomaar een haar te pakken. Het Bijbelgedeelte van vandaag laat zien dat de Heere daar weet van heeft. Hij zorgt voor de kleinste dingen. En zeker voor een gelovige is dat elke dag weer een reden tot dankbaarheid en verwondering. In het zien van één haar mogen we altijd denken aan de Vaderlijke zorg van de Heere. Hij weet van ons af. Zo is dat na ontvangen genade. De Heere bewaart ons. Hij houdt ons vast. Hij staat overal boven. Hoeveel moeiten er ook zijn in je leven. De Heere weet ervan. Hij geeft ons nooit meer te dragen dan wij aan zouden kunnen.

Zondag: Troost door de aanbetaling van de Geest

Lezen: 2 Korinthe 5:1-10

Dagtekst: 2 KORINTHE 5:5 'DIE ONS NU TOT DITZELVE BERIED HEEFT, IS GOD, DIE ONS OOK HET ONDERPAND DES GEESTES GEGEVEN HEEFT.'

Zingen: Tweede Berijming van de Twaalf Artikelen des Geloofs:4

We lezen verder in de Catechismus: waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Dat komen we ook tegen in 2 Korinthe 5:5. De Heere God maakt Zijn kinderen klaar om het eeuwige leven te ontvangen. Ze ontvangen nu al de Heilige Geest als een eerste aanbetaling. Paulus vergelijkt de Heilige Geest dus met een aanbetaling. Doordat we de Heilige Geest hebben ontvangen, weten we zeker dat de rest van de beloofde erfenis ook zal volgen. Hij drukt er als het ware een waarmerk in het hart Zijn zegel op. Als je vandaag een wasmachine koopt, moet je vaak een aanbetaling doen. Daardoor weet de verkoper min of meer zeker dat je de wasmachine kopen zult. Want je hebt al een klein stukje betaalt. Zo is het geestelijk ook. De Heere geeft ons de Heilige Geest als verzekering dat we door het geloof delen zullen in de eeuwige heerlijkheid. Het eeuwige leven begint hier op aarde al. Want je wilt vanwege de genade de Heere prijzen en grootmaken.

Maandag: Troost in het leven voor Gods aangezicht

Lezen: 1 Johannes 3:1-17

Dagtekst: 1 JOHANNES 3:3 'EN EEN IEGELIJK DIE DEZE HOOP OP HEM HEEFT, DIE REINIGT ZICHELVEN, GELIJK HIJ REIN IS.'

Zingen: Psalm 119:25

Vandaag kijken we naar het laatste stukje van antwoord 1: en Hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Dat heeft alles te maken met levensheiliging. En daar gaat het in de Schriftlezing van vandaag ook over. Als je gewassen bent in het bloed van Jezus Christus, dan ben je rein. En dan is het je wens en verlangen om rein voor Hem te leven. Dan ga je naar alle geboden van de Heere leven. Je zult er dan achter komen dat je misschien minder zonden doet dan voorheen. Maar dat je een grotere zondaar bent voor de Heere. Omdat je er hoe langer hoe meer achter komt hoe zondig je bent. Hoe weet je nu of je de Heere liefhebt? Dat komt openbaar in je werken. Uit de vruchten ken je de boom. Als je jaloers bent. Als je cynisch bent. Controleer dan maar eens goed of je wel in het geloof bent. Dankbaarheid is het medicijn. De ander belangrijker vinden dan jezelf. Dat is moeilijk. Maar dat is nu het werk van de Heilige Geest. Hij maakt je gewillig en bereid om voor de Heere te gaan leven.

