

Thema: Onderwijs volgen

Dinsdag 23 januari – Leerling zijn

Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs – Spreuken 22: 6

Leren! Je leven is er vol van. Zonder opleiding kom je nergens in het leven. Of je graag leert of niet, je moet wel. Onderwijs is van levensbelang. Nu, dat vindt de Bijbel ook. Vooral als het gaat om het eeuwige leven. Salomo heeft het in de dagtekst over de jongere. Die moet wat worden geleerd, die moet wat worden bijgebracht. Hoe? Naar de eis van zijn weg. Wat betekent dat? Zo ongeveer: naar dat je begrijpen kunt. Wat moet je leren? De eerste beginselen. Dat betekent dat je onderwijs moet krijgen uit het Woord van God. Tot zaligheid van je ziel. Waarom? De zonde blijkt er ook in jouw leven te zijn. Daarom heb ook jij vergeving nodig in het werk van de Heere Jezus Christus. Die twee woorden: jouw zonde en Gods genade in Christus, moeten een levende werkelijkheid zijn in je leven. Als kind leerde je vragen: 'Schoon (dat betekent hoewel) mijn zonden vele zijn, maak om Jezus' wil mij rein.' Dat gebed blijft nodig, ook al wordt je honderd jaar.

Lezen: Spreuken 22: 1-6

Woensdag 24 januari – Op de toekomst voorbereid

Als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken. – Spreuken 22: 6

Ken jij het spreekwoord: Het eerste vocht trekt in de duigen? Even een korte uitleg. Een goede wijnkenner kan na jaren ruiken welke wijn er het eerst in het wijnvat heeft gezeten. Die eerst wijn trekt namelijk in het hout van de ton; die houten planken heten duigen. Welnu, wat je in je jonge jaren hebt meegekregen aan onderwijs, dat blijft 'hangen'. De eerste versjes, je kindergebeden en de verhalen op de basisschool. Kijk, dat bedoelt de tekst te zeggen. Wat besteedt de Heere veel werk aan je, vanaf je wieg tot op de dag van vandaag; werk tot zaligheid, tot behoud van je ziel. Misschien ken je een bejaarde die dement begint te worden. Veel dingen zakken weg, maar bekende teksten en psalmen bleven 'hangen'. Ook die paar woorden: 'om Jezus' wil'. Daarin ligt de kerk van de Bijbelse boodschap. En vergeten doe je ze niet. Is het vandaag de worsteling van je hart: 'Verhoor mij, o God, om Jezus' wil?'

Lezen: Spreuken 22: 6-12

Donderdag 25 januari – De weg leren

Leer mij, Heere, Uw weg – Psalm 86:11

Een gebed van David. Zo begint deze psalm. Als David deze psalm schrijft, is hij niet meer van jouw leeftijd. Hij is ouder. Wil jij luisteren naar iemand die ouder is dan jij bent? Iemand met levenservaring? Moet je doen. Wat valt je dan op? Een oudere bidt: *Leer mij, HEERE, Uw weg*. Dat is: leer mij hoe ik leven en wandelen zal. Wist David dat dan niet? Zeker wel. Hij was een kind van God; hij wist van Gods genade in de komende Messias, de Heere Jezus Christus. En toch: Leer mij. Ja, leren gaat kennelijk je hele leven door. Als David vraagt: 'Leer mij', hoeveel te meer moeten wij dat dan vragen. God legt de weg ook nu open in het werk van de Heere Jezus. Dit is de weg, wandel daarin. Gods weg, dat is het pad van Gods geboden. Het is het smalle pad ten leven achter Christus aan. Het

is de weg van het hartelijk verdriet over de zonde. Het is ook de weg van de hartelijke vreugde in God door Christus. Dat is het onderwijs door de Heilige Geest. De schooldeur staat open. Kom!

Lezen: Psalm 86: 1-12

Vrijdag 26 januari – Je dagen leren tellen

Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. – Psalm 90: 12

Psalm 90 is een gebed. Een gebed van Mozes, de man Gods. Hij bidt: *Leer ons onze dagen tellen*. Wat is dat nou? Kan Mozes nog niet tellen? Maar je geen zorgen. Het tellen is hier niet het één, twee, drie... van de basisschool. Nee, tellen betekent hier 'wegen' of 'op juiste waarde schatten'. De psalmberijming zegt het heel goed: 'Leer ons de tijd des levens kostelijk achten'. Kostelijk is kostbaar. De vraag is: Welke betekenis hebben onze dagen voor God? Vanuit jezelf zijn je dagen vol van zonde. Net als die van Mozes. Hij heeft het over ongerechtigheden en zonden (vers 8). De dagen zijn er vol van. Is dat alles? Dan kom je om, voor eeuwig. Of is er ook iets anders? Is er Gods genade? Is er een Ander? Is Jezus in je leven? Dat geeft uitzicht. Dan is er dat wijze hart. Een wijs hart belijdt schuld en leert van genade leven, leert uit Christus leven. Terwijl je de dood verdiend hebt, geeft God je dagen. Ook deze dag, vandaag. En vandaag is het de dag der zaligheid.

Lezen: Psalm 90: 1-12

Zaterdag 27 januari – Leraar en leerling

Jezus antwoordde. – Johannes 3:5

Vandaag een gesprek. Aan de ene kant Jezus. Aan de andere kant Nicodémus, een overste der Joden, zeg maar een godsdienstleraar. Iemand die heel veel weet van God, van godsdienst, van het Woord van God. Maar laat hij nou uitgerekend het belangrijkste niet weten. Wat is dat dan? Jezus zegt het zelf: 'Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.' Wedergeboorte is nodig, ja onmisbaar. Nicodémus snapt er niets van. En dan gaat de Heere Jezus hem les geven. De leraar wordt leerling. Zelfs een godsdienstleraar geeft hemels onderwijs nodig. Ja, we hebben allen gezondigd. En we kunnen alleen zalig worden uit genade. Daartoe gaat Jezus Nicodémus iets zeggen. Straks zal er een kruis staan op Golgotha. Daaraan hangt de Zoon des mensen, Jezus Zelf dus. Bij hem gaat het niet om begrip, maar om geloof. Ga je als leerling mee met de leraar naar de Leraar? Je mag ook alleen komen.

Lezen: Johannes 3: 1-5

Zondag 28 januari – Luisteren naar de leraar

Lerende van de Heere Jezus Christus – Handelingen 28: 31

Paulus heeft al heel wat afgepreekt. Onvoorstelbaar! Altijd in dienst van zijn Koning. Hier in Rome zit hij in de gevangenis. En toch preken! En ook nu leert hij over de Heere Jezus Christus. Voor de duidelijkheid kunt je het beste lezen: Hij leerde van de Heere, namelijk Jezus Christus. Dé Heere dus. Ja, want in Rome hadden ze wel een heer, dat was de keizer. Die liet zich redder noemen, zaligmaker. Nee, zegt Paulus, die is het niet!

Nu hebben wij vandaag wel geen keizer, maar er zijn zoveel andere heren: geld, sport, drank, mode,

media... Macht en heren waaraan we verknocht kunnen zijn. Al die 'heren' brengen je naar de ondergang. Paulus' woord geldt ook vandaag, als hij leert van die ene Heere, Die het werkelijk waard is om gediend te worden. Jezus zegt: 'Laat Mij de Heere van je leven zijn.' Zijn er vragen in je hart? Hoor het Woord des Heeren: 'Neig je oor, en kom tot Mij en je ziel zal leven.'

Lezen: Handelingen 28: 23-31

Maandag 29 januari – De vijgenboom als voorbeeld

En leert van de vijgenboom deze gelijkenis – Mattheüs 24:32a

Leren en onderwij krijgen, dat doe je van je docenten, van je ouders en van anderen wellicht. Maar leren van de vijgenboom? Kan dat? Ja, Jezus zegt het Zelf. Als de takken van die boom teer of week worden en zijn bladeren gaan uitspruiten, dan blijkt de zomer in aantocht. Welnu, als er verdrukking komt en vervolging, weet dan dat de dag van de Zoon des mensen nabij is. Weet dan dat Christus komt in glorie en heerlijkheid, Maranatha! Dat wil zeggen: de Heere komt! Ben jij bereid Hem te ontmoeten? Dan moet he Hem wel kennen. Als je Hem voor het eerst ziet op Zijn grote dag, dan is het te laat. Nodig is wat je kunt lezen in Jesaja 25:9: *Zie, Deze is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken.* Zoek de Heere en leef!

Lezen: Mattheüs 24: 32-35