

## Kernwoord: Verzoening

### Dag 1

Verzoening - offerdienst

*Lezen: Leviticus 16:1-10 en 20-22*

In het Oude Testament werden dieren geslacht en gedood als verzoening voor de zonde. Die offerdienst had God ingesteld. God wilde met al die offerdieren laten zien dat zondigen niet goedkoop is. Iedere keer als er geofferd werd, was dat een herinnering van God aan het volk: wij zondigen niet goedkoop! Onze zonden worden gestraft, maar in plaats van dat wij de straf moeten ondergaan, geeft God een verzoeningsmiddel waardoor niet wij, maar een ander de straf draagt. Met de komst van de Heere Jezus naar deze wereld heeft God ons het volmaakte offer gegeven. Al die offerdieren in het Oude Testament wezen er op dat de zonde verschrikkelijk is, dat er verzoening nodig is, maar ook dat offerdieren niet werkelijk de zonden weg konden nemen. Want iedere keer weer opnieuw moest er geofferd worden. Maar Jezus Christus is hét Lam van God. Hij is het volmaakte offer om de schuld en straf die wij verdienen te verzoenen. Christus is éénmaal voor de goddelozen gestorven, zo schrijft de Bijbel. Het wonder van het Evangelie is dat de Heere Jezus de straf van zondaren op Zich wilde nemen. Op Golgotha stierf Hij in onze plaats. Zijn sterven is een verzoening voor onze zonden. Luther noemde dit 'een wonderlijke ruil'.

### Dag 2

Verzoening - Christus als offer

*Lezen: Hebreeën 10:1-10*

Een bekende economische wetmatigheid luidt: 'Hoe schaarser, hoe duurder.' Wat veel voorkomt en gemakkelijk te krijgen is, kost bijna niets. Maar voor wat zeldzaam is, moet een groot bedrag neergelegd worden. De schrijver van de Hebreeënbrief draait deze redenering om als hij nogmaals Jezus' offer vergelijkt met de offers van de priesters uit het Oude Testament. Omdat de prijs, die Christus betaalde voor de verlossing, de hoogste prijs is – Zijn leven – kon Zijn offer eenmalig zijn. Wat een verschil met de offers van de priesters. Men bracht ze *alle* dagen, bracht steeds *dezelfde* offers en nóg konden ze geen echte verzoening bereiken. Daarom begonnen ze elke dag maar weer opnieuw. En daarom kwam er nooit een moment waarop de vermoeide priester in de voorhof van de tabernakel of de tempel in een stoel kon gaan zitten omdat het werk er eindelijk op zat. Zoals degenen, die door hun eigen 'offers' God proberen te behagen, ook nooit klaar zijn. Heb jij ontdekt hoe vermoeiend zo'n

godsdienst is? Hoog tijd om dan te rusten in het werk van Hem, Die kláár is met offeren. Hij kon daarom gaan *zitten* aan Gods rechterhand. Neem toch plaats aan Zijn voeten en verwacht het van Hem!

### Dag 3

Verzoening - lam van God

*Lezen: Johannes 1:19-29*

Wie bent u? Met die vraag is een afvaardiging uit Jeruzalem op pad gestuurd naar Johannes de Doper. Er is een aanleiding voor die vraag. Een paar verzen eerder in Johannes 1 (vers 7) lezen we dat Johannes de taak heeft om van Jezus te getuigen. Nu horen we hoe daarop gereageerd wordt. De vraag naar wie Johannes is, is eigenlijk een vraag naar zijn bevoegdheid. Waar haalt Johannes zijn gezag vandaan? Johannes laat daarover geen onduidelijkheid bestaan. Het is het gezag van een Ander, het gaat *niet* om hem. Hij zet daar drie dikke strepen onder. Hij is niet de Christus. Nee, nee, nee. Het gaat Johannes om Gods boodschap en niet om zijn eigen persoon. Daarom zegt hij: 'Ik ben de *stem*'. Het gaat om de inhoud. Hij is de stem waarnaar geluisterd moet worden. Hij maakt zich klein en gaat de Christus niet in de weg staan door de aandacht op zichzelf te vestigen, maar hij vestigt de aandacht op Jezus. Johannes roept anderen op datzelfde te doen. Als mensen hun aandacht op ons richten, leren ze de Christus niet kennen. Terwijl Hij midden onder ons staat. Op wie vestig jij vandaag de aandacht? Waarop wordt jouw aandacht gevestigd?

### Dag 4

Verzoening - gekocht met kostbaar bloed

*Lezen: 1 Petrus 1:13-19*

Wandelt in vreze... ja, dat zijn echt Bijbelse woorden. In het Oude Testament komen we ze vaak tegen. En hier neemt Petrus ze voor de nieuwtestamentische gemeente over: wandelt in vreze de tijd van uw vreemdelingschap. Wat betekent deze oproep? Om te beginnen: vrees heeft hier niets te maken met angst. Maar alles met de uitdrukking die we uit het Oude Testament kennen: de vreze des HEEREN. Dat is eerbiedig ontzag en nederige liefde voor de God van het verbond! Het woord 'wandelen' is een bijbels woord voor ons leven. En

met de uitdrukking 'vreemdelingschap' tekent Petrus het leven van de gelovigen op aarde als een verblijf in een vreemd land. Nu leven ze nog hier. Maar ze zijn onderweg naar huis. Naar het Vaderhuis. Dus betekent deze oproep: heb – zolang je op aarde leeft – de HEERE lief en leef in ontzag voor Hem. En waarom doet Petrus deze oproep? Om twee redenen. Allereerst: de Vader zal straks oordelen zonder aanzien van de persoon (vers 17). Dus: het besef van de naderende ontmoeting met God dringt ons tot een heilig leven voor Zijn aangezicht. En het tweede argument? Christus heeft met Zijn kostbaar bloed de Zijnen verlost (vers 18 en 19). Mag je dat uit genade weten? Wandel dan met Hem en voor Hem!

## Dag 5

Verzoening - zonde bedekt

*Lezen: Psalm 32:1-11*

Het kan gebeuren dat iemand aan je vraagt: is er wat met jou? Je kijkt zo somber; is er wat met je gezondheid, zorg in je omgeving of gezin / vriendenkring; ben je gestrest? Wij weten tenslotte allemaal dat psychisch factoren je (lichamelijke) welzijn kunnen beïnvloeden, zodat je er somber of slecht uit kan gaan zien. Nu kun je dat verdringen, maar de gevolgen blijven niet uit. David heeft dat gedaan. Hij heeft zwaar gezondigd, maar hij wilde dat niet belijden. Hij verdrong het en borg het op in een uithoek van zijn hart om de mensen en zichzelf maar te doen geloven dat er niets aan de hand was. David was schuldig aan moord en het breken van iemand anders huwelijk. Van zijn machtspositie als koning had hij misbruik gemaakt. Hij had zijn zonden verzwegen met alle lichamelijke en geestelijke gevolgen vandien. De hand van de Heere drukte zwaar op hem. Daardoor perste de Heere als het ware de schuldbelijdenis eruit. Dan komt de echte bevrijding: ik bekende, o Heere, aan U oprecht mijn zonden. Wie zijn zonden belijdt en ze niet meer doet, zal barmhartigheid (mededogen/hulp /steun) ontvangen. Verdring je zonden niet, maar belijd (vertel) ze voor de Heere.

## Dag 6

Verzoening - Lát je met God verzoenen!

*Lezen: 2 Korinthe 5:11-21*

Als er gesproken wordt over verzoening is er sprake van twee partijen die op voet van oorlog met elkaar leefden. Nee, dat lag niet aan de Heere. Wij zijn het die in opstand kwamen tegen Zijn gezag, die vijanden van Hem werden. Daarmee werden we kinderen van de toorn: liggend onder Gods rechtvaardig oordeel. Maar het verbazingwekkende is dat God, die door ons beledigd en vertoornd werd, Zelf het initiatief tot verzoening heeft genomen. Met dat doel zond Hij Zijn Zoon. Hij maakte Hem tot zonde in onze plaats. Zo voldeed Christus aan het heilig recht van de Vader. Wat een ongekende liefde! Nu is er ruimte bij God voor de grootste zondaar. Hoe weet ik dat? Wel, de Heere heeft de prediking van het Evangelie gegeven om dit aan de wereld bekend te maken: bediening van de verzoening. Dienaren van het Woord (dominees) prediken de verzoening. Niet als een kennisgeving, maar met een spits naar ons hart: laat u met God verzoenen. Via de boodschappers van Christus ligt God als het ware voor ons op de knieën om ons te smeken ons met Hem te laten verzoenen. Proef je Zijn liefde en bewogenheid? O, geef je verzet op. Nu het bloed van Christus op je drupt, vertrapt het niet, maar roep het in over je schuldige leven: 'dat Uw bloed mijn hoop dan wekt en mijn schuld voor God bedekke'.

## Dag 7

Verzoening - voor vijanden

*Lezen: Romeinen 5:1-11*

In vers 5 zingt Paulus een loflied op de liefde van God. Die liefde is niet alleen een gevoel, maar is ook een daad. Gods liefde vertaalt zich in de heilsfeiten (de bijzondere daden die de Heere heeft gedaan in de geschiedenis). Vooral daarin, dat Christus voor goddelozen is gestorven. Dat is een feit dat zijn weerga niet kent. Ieder jaar, aan het begin van de maand mei, worden wij in kranten en tijdschriften herinnerd aan de Tweede Wereldoorlog. Er zijn ontroerende voorbeelden van mensen die bereid waren hun leven voor anderen te geven. Toch is dat vrij uitzonderlijk. En dan gaat het ook nog om een opoffering voor iemand die daar toch enigszins voor in aanmerking komt: een goed (en rechtvaardig) mens. Maar wie zal het in zijn hoofd halen om te sterven voor een beruchte crimineel? En daar schittert nu juist de liefde van God: Christus stierf voor mensen die er niet voor in aanmerking komen: goddelozen, vijanden. Heb jij jezelf zo leren kennen? 'Genade toonde mij mijn schuld, en heeft mij vrijgekocht.' De liefde komt helemaal van één kant. Maar dan roept de Heilige Geest ook het antwoord van de wederliefde in mij op. 'O Jezus, dat ik nooit vergeet, wat Uw liefde voor mij deed'.