

Mattheüs 26:36-45 Een volle beker

Wat hier plaats vindt, gaat ons allemaal aan. Maar kunnen wij het ook aan als het gaat over het bedroefd en beangst zijn van de Heere Jezus? In Gethsémane komt Zijn mensheid ten volle openbaar. Er is afstand tussen de Heere en Zijn discipelen, maar ze kunnen Hem horen en zien. Ze krijgen iets mee van het lijden. Ook jij als je dit gedeelte leest.

Door het lezen en overdenken van Zijn Woord wil God jou ontdekken aan zonde. Zodat je jezelf voor God gaat leren kennen. Dan zie je ook dat je door je zonden en door je nalatigheden Zijn kroon hebt gevlochten en Zijn beker hebt gevuld.

In Zijn lijden is de Zoon steeds 'online' met de Vader. Je hoort Hem bidden en worstelen. Hij deinst terug voor deze ontzettende weg, maar is wel bereid. Hij neemt de wil van de Vader op Zich en legt Zijn wil in de wil van de Vader: Uw wil geschiede. De drinkbeker van het lijden is tot de rand gevuld met oordeel, toorn, gramschap en straf. Maar Hij neemt de beker tot Zich, gewillig. Wat een wonder! Kun jij door genade mee danken en zingen: Duizend maal o Heer', zij U daarvoor dank en eer!

Psalm 22:1-7 Vertrouwen bij verachting

Door de ik-vorm is deze psalm heel persoonlijk. De psalm tekent Christus in Zijn lijden. Hij is van God verlaten, de duivelen omringen Hem en mensen bespotten Hem. Alles ligt onder vuur. Christus roept het uit: Mijn God, mijn God. Hij vertrouwt op Zijn Vader.

Zonder vertrouwen ben je in levensgevaar! Niet vertrouwen op God is een enorm grote zonde. Het is de wortelzonde van ons bestaan. Vertrouw jij op God? Altijd?

Wacht niet met vertrouwen op God tot je er een aanleiding in jezelf voor vindt. Ga niet pas vertrouwen als je bijvoorbeeld troost ervaart of verhoring. Maar vertrouw op God in / vanuit diepe duisternis. Roep je nood uit voor Gods aangezicht. Noem het concreet bij naam. Hoop op God in duisternis. Want, lees nog even vers 25: Hij hoort wie tot Hem roept!

Lukas 22:54-62 Loslaten en vasthouden

De Heere Jezus had het al voorzgd. En nu hoort Hij de glasharde ontkenningen van Petrus. Dat doet pijn, het verzwaart Zijn lijden. Zelfs van Zijn discipelen hoeft Hij geen steun te verwachten. Hij staat alleen in deze lijdensweg. In vers 59 lees je dat Petrus een uur de tijd heeft gehad om zich te bezinnen. Maar hij blijft ontkennen dat Hij bij Jezus hoort en Hem kent. Hij gaat tot het uiterste. Hoe ver kan het gaan. Is het angst? Zelfbehoud?

Terwijl de Heere berecht wordt is Hij bezig met Petrus. Hij keert zich om en kijkt Petrus aan. Met ogen die nooit gezondigd hebben, ogen vol verdriet over de zonde, ogen vol ernst, maar ook met liefde en ontferming. Hij kijkt naar binnen bij Petrus. Deze blik werkt iets uit: verbreking en heling.

Het kraaien van de haan heeft een functie gehad. Maar zonder de blik van Jezus zou het tot wanhoop hebben geleid. Die blik zegt als het ware: Petrus, jij laat Mij wel los, maar Ik jou niet. Petrus weent bitter. Tegelijk is het zoet. Want droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Je hebt gezondigd tegen zoveel liefde. Is er nog hoop? Ja!

Zo zie je dat niet Petrus, maar Jezus centraal staat in deze geschiedenis. De Heere kijkt ons allen in de ogen. Om dat mogelijk te maken, moet Hij lijden. Heel alleen. Opdat Hij ook nu in 2020 een vriend en metgezel kan zijn van hen die Hem verloochenen.

Wanneer verloochenen jij de Heere? Wat betekent dan deze geschiedenis voor jou?
Lees en zing psalm 25:3 Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij U van eeuwigheid.

Mattheüs 26:57-68 Zwijgen en spreken

De Heere Jezus wordt gebonden meegenomen. Het vonnis staat eigenlijk al vast. Er worden allen nog valse getuigen gezocht. Maar Jezus zwijgt bij het horen van de beschuldigingen. Hij wil niet antwoorden op deze spotters.

Hij zwijgt ook voor Zijn Vader, de hemelse Rechter. Voor Zijn Vader staat Hij wél schuldig, met de toegerekende zonden. Denk aan de tekst uit Jesaja 53: om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. Zelfs in Zijn Zwijgen is Hij dus Borg en Zaligmaker. In de Dordtse Leerregels lees je: God heeft uit ondoorgroondelijke barmhartigheid Zijn Zoon als Borg gegeven. Denk maar eens na over de diepte van deze woorden.

We moeten als zondaar leren zwijgen voor God, Hem niet tegenspreken. Maar leren belijden: Bij U is recht en gerechtigheid, het vonnis over mij als zondaar is verdiend.

Heb jij de Heere als Borg en Zaligmaker al nodig gekregen? Alleen als je gewassen bent in Zijn bloed, kun je voor God staan. Rom.8: Zo is er dan geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Dan is er geen zwijgende Jezus meer, maar een sprekende Jezus. Want als voorbidder spreekt Hij tot de Vader. En Hij spreekt dan ook tot jou. Want Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft.

Matt.27:11-26 Twee zonen van de vader

Pilatus zet Jezus tegenover Barabbas, een moordenaar. Bar-abba betekent: zoon van de vader. Dat is Jezus ook. Er staan dus twee zonen van de vader op dubbeltal. Barabbas, geschapen naar Gods beeld, maar zeer diep gevallen. Net als ieder ander mens op aarde, net als jij.

De keus van het volk is snel gemaakt. Ze zijn teleurgesteld in Jezus. Hij heeft de Romeinen niet weggejaagd. Ook willen ze Zijn onderwijs niet. Jezus heeft hen steeds weer laten zien dat zelfs hun beste werken vol zonde zijn. Dat hun offeren, hun bidden, hun nette leven hen niet redt. Ze willen niet aanvaarden dat ze een Zaligmaker, een Redder nodig hebben. Daarom kiezen ze voor Barabbas. Liever de man van de dood dan Jezus, de Man van het leven. Begrijp je deze keus? Zie je jezelf ook staan bij dit kiezende volk?

De schuldige wordt vrijgesproken en de onschuldige wordt gevangen genomen. En toch: ten diepste is het de Vader die beslist. In deze ondoorgroenelike ruiling klopt het Goddelijke hart vol liefde. Jezus, de Zoon van de Vader, zal de straf dragen, zodat er vrede kan zijn voor zondaren. Wat een genade!

Johannes 19:1-7 Zie de Mens

Na de geselslagen maken ze een koning van Jezus. Een spotkoning. Is Hij een koning? Dan zullen we een koning van Hem maken. Pilatus toont Hem aan het volk. Zie de Mens! Hij hoopt op medelijden van het volk, dat het lijden nu wel genoeg is geweest. Maar het volk heeft geen medelijden met de gegeselde Christus. Ze roepen: 'Kruis Hem!' Ze zijn verhard. Het is geen medelijdende, maar een verachte blik die ze op Jezus werpen.

De Heere Jezus vraagt niet om ons medelijden. Hij bestraft het zelfs als Hij later zegt 'Ween niet over Mij.' Hij heeft ons medelijden niet nodig. Wij hebben Zijn ontferming over ons nodig.

Het plan van Pilatus faalt. God regeert! Hij heeft bepaald: Mijn Zoon móet gedood worden opdat Mijn volk zal leven. Ook voor jou geldt: Deze Christus is voor jou alles of niets. We aanbidden of verachten Hem. Van nature is dat het laatste. Maar door het werk van de Heilige Geest ga je anders naar Hem kijken. Dan zie je heerlijkheid in de wonden van Jezus. Dan heb je Hem lief, omdat Hij jou eerst heeft liefgehad.

Lukas 23: 33-35 Toeschouwers

In de tijd dat de Heere Jezus hier op aarde was, waren er altijd mensen om Hem heen. Ze hoorden Zijn woorden en zagen Zijn wonderen. De mensen volgen Hem ook op Zijn lijdensweg. De massa verdringt zich om te kunnen zich hoe diezelfde Jezus, die zoveel macht had laten zien, nu als een machteloze werd veroordeeld en gekruisigd. Nu kun je denken: al die belangstelling kan Hem ook troost geven. Maar nee, de groep mensen heeft het lijden van Christus niet verlicht, maar juist verzaard.

In vers 35 lees je het: Het volk stond en zag het aan. Ze staan er bij en zien het. Maar het zijn alleen maar toeschouwers. Ze zien niet dat Christus daar lijdt als Borg, als Middelaar, dat Hij daar hangt in hún plaats, dat Hij gekruisigd wordt om hún zonden. Daarom is hun aanwezigheid geen verlichting, maar een verzwareing van het lijden van Christus.

Al jaren hoor en lees jij de lijdensgeschiedenissen. Hoe kijk jij naar de lijdende Christus? Hoe sta jij er bij? Waarschijnlijk zonder te vloeken en te spotten, maar ook zonder Hem nodig te hebben? Je bent zalig als je van een toeschouwer een schuldenaar bent geworden. Dan weet je dat Christus daar hangt in jouw plaats. Dat Hij daar lijdt om jouw zonden. Door Zijn lijden is Christus Borg en Middelaar. Hij wil de dood in om anderen, ook jou, het leven te geven.

Bid tot de Heere. Zeg tegen Hem wat het lezen en nadenken over Zijn lijden met jou doet en bid om genade.