

December 2018

Weekthema: Wederkomst

Maandag

Niet bang

Lezen: Joël 3: 12-21

Nog één keer wijst de profeet op de komende dag van de Heere. De dag van het gericht, dat God aan Zijn vijanden zal voltrekken. Hij ziet hoe op die dag de hemellichamen hun licht inhouden. Het is een dag van diepe duisternis. Alleen Gods stem is te horen als het brullen van een leeuw. Het geluid is zo indringend, dat hemel en aarde beven. Die dag is echter nu nog niet aangebroken. Als iemand nog met de vraag zou zitten: wie komen er door die oordeelsdag heen, dan blijken dat diegenen te zijn, die de HEERE gezocht hebben als hun Toevlucht. Mensen die met de nood van hun leven een schuilplaats bij Hem hebben gezocht. Hij is een Sterkte voor hen, die in eigen kracht niet tegen de vijanden van zonde, dood en verderf zijn opgewassen. Wie zich bergt in de doorboorde handen van de Heere Jezus, wordt niet alleen bewaard in het strijdperk van dit leven, maar is ook gegarandeerd veilig wanneer straks het eindoordeel over de wereld losbrandt en de aarde en de hemel zullen beven. God is immers een Toevlucht voor de Zijnen. Zij worden steeds Zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid en in gevaar. Ook in het laatste gevaar bij de komst van de grote dag van de Heere.

Joël 3 gaat over de wederkomst. Dan zullen de ongelovigen worden geoordeeld. (Dal van Josafat betekent 'dal waar de HEERE zal oordelen'.) Waarom hoeft Gods volk niet bang te zijn voor die dag (vers 16b)?

Dinsdag

Zingen van Gods gericht

Lezen: Psalm 98: 1-9

Het is opvallend dat in deze psalm, net als in de vorige, niet alleen Israël wordt opgeroepen de Heere te loven en te prijzen, maar dat in die oproep ook de volken worden betrokken. Ook de geschapen natuur wordt tot loflied opgeroepen. Uit alle geslacht, taal en natie, van noord en zuid, van oost en west zullen mensen het Lam prijzen onder de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde. Uit Israël en uit de volken breidt God Zijn Koninkrijk uit en maakt Hij vijanden tot Zijn vrienden. Weet de dichter dit nu wel heel zeker? Is dit maar niet een luchtspiegeling of een vrome wens? Nee, de dichter weet Wie God is. Hij kent Hem uit Zijn grote daden en weet van Zijn almacht en heiligheid. Hij weet van de verlossing uit Egypte, van de reis door de woestijn en de verlossing uit de ballingschap. De Heere heeft alle eeuwen door gedacht aan Zijn genade en Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Kijk maar naar

het gebeuren in de kerstnacht, op Golgotha en op Pasen. Dat zijn stuk voor stuk wonderen van genade alleen. De dichter trekt de conclusie uit het verleden, staat midden in het heden blik in de toekomst en hij ontdekt het: Hij is gekomen, Hij komt vandaag en Hij komt terug. Kun je zingen, zing dan mee!

Psalm 98 zingt de lof op Gods redding tot de 'einden der aarde' (vers 3) en Zijn 'richten in gerechtigheid' (vers 9). Wat zijn dat voor mensen die ook van Gods gericht kunnen zingen?

Woensdag

Komst van Elia

Lezen: Maleachi 4:1-6

In Joodse kringen staat op sederavond, vlak voor het Paasfeest, een lege stoel. Die is bestemd voor Elia, voor het geval hij langs mocht komen. Dit gebruik gaat terug o.a. op deze tekst. Deze woorden zijn een bemoediging. Voordat de grote dag aanbreekt, zal eerst Elia komen. Hij gold als een van de grootste profeten van het Oude Testament. Als geen ander had hij harten van Israël weten te bewegen om de Heere weer te dienen. Denk aan de overwinning op de Baälpriesters (1 Kon. 18). Hij zal de harten van de vaders en de kinderen weer tot elkaar brengen. Niet alleen om generatieconflicten op te lossen, maar vooral om de kinderen geestelijk terug te brengen in het spoor van de vaders. In Johannes de Doper zijn deze woorden gedeeltelijk vervuld (Matth. 11:14). Hij was de voorloper van Hem, die de harten van de vaders en de kinderen definitief weet te veranderen. Hij bindt ouders en kinderen samen in de dienst van God. Dit 'Elia-werk' vindt nog steeds plaats, in het bijzonder op de zondagen. Niemand hoeft die grote dag als een verschrikking tegemoet te gaan. Tenzij je de Heere niet gelooft en Hem verwerpt in Zijn vriendelijk aanbod.

De wederkomst zal tot ondergang van de goddelozen zijn (vers 1) en tot behoud van Gods volk (vers 2). Waarom moet eerst Elia komen (vers 5) en wie is deze Elia? Zie Lukas 1:13-17

Donderdag

Gods geduld en lankmoedigheid

Lezen: 2 Petrus 3:9-15

Geduld heeft in de Bijbel de klank van: wachten met het oordeel. Je kent dat wel: je kunt soms al te snel je oordeel over iemand hebben. Je kunt al te snel in een bepaalde situatie willen ingrijpen, terwijl met meer geduld een andere afloop mogelijk was. Zo doet de Heere immers ook? Hij treuzelt niet met de belofte, al leggen sommigen dat zo uit, en al wordt Hij ermee bespot. God heeft, met eerbied gesproken, een lange adem. Hij wacht nog..., want Hij wil niet graag dat mensen verloren gaan. Daar is Hij niet op uit, dat strijdt met wie Hij is. Is dat niet ongelooflijk? Hij zou volledig recht doen wanneer Hij handelend op zou treden,

maar Hij doet het niet, nóg niet. Want hij ziet uit naar bekering van hen die Hem tot nu te lieten roepen. Wie weet, heeft Hij wel geduld om jou. Wie weet wacht Hij wel op jouw antwoord. Gods kinderen zien naar de grote toekomst, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wég van de gebrokenheid, wég van alles wat getekend is door het 'oude'; want alles zal nieuw worden en je kunt je nieuwsgierigheid nauwelijks bedwingen! Hoe is jouw beeld van die grote dingen aan het eind van deze wereldtijd? Hebben ze een plek in je gebeden? Je hebt nog veel plannen, zeker, maar Gods plan gaat daar nog ver bovenuit!

In de tijd van de apostel Petrus waren er mensen die ongeduldig werden bij het wachten op de wederkomst van Christus (vers 9). Wat vind jij daarvan? En wat zegt Petrus over wat onze houding moet zijn (vers 12a)?

Vrijdag

De Heere Jezus tegemoet gaan

Lezen: 1 Thessalonicenzen 4:13-18

Als de Koning op koningsdag een dorp of stad bezoekt, wordt alles daar voor zijn komst in gereedheid gebracht. Hij wordt echt binnengehaald. Zo zal de Heere Jezus straks Zijn feestelijke en majesteitelijke intocht houden op aarde. Nee, voor wie niet bereid is Hem te ontmoeten zal het geen feestdag zijn; integendeel. Maar voor wie Zijn verschijning liefhebben is het de dag van de hoogste vreugde. Wie van Gods kinderen zou dat niet willen meemaken: de intocht van de Koning in Zijn glorie? Wel, zegt Paulus: alle gelovigen van alle tijden zullen erbij zijn; zij die al gestorven waren in Christus, zij staan eerst op. Vervolgens de dan nog levende gelovigen. Samen zullen ze Christus tegemoet worden geleid. Niet om vervolgens in de hemel te verdwijnen (dus geen zogenaamde 'opname van de gemeente'), maar om de Heiland feestelijk in te halen en met Hem op de vernieuwde aarde terug te keren. Altijd met Hem te mogen zijn: is dat niet het hoogste verlangen van elke christen? 'Met Hem': dat is volmaakt delen in Zijn gemeenschap, volkomen delen in Zijn heerlijkheid. Is dat ook jouw verlangen geworden? Dan zul je jouw wens verkrijgen. Wie weet, hoe spoedig. Als dat geen troost is!

Op de dag van de wederkomst zullen de mensen die gestorven zijn weer levend worden. De gelovigen zullen dan de Heere Jezus tegemoet gaan, in de lucht. Is dat voor jou tot troost (vers 18)?

Zaterdag

Een nieuw lichaam

Lezen: 1 Korinthe 15:35 en 42-49

Wie heeft die vraag nooit eens voelen bovenkomen als het gaat over de lichamelijke opstanding: hoe is dat toch mogelijk? Nu maakt het wel verschil hoe je zo'n vraag stelt. Als we dat doen vanuit de gedachte: 'Alleen wat ik met mijn verstand bevatten kan, is mogelijk', zitten we er ver naast. Dan zijn we dwaas. Want als dat het uitgangspunt is, kan er veel meer niet. Denk toch niet zo hoog van je door de zonde verduisterde verstand. Belijd het met je hart: 'Ik geloof in God, de Vader, *de Almachtige*!' Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Wie daaruit leeft ziet het begraven van het lichaam van een christen als een geloofsdaad. Het is 'zaaiwerk'. Naar de wet van het tarwegraan: het sterft om daarna op te staan. Zo ging het met Jezus; zo gaat het met Zijn volgelingen, in Zijn spoor. Zaaïen doe je altijd met hoop. De vergankelijkheid van ons lichaam vanwege de zonde blijft een aangrijpende werkelijkheid. En hoe de Heere straks bij de opstanding de zijnen een nieuw lichaam geeft, blijft een mysterie – een geloofsgeheim. Maar wat een troost wanneer ik Christus toebehoor. Mijn lichaam, hoe zwak, ziek, uitgeput of gesloopt het hier ook kan zijn, het zal straks nieuw zijn; tot in de toppen van mijn vingers bezielde door Gods Geest. Blij vooruitzicht dat mij streelt!

Met wat voor lichaam zullen de doden uit het graf tevoorschijn komen (vers 35)? Een geestelijk lichaam (vers 44). Welke eigenschappen horen daarbij? Zie vers 42, 43 en 49.

Zondag

Een plaats bereiden

Lezen: Johannes 14:1-6

Hier begint de zogenoemde 'afscheidsrede' van Jezus op de avond van Zijn gevangenneming. Toch kun je niet van een echt afscheid spreken, want de nadruk ligt veel meer op de blijvende verbondenheid. Jezus gaat naar de Vader om een plaats te bereiden. Uiteindelijk komt Hij terug om de gelovigen te laten delen in Zijn heerlijkheid. In de tussentijd blijft Hij nauw betrokken bij Zijn volgelingen. Zoals Jezus verbonden was met Zijn Vader, zo wil Hij ook dat Zijn leerlingen verbonden blijven met Hem als Hij weer in de hemel bij de Vader is. Ben jij zo'n volgeling? Weet jij je met Hem verbonden door gelovig Bijbellezend en gebed? Dan zijn er grote dingen te verwachten met het oog op het Koninkrijk van God, want Jezus wil dat Zijn volgelingen nieuwe volgelingen maken. We mogen alles aan de Heere vragen wat we nodig hebben met het oog op de uitbreiding van het Koninkrijk. Het lijden en sterven van Jezus heeft grote betekenis daar waar mensen de waarde er van gaan zien. Het is redding voor zondaren.

Waarom komt de Heere Jezus terug (vers 3)? Hoe kun je weten of Hij ook voor jou terugkomt (vers 6)?