

Mei 2015

Weekthema: Gevangene of vrij? Ruimte bij Christus

Dinsdag

Saulus, een man met een verleden

Lezen: Handelingen 9: 26-31

Van iemand die iets op zijn kerfstok heeft, denken we vaak: voor zo iemand moet je oppassen. Je kunt immers nooit weten. Blijf bij hem uit de buurt! Wanneer Saulus – na zijn bekering – in Jeruzalem aankomt, is het precies hetzelfde. Hij zoekt daar de gemeente op om zich bij de kerk te voegen. We hebben hierin een voorbeeld om niet op jezelf te blijven, maar je aan te sluiten bij de gemeente van Christus. Zonder geloof én kerk vaart niemand wel. Maar in de gemeente van Jeruzalem is de ingang van Saulus bijzonder moeilijk geweest. Hij is immers een man met een verleden. Ze beschouwen hem als een wolf in schaapskleren. 'Is hij van plan in onze gemeente te infiltreren?' Dit zal ongetwijfeld Saulus verdriet hebben gedaan. Niemand wilde iets met hem te maken hebben. Zijn oude medestanders niet, maar zijn nieuwe broeders evenmin. Toch zorgt de HEERE ervoor dat Saulus in de kring van de gemeente wordt opgenomen door bemiddeling van Barnabas.

Kijk, zo doe je dat met mensen in wiens leven het een en ander is misgegaan. Bij de HEERE is vergeving. Voor iedereen! En als er bij de HEERE vergeving is, dan kunnen mensen toch niet achterblijven? Bovendien: wie staat, zie toe dat hij niet valle.

Woensdag

Gevangen gezet - in verzekerde bewaring

Lezen: Handelingen 5: 17-25

Dat dachten de Joodse leiders tenminste! Dat ze nu dan eindelijk van die lastposten van een apostelen bevrijd waren. Achter slot en grendel, in het huis van bewaring. Alleen, ze hadden niet met God gerekend en zich dús misrekend. 's Nachts was een engel Gods knechten wonderlijk komen bevrijden. En toen ze de volgende morgen werden gehaald voor een verhoor, klonk hun getuigenis alweer in de tempel. Zij waren namelijk gesteld in de verzekerde bewaring van hun HEERE. Dat kan blijkbaar. Dat mensen en machten je binden willen, in de nacht en overdag, en dat je dan toch veilig bent! De macht van de zonde, van

allerlei angst en verslaving, de machten van wanhoop en verdriet. Machten, die soms vlees en bloed worden in mensen, van wie je anders mocht verwachten: kerkmensen, die je verdriet doen. Vrienden, die je meenemen op een verkeerde weg. Bevrijd wordt een ieder die geboeid raakt door Gods Woord en gebonden door Zijn Geest. Want zo komt tot ons de reddende macht van de Heere Jezus. Hij stelt Zijn verlost en voor eeuwig in de verzekerde bewaring van Zijn vader.

Donderdag

Middernacht

Lezen: Handelingen 16: 19-40

Daar zit je dan: in Europa. En God heeft je daar na veel omzwervingen geleid en gebracht. Dus verwacht je dat Hij grote dingen door jou doet. Daar heeft Hij je immers voor geroepen. Je zult dat grote continent doortrekken (misschien wel tot Spanje aan toe) en het Evangelie brengen. Maar wat gebeurt er in Filippi, de eerste stad die ze in Europa tegenkomen? Gevangenschap. Paulus en Silas worden gevangen omdat ze een slavin hadden bevrijd van een boze geest. Paulus en Silas zijn terug bij af, terug waar het begon: de gevangenis. Het is allemaal voor niets geweest. Het is middernacht en er is geen straaltje licht.

Maar zo denken ze niet. Want de apostelen kennen hun Zender, en weten van de trouw van hun God. 'En als wij zijn gevangen, te middernacht zendt Gij ons lied'ren en gezangen en maakt ons eind'lijk vrij,' zegt een gezang. Zo zingen Paulus en Silas midden in de nacht terwijl ze gevangen zitten, omdat zij geloven dat God Zijn weg zal gaan, en dat het Evangelie zijn weg zal vinden, met of zonder hen.

Vrijdag

Gevangen

Lezen: Handelingen 21: 27-39

Nu lijkt er een definitief einde te zijn aan Gods werk. Alweer is Paulus terug bij af. Wanneer de apostel in Jeruzalem komt, proberen zijn volksgenoten hem te doden. Het is zo gevaarlijk, dat Paulus bescherming moet zoeken bij de Romeinen, die hem gevangen nemen. Nu wordt duidelijk dat het allemaal maar een eigen plan was van Paulus. Hij was hoogmoedig om naar Jeruzalem te willen gaan. Als hij naar de leiding van de Heere had

geluisterd, was het vast anders gegaan. Is dat waar? Of moeten we nu juist diep onder de indruk raken van de wijsheid van Gods leiding in het leven van Paulus? De Heere stuurt hem naar Jeruzalem, om hem uiteindelijk in Rome te brengen. Want van nu aan zal Paulus voor verschillende leiders van het Romeinse rijk moeten verschijnen – en allemaal zullen zij het Evangelie horen. Hier in Jeruzalem begint voor Paulus de weg naar Rome, het hart van de wereld. Laten wij niet te snel zeggen dat de Heere niet weet wat Hij doet. Hij is wijs en almachtig! Paulus wordt gevangen in Jeruzalem, en daardoor krijgt het Evangelie ruim baan.

Zaterdag

Gevangen vanwege genade

Lezen: Efeze 3: 1-13

Het lijkt er in het begin van dit hoofdstuk op, dat Paulus het gebed uit hoofdstuk 1 gaat voortzetten. Dat gebeurt ook, maar eerst geeft de apostel een persoonlijk getuigenis van zijn betrokkenheid bij het Evangelie. Hij vertelt, dat hij een gevangene is geworden vanwege de grote genade die hem te beurt is gevallen. Hij heeft het geheim van Christus ontvangen en moet daarom lijden. Drie keer komt dat woord ‘verborgenheid’ of ‘heilgeheimenis’ hier voor. Het is het mysterie van Gods liefde voor de volkeren; ook zij mogen door het geloof in Christus nu delen in Gods genade. Dat Evangelie is geen menselijk verzinsel; het is geopenbaard door de Heere op Zijn tijd. Nu blijken Gods heilsplannen hoger en heerlijker dan men zich ooit had voorgesteld: Joden en heidenen worden verenigd in Gods Zoon. Zijn komst en werk hier op aarde betekenen het grote keerpunt. Het is een onnaspeurlijke rijkdom: niet na te speuren en niet af te meten. Kun jij je de verwondering van Paulus voorstellen, die zo duidelijk in dit gedeelte doorklinkt? ‘Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven’. Het is goed om eens bij onszelf na te gaan, in hoeverre de machtige inhoud van Gods reddingsplan en de verkondiging daarvan bij ons nog verwondering wekt.

Zondag

Bevrijding

Lezen: Handelingen 12: 1-19

Psalm 126 zegt over de bevrijding uit de ballingschap: ‘...toen de HEERE de gevangenen van Sion thuisbracht, toen waren wij als degenen die dromen.’ Gods bevrijding die ervaren wordt als een droom. Die sfeer hangt ook een beetje bij deze bevrijding uit de gevangenis. Wordt Petrus wel echt wakker wanneer de engel hem aanstoot, of droomt hij het maar? En wanneer hij vrijkomt, is het meisje Rode zó overweldigd van blijdschap, dat zij vergeet voor Petrus de deur open te doen. Zo staat hij als bevrijd man toch nog voor een dichte deur. Deze geschiedenis is niet alleen maar een geschiedenis van een wonder van God. Deze geschiedenis vertelt ons wat er aan de hand is in het leven van Petrus. Het Evangelie moet naar de heidenen gebracht. Maar wie gaat er nu precies het werk doen? Niet Petrus, maar zijn Zender. En de Heere zal dat doen op Zijn manier. En waar zal dat werk van God over gaan? Bevrijding! Net als bij de uittocht uit Egypte begint deze nieuwe fase van Gods werk met bevrijding. Wat zal dat voor Petrus een ontspannende gedachte zijn geweest!

Maandag

Echte vrijheid

Lezen: Galaten 5: 1-6

Wat een voorrecht dat we in vrijheid kunnen leven; in vrijheid als gemeente kunnen samenkomen of thuis kunnen luisteren. Iemand die gevangen is weet wat het is om niet vrij te zijn. Ouderen weten wat het is om vrijheid te moeten missen ten tijde van de oorlog. Maar wat doen wij met de vrijheid die we hebben? Vrijheid is in de Bijbel nooit een leeg begrip. Het is altijd: vrijheid ván en vrijheid tót. Echte christelijke vrijheid betekent aan de ene kant: vrij van Gods vloek over de zonde, van de aanklacht van de wet, van de afgodendienst. Dat kan alleen door het geloof in Christus. Hij kwam op aarde om de vloek van de wet te dragen voor allen die bij Hem schuilen. Doe jij dat steeds opnieuw? Dan mag je in de vrijheid staan. Die vrijheid is kostbaar én kwetsbaar. Er is het voortdurende gevaar om je toch weer een wettisch juk te laten opleggen: voldoen aan allerlei randvoorwaarden. Voordat je het weet ga je je heil van de wet verwachten en niet van Christus alleen. En dan sta je buiten de genade! Je raakt alles kwijt. Aan de andere kant is echte vrijheid geen losbandigheid. Het geloof leeft niet van de werken, maar het geloof hééft wel werken. Wie Christus ontvangt tot vergeving, ontvangt Hem ook tot vernieuwing. Het is immers onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof is ingeplant, geen vruchten van dankbaarheid zou voortbrengen. De liefde is creatief!