

Maart 2018

Weekthema: Psalm 122: Zingen over Jeruzalem

Dinsdag 13 maart

Een opwekkingslied

Lezen: Psalm 122: 1-5

Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Dat is toch een zuiver lied tot opwekking! Met de modder van Mesech aan hun voeten, breekt de jubel uit: 'Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem.' Jeruzalem is immers de stad waar het hart van het nationale en geestelijke leven van Israëls vromen klopte. Stad en tempel vormen er een eenheid. In de stad van de grote Koning staat de tempel en is er het altaar der verzoening. Daar worden schuldigen vrijgesproken. Geestelijke opwekking komt daar waar ik, van harte verheugd, de HEERE ga roemen en prijzen. Wij hoeven vandaag niet een extra reis naar Jeruzalem te maken om die vreugde te ervaren. Wie God als Vader in Christus heeft leren kennen, krijgt de kerk als moeder. Heb je er al weer zin in om zondag moeder weer te gaan bezoeken? Is er dan op de kerk niets aan te merken? Genoeg, maar zoals ik mij niet voor moeder schaam, zo schaam ik mij ook niet voor moeder-kerk. Toen God mij uit de duisternis riep heb ik ook Zijn volk en kerk lief gekregen. Eeuwig dank aan het Lam dat het verloren schaap op het spoor is gekomen en het op het heilsspoor heeft gezet en erop gehouden. We worden vandaag opgewekt tot die lof en aanbidding.

Woensdag 14 maart

Ik ben verblijd

Lezen: Psalm 122: 1-3

Heerlijk wanneer je blijde mensen ontmoet. Vooral wanneer ze met reden echt blij zijn. In deze psalm horen we een getuigenis van mensen die blij zijn wanneer anderen tegen hen zeggen: wij zullen naar het huis van de HEERE gaan. Dat was toen de tabernakel, later de tempel. Zo zijn eeuw in eeuw uit mensen blij om naar de samenkomsten van de gemeente van God gegaan. Kom daar nu nog eens om! In toenemende mate zien we om ons heen dat men dit niet meer ziet zitten. Blij naar de kerk gaan? Andere bijeenkomsten zijn zoveel aantrekkelijker. Maar wie God Zelf liefheeft, omdat hij iets van Zijn liefde gezien heeft, gaat

Hem van de weersomstuit zo liefhebben, dat hij graag dicht bij Hem is en er van geniet bij Zijn gemeente te zijn. Dan ga je op pad, ook al kost het je moeite. Als jong kind kun je, vanuit de liefde tot de HEERE en Zijn dienst, dan op zondagmiddag tegen je moeder zeggen: “Ga je weer met me mee naar het huis van God?” In Jeruzalem woonde God en straks in het nieuwe Jeruzalem ben je bij Hem eeuwig thuis. Wie daar iets van beleeft, heeft in de kerk een hemel op aarde. En dan en daar ben je blij. Als de liefde tot de Heere er is, komt de liefde tot Hem openbaar in het graag en blij naar de kerk gaan. En als deze liefde ontbreekt...

Donderdag 15 maart

Pelgrim of toerist?

Lezen: Psalm 122: 1-6

Ben jij wel eens in Jeruzalem geweest? Hoe ben je daar geweest: als pelgrim of als toerist? Maakt dat dan verschil? Zeker, een pelgrim kijkt anders naar Jeruzalem dan een toerist. Een pelgrim komt daar thuis in de Godsstad; een toerist kijkt naar die stad en zegt misschien: ‘Jeruzalem is ook wel mooi, maar ik vind Rome mooier.’ Voel je het verschil? De pelgrim uit dit lied ziet hoe mooi de stad architectonisch is samengesteld en harmonisch van structuur is, maar hij ziet met het oog van het geloof ook het hart van de stad, de tempel. In die tempel zie hij het altaar, de plaats van de verzoening aangeduid in het verzoendeksel. Daar staan ook de stoelen van het gericht die bezet moeten worden door de vorsten die de Heere vrezen en die rechtvaardig, wijs en zacht Gods volk moeten regeren. Eredienst en rechtspraak, altaar en troon schuiven daar ineen. Daar wordt Sion door recht verlost op grond van hét Offer dat Christus heeft gebracht. Daar reikt de Koning op de troon de gouden scepter aan een zondig mensenkind. Jeruzalem; heerlijke plaats om van harte te zingen: ‘Looft Hem Die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven.

Vrijdag 16 maart

Vrede voor Jeruzalem

Lezen: Psalm 122: 4-8

We worden opgeroepen om te bidden voor de stad van de vrede en voor de vrede van de stad. In wezen is er maar één stad! In het laatste Bijbelboek lezen we dat Babel, als hoer, en nog wel door gedreun, vergaat. Maar dat Jeruzalem als bruid eeuwig blijft. Dan zullen daar de blijde zangers staan! Als deze vrede uiteindelijk overblijft in de hemel, zullen we dan niet, als voorbereiding daarop, met al wat in ons is, ons ervoor inzetten dat de echte vrede heerst in Gods gemeente? De engelen zongen toch: *Vrede op aarde!* Jeruzalem is nu verdeeld in 'wijken', en de vrede is bij tijden ver te zoeken. Maar wie er van doordrongen is dat de Heere de vredevorst geeft in Christus, zal vanuit deze liefde levend alles in het werk stellen om de vrede metterdaad te zoeken. Dan gaat het niet meer om ons eigen belang in de gemeente van de Heere, maar om alles wat de vrede bevordert en de werkelijke eenheid dient. Dan is er alleen maar ruimte voor Hem, Die vrede is en vrede geeft. Zo bidden we voor de gemeente, waarin God ons een plaats geeft. En in de eerste plaats voor Jeruzalem, voor de stad van God. Voor Israël, het volk van God. Shalom!

Zaterdag 17 maart

Bid voor Jeruzalem

Lezen: Psalm 122: 6-9

Letterlijk betekent Jeruzalem: stad van de vrede. Nu de dichter in de stad Gods de God van de vrede heeft ontmoet in de offers op het altaar het heiligdom, komt hij daar niet meer van los. Hij gaat voor die vredesstad bidden: hij bidt om de vrede van Jeruzalem. Iemand heeft dit eens vertaald met: 'Vraag vrede voor dit vredesoord'. Jeruzalem beantwoordt nog niet aan die rijke naam, ook vandaag niet. In de naam Jeruzalem klinkt echter wel iets door van Gods Evangelie en plan met Jeruzalem. Hij gaat immers om die laatste volle vrede. In die stad heeft Christus door Zijn bloed die volle vrede verworven door het Offer dat hij bracht. Hij is immers onze vrede. Ken je persoonlijk die vrede? Ben je al ontdekt aan eigen onvrede en schuld? Heb je al de toevlucht genomen tot de vredevorst die gebieden kan de vrede in Jeruzalem en in mijn ziel? Dan bidt je mee voor de vrede voor Jeruzalem, voor Israël, voor heel de wereld, voor de gemeente, voor je familie en voor jezelf. Heb je er vandaag tijd voor genomen?

Zondag 18 maart

Het goede voor u zoeken

Lezen: Psalm 122: 6-9

Wat is het goede? In de beschrijving van het evangelie lezen we de ene keer over het goede en op een andere plaats over de Heilige Geest, wanneer het gaat over het bidden. Zal God Zijn Geest onthouden, wie Hem zoeken? Wie het goede zoekt, zoekt de Heilige Geest. Zo mogen we in Psalm 122 ook aan de Heilige Geest denken. Wie zou er niet naar verlangen dat heel de gemeente vervuld zou zijn van de Heilige geest. Zodat iedereen in de gemeente vol van de Geest is en daardoor volstrekt geestelijk denkt en leeft. Het zou een weldaad zijn, zowel naar binnen als naar buiten. Dan is het echt goed in het huis van God. Dan is daar het goede! In het slot van deze psalm wordt hartelijk beleden: ik zal het goede zoeken. Zoeken vergt nogal wat inspanning. Je zoekt net zolang totdat je vindt. Wanneer ieder die tot de gemeente behoort zó bezig is, wordt de Heere verheerlijkt en wordt de gemeente gebouwd. We hebben dringend behoefte aan zulke 'zoekers'. Aan zulke 'vrienden', zoals zij hier genoemd worden. Omwille van elkaar kun je dan heel wat doen en laten. En vooral met het oog op de Heere weet je dan je plaats onder Zijn volk. Zo klinkt het voluit: Vrede zijn in u!

Maandag 19 maart

Jeruzalem

Lezen: Psalm 122

In deze psalm vielen twee dingen op: de intense vreugde om Jeruzalem en het gebed voor Jeruzalem. Dit niet om de stad als zodanig, maar om het wonen van de Heere daarin. God is overal, maar Hij woont in Jeruzalem. Dáár kun je Hem leren kennen. Daar heeft Hij Zijn vriendelijk aangezicht laten zien in de dienst van de verzoening in de tempel. Toen daar de zondaar niet op het brandofferaltair hoeft worden vastgebonden, maar een offerdier in zijn plaats mag gelegd. Wat is het goed om daar te zijn! Vandaag woont de Heere niet meer in een gebouw met handen gemaakt, maar in Zijn gemeente. die mag nu woonstede Gods in de Geest zijn. Daarom kennen kinderen van God vandaag de vreugde waarvan deze psalm spreekt om de samenkomsten van de gemeente. Daar leren we nu de Heere kennen, vooral in de prediking van Zijn Woord. Vandaag mogen we ons voorbereiden op de zondag. Het is zo belangrijk dat ons hart vervuld wordt met het geloof dat de Heere Zelf in ons midden wil zijn. Anders gaan we zo gauw naar de kerk voor de dominee, en die kan ons niet veel bieden. Laten we vandaag opnieuw de tijd nemen te bidden om vrede voor Jeruzalem!