

## Bijbelrooster – thema ‘Macht’

Dinsdag 30-06: *Schrijven met alle macht*

Lezen: Esther 9:29-32 en 10:1-3

Als je iets wilt over laten komen, dan denk je na over hoe je het zegt of schrijft. Heb je een krachtige boodschap dan gebruik je andere woorden, dan wanneer je een liefelijke boodschap hebt.

Een koning kan zijn woorden kracht bijzetten door een zegel of wapen op een brief te laten drukken. Wie raakt er niet onder de indruk als je zo'n officiële brief ontvangt.

Koningin Esther heeft veel meegemaakt. Er is geprobeerd om haar volk, het volk van de Joden uit te roeien. Haman heeft een verschrikkelijk plan opgezet. Er is zelfs een wet uitgevaardigd. Maar aan het eind van het boek Esther lezen we dat alles ten goede keert voor het volk van de Joden. Daarom schrijft de Mordechai brieven aan al de Joden in het land om het bevrijdingsfeest Purim uit te roepen. In vers 29 lezen we dat Esther met alle macht deze brieven over Purim nog een keer stuurt als bevestiging. Met alle macht, dat betekent dat ze deze brieven zo sterk en indringend schreven, zoals ze nog nooit gedaan hadden. Esther gebruikt hier haar autoriteit om er voor te zorgen dat dit feest gevierd wordt, zodat Gods daden met het volk van Israël niet vergeten zouden worden.

Vandaag komt God met Zijn indringende boodschap tot jou. Hij laat dat woord met macht preken. Ook vandaag klinkt die oproep, met nadruk: ‘Bekeer je en leef!’ En heeft de Heere Zijn genade in jouw hart gegeven? Dan klinkt de oproep met nadruk, met macht: ‘*Vergeet geen van Zijn weldaden, Vergeet ze niet, 't is God die ze u bewees.*’

Zingen: Psalm 118:4

---

Woensdag 01-07: *Macht met een grens*

Lezen: Job 2

God is almachtig, belijden we met de kerk van alle tijden. Kleine kinderen zeggen het soms: ‘Maar de Heere kan alles!’ Sta je daar wel eens bij stil? Heb je dat kinderlijke vertrouwen op de almacht van God?

In Job 2 lezen we van een bijna almachtige, de duivel. Ook de duivel heeft heel veel macht op deze aarde. Hij gaat ook rond over deze aarde. Tijdens die rondgang heeft hij Job gezien, een man die ontzettend rijk is. Maar intussen staat er ook dat hij oprecht en vroom, godvrezend en wijkend van het kwaad is. Dat zijn geen mensen woorden, maar dat zijn de woorden van de Heere Zelf. Maar de duivel denkt te weten waarom hij zo Godvrezend is. Dat komt door de voorspoed die Job heeft. Daarom krijgt de duivel van de Heere de vrije hand om te doen met Job wat hij wil. Hij kan alles met Job doen, maar van zijn leven moet hij afblijven. Wat ontstellend als je dan leest dat de duivel zo machtig is, dat hij Job van alles kan beroven. Niets houdt hij over, alleen een puinhoop en een potscherf om zich mee te krabben. Maar toch... de duivel kan niets doen, zonder de Heere. De Heere geeft hem de vrije hand om Job te treffen met tegenspoed. Maar als de Heere deze hand weer inhoudt, dan kan de duivel niets. De macht van de duivel is aan grenzen gebonden. Hij kan je aanvallen, maar uiteindelijk heeft God de leiding. Voor God moet de duivel wijken. Laat dat je troost zijn, als de duivel je aanvalt en probeert te verleiden.

Zingen: Psalm 10:4

---

Donderdag 02-07 *De Almachtige overwint*

Lezen: Psalm 68:8-19

Psalm 68 wordt een danklied na een overwinning genoemd. In deze psalm zingt David over de machtige en grote daden van God in het verleden. God zal de vijanden verslaan. De vijanden van David, maar de vijanden van God Zelf. Elk volk zal de kracht, macht en majesteit van God erkennen en belijden.

Paulus past deze psalm toe op de glorieuze overwinning van de Heere Jezus op al Zijn en onze vijanden: de duivel, de zonde, de wereld, de dood en de verdoemenis. Hij schrijft in Kolossenzen 2:15: *De overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd*. Christus heeft hen overwonnen door aan het kruis te sterven. Na Zijn overwinning is Hij in grote triomf naar de hemel opgevaren, waar Hij op Zijn troon zit en ons Zijn gaven schenkt. *Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de mate van de gave van Christus. Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven* (Efeze 4: 7 en 8). Een christen heeft de dagelijkse strijd te voeren tegen de duivel en zijn hele rijk. Toch staat de overwinning vast! Mag jij delen in die overwinning?

Zingen: Psalm 68:16

---

Vrijdag 03-07: *De Machtige Jakobs*

Lezen: Psalm 132:1-18

David heeft psalm 132 geschreven toen de ark uit het huis van Obed Edom naar Jeruzalem werd gebracht. Hij noemt de Heere verschillende keren: de Machtige Jakobs. Daarmee wil hij aangeven dat God de getrouwe is en blijft. Alleen God kan en wil kracht geven. Jakob was niet de meest voorbeeldige persoon uit het Oude Testament en toch wil de Heere Jakob helpen en ondersteunen. In Genesis 49:24 wordt de naam 'Machtige Jakobs' ook gebruikt. De kanttekeningen zeggen daar: Dat is God die Jakob en zijn huisgezin door Zijn macht beschermd heeft.

Voor die Almachtige God wil David een huis maken, een woonplaats waar de ark kan rusten. Dat is het diepste verlangen van David. Hij wil Sion als rustplaats voor deze Machtige Jakobs.

God woont nu door Zijn Geest in de gelovigen die Hem in geest en waarheid dienen. *Weet jij niet dat jij Gods tempel zijt en de Geest Gods in ulieden woont?* (1 Korinthe 3:16). Is er zo al plaats gekomen in jouw leven voor de Machtige Jakobs?

Zingen: Psalm 132:3

---

Zaterdag 04-07: *Strijd om macht*

Lezen: Jesaja 49:24-26 en Mattheüs 12:22-32

Toen de Heere Jezus op de aarde kwam, werd al snel duidelijk dat de duivel harder ging werken. Alles wat er gebeurde, wilde de duivel ontkrachten. Waar Jezus een wonder deed, kwam de duivel er op af om dat wonder in twijfel te trekken. Hij gebruikt daarbij de Farizeeën. Zelfs na het wonder zeggen ze: Hij werpt de duivelen uit door Beëlzebul, de overste van de duivelen. Het werk van God wordt voor een duivels werk uitgemaakt. De Heere Jezus houdt het heel eenvoudig aan de Joden voor: Wie met Mij niet is, die is tegen Mij.

Wat een ontstellende werkelijkheid. Heb jij al geleerd dat je met je hele bestaan tegen God bent? Misschien leef je heel netjes en doe je voor het oog niet zo veel zonden. Weet dan dat je buiten Christus van nature tegen God bent. Heb jij het al uit Zijn mond gehoord: *en alle vlees zal gewaarworden dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben en uw Verlosser, de Machtige Jakobs* (Jesaja 49:26b).

Er wordt strijd gevoerd om je hart. De duivel wil je vast houden in zijn macht. Maar zijn macht verbleekt bij de verlossende macht van Koning Jezus. Is Hij al jouw Redder?

Zingen: Psalm 124:4

---

Zondag 05-07 *Jezus leerde als macht hebbende*

Lezen: Mattheüs 7:21-29

Als je iets hebt meegemaakt, kan je het verhaal uit de eerste hand vertellen. Een verhaal wat je uit de mond van een oorlogsslachtoffer zelf hoort, is vele malen indrukwekkender dan een verhaal over een oorlogsslachtoffer. Een getuigenverhaal is indrukwekkend.

De Heere Jezus spreekt de Bergrede uit. Je zou het een lange preek kunnen noemen. Maar het bijzondere is dat de mensen zich ontzetten over wat ze horen. Hij spreekt met Goddelijke autoriteit. De Farizeeën beriepen zich op allerlei wetten en regels, die ze zelf bedacht hadden. De kracht van hun woorden was weg. Nee, Jezus beroept Zich op Zijn eigen Woorden. Hij spreekt als God Zelf. Geen mens kan de woorden zo brengen als God Zelf. *Nooit heeft een mens also gesproken gelijk deze Mens* (Johannes 7:46), met zoveel aanzien en aangenaamheid.

Heb jij de stem van God al wel eens zo gehoord? Klonk dat Woord met kracht en macht in jouw hart? Dan blijft er niets over dan: Hoe wonderbaar is Uw getuigenis! Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren!

Zingen: Psalm 119:65

---

Maandag 06-07 *De les van Jezus over macht*

Lezen: Mattheüs 20:20-28

De Heere Jezus is onderweg met Zijn discipelen van Jericho naar Jeruzalem. Voor de derde keer voorzegt Hij dat Hij gaat lijden en sterven. Vanuit de profeten laat Hij zien dat God dit reeds voorzegt heeft.

De discipelen begrijpen er niet van. Ze kunnen het niet geloven. Ze hebben een verkeerde voorstelling van het Koninkrijk der hemelen. Ze denken nog steeds aan een aards koninkrijk met allerlei rangen en standen. Dat blijkt ook wel als de moeder van Jakobus en Johannes naar Jezus toe komt om een ereplaats voor haar zonen te vragen in het Rijk van God. De

Heere Jezus bestraft hen. Ze weten niet wat ze vragen. Om achter Jezus aan te komen, moeten ze met Hem lijden en sterven, voordat ze de heerlijkheid van God in zullen gaan. Zijn Rijk is niet te vergelijken met alle andere aardse koninkrijken. In die rijken gaat het om heersen en macht, maar in het Koninkrijk der hemelen gaat het om dienen. Jezus kwam om te dienen. Dat is het voorbeeld wat Christus de gemeente op aarde geeft. Voor macht en heerszucht is in de kerk geen plaats. Trotsen en hoogmoedigen zal Hij vernederen. Nederigen zal Hij verhogen. Wie ben jij?

Zingen: Lofzang van Maria :5

---

### **Extra deel:**

*Alle macht in hemel en op aarde*

Lezen: Mattheüs 28:16-20 en Mattheüs 11:25-30

De duivel gaat op deze aarde rond als een briesende leeuw. Hij zoekt wie hij kan verslinden. Het lijkt soms wel dat de duivel weet dat hij nog maar een kleine tijd heeft en dat hij daarom zoveel mogelijk verwoesting moet aanrichten.

Maar bij alles wat ons kan bezetten, blijft het testament van Christus bovenaan staan: *Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde* (Mattheüs 28:18). Dat zijn woorden die Christus sprak tot Zijn discipelen vlak voor Hij van de aarde naar de hemel ging. Hij is de Heerser en Regeerder over de hele wereld. God *heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen en heeft Hem der gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen* (Efeze 1:22). Christus is opgevaren ten hemel en zit op de troon ter rechterhand van Zijn Vader. Hij gebruikt Zijn macht om de Zijnen te verlossen, te vergaderen, te beschermen en te verheerlijken. Hij staat overal boven. Hij heeft overwonnen! De duivel met al zijn macht heeft slechts beperkte kracht. Hij ligt aan de ketting. De ketting van God almacht. Mag jij weten dat Hij daar ter rechterhand van Zijn Vader is om voor jou te bidden?

Zingen: Gebed des Heeren: 9