

Verboden toegang voor onbevoegden

‘Wij geloven dat ... de toegang gesloten.’

Er is geen toegang tot God voor je. Want hoe kun jij als zondig mens tot de heilige God naderen? Wie zal God zien en leven? Op toetreden staat de dood! Alleen wat volkomen heilig is mag naar binnen. Voor jou is dat totaal onmogelijk. Daarom is het terecht dat er ‘verboden toegang’ bij de deur van Gods woonplaats staat. Je ziet het aan het heilige der heiligen in de tempel. Niemand mag naar binnen.

Maar als je goed kijkt, staat er nog wat onder... Het bord bevat de tekst ‘Verboden toegang voor onbevoegden’. Het is geen totaal verbod. Er is een mogelijkheid om binnen te komen! Bevoegden worden niet uitgesloten. Er is wel toegang, en dat alleen... door Jezus Christus, de Rechtvaardige. In Hem ziet God de Vader geen zonde, maar heiligheid. Alleen in Christus is er de mogelijkheid om tot God te naderen. Hij is de Middelaar (Die tussen God en mens in staat) en de Voorspraak (Die het voor zondige mensen opneemt bij de heilige God). Om dat te kunnen zijn is Hij mens geworden en God gebleven. Zo is er een toegang tot de Goddelijke Majesteit. Wat geldt voor jou: onbevoegd of bevoegd? Onbevoegd door eigen schuld of bevoegd door genade? Jezus laat Zich kennen als de Middelaar en Voorspraak! Zonder Hem blijft de toegang gesloten.

Lezen: 1 Johannes 1:5-2:6.

Geef vanuit dit Bijbelgedeelte een omschrijving van ‘onbevoegde’ en ‘bevoegde’ mensen.

Vrees niet!

‘Maar deze Middelaar ... broederen gelijk geworden.’

Angst en schrik voor Christus... Herken je dat? Hoe kan Hij, de Zoon van God voor mij, schuldig en zondig mens, de Middelaar zijn? Jaagt de hoogheid en heiligheid van Hem je nooit schrik aan? Als God je laat zien wie je voor Hem bent, dan schaamt je je weg. Iedere keer moet Christus bij Zijn kinderen de weg weer vrijmaken voor Zijn liefde. Daarom staat er zo vaak in de Bijbel: *Vrees niet!*

Wanneer je de Heere niet kent, zou je vol schroom Hem moeten zoeken. Besef je wie je bent buiten Christus? Het is een kwestie van vluchten tot Hem om genade of omkomen buiten Hem.

Wanneer je de Heere kent, kun je vaak vol schuld en schaamte zijn. Juist voor jou is Zijn menswording dan een bewijs van Zijn liefde. Ken je iemand die zo'n grote afstand voor een ander heeft afgelegd? Ken je iemand die zo'n grote vernedering voor een ander ondergaan heeft? Zijn liefde is onbevattelijk! Alles verdwijnt, als Hij zegt: 'Vrees niet!' Vrees komt voort uit ongeloof en laat je afkomst zien. Liefde is de vrucht van geloof en vestigt je oog op Christus. Het besef van je schuld en verlorenheid maakt de liefde van Christus elke keer weer tot een wonder. Als Hij Zijn liefde toont, verdwijnt alle vrees. Er is niemand te vinden, niet in de hemel en niet op de aarde, die jou liever heeft dan Jezus Christus.

Lezen: Mattheüs 28:1-10 en 1 Johannes 4:7-21

Waarom is er zoveel vrees en zo weinig liefde? Hoe is dat in jouw leven?

Welke eisen heb je?

‘Indien wij nu ... uit hun schriften.’

Naar wie ben je op zoek? Wie moet je redden? Waar wacht je op?

Zoek je iemand die je goedgezind is? Er is niemand te vinden die meer liefde heeft dan Jezus. Hij heeft Zijn leven gegeven voor Zijn vijanden.

Zoek je iemand met macht en aanzien? Er is niemand te vinden die meer macht en aanzien heeft dan Jezus. Hij zit op de plaats van eer en heerlijkheid, aan de rechterhand van God. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde.

Zoek je iemand die door God verhoord wordt? Er is niemand te vinden die eerder verhoord wordt dan Jezus. Hij is de Zoon van de Vader en naar wie zal de Vader eerder luisteren dan naar Zijn eigen geliefde Zoon? Je kunt je gebeden in Zijn handen leggen.

Waarom vertrouw je dan meer op mensen dan op Christus? Zelfs op Gods kinderen en knechten moet je niet vertrouwen. Zij zijn alleen wegwijzers naar de Heere Jezus, maar kunnen niet bemiddelen tussen jou en de Heere. Niets kan je redden, dan Christus alleen. Gaat je hart al branden door en voor Hem? Hij heeft alles over voor een schuldig en verloren zondaar. Ga jij aan Hem voorbij? Als je verloren wilt gaan, dan moet je Hem naast je neerleggen, over Hem heenstappen, en verder gaan...

Lezen: Romeinen 5: 1-11

Waar vertrouw jij op? Geef ook aan waarom dat je houvast is in je leven.

Onwaardig

‘En hier moet ... door het geloof.’

Maar ik ben het niet waardig... Denk je dat je ooit goed genoeg bent? Als dit je bezig houdt, dan ben je nog niet bevrijd van jezelf. Ons gebed om genade moeten we niet bidden vanuit onze waardigheid, maar alleen op grond van de uitnemendheid en waardigheid van Christus. Wanneer je blijft zoeken naar je eigen verdienste en status, vlucht je niet naar Christus. Juist jouw zonde, onmacht en onwaardigheid zijn de krachtigste aanbevelingen om tot Christus te vluchten.

God zal nooit een welbehagen hebben in mensen. Dat heeft Hij alleen in Christus: *Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.* In Hem heeft God de toegang geopend. De enige weg tot God is in Christus. Hij is de Deur en boven die Deur staat: *Klopt en u zal opengedaan worden.* Klop dan op de Deur tot je opengedaan wordt!

Als jij door het geloof de toevlucht tot Hem mag nemen, dat mag je weten dat jij in Christus rechtvaardig is. Ja, zelfs zo dat de rechtvaardigheid van Christus je eigen rechtvaardigheid is. Luther noemde het ‘de vrolijke ruil’: Hij mijn zonden en ik Zijn gerechtigheid. Het is de doodsteek voor je eigen ik. Dán ben je bevrijd van jezelf en kun je alles uit handen geven om het van Christus te verwachten.

Lezen: Mattheüs 3:13-17

Wat is jouw houvast in je leven? Ligt dat in Christus of in jezelf, waar merk je dan aan? Betrek hierin Zondag 1 van de Catechismus.

Barmhartig en getrouw

‘Daarom, de apostel ... te hulp komen.’

Wie waardig gevonden wil worden, wil zichzelf teveel handhaven. Je wilt dat een ander je goed genoeg vindt.

In het Oude Testament was de hogepriester iemand uit het volk, een gewoon mens. Alleen zo kon de zonde van het volk door het offer verzoend worden. Dit is een schaduw van Christus. Om Hogepriester te kunnen zijn is Hij de mensen in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Zo kan Hij barmhartig zijn met Zijn kinderen. Is dit ook jouw ervaring? Dan kent Hij je zwakheid en strijd. Hij is immers van hetzelfde vlees. Wat een troost! Hij is staande gebleven in de verzoeking. Elke keer heeft Hij vanuit de Schrift de duivel weerstand geboden en is Hij niet bezwiken voor de verleidingen (Matth. 4:1-11). Volg Zijn voorbeeld!

Wanneer je Zijn spoor volgt en je ogen op Hem gericht houdt, blijf je staande. Je gaat dan in Zijn kracht en dan ben je meer dan overwinnaar (Rom. 8:37). Wanneer Hij echter uit je oog is en wanneer je je eigen weg gaat, dan val je. Vertrouw je ten volle aan Hem toe, Hij peilt tot op de bodem van je hart wat er leeft. Hij kent je strijd, je vragen... Geen aards hogepriester was zo barmhartig en getrouw dan deze hemelse Hogepriester. Ga toch tot Hem!

Lezen: Hebreeën 2

In welke verzoeking bleef Jezus staande ? Geef aan wat de kern van elke verzoeking is en hoe Jezus daarop reageerde. Wat kun je hiervan leren voor je eigen verzoeking? Gebruik Efeze 6:10-18.

Door de hemelen doorgedaan

‘En daarna, om ... te bekwamer tijd.’

Zo barmhartig en getrouw als Christus is niemand. Maar daar stopt het niet bij. Christus is ook door de hemelen doorgedaan, tot God Zijn Vader. Een aards hogepriester moest elk jaar weer met bloed naar het heilige der heiligen. Christus is één keer en voor altijd met Zijn eigen bloed de hemel doorgedaan. Zo is Hij weer voor Zijn Vader verschenen. Voor ieder, die in Hem gelooft, geldt: ‘Ik heb verzoening gevonden’. Hierdoor is de troon van Gods recht en heiligheid een troon van genade geworden.

Wie in Christus is mag met vrijmoedigheid (daarmee wordt bedoeld: met recht van spreken op grond van het offer van Christus) naar deze troon gaan. Daar is barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden.

Dat Christus door de hemelen is doorgedaan is voor jou een uitnodiging en oproep om het niet van jezelf te verwachten en het niet in jezelf te blijven zoeken. Ga uit tot de troon van de genade. Daar is barmhartigheid te vinden en genade te krijgen. Zo wil de Heere helpen op het juiste ogenblik. Als jij het van Hem verwacht, word je nooit te vroeg en nooit te laat verhoord. De Heere Jezus hoort en verhoort op het juiste moment. Zo is Hij in de hemel werkzaam als Hogepriester: Hij heeft Zichzelf geofferd en Hij bidt voor Zijn kinderen.

Lezen: Hebreëen 4: 14 – 5: 10

Hoe kun je vrijmoedigheid krijgen om tot de troon van de genade te gaan?

Laat ons toegaan!

‘Dezelfde apostel zegt ... hen te bidden.’

Door het geloof in Christus is er een toegang tot God. Gods kinderen mogen met vrijmoedigheid toegaan in het hemelse heiligdom, de plaats waar God woont. De afstand tussen God en Zijn kinderen is van een eeuwigheid (verboden toegang) teruggebracht tot één gebed. En dat alleen door het bloed van Christus, dat is de enige grond om toe te gaan. Daarom zegt de schrijver van Hebreeën ook: *Laat ons dan toegaan in volle verzekerdheid des geloofs*. Alleen in het geloof krijgt Christus de eer die Hij waard is. Zo mag een christen toegaan: in oprechtheid en met een vast vertrouwen, gereinigd en gewassen door Zijn bloed.

Christus is voor eeuwig Hogepriester. De hogepriesters in het Oude Testament zijn allemaal gestorven. Met hun dood eindigde hun priesterschap en ging het over op hun zoon. Zo heeft Aäron voor zijn dood z'n hogepriesterkleding uitgedaan en is hij in gewone priesterkleding gestorven. Het ambt ging door op Eleazar, zijn zoon. Maar het hogepriesterschap van Christus is onvergankelijk, het bestaat altijd. Daarom kan Hij jou volkomen zalig maken. Nooit is de vraag: En als Hij er niet meer is... Hij leeft altijd! Daarom is Zijn offer altijd geldig en duurt Zijn gebed altijd. Wat een rijkdom als je deze Hogepriester als Middelaar kent en bezit. Laat ons dan toegaan!

Lezen: Hebreeën 10: 19-39

In welke houding mag je toegaan tot Christus? Herken jij jezelf hierin?