

Weekthema: Communicatie en relaties in Bijbels licht

Maandag

Man en vrouw

Lezen: Efeze 5: 22-33 en Kolossenzen 3: 18-19

Of je nu wel of geen relatie hebt, wel of niet getrouwd bent, geldt: doe alles tot eer van God (vers 17). Paulus richt zich speciaal op de verhouding tussen man en vrouw in een relatie zoals het huwelijk. Een christelijk huwelijk heeft een hoge inzet. Het mag namelijk een afspiegeling zijn van de manier waarop Christus omgaat met mensen, Zijn gemeente. En in dat licht schrijft Paulus dat vrouwen hun eigen mannen onderdanig moeten zijn. Vandaag is daar helaas maar al te vaak een negatieve karikatuur van gemaakt. Daar is namelijk geen enkele reden voor. De apostel bedoelt niet dat de vrouw het sloofje of de voetveeg van de man zal zijn. Een christenvrouw zoekt niet haar eigen voordeel en recht, maar wil er helemaal voor haar man zijn, uit liefde! Om die reden voegt ze zich graag naar zijn goede geestelijke leiding. Dat sluit haar eigen bijdrage aan hun gezamenlijke beslissingen niet uit, maar in! En als de man 'ontspoort', zal ze er op uit zijn hem in liefde weer in het spoor van Christus te krijgen, waar hij zijn hoofd-zijn weer op de juiste manier beleeft. Een man is geroepen om zijn vrouw lief te hebben, net zoals Christus omziet naar Zijn gemeente (mensen) en hen lief heeft. Hij is er voor zijn vrouw en houdt rekening met haar, eert en waardeert haar. Zo voorkom je verwijdering en verbittering. Zo glanst de liefde van Christus in een relatie en huwelijk.

Waar die liefde woont, gebiedt de Heere Zijn zegen.

Dinsdag

De kunst van het luisteren

Lezen: Jacobus 1: 19-21

Vandaag wordt een vlotte babbel of een ad-rem antwoord al snel gewaardeerd. Een spreekwoord zegt juist: 'Spreken is zilver, zwijgen is goud'. Jakobus leert ons echter dat spreken en zwijgen beiden niet het hoogste goed zijn. Gods Woord zegt: 'Wees snel om te luisteren, langzaam om te spreken'. Spreken is dus zilver en luisteren goed! Als we rap van

tong zijn, flappen we er soms zomaar dingen uit, zeker in onze boosheid. Dat heeft vaak ook weer allerlei gevlogen, maar daar is doorgaans niet de goedkeuring van God bij. De Heere leert ons op onze woorden te passen. De vuilheid en boosheid beginnen in ons hart. En ze komen er via onze woorden soms uit. Bewaak dus de deuren van je mond! En zet liever je oren wijd open. Twee mensen zouden een hele tijd met elkaar kunnen praten, maar als ze niet naar elkaar zouden luisteren, zou er waarschijnlijk geen sprake zijn van echte communicatie. Een belangrijk onderdeel van geslaagde communicatie is, zoals uit het Bijbelgedeelte blijkt, de kunst van het luisteren. Luister vooral in zachtmoedigheid aanvaardend naar wat Gods Woord ons zegt. Dat is je behoud! Snel om te horen, langzaam om te spreken. Want spreken is alleen dán zilver, als ons luisteren goud waard is.

Luister vandaag eens goed, met een bereidwillig hart, naar wat de ander je zeggen wil.

Woensdag

Verlangen

Lezen: Jesaja 30: 18-26

Israël greep van alles aan om zich de vijandige machten van het lijf te houden. Het voerde in het geheim politiek met Egypte, die handenvol geld kostte. Er werd een leger op de been gehouden, waarmee de defensietop dik tevreden was. En God? Hij wachtte! Hij verlangde ernaar Zijn volk genadig te zijn. Hij had Zijn Woord gegeven, maar Israël gebruikte dat Woord niet en pleitte er niet op. Toch, Hij is een God van recht. In Jeruzalem waren er ook mensen, die de prediking van Jesaja begrepen. Zij wachtten op de Heere. God zal opstaan om zich over hen te ontfermen. Hij Zelf zal hun Leraar zijn. Wij mensen kunnen niet zonder. We hebben het nodig, dat ons de weg gewezen wordt. Zonder de Leraar van boven kiezen we iedere keer de wegen van beneden, de wegen naar ons eigen verlangen. Door Deze Leraar worden kostbare 'afgodsbeelden' vuilnis. Weg ermee! Het is veel beter de God te dienen, die Zijn Woord waarmaakt. Dat zal in de natuur een geweldige vruchtbaarheid geven. Rond en ezel zullen goed voedsel krijgen als beloning op hun zware werk. De waterstromen zullen niet alleen in de dalen lopen, zelfs op de toppen van de bergen zullen beken vol water te vinden zijn. De zon en de maan geven hun licht zeven keer zo sterk. God wacht! Hij Verlangt! Dat wil Hij ons geven! Zalig, allen die op Hem wachten!

Verlang jij zo naar de Heere en om in een relatie samen op Hem te wachten?

Donderdag

(H)echte vriendschap

Lezen: 1 Samuël 18: 1-5

Het vriendschapsverbond tussen Jonathan en David was van diep ingrijpende betekenis, zowel voor David als voor Jonathan. Jonathan deed afstand van zijn kroonrechten. Voor David (vluchtend voor Saul) was de vriendschap van de kroonprins een bemoediging. Jonathan erkent David als de van God gegeven koning; achter David komt Christus. Daarom vallen zijn rechten en waardigheden helemaal weg. En daarom komt het ook tot die volkomen en hartelijke overgave aan David. Jonathan legt zijn mantel en zijn wapens af. als wij Christus in ons leven leren kennen en erkennen als Koning, dan zal dat niet gaan dan alleen met volkomen verlies van eigengerechtigheid. Dan moet ónze mantel af, waarmee wij onszelf bedekken en onszelf op de been houden. Onze 'koningsmantel' moet uit. Dan moeten wij onze wapens van verzet neerleggen. Zo wordt de zondaar ontmanteld en ontwapend, en staat hij weerloos en kwetsbaar tegenover een heilig God. Dat is de weg waarlangs je gebracht wordt in een eeuwig vriendschapsverbond met Christus. Hij is het die je Zijn vriendschap biedt. Ben je al een vriend van God geworden, door genade? Of nog steeds een vriend van de wereld? Zeg mij wie je vrienden zijn, en ik zal zeggen wie jij bent.

Wie zijn jou vrienden? Wat zeggen ze over wie jij bent?

Vrijdag

Liefde voor elkaar

Lezen: Johannes 15: 9-17

Wanneer een mens vervuld is van de liefde van Christus, dan komt dat ook tot uiting in de liefde voor elkaar. De grootste liefde die een vriend kan tonen, is dat hij zijn leven wil geven voor de ander. Dat heeft Jezus gedaan. Eigenlijk is Zijn liefde nog groter. Hij heeft Zijn liefde getoond door Zijn leven te geven voor vijanden. Maar die vijanden maakt Hij dan tot vrienden. De discipelen zijn leerlingen van Jezus hun Meester. Ze zijn knechten van Hem, hun Heere. Maar Hij heeft hen tot vrienden gemaakt door hun het heilsplan van God bekend te maken. Het plan waarin Jezus in hun plaats zal lijden en sterven. Weet jij je al een vriend

van Jezus, doordat Hij in het evangelie naar jou toe gekomen is? Hij heeft ook jou lief. Die liefde zal doorwerken in ons leven, zodat wij ook elkaar gaan liefhebben. Dat is de grootste vrucht van het leven met Jezus. Waar de lierde ontbreekt, daar ontbreekt Christus. Om die liefde mag gebeden worden in Jezus' Naam.

Hoe kun jij liefde delen met anderen?

Zaterdag

Geen ongelijk span

Lezen: Deuteronomium 22: 9-11 en 2 Korinthe 6: 14-18

Leven uit de boodschap van Gods verzoening in Christus vraagt om een stijl van leven die daarmee in overeenstemming is. een levensstijl waarbij we op een bepaalde manier afstand houden tot de wereld, namelijk waar het haar patroon van denken en doen betreft. Paulus maakt dat duidelijk met een herinnering aan Deuteronomium 22, waar Israël wordt voorgehouden om niet twee ongelijksoortige dingen ten vermengen: tweërlei zaad op de akker, tweërlei stof in een kleed en ook: ploegen met een rund en een ezel tegelijk. Daarmee wilde de Heere zeggen: houd het leven rein en zuiger. Want Hij is heilig en wil dat Zijn volk heilig zal zijn. daarom ook geen gelovige en ongelovige onder één juk. We kunnen daar zeker een waarschuwing in horen tegen 'gemengde' huwelijken. Het huwelijk is geen evangelisatie-project. Neem dat ter harte met het oog op de keuze van een vriend of vriendin. Maar daar gaat het niet alleen over. Het gaat om het geheel van een levensstijl waarin christenen van twee walletjes willen eten: God wat en de wereld wat. Vandaag netjes in de kerk maar in de week kan er van alles mee door: dienst aan de goden van macht, geld, drank en seks. Of meegaan in het denken dat alle godsdiensten gelijk zijn. maar het licht verdraagt zich niet met de duisternis.

De opdracht voor de christen is: wel in, maar niet van de wereld zijn. Hoe zie jij dat verder terug in je leven?

Zondag

Uit Gods hand ontvangen

Lezen: Spreuken 18: 20-24

Helaas is een huwelijk niet altijd vol van geluk. Er is soms veel verdriet. Verdriet vanwege onvervulde verlangens; verdriet omdat het huwelijk niet brengt wat men ervan verwacht. Niettemin zijn er, God zij dank, ook gelukkige huwelijken waarin man en vrouw zielsveel van elkaar houden. Iemand heeft eens gezegd dat het huwelijk een bloem is, overgebleven uit het verloren paradijs. Een levensverbinding tussen man en vrouw is immers een belangrijke zaak. Natuurlijk moet er een natuurlijke aantrekkingskracht tot elkaar zijn, maar dat is toch niet alles. Het belangrijkste is dat we elkaar uit Gods Hand ontvangen. In onze tekst heeft de man een vrouw gevonden; niet zomaar een vrouw, maar een vrouw die God wil dienen. Zij is een geschenk van God. Uiteraard geldt dat ook omgekeerd. Het is voor degenen die in het huwelijk treden hoofdzaak biddend de Heere hierin betrekken. Wanneer die God een plek in het leven van getrouwen heeft, zal de Heere het in het huwelijk voor het zeggen hebben. Zal er dan in zo'n huwelijk nooit wat zijn? Jazeker wel, want wij leven buiten het paradijs. Maar Hijzelf wil erbij zijn.

Bidt (samen) om God als je Leidsman in je leven. Ook bij de keuze voor een vriend of vriendin.