

Genesis 15:1-6 (kerntekst vers 5)

Kijk naar de hemel.

We zagen de afgelopen weken dat er in de schepping veel lessen te leren zijn. In Spreuken 30 geeft Agur diverse voorbeelden. De aarde die nooit genoeg van water krijgt en het vuur dat steeds om voedsel blijft vragen, laten ons onze hebzucht zien. De mieren zeggen ons dat we ijverig moeten zijn en de sprinkhaan leert ons dat eenheid ons sterk maakt.

Zie je hoe belangrijk het is dat je de Bijbel kent? Want als je zo rondloopt in Gods schepping en je ziet de droge aarde of het vuur, dan denk je er misschien aan dat je nooit tevreden kunt zijn met de tijdelijke dingen. Dat alleen de Heere je hart echt kan vervullen. Als je mieren ziet weet je weer dat je ijverig moet zijn in het zoeken van de Heere. Zo staat Gods woord vol met beelden, om ons wijs te maken tot zaligheid. Dat is het doel van de Bijbel. Het is zo goed om die wijsheid elke dag te zoeken. En met open ogen en oren rond te lopen over de aarde. Dan leer je de waarheid van het Woord. Bid of de Geest dat Woord voor je wil openen.

Zo zien we vandaag dat de Heere tegen Abram zegt: kijk omhoog, naar de hemel! Daar zie je de sterren. God beloofde Abram al eerder een groot nageslacht, maar hij kan het zo moeilijk geloven. Hij is al oud, en zijn vrouw ook. De Heere belooft het weer en gebruikt de sterren als beeld om deze belofte door te laten dringen. Ontelbaar. Schitterend. Het is ook een beeld van Gods macht. Wie is er niet onder de indruk als hij op een heldere nacht naar de hemel kijkt? Zo groot is God! Als die God jou een belofte doet en dat doet Hij, dan weet je dat Hij zo betrouwbaar is dat je het gerust kunt geloven. Denk aan je doop. Abram geloofde in de HEERE. De Verbondsgod. Die doet wat Hij beloofd.

Jesaja 40: 25-31 (kerntekst vers 26a)

Sla je ogen op, omhoog.

Wat kom je onder de indruk van Gods grootheid en almacht als je dit hoofdstuk leest. En, vergeleken met Hem, voel je jezelf steeds kleiner worden. Wij voelen ons vaak heel wat, daarom is het goed om elke keer weer te beseffen Wie God is. Sla je ogen op, zegt Hij, kijk eens omhoog. Dan zie je een enorm sterrenleger. En je weet Wie dat allemaal gemaakt heeft. Hij weet zelfs van elke planeet de naam. En als Hij ze roept gehoorzamen ze. Zo krachtig is Hij en zo groot is Zijn vermogen. Het is goed om je door een boek of internet eens te verdiepen in het heelal. Of in je vakantie een planetarium te bezoeken. Als je probeert in te beelden hoe ontzaglijk groot de planeten zijn en hoe onmetelijk de afstanden in het heelal, besef je iets meer Gods grootheid. Dat kunnen we nog veel minder bevatten dan het heelal.

Waarom zeg jij dan: de Heere ziet mij niet? Het kan lijken dat de Heere niet weet hoe het met je gaat. Je kunt moeilijkheden hebben met werk of studie, je eenzaam voelen, lichamelijke of psychische klachten hebben. En je bidt om hulp, maar je merkt niet dat Hij ervan afweet. Want er komt geen oplossing. Het kan ook zijn dat je al lang de Heere zoekt. Omdat je weet dat je bekeert moet worden. Je vraagt er elke dag om. Maar er gebeurt niks. Je wordt moedeloos en voelt je hopeloos. Lees dit hoofdstuk goed. Hij is almachtig dus Hij kan je helpen. Maar wij kunnen Zijn verstand niet doorgronden. Hij weet in Zijn wijsheid veel beter wat goed voor ons is dan we dat zelf weten. Hij laat ons weleens wachten en ook daar moeten we van leren. Maar als Hij elke ster bij name kent weet Hij ook van jou. Als je op de Heere blijft hopen, zal je kracht vernieuwd worden. Dat beloofd Hij, en dat zal Hij doen. Kijk omhoog, zie de sterren. Hij kwam Zijn belofte aan Abram na, en ook de belofte bij jouw doop gegeven, zal Hij nakomen. Blijf de Heere verwachten.

2 Koningen 19: 20-25(kerntekst vers 22b)

Hoogmoedig omhoog kijken

Hoogmoed is iets waar iedereen wel wat van in zijn hart heeft. De een heeft er meer van dan de ander. Als je jezelf nederig vindt, heb je misschien last van nederige hoogmoed. Je wordt trots op je nederigheid. Ga je gedachten eens na. Wat kijken we snel neer op een ander en vinden we onszelf toch vaak niet een beetje beter?

Hier lezen we wat de Heere zegt over Sanherib, de koning van Assyrië. Hij keek omhoog, maar wat een hoogmoed sprak er uit zijn blik en uit zijn woorden. Met mijn strijdswagens heb ik overwonnen, en ik hak al die enorme bomen die mij in de weg staan wel even om. Ik overwin alle moeilijkheden en maak dat wat ik wil hebben tot mijn eigendom. Hoe is dat bij jou? Zul jij ook wel even..... noem al je plannen maar op. Natuurlijk bid je wel of de Heere wil helpen, maar diep in je hart vertrouw je toch vooral op je eigen kracht. Want als je plannen gerealiseerd zijn ben je zo trots op jezelf, dat je vergeet God te danken. Hij geeft je kracht, energie, verstand en alles wat nodig is. Bedenk dat alles wat je hebt van Hem is. Hij geeft het ons om te gebruiken. En straks vraagt Hij of we alles willen verantwoorden. Hoe gaan we met Zijn gaven om?

Sanherib vergat dat hij met de Heilige God van Israel te doen had. God gebruikte hem alleen als instrument om Zijn plannen uit te voeren, lezen we in vers 25. Laten wij toch nooit vergeten dat we met een heilig God te doen hebben. Dat bewaart ons voor hoogmoed. En dan zullen we God eren voor wat Hij in ons leven doet, in plaats van zelf de eer opstrijken.

Jesaja 38:9-14(kerntekst vers 14b)

Ootmoedig omhoog kijken

Het gebeuren wat we gisteren lazen, gaat vooraf aan wat vandaag het tekstgedeelte is. Hizkia heeft de bestraffing van de hoogmoedige Sanherib gehoord. Nu wordt hij ernstig ziek. Hij moet sterven. Op zijn gebed krijgt hij er van de Heere nog vijftien levensjaren bij. Dan schrijft hij een danklied. Hij beschrijft hierin wat het met hem deed toen hij hoorde dat hij moest sterven en hoe hij bad. Hij schrijft dat hij piepte als een zwaluw, en kirde als een duif. En zijn ogen waren smekend opgeslagen naar omhoog. Zoals we ook lezen in psalm 121: "Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere." Zo keek Hizkia ook omhoog. Hij weet met heel zijn hart dat niemand hem kan helpen dan de Heere, maar ook dat hij er geen recht op heeft. Toch roept en smeekt hij. Hij pleit op Gods werk in zijn leven. Heere, zegt hij, ik heb U toch trouw en met een volkomen hart gediend? Misschien kun jij dat niet zeggen. Maar ook jij mag ootmoedig omhoog kijken. Want van Wie kun je het anders verwachten dan van de Heere? Hij wil niets liever dan dat jij je ogen ootmoedig opslaat naar Hem. Je lege handen naar Hem uitstrekt. Je schuldige hart voor Hem openlegt. Want wat leeg is kan Hij vervullen. Zolang je nog rechten hebt, zoals de trotse Sanherib, kan de Heere niets aan je kwijt. Maar voor een schuldige zondaar is er genade. Vraag aan de Heere of Hij je steeds meer die ootmoed wil leren.

Lukas 19:1-10 (kerntekst: 5a)

Jezus kijkt omhoog.

Wat valt op als we lezen over het leven van Jezus? Hij zoekt verlorenen. Hij eet met tollenaars en zondaren. Tollenaars die veracht werden door de joden omdat ze in dienst van de Romeinen waren

en winst maakten onder hun eigen landgenoten. Zondaren waren zij die in openbare zonden leefden. Iedereen wist dat zij mensen waren die slechte dingen deden. We lezen in Lukas 15 dat deze mensen langzaam steeds dichterbij Jezus kwamen. Ze voelden dat Hij hen niet afschreef. Wij letten op het uiterlijk van mensen, hoe ze zich gedragen en hebben dan al snel ons oordeel klaar. Maar zo niet bij Jezus. Juist deze mensen zoekt Hij op. In Jericho is de rijke tollenaar Zacheüs in een boom geklommen. Hij wilde Jezus weleens zien. En kijk goed wat er gebeurt! Jezus wil Zacheüs zien; Hij kijkt omhoog. Daar had Zacheüs niet aan gedacht. Jezus noemt hem bij zijn naam. Zacheüs, kom naar beneden, ik moet in je huis zijn. Wat een bijzondere geschiedenis. En zie je de uitwerking van deze grote genade? Zacheüs belijdt zijn zonden, en maakt het goed. Met blijdschap in zijn hart. Ik hoop dat jij ook Jezus wilt zien, Hem wilt leren kennen. Hier zie je dat Jezus dan jou wil zien. In jouw hart wil wonen. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Niet wat verkoren was. Daar maak je je misschien wel eens druk om. Als ik niet uitverkoren ben, heeft het toch geen zin Hem te zoeken. Maar vraag je eens af of je verloren bent? Als je dat niet voelt, vraag dan of deze Zaligmaker vol genade je dat wil leren.

Hebreeën 11:32- 12: 3 (kerntekst vers 2a)

Houd het oog op Jezus.

In Hebreeën 11 worden ons veel voorbeelden genoemd van gelovigen uit de tijd van het oude testament. Zij zijn ons tot voorbeelden. Het ging toen om geloof, en nog steeds. Leer van de gehoorzaamheid van Abraham en de liefde voor Gods volk van Mozes. In het geloof verdroegen velen vervolging. We kunnen van hen leren, zeker, maar zie toch vooral en het meest op Jezus. Hij droeg vrijwillig het kruis en werd zo te schande gemaakt. Wat heeft Hij niet allemaal moeten verdragen. Verlaten door Zijn Vader en veracht door zondige mensen. Maar Hij heeft Zijn werk voleind. En Hij gaat ons voor. Als je tenminste bij de gelovigen hoort. Je slaat alleen je oog op Jezus als je alles van Hem verwacht. Zolang je het zelf nog kunt heb je niets van Hem nodig. Maar een gelovige is afhankelijk geworden. Zoals een kind alles van zijn ouders verwacht, leeft de gelovige in afhankelijkheid van de Zaligmaker. Dan kijk je weleens naar al die grote gelovigen. Van vroeger en nu. En vraag je je af: als ik die martelingen moest verdragen? Als ik mijn kind moest offeren? Als ik, zoals Mozes, moest kiezen tussen gesmaad worden om Christus wil, of rijk worden? Zie op Jezus. Hij weet wat je nodig hebt. Je mag geloven dat als Hij een goed werk in jou begonnen is, Hij het in stand zal houden. Want Hij is de Voleinder van het geloof. En je Leidsman. Volg Hem. Wat is het een bemoediging en vertroosting voor allen die moeilijk kunnen geloven. Die zo gauw bezwijken voor verleidingen en weer zondigen. Die zo zwak zijn. Namelijk dat Hij nu aan de rechterhand van Gods troon zit. En Hij is daar om voor Zijn volk te bidden.

Lukas 21: 25-33 (kerntekst vers 28)

Kijk omhoog.

De Heere Jezus noemt in dit hoofdstuk veel tekenen die erop wijzen dat Hij wederkomt, in een wolk. Hij wijst ons op de bomen. Je ziet het aan de bomen als het voorjaar wordt, en dat de zomer eraan komt. Zo geeft Hij ons ook tekenen waaraan wij kunnen zien dat Hij terugkomt. Dat zijn beangstigende dingen. Angst over de dingen die gebeuren. Als je dit in je Bijbel leest, kijk dan naar de vele tekstverwijzingen die bij deze teksten staan en zoek er eens wat van op. De laatste tijden op aarde zullen moeilijke tijden zijn. Zelf de uitverkorenen zouden afvallen van het geloof, als God ze

niet vasthoud. Maar wat moeten Gods kinderen in die tijd doen? Omhoog kijken, want je verlossing is nabij. Dan kan er vreugde en verlangen in je hart zijn midden in de ellende. Want deze dingen betekenen dat de Heere eraan komt. Hij komt om de aarde te richten. Om recht te doen aan Zijn kinderen, hen te verlossen, en de ongelovigen te oordelen. Dus kijk niet zo naar beneden. Je hart zal vervuld worden met zorg over jezelf en je familie. Nu horen we verhalen van de wereldwijde kerk die ons hart doen beven. Maar we horen ook dat er zijn die omhoog kijken. Dwars door alles heen krijgen ze vreugde, en verlangen ze naar Zijn komst. Naar beneden kijken is een teken van ongelof. We hebben geen reden om moedeloos te zijn, want we hebben een grote en genadige God. Mag jij Zijn komst tegemoet zien als je Redder, of als je Rechter?