

Bijbelrooster HJW - juli 2019

Weekthema: Psalm 115 tot 118

Dinsdag 2 juli

God alleen de eer

Lezen: Psalm 115: 1-8

Dat zou je boven deze psalm kunnen zetten. God alleen de eer. Maar vergeet dan niet dat dit ook een loze en boze kreet kan zijn. Als wij onze eigen gang blijven gaan, dan komt God helemaal niet aan zijn eer. Waarom moet God alle eer hebben en is er niets van ons bij? De psalmist belijdt het hier: ons wankele leven komt de eer niet toe. Dat leven is ons door God gegeven! Waarom dan alleen God de eer? Psalm 115 geeft aan dat alle andere goden nullen en nietsen zijn, volstrekt onbetrouwbaar. Onze God is in de hemel en Hij doet wat Hij goedvindt. Is dat niet een griezelige belijdenis? Nee, Hij gaat Zijn goddelijke gang en dat zullen de heidenen, die geen rekening met Hem houden, te weten komen. God is en blijft soeverein, Hij is de God van het welbehagen. Voor degenen die Hem kennen en liefhebben is dat reden om te zingen, want Hij heeft hen gered van de eeuwige ondergang. "Hij heeft in mensen een welbehagen", zo zongen de engelen in de kerstnacht. Hij is Jakobs God, de God van zondaren. Hij is de God van het welbehagen en dat heeft Hij in Christus laten zien. Is Hij ook jouw God? Je ziet het verschil wel hè? De heidenen brengen zichzelf een serenade, maar Gods kinderen zingen: niet ons, niet ons, o Heere, maar Uw naam zij eeuwig lof gebracht!

Woensdag 3 juli

Zegen voor klein en groot

Lezen: Psalm 115: 8-18

De dichter van dit lied prijst zijn God uitbundig. De heidenen hebben met al hun drukte een dode god. Hun goden zijn doodgewone bedriegers. Ze geven geen fluit om je en je moet er ook geen cent voor geven. Heb je problemen, zit je moeilijk? Verwacht maar niets van hen. Het zal hun een zorg zijn hoe je verder moet. Je kunt bidden en smeken, snakken naar een blik, een woord, een hand – ze blijven er onbewogen onder en ze zorgen voor een gruwelijke eenzaamheid. Dat kan ook niet anders, want ze zijn het werk van mensenhanden, eigen producten van de onafhankelijke mens. De dichter steekt zelfs de draak met hen, ze blijven nergens! Hij weet wel Iemand beters: de God van hemel en aarde. Hij is een en al oor als je roept. Hij is je hulp en je schild als je oprecht in Hem gelooft. Hij zegent. Hij is met Zijn volk, altijd en overal, hoe donker ook hun weg mag zijn. Want Hij zal zegenen

wie de Heere vrezen, zowel de kleinen als de groten. De jongeren niet minder dan de ouderen. Zegen, ook voor jou als jongere. Het staat op je voorhoofd geschreven dat je op Gods zegen kunt rekenen wanneer je Hem daarom vraagt.

Donderdag 4 juli

Gods liefde

Lezen: Psalm 116:1-7

Psalm 116 is een heel persoonlijk lied en een heel geliefde psalm. We horen in dit lied de drieslag van de catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid. De dichter wist zich in diepe ellende; de Heere schonk verlossing en daarom kon Hij de Heere danken. Wat was het geval? Hij was aan de dood overgeleverd; doodsangsten hadden hem in de greep. Benauwdheid en pijn drukten hem terneer. Hij werd er depressief van. Is dat misschien jouw beeld? Alle hoop op verlossing was afgesneden. Toen bleef hem nog maar één weg over: “S.O.S., Heere, redt mijn ziel!” De psalmist grijpt zich vast aan het Woord van de levende God, Die verlossen kan en kan redden uit de banden van de dood. Nu blijft zijn belijdenis over: “Heere, ik heb U lief. Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik U liefheb!” Dat is toch het geheim van het Evangelie: Hierin is de liefde Gods, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons eerst heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft. Die liefde van God roept om wederliefde en dan kun je het zingen niet laten: “Ik heb U hartelijk lief.” Laten we niet vergeten dat de Heere Jezus ook deze psalm heeft gezongen voor Hij naar Gethsemané en Golgotha ging. Hij heeft de grond onder dit lied gelegd. Hij heeft de liefde van God bewezen en vuurvast gemaakt. Ken je iets van Zijn liefde? Hij bevestigt het elke dag aan Zijn kinderen: Ik heb je lief, daarom heb Ik je getrokken met koorden van goedertierenheid.

Vrijdag 5 juli

Rust

Lezen: Psalm 116: 7-12

In deze psalm zijn geweldige dingen gebeurd, die wij mensen nooit tot stand kunnen brengen. De dichter wist zich in de banden van de dood, maar God heeft hem het leven geschonken. Hij kende benauwdheid en droefheid, maar de Heere gaf in de plaats daarvan vreugde. Uit de angsten van de hel is hij gered. De angst is overgegaan in vrede. God Zelf heeft dat gedaan. Hij heeft zijn leven gered en zijn tranen gedroogd. Zijn voeten bewaard voor aanstoot. Zo’n nauwlettend God hebben we. Hij doet geen half werk. Hoor jij ook elke zondag die boodschap? Wij zijn ten dode opgeschreven. Wij worden aangeklaagd, veroordeeld vanwege onze

schuld, maar dankzij Christus, dankzij Zijn dood en opstanding wordt ons leven van de dood gered. Hij kwam in de helse benauwdheid en de angsten van de hel, waar geen troost en uitzicht was, om ons te kunnen redden van onze doodsangst. Dat alleen geeft rust op werkdagen en tijdens vakantie. Dat moet je wel tot het gebed brengen: Heere, geef dat ik ophoud mijn zaligheid in mijzelf te zoeken. Leer mij alleen rust te vinden in het volbrachte werk van Uw lieve Zoon. Dan wordt het je belijdenis: Keer weder tot je rust mijn ziel, want de Heere heeft je welgedaan.

Zaterdag 6 juli

Dure levens

Lezen: Psalm 116: 13-19

Deze psalm laat zien dat het vertrouwen van Gods kind groot is. Daarom ontvangt de Heere liefde en lof. God Zelf heeft hem immers verlost, naar lichaam en ziel. God heeft de verlossing van de totale mens op het oog. De dichter heeft geleerd om het niet meer bij mensen te zoeken. Mensen beloven wel veel, maar kunnen het soms niet eens waarmaken. Geen wonder, want wij mensen hebben niets in onze eigen hand, zelfs ons leven niet. Telt bij God dan wel het leven van een enkeling? Zeker! Hij is de God van het leven. Hij telt de levens van Zijn gunstgenoten. Ze zijn kostbaar in Zijn ogen. Hij heeft er immers alles voor ingezet? Hij, Die Zijn Zoon heeft overgegeven in de dood, kan nooit diegenen vergeten voor wie de Zoon Zijn leven heeft prijsgegeven. Als je van Hem bent, is je leven duur. De prijs van eeuwig leven is hoog, en je dood is kostbaar. Om de dood zijn prikkel te ontnemen moest de Heere Jezus de angst van de hel doorstaan. Dan breekt de lofzang door: Ik zal U lofoffer brengen. Hem loven is toch de voorbereiding op de grote toekomst?!

Zondag 7 juli

Hooibouwpsalm

Lezen: Psalm 117 en Romeinen 15: 8-13

Je kent het wel, misschien weleens een situatie bij jullie thuis: iedereen heeft haast, bijna geen tijd om aan tafel te lezen. Dan nemen we psalm 117 maar, een kortere psalm is er niet. Op het platteland werd deze psalm weleens de hooibouwpsalm genoemd. In de drukste tijd van het jaar, tijdens de hooibouw, kon men snel toch uit de Bijbel lezen. Psalm 117 mag dan de kortste psalm zijn, maar daarom is het nog geen psalm die je vrijblijvend leest. De dichter roept alle volken op om de Heere te loven. Voor de goden van deze wereld zijn mensen niet veel meer dan speelgoed. Als het stuk is goor je het weg. De Heere echter heeft alle volken op het

oog. Weet je waarom? Omdat Gods goedertierenheid, zijn genadige gezindheid, zo machtig is en Zijn trouw tot in der eeuwigheid bestaat. Zo'n machtige en getrouwe God is het waard om door iedereen op deze aarde geloofd en geprezen te worden. Deze 'hooibouwpsalm' wordt door Paulus aangehaald in Romeinen 15: 11. Paulus geeft aan dat God ook de heidenen roept. Dat houdt dan wel in dat wij de roeping hebben de boodschap van vrije genade te brengen aan alle volken. Die volken lopen trouwens ook door onze samenleving. Deze psalm is wel de kortste, maar hij geeft ons wel de langste opdracht die er is!

Maandag 8 juli

Het middelpunt van de Bijbel

Lezen: Psalm 118

Iemand heeft eens uitgerekend dat Psalm 118 vers 8 precies het middelste vers van de Bijbel is. En ja, we hebben hier te maken met het hart van het Evangelie: het is beter om niet op mensen te vertrouwen maar tot de Heere de toevlucht te nemen. Waarom? Mensen zijn maar tijdelijke helpers, God is de eeuwige Helper. Mensen zijn in de grond van de zaak egoïstisch, God is het om het eeuwige heil van de mens te doen. De dichter van dit lied heeft meegemaakt dat hij aan alle kanten omringd was door vijanden. Hij werd als door een wesp gestoken. Je zou in paniek raken. Maar tegenover die bijna almachtige vijanden staat de Heere, de Helper in de nood. Zie je in deze psalm het beeld van Christus oplichten? Hij heeft deze psalm gezongen in de nacht van Zijn lijden. Hij werd aan alle kanten omringd door vijanden. Voor Hem was er geen helper in de nood. Met Hem was de Heere niet. Daarom mag jij vanwege Zijn werk zingen: De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen, wat zou een klein mens mij doen? Looft de Heere, want Hij is goed; Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid!