

Bijbelrooster

Thema: Licht

30 december – Licht of duisternis?

Lezen: Johannes 3:12-21

Zingen: Psalm 74:14

Het is alweer een aantal dagen na het Kerstfeest. De dagen voor Kerst worden ook wel 'de donkere dagen voor Kerst' genoemd. Maar ook nu kan het nog flink donker zijn. 's Morgens duurt het lang voor het licht wordt en 's avonds is het alweer snel schemerig. Misschien vind je het wel gezellig. In het Bijbelgedeelte van vandaag gaat het echter over hele andere duisternis. Daar gaat het over de donkerheid van de zonde. Toen Adam in het paradijs gegeten heeft van de boom is het donker geworden op de aarde. Adam kende de Heere niet meer zoals vroeger. Hij werd zelfs bang van de Heere en verstopte zich samen met Eva.

Johannes zegt dat de mensen deze duisternis liever hebben dan het Licht. Ze blijven liever in de zonde en komen niet tot het Licht. Maar wat een eeuwig wonder dat God ondanks de mens die niet wilde, toch Zijn Zoon naar de aarde stuurde, opdat de wereld door Hem behouden zou worden. De hele wereld? Nee, alleen die in Hem geloven. En die niet in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar is al veroordeeld. Geloof jij in de eniggeboren Zoon van God? Heb je Hem al nodig voor de duisternis in jouw hart?

31 december – Kijk terug

Lezen: Deuteronomium 8:1-4 en 11-20

Zingen: Psalm 90:1

De laatste dag van dit jaar. Traditiegetrouw is dat een dag waarop je terug mag kijken. Misschien stemt deze dag je wel een beetje weemoedig. Weer een jaar voorbij. Weer een jaar weggeleden in de eeuwigheid. Alles wat je hebt gedaan, gezegd, gedacht komt nooit meer terug. Maar vandaag vraagt de Heere aan jou: 'Heb je gebrek gehad?' Denk eens terug aan die keer dat je ziek was. Heeft de Heere je niet weer beter gemaakt? Of toen je een moeilijk tentamen of examen moest maken? Was Hij het niet Die je hielp? Elke dag kreeg je eten, drinken en kleding. Heb je er aan gedacht dat het de Heere was die al die zegeningen aan je gaf? 'Wacht u, dat gij de HEERE, uw God, niet vergeet.' Hoe vanzelfsprekend is het dat we al die zegeningen krijgen. Maar vandaag zegt de Heere tegen jou: Vergeet Mij toch niet. Ga niet telkens weer over tot de orde van de dag, want als je Mij vergeet en Mij nooit de eer geeft die Ik waard ben, dan zal je vergaan. Ontzettend!

Maar als je Hem in de eer geeft, Hem de dank dagelijks toebrengt, dan zal Hij ook aan Zijn verbond gedenken. Hoe was het in het afgelopen jaar in jouw leven? Heb je Hem de eer ervoor gegeven? Als je dat nog niet gedaan hebt, doe het dan vanavond met een oprecht hart.

1 januari – Licht nodig voor het nieuwe jaar

Lezen: Psalm 43

Zingen: Psalm 43:3

David zit in grote nood. Hij is ver bij de tabernakel vandaan en kan daarom niet zomaar de offerdienst bijwonen. Dat is de grootste nood in zijn leven. Niet dat hij ver bij zijn vrouw, huis en bezittingen vandaan is, maar hij mist de tegenwoordigheid van God. Daarom ziet David uit naar de Heere en daarom vraagt hij: Zend Uw licht en Uw waarheid, dat die mij leiden. Het is net alsof Hij wil zeggen: Heere, ik kan niet zonder U. Betoon mij Uw gunst en Uw trouw, zodat ik weer naar Uw huis kan gaan om U te loven.

Hoe is dat bij jou? Je staat aan het begin van een nieuw jaar. Niemand weet wat dit jaar zag brengen,

dat weet God alleen. Voorspoed? Tegenspoed? Juist vandaag wens je iedereen het allerbeste toe. Maar wat is dat? Dat is de houding van David. Hij had het diepe en intense verlangen om de Heere weer te ontmoeten in Zijn woning, de tabernakel.

Twijfelde David er aan of het ooit zou gebeuren? Nee, hij twijfelde er niet aan dat God in gunst op het neer zou zien. 'Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige (niet zomaar één keer, maar steeds weer) Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.'

Zie jij net als David zo uit naar de Heere? Is dat je verlangen aan het begin van het nieuwe jaar?

2 januari – Wijsheid nodig

Lezen: 2 Kronieken 1: 1-12

Zingen: Psalm 119:9

Niemand op deze aarde is slimmer geweest dan Salomo. Hij nam de juiste beslissingen. Alle koningen en vorsten van de omliggende landen spraken er over en ook nu wordt er nog vaak gesproken over de wijsheid van Salomo. Lees de boeken Spreuken, Prediker en Hooglied maar. Op een bijna filosofische manier stelt Salomo allerlei thema's aan de orde.

We weten dat Salomo om deze wijsheid gevraagd heeft om het volk Israël te kunnen regeren. De Heere heeft deze keuze ook gezegend.

Ook aan het begin van een nieuw jaar sta je voor allerlei keuzes. Wat doe je wel? Wat doe je juist niet? Heb je bij die keuzes de Heere nodig? Alleen als we de geboden van de Heere kennen en die ook doen, leren we het onderscheid tussen het goede en het kwade. Immers, in psalm 111:10 staat: 'De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid; allen die ze doen, hebben goed verstand.' Die wijsheid wens ik je van harte toe. Wijsheid bij God vandaan.

'Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt.' (Jakobus 1:5)

3 januari – Licht in het begin

Lezen: Genesis 1:1-12

Psalm 102:14

Voordat God deze wereld schiep, was er niets. De aarde was woest en leeg en over de gehele aarde was het donker. Maar op het tijdstip door God bepaalt, zegt Hij: 'Er zij licht'. Hij roept het licht, terwijl er geen licht was. We kunnen het niet begrijpen wat daar gebeurt is. Hij roept alle dingen vanuit het niets. Het grote wonder gebeurt, want op het moment dat God zegt dat er licht moet komen, komt er licht. Niet zomaar een zwak straaltje, nee, God, de Schepper zegt van dit licht dat het goed was. Vanaf dat moment is er een scheiding tussen de dag en de nacht. Hij stelt de natuurwetten in. Kan jij het begrijpen?

En toch, zoals een nieuw jaar net begonnen is en weer zal eindigen (als de Heere het geeft), zo zal ook de schepping eindigen. God onderhoudt en regeert de schepping tot het einde toe. Hij heeft het kunststuk gemaakt. Maar hoe mooi alles ook staat, eens zal alle glans verdwijnen. Maar als alles dan eenmaal omkeert, dan is er een zekerheid: God blijft staan tot in eeuwigheid. Ken je deze machtige Schepper al? Is Hij al jouw Verlosser geworden door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus? Dan mag je met Hem voor eeuwig leven. Dan zal het eeuwig licht zijn!

4 januari – Een getuige van het Licht

Lezen: Lukas 2: 36-40

Zingen: Lofzang van Simeon: 2

Wat verwacht jij van dit jaar? Waar kijk je naar uit? Je hoopt misschien dat je goede resultaten haalt op school. En je hoopt in de zomer met vrienden een super mooie reis te gaan maken. Misschien heb

je wel andere grote plannen waar je bijna dagelijks mee bezig bent. Anna was ook dagelijks bezig. Je hebt het gelezen. Dagelijks was ze in de tempel. Weet je waarom? Omdat ze daar God wilde dienen. Ze was slechts 7 jaar getrouwd geweest. Ook op die dag, als Simeon Zijn Zaligmaker in zijn armen mag nemen, is Anna in de tempel. Ze hoort Simeon het zingen: 'Mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien'. Ze mag er getuige van zijn dat Simeon het Licht in zijn armen mag nemen. Als ze dat ziet en hoort, dan is er geen twijfel in haar: Dit is de beloofde Messias, dit is het Licht dat in de wereld is gekomen om de duisternis van zonde en schuld te verdrijven. Zodra ze richting haar huis loopt, verteld ze aan iedereen die het wil horen: Christus is geboren. Haar Verlosser is gekomen. Ze kan niet meer zwijgen, maar haar mond vloeit over van Gods lof!

Weet jij al, door Gods Geest, dat Hij ook voor jouw zonden naar deze aarde is gekomen? Dan kan het niet anders of je mond zal open gaan en dan wil je anderen het vertellen:

Een licht zo groot, zo schoon

Gedaald van 's hemels troon

Ook voor mij..

5 januari – Licht in de duisternis

Lezen: Johannes 1: 1-13

Zingen: Psalm 33:7

Heere Jezus is mens geworden en is naar deze aarde gekomen. Hij, het grote Licht der wereld, wilde komen in de duisternis van de zonden. Ook vandaag schijnt Hij nog met het licht van het Evangelie in de duisternis van jouw leven. Maar wat een ontzettende realiteit: De duisternis heeft het Licht niet begrepen. Mensen toen en mensen nu eren Hem niet. Ze zijn blind en zien het Licht niet. Ze begrijpen niet wie Jezus is. Terwijl Hij kwam naar Zijn volk Israël, de Zijnen met wie Hij een verbond heeft opgericht, hebben ze Hem niet aangenomen. Ze blijven liever in de duisternis.

En jij? Ook met jou wil de Heere Zijn verbond oprichten. Hij heeft je apart gezet door de Heilige Doop. Hij heeft recht op je hart en je leven.

Maar wat een eeuwig wonder als je Hem mag leren kennen als jouw Zaligmaker. Als Hij door de werking van de Heilige Geest laat zien dat er van jou niets goeds te verwachten is. Alleen maar donkerheid en duisternis. Juist die harten wil Hij verlichten en verwarmen door met Zijn eeuwige licht. 'Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.' Zijn Naam, zo heilig, groot en goed. Zijn Naam moet eeuwig te eer ontvangen. Kan je dat al meezingen? Mag je weten dat Hij jou gekocht heeft met Zijn dierbare bloed? Of leef je liever door in de duisternis? Val vandaag de Heere nog te voet! Belijd aan Hem je duisternis.