

JBBG Bijbelrooster Puntuit - Thema: 'De minste zijn'

Dinsdag 20 maart – Wij zullen de Heere dienen

Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen – Jozua 24:15

Jozua krije opdracht om het vol Israël in Kanaän te brengen. Dat was geen eenvoudige opdracht. Het volk Israël was niet gemakkelijk en de Kanaänieten ten onder brengen was ook zwaar. Maar Jozua weet dat de Heere met hem is. Hij had het Zelf gezegd: *Niemand zal voor uw aangezicht bestaan. Wees sterk en heb goede moed!* (Joz. 1: 5 en 6). Als dit werk volbracht is, roept Jozua al de stammen van Israël samen om te Sichem het verbond te vernieuwen. Hij stelt hen voor de keus: *Kiest dan heden wie gij dienen zult. De HEERE, of de goden welke uw vader gediend hebben; maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen.* De keus van Jozua en zijn gezin is duidelijk. Zonder die trouwen Verbondsgod had Jozua nooit het volk Israël zoveel jaren kunnen dienen. Wie dienen wij en hoe richten wij ons leven in? Mogen wij in afhankelijkheid van de Heere ons werk doen? Of dienen wij de afgoden van deze wereld? Beide dienen kan niet

➔ *Vraag aan de Heere of je Hem mag dienen en zo dienstbaar mag zijn aan je naaste*

Lezen: Jozua 24: 14-24

Woensdag 21 maart – Van de Heere gebeden

En de jongeling Samuël diende de HEERE voor het aangezicht van Eli – 1 Samuël 3: 1

Toen Hanna een zoon kreeg, noemde zij hem Samuël. Dit betekent: 'van de Heere gebeden'. Wat een mooie naam: een kind van de Heere gebeden en uit Gods hand gekregen. Deze Samuël was nog zeer jong toen hij naar Silo werd gebracht om daar te dienen voor het aangezicht van Eli. Hij zal daar eenvoudig werk verricht hebben in de tabernakel, omdat hij nog zo jong was. Juist ook in dat eenvoudige werk diende hij de Heere. Wie getrouw is in het minste, zal later geschikt zijn om grote dingen te doen. Samuël heeft zich niet laten meeslepen in de goddeloosheid van de zonen van Eli. Hij diende de Heere getrouw. Een kind van het gebed, dat door de Heere bewaard wordt in die goddeloze omgeving. Op deze manier wordt Samuël voorbereid op het grote werk dat hij later zal gaan doen: hij wordt de eerste profeet van het volk Israël. Wat zou het groot zijn als de Heere ook jou wil voorbereiden om later dienstbaar te zijn in Zijn koninkrijk.

➔ *Wie niet getrouw is in het kleine, is later niet in staat om grote dingen te doen.*

Lezen: 1 Samuël 3: 1-14

Donderdag 22 maart – Een liefdevol advies

Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen - 2 Koningen 5: 3

Naäman, de krijgsoverste van de koning van Syrië, is een groot man. Maar wat betekent toch die 'kleine jongedochter'? Ze was weggevoerd uit het gezin waarin ze opgroeide, uit het land waar de Heere gediend werd. Nu leeft ze als slavin in het land Syrië. Wat heeft ze in te brengen? Niets! Of

toch wel? Naäman wordt ernstig ziek, melaats. Hij zal van alles geprobeerd hebben om genezen te worden, maar niemand kan hem helpen. Wat nu? Wat voor gedachten zullen er door het hoofd van dit meisje gaan? Zal ik het zeggen of zal ik juist mijn mond houden? Maar haar medelijden wint het: ze gaat naar haar vrouw en geeft de oplossing. In Israël is een profeet die kan helpen. Ze gelooft zeker dat de God van Israël Naäman kan genezen. En de Heere gebruikt de woorden van het meisje. Hij wordt niet alleen genezen van zijn melaatsheid, maar spreekt ook met ontzag over de God van Israël: *Nu weet ik dat er geen God is op de ganse aarde dan in Israël!*

➔ *Enkele eenvoudige woorden, met liefde gesproken, werken vaak meer uit dan veel woorden zonder oprechte betrokkenheid. Probeer het morgen maar eens.*

Lezen: 2 Koningen 5: 1-8

Vrijdag 23 maart - Worden als een Samaritaan

Maar een zekere Samaritaan, reizende kwam omtrent hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. – Lukas 10: 25-37

In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan gaat het erom wie onze naaste is. Jezus vertelt van een man die reisde van Jeruzalem naar Jericho. Deze man wordt overvallen; rovers ontnemen hem alles wat hij heeft en laten hem halfdood liggen. Gelukkig, er passeert een priester die hem wel zal helpen. Maar de priester gaat met een omweg voorbij. Daarna komt er een Leviet. Hij weet als geen ander dat de Heere in Zijn wet gebiedt dat hij deze man moet helpen. Ook hij ziet de man liggen, maar hij gaat voorbij. Dan komt er een Samaritaan; van die man hoeft deze Jood niets te verwachten. Maar wat gebeurt er? Hij is met innerlijke ontferming bewogen en helpt de man. Hij brengt hem naar een herberg en geeft geld om hem te verzorgen. De Heere Jezus laat hier zien hoe erg de zonde van onbarmhartigheid is. Als er alleen maar priesters en Levieten langs gekomen waren, was de man gestorven. In een onverschillig en onbarmhartig hart kan Gods licht niet schijnen. De gelijkenis eindigt met de woorden: *Ga heen, doe jij desgelijks!*

➔ *Zorgen voor familieleden, vrienden, ja dat willen wij wel, maar voor een leerling uit de klas die niet populair is? Of voor vreemdelingen, allochtonen? Zijn dat ook mijn naasten? Denk daar eens over na!*

Lezen: Lukas 10: 25-37

Zaterdag 24 maart – Overdreven dienen

Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen; maar één ding is nodig – Lukas 10: 41-42

In het huis in Bethanië is een hoge Gast. De Heere Jezus Zelf is daar met Zijn discipelen aangekomen. Het spreekt vanzelf dat Hij daar met grote vreugde ontvangen wordt. Martha stel er een eer in om alles tot in de puntjes te verzorgen. Het beste is voor deze Gast nog niet goed genoeg. Ze loopt als het ware met een groot schort voor van de kamer naar de keuken en van de keuken naar de kamer. Wat heeft ze het druk! En Maria... zij zit stil te luisteren naar het onderwijs van de Heere Jezus. Ziet Maria het dan niet dat Martha het zo druk heeft? Martha wordt er boos om en ze vraagt aan de Heere Jezus om Maria te bestraffen. Maar in plaats dat de Heere Jezus dat doet, berispt hij Martha: *Gij bekommert en ontrust u over vele dingen; maar één ding is nodig.* Moest de Heere Jezus dan niet

verzorgd worden? Natuurlijk, maar Martha overdrijft en ze vergeet daarbij dat Hij gekomen is om zondaren zalig te maken.

➔ *We kunnen soms zo druk zijn met allerlei op zichzelf goede dingen, dat we vergeten om aan het behoud van onze eigen ziel te denken. Hoe is dat bij jou?*

Lezen: Lukas 10: 38-42

Zondag 25 maart – Een gehoorzame zoon, maar...

Zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden, en gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. – Lukas 15: 29

Dit is een gedeelte uit de gelijkenis van de verloren zoon. Maar er niet alleen een verloren zoon, er is ook een oudst zoon. Wie is die zoon eigenlijk? Hij heeft zijn vader trouw gediend, nooit zijn gebod overtreden. Zo te zien een voortreffelijke zoon. Wat is er met hem aan de hand? Hij heeft zijn vader gediend om loon. Hij verwijt zijn vader: *Ik heb nooit een bokje gekregen*. Hij had misschien, net als de jongste zoon, ook willen genieten van de zonde, maar hij deed het niet. Hij diende zijn vader niet uit liefde, maar als een knecht in ijzige gehoorzaamheid. Hij beseftte niet dat hij oneindig meer had gekregen dan de jongste zoon, die zijn jonge leven verknoeid had in overdaad en wellust. Hij heeft het wonen bij zijn vader niet als loon gevoeld. De dagelijkse liefde van de vader en de vele zegeningen die zijn vader voor hem bereidde, vond hij vanzelfsprekend. Dit gedeelte uit de gelijkenis vertelt ons dat de Heere uit liefde gediend wil worden en niet op loon.

➔ *Denk er vandaag eens over na hoe jij dient. Is het om er iets mee te verdienen, om loon te ontvangen? Of uit liefde, dus de ander helpen zónder dat je er iets voor terugkrijgt?*

Lezen: Lukas 15: 25-32

Maandag 26 maart – De meeste zijn

Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. – Markus 10: 45

De discipelen Jakobus en Johannes komen tot de Heere Jezus met de vraag: *Geef ons dat we mogen zitten, de één aan Uw rechterhand en de ander aan Uw linkerhand in Uw heerlijkheid*. O, wat denken de discipelen toch telkens aan het loon dat hun wacht! Ze weten wel dat het dienen van Jezus lijden betekent. Dat willen ze ook wel dragen, als ze dan maar zeker weten dat het loon hun wacht. Dan geeft de Heere Jezus hun een les: *Wie van u de eerste zal willen worden, die zal aller dienstknecht zijn*. Hij geeft Zichzelf als voorbeeld: *want Ik, Gods Zoon, ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen*. Ja, zo zelfs dat Hij Zichzelf opgeofferd heeft tot de kruisdood toe, omdat Hij verloren zondaren het leven zou geven.

Ga dan maar naar Hem toe, niet met volle handen met wat je allemaal gedaan hebt voor Hem. Maar als een zondaar, als een nietsnut, die Hem nodig heeft om verlost te worden van de zonden. De Heere Jezus heeft zo iemand nooit afgewezen.

➔ *Lijken wij vaak ook niet op de discipelen? We gaan naar de kerk, naar catechisatie en de jeugdvereniging. Denk we vaak niet heel diep in ons hart dat de Heere wel blij met ons mag zijn? Dan zien we niet wie we echt zijn.*

Lezen: Markus 10: 35-45