

## **JBGG Bijbelrooster dinsdag 31 maart t/m maandag 6 april 2015**

### **'t Is Gods Woord, dat hier vervuld wordt**

Lezen: Johannes 19:1-11

Gods Woord gaat in vervulling. Alles wat er met de Heere gebeurt, is voorzien. Misschien vraag je jezelf wel af waarom het lijden dat op deze manier moest. Had het niet anders gekund? Moest Hij door een aardse rechter veroordeeld worden? Hij is toch hoger dan de aardse rechters? Hij heeft toch alle macht in hemel en op aarde? Het was noodzakelijk dat juist deze weg gegaan werd. De Vader heeft het in de eeuwigheid zo uitgedacht. Hij heeft het ook in Jesaja 53 laten opschrijven. Wat uit Zijn mond gaat zal Hij nooit herroepen. Christus heeft het werk volkomen volbracht zoals het in Zijn Woord staat. Hij wist precies wat er komen zou. In Gethsemane heeft hij gevraagd of de drinkbeker van Hem voorbij mocht gaan. Dat was niet mogelijk. De wil van Zijn Vader zou geschieden. Hij Is gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. Daarom is Hij die weggegaan. Tot eer van Zijn Vader en tot verlossing van Zijn volk. Daarom is Hij bespot bij Pilatus. 'Als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.' Kan jij het Jesaja al nazeggen: 'Om onze overtredingen en om onze ongerechtigheden'?

Zingen: *Psalm 2:1*

### **'t Is Gods raad, dat hier onthuld wordt**

Lezen: Johannes 19:12-21

Christus moest deze weg te gaan. Hoe zwaar was het lijden in de Hof van Gethsemane. Hoe zwaar was het dat Hij gezeseld en bespot werd bij Pilatus. Maar het gaat nog verder. Het volk roept massaal: *kruis Hem!* Ze hoeven Hem niet. Ze willen Hem niet als Koning. Nee, er is maar een ding wat ze willen: Jezus moet aan het kruis. Een vreselijke dood die bij de Joden niet gebruikelijk was. Waarom moest Hij gekruisigd worden? De catechismus zegt in antwoord 39 dat het een verzekering van Zijn volk is dat Hij de vervloeking op Zich geladen heeft. De kruisdood was namelijk door God vervloekt. Paulus schrijft in de Romeinen brief dat de vloek van de wet weggenomen is. Daardoor kunnen zondaren volkomen rein voor God staan. Dat is de volmaaktheid van God de Vader. Hij reinigt niet voor een klein beetje, maar alleen volkomen. De vloek die wij op ons hebben geladen door de zonden wilde Hij dragen. Begrijp jij dat de grote en hoge God dit voor zondige mensen wilde doen. Hij heeft dit plan in de eeuwigheid uitgewerkt. Ook voor jou?

Zingen: *Psalm 22:7*

## 't Is Gods wil wat hier geschiedt

Lezen: Johannes 19:22-30

De Schrift moest vervuld worden. Is het je wel eens opgevallen hoeveel heidenen bij de dood van Christus betrokken zijn? Denk aan Pilatus, de hoofdman, maar ook de soldaten. God regeert de wereld. Hij bestuurt alle dingen. Of mensen nu wel of niet naar Hem luisteren. Ook in de kleine dagelijkse dingen bestuurt Hij alles. In het Oude Testament werd al geschreven over het verdelen van Zijn klederen (Psalm 22:19). Het verdelen van de kleren was een gebruik wat de soldaten altijd deden. Ze kregen zo een soort extraatje. De Heere werkt ook in die kleine en dagelijkse dingen. Bid jij ook: *Uw wil geschiedde?* Dat gebed geldt ook voor het dagelijkse leven. Verwacht geen grote dingen of wonderen, maar zie naar de praktijk van je leven en leg dat voor de Heere neer. Hij werkt juist daar, in de kleine dingen. Hem staat niets in de weg. Dat zien we ook in het Bijbelgedeelte van vandaag. Alle dingen werken mee. Niets gebeurt het zonder Zijn wil. Zie je dat ook in jouw leven?

Zingen: *Psalm 69:2*

## De eerste schepping is geweest

Lezen: Johannes 19:31-37

Wat een vreemd zaak, toch? De Joden hebben net de opdracht gegeven om Jezus te kruisigen. Ze hebben er vol vermaak bij staan kijken. Maar dan ineens beseffen ze dat de lichamen daar niet kunnen blijven hangen. Hun godsdienstige leven moet verder gaan. De sabbat komt er aan. En als hier een lichaam blijft hangen, is de dag verontreinigd. De godsdienst van de Joden is vol symboliek, maar ze hebben het niet begrepen. Ze hebben Hem horen roepen: 'Het is volbracht', maar verstonden niet dat daarmee aan de eis van Gods recht was voldaan. Met de dood van Jezus scheurde het voorhangsel. De tempeldienst is niet meer nodig tot verzoening van de schuld. Het Lam is geslacht. De brandoffers voldoen niet meer aan Zijn eis. De ingestelde dienst in het Oude Testament is voorbij. Het Paaslam is geslacht en geen been van Hem zal gebroken worden. Opnieuw ging een Schriftwoord in vervulling. Waarom? Opdat zondaren tot Hem genomen zouden worden. Hij heeft voldaan. Hij heeft betaald! Kan jij het met Paulus zeggen: *'Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelfen verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.'* (2 Kor. 5:17-18)?

Zingen: *Psalm 31:4*

## **Nieuwe scheppingskracht ('t Is verzoening)**

Lezen: Johannes 19:38-42

Nicodemus was bij Hem geweest in de nacht met zoveel vragen. Hier zie je wat de uitwerking is. Nee, de Heere doet geen half werk. Als Hij Zijn werk begint dan maakt Hij het ook af.. Dat moet vandaag tot troost zijn. Mensen kunnen half werk doen, ze kunnen dingen vergeten. Maar de Heere vergeet en verlaat nooit wat Zijn hand begon. In het hart van Jozef en Nicodemus is zoveel liefde tot hun Zaligmaker. Ze willen Hem hun liefde bewijzen. Normaal werden de gekruisigden in een massagraf gelegd. Niemand had er aan gedacht. Ze hebben er echt niet bij stil gestaan wat er met Zijn lichaam zal gebeuren. Maar deze twee mannen wel. Ze kunnen het niet verdragen. Daarom komen ze en wordt Hij in een nieuw graf gelegd. Hun hart brandde van liefde. Waarom? Deze Jezus was gekomen om hen te verlossen. Zijn verzoenend sterven was het rustpunt van hun hart.

Zingen: Psalm 31:17

## **Vernieuwing door Christus**

Lezen: Jesaja 65:17-25

Waar is dit lijden van Christus nu nodig voor geweest? Je weet het, je bent onderweg naar de eeuwigheid. Er zijn slechts twee wegen. Wat is de weg waar jij op wandel? Als je door genade in Christus vernieuwd bent, weet je waar dit lijden voor nodig was. Dan mag je wandelen op de weg tot het leven. Hij wilde lijden en sterven om mensen te vernieuwen. Daar hoort ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bij. De Heere zal er lust aan hebben. Alles nieuw gemaakt door het volbrachte werk van Christus. Hij zal vrolijk zijn over Zijn volk. Zijn werk is niet tevergeefs. Hij zal Zijn loon ontvangen en Zich erin verblijden. Als Hij in je hart gewerkt heeft, kan het niet anders of er is een verlangen naar die dag dat je voor altijd bij Hem wezen mag. Nee, dat verlangen is er niet altijd en ook niet even sterk, maar het is er wel. Voor altijd verlost van je zonden, zelfs van je zondige aard. Volmaakt in Hem. Om straks volmaakt met ziel en lichaam op te mogen staan om Hem eeuwig te loven en te prijzen. Het zal een eeuwigheid zijn vol aanbidding, de kronen zullen aan Zijn voeten gelegd worden. Zijn Naam moet en zal voor eeuwig de eer ontvangen.

Zingen: Psalm 146:8

## **Vernieuwing door bloed**

Lezen: Hebrëeën 9:11-28

De offerdienst van het Oude Testament was een voorbeeld van de dienst in het Nieuwe Testament. Zoals de hogepriester een keer in het jaar het heilige der heiligen in ging met bloed, zo is ook de Heere eenmaal in het heiligdom gegaan. Hij deed het met Zijn eigen bloed. Zijn dood was nodig om het testament in vervulling te kunnen laten gaan. Alleen door Zijn dood kunnen Gods kinderen de beloften van het genadeverbond en de eeuwig zaligheid ontvangen. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Hoe vuil en vies de zonden ook zijn, Hij wil je maken witter dan sneeuw. Jesaja zegt het: *'Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol'* (Jesaja 1:18).

Zijn kruisdood is genoeg geweest. Het hoeft niet nog een keer opnieuw. Nee, er is geen bloed te weinig, er is ook niet over. Het is volkomen genoeg. Ben je een grote zondaar en twijfel je of er wel genoeg is voor al je zonden? Er is genoeg voor de grootste der zondaren. Echt waar! Vraag het Hem. Nog nooit heeft er iemand tevergeefs bij Hem aangeklopt.

Zingen: Psalm 51:4