

Juli 2015

Weekthema: Op reis met Paulus (1)

Woensdag

De uitzending van Barnabas en Saulus

Lezen: Handelingen 12: 23-13

God gaat aan het werk. De nieuwe fase in de geschiedenis van de wereld begint in dit hoofdstuk. De gemeente van Antiochië is bijeen, zoals de gemeente voor Pinksteren in Jeruzalem bijeen was: eendrachtig en volhardend in het gebed (Hand. 1:14). Voordat er ook maar iemand op reis gaat, houdt de gemeente zich bezig met vasten en bidden. Terwijl de gemeente vast en bidt, maakt de Heilige Geest openbaar wat Hij gaat doen. 'Zonder Mij mensen af'. Nu wordt duidelijk dat het echt de Heere was die Saulus en Barnabas riep en voorbereidde. De Heere maakt bekend dat Hij deze twee mannen wil gebruiken. Door de Heilige Geest uitgezonden gaan Saulus en Barnabas op weg. Hier begint de eerste zendingsreis van Paulus. Wat is het bemoedigend om te zien hoe de Heere God onze gebeden wil gebruiken voor Zijn werk! Ook voor deze geweldige doorbraak van Zijn Koninkrijk gebuikt de Heere het gebed van de gemeente. Niet alleen de bijzondere mensen als Paulus en Barnabas worden door Hem gebruikt, maar de hele gemeente! Ben je je daar van bewust wanneer je bidt? Dat de Heere ook jouw gebeden gebruiken wil voor de bouw van Zijn Koninkrijk?

Donderdag

Antiochië

Lezen: Handelingen 13: 13-49

Paulus en Barnabas reizen naar de streek Pisidië, het huidige Turkije, waar nu ongeveer Ankara ligt. Midden in dat zendingsgebied ligt een stad die ook Antiochië heet. Hier zien we voor het eerst hoe Paulus zijn zendingswerk vormgeeft. In elke stad waar hij samen met Barnabas aankomt, gaat hij allereerst naar de synagoge en vertelt daar over Jezus de Messias, Zijn kruis en opstanding. Zo krijgen de Joden het Evangelie te horen. Als je leest wat Paulus tegen zijn eigen volksgenoten zegt, zit je op het puntje van je stoel. Hij zegt: 'Jullie hebben de Messias van Israël niet erkend, maar God heeft Hem uit de doden opgewekt'. Dat

is een aanklacht aan mensen die een andere weg willen gaan dan God met hen wil gaan. Maar het is ook een boodschap van Gods trouw. Hij vraagt nog steeds naar die mensen, die Hem niet willen erkennen in de Heere Jezus Christus. Allereerst naar hen stuurt Hij Zijn boodschapper. Naar hen zond Hij Petrus, en zo zendt Hij nu ook Paulus. Naar Zijn eigen volk, en naar heel de wereld. Zouden wij niet onder de indruk zijn van die trouw, die God nog steeds aan mensen bewijst?

Vrijdag

Lystra

Lezen: Handelingen 14: 1-20

Paulus en Barnabas komen in Ikonium. Ook daar gaan zij eerst naar de synagoge om te vertellen over Christus. De mensen van de synagoge worden tegen hen opgestookt, maar de twee zendelingen krijgen van God vrijmoedigheid om te spreken. Hun boodschap wordt zelfs ondersteund met tekenen en wonderen. Zo laat de Heere zien dat Hij Zijn werk niet loslaat. Toch ontstaat er zoveel onrust, dat de apostelen moeten uitwijken naar Lystra. Ook daar werkt de Heilige Geest op een bijzondere manier: een verlamde man wordt genezen. Dit roept geen weerstand op, maar bijgeloof. Barnabas wordt aangezien voor de Griekse god Zeus. Paulus, die het woord doet, wordt herkend al diens boodschapper Hermes. Het gaat zo ver dat de mensen voor hen willen offeren. Achtervolging en aanbidding. Het ene lijkt prettiger dan het ander, maar ze zijn allebei menselijke, zondige reacties op het Evangelie. Want wie wil er nu leven van genade? Wie wil zich overgeven aan een Koning die voor zijn onderdanen stierf? Voor sommigen is het Evangelie een dwaasheid, voor anderen een ergernis, zegt Paulus ergens. Welke weerstand komt er op in jouw hart, wanneer het Evangelie klinkt? We mogen die weerstanden ook aan de Heere belijden – Hij kan ook die overwinnen.

Zaterdag

Europa

Lezen: Handelingen 16: 4-18

In Jeruzalem is een belangrijk besluit genomen. Een heiden kan gered worden als heiden, door het geloof in Christus alleen. Hij hoeft niet eerst Jood te worden. Nu de gelovigen uit de

heideneen een plek hebben gekregen in de kerk, kan een nieuwe fase beginnen van de verkondiging van het Evangelie aan de heidenen. Het Koninkrijk van God breekt door. Wanneer hij in Troas is, krijgt Paulus een droom. Hij wordt daarin geroepen door een Macedonische man, die hem om hulp vraagt. 'Kom over en help ons'. Paulus ziet dit als een teken van de Heilige Geest. Hij moet oversteken van Galatië, (Turkije, Azië dus), naar het Griekse Macedonië (Europa). Wanneer zij eerst nog verder willen preken in Galatië, houdt de Geest de apostelen tegen. Zij moeten verder! Zo steekt Paulus over naar het echte heidense gebied: Europa! Dat is het Europa waarin wij wonen, dat in onze dagen wordt gekenmerkt als een post-christelijke cultuur. Daarmee wordt bedoeld dat het christelijke geloof voorbij is in Europa. Maar wie Handelingen 11 tot 16 leest, houdt moed voor Europa. Het was niet toevallig dat Paulus daar kwam. God had en heeft Europa op het oog. Dat is een verantwoordelijkheid voor ons continent, maar ook een belofte.

Zondag

Tessalonica en Berea

Lezen: Handelingen 17: 1-14

Dan komt het echte werk in Europa. Het Evangelie wordt verkondigd. De reacties wijken hier in wezen niet af van die in Azië, omdat de mensen niet anders zijn. Sommigen willen er niets van weten. Zij willen niet horen van Gods genade van een eeuwig leven met Christus. Zij willen leven voor eigen rekening. Juist de mensen over wie de discussie gevoerd werd of ze er wel bij hoorden, zijn zij die een plek vinden in het Koninkrijk van God. Mensen uit Berea waren het, die het woord aannamen in alle bereidwilligheid, en die wisten dat het waar was wat hun verteld werd. Dat wisten zij omdat zij de Schriften nagaan in Berea. Er is dus een direct verband tussen groeien in geloof en het kennen van de Bijbel. Wie de Bijbel kent, hoeft niet zomaar alles aan te nemen. Want hij of zij is geworteld in vaste grond, vlak bij de waterstroom, zegt psalm 1. Het is goed en belangrijk een dagboekje te lezen, maar het is van levensbelang om te leven met het Woord van God. Laat dit gedeelte voor jou een aansporing zijn om dat Woord te lezen. Zoals ze dat in Berea deden. Want de Heere zegent het!

Maandag

Athene

Lezen: Handelingen 17: 15-34

Paulus komt aan op het grote plein van Athene, waar de beroemdste filosofen van de wereld vandaan komen. Paulus is gekomen in de stad waar de democratie is uitgevonden, het hart van Europa's beschaving. Op dit plein komen de denkers en de filosofen dagelijks bijeen om te debatteren en redeneren, te spreken en te luisteren. Aan deze wijze heidenen verkondigt Paulus het Evangelie van de opstanding van Jezus Christus, zoals hij dat aan alle anderen deed. Hij probeert een taal te spreken die zijn hoorders begrijpen. Hij citeert zelfs hun schrijvers. Maar de boodschap is: bekeert u, want het oordeel komt! Ook hier afwijzing, omdat Paulus spreekt over de opstanding van Christus. Ze zullen later nog wel luisteren. Nieuwsgierigheid is één ding, gehoorzaamheid is een ander. Is dat niet herkenbaar? Op het moment dat het Evangelie ons op de huid komt te zitten, als het gaat over een oordeel over ons leven, worden we kriebelig en willen we het niet weten. Maar deze boodschap klinkt juist om mensen te redden van dat oordeel. De boodschap is: Christus is opgestaan, er is nieuw leven en verlossing van het oude leven. Het is in Hem te vinden. Vraag erom, Hij wil dat nieuwe leven uitdelen.

Dinsdag

Korinthe

Lezen: Handelingen 18: 1-17

Na die zware confrontatie met 'de geest van deze eeuw', reist Paulus naar de havenstad Korinthe. Daar komt hij aan met vrees en beven, zegt hij zelf in zijn brieven. Korinthe is berucht om zijn vrije levensstijl. Het woord Korinthiër was een Grieks woord voor 'schuinsmarcheerder'. Opnieuw bevestigt God door Zijn woord aan Paulus dat dit werkelijk zijn weg is: Ik heb veel volk in deze stad. In deze stad, die door anderen met de nek wordt nagekeken, wonen mensen van Mij. Het mooie is dat de Heere dat zegt over mensen die nog niet in aanraking zijn gekomen met het Evangelie. Maar ze zullen in aanraking komen met het Evangelie, en God weet dat ze veranderd zullen worden. Want Hij heeft hen op het oog. Laten wij bidden dat we ook zo mogen kijken naar onze grote steden. De kerk is er aan het verdwijnen, er komen veel andere dingen voor in de plaats. Maar laten wij bidden voor onze

steden, dat God er mensen heeft. Als God nog steeds Zijn mensen heeft in onze steden, is er maar één manier om ze te vinden: door er het Evangelie te verkondigen.