

GELOOFWAARDIG

DAG 1: DE TWIJFEL TE BOVEN

Lukas 1:1-4

Theofilus wist het eigenlijk wel, maar toch ... Het kan zomaar op je af komen of in je op komen: zou het allemaal wel waar zijn? Ze zeggen wel dat ..., maar hoe weet ik nu zeker of het ook echt zo is?

Lukas komt hem te hulp en schrijft een heel relaas over Jezus, vanaf het begin van Zijn leven (ja, al vanaf daarvoor). Hij heeft alles nauwkeurig onderzocht en gaat dus niet op geruchten af, op 'van horen zeggen'. Al is hij er niet bij geweest, hij heeft allerlei mensen gesproken en bronnen geraadpleegd. En nu zet hij alles in de goede volgorde en begint aan zijn gewaardeerde weldoener en vriend Theofilus te schrijven.

Geloofwaardig ..., is de Bijbel dat? Kun je er van op aan, dat het waar is? Hoe weet je dat? Er zijn aartstwifelaars die zelfs hun eigen ogen en oren niet vertrouwen, maar als je niet bij die aparte groep hoort, kun je best wel zeker ervan zijn dat het waar, dat het betrouwbaar is, wat Lukas schrijft.

En denk je toch nog wel eens: zou het waar zijn? Vraag dan om de Eerste Schrijver van dit Evangelie dat Hij het in je innerlijk bevestigt: het is écht waar.

Lukas 1:4 ...dat u zou kennen de zekerheid van de dingen, waarin gij onderwezen zijt.

DAG 2: IEDEREEN KENDE HEN

Lukas 1:5-10

Lukas gaat iets schrijven over de voorloper van de Heere Jezus, Johannes de Doper. Hij vertelt hoe het bij zijn geboorte toeging. Daar gaat het in hoofdstuk 1 over.

Eerst vertelt hij wie de ouders van deze Johannes zijn: het oude priesterechtpaar Zacharias en Elizabet. In het stadje in Judea, waar zij woonden, kende iedereen hen. En je kunt je zo voorstellen dat Lukas er naar toe is gegaan en navraag heeft gedaan of nog iemand zich kon herinneren wie de ouders van Johannes waren. En ja, hem werd over die beide godzalige mensen verteld, wat je in de dagtekst kunt lezen.

Lijkt het in ons leven ook een beetje op wat de mensen over Zacharias en zijn vrouw wisten te melden? Hoe praten onze gezinsleden en vrienden of klasgenoten en collega's over ons? Zeggen zij dan ook:

- hij leefde heel oprecht en eerlijk;
- zij ging elke zondag naar de kerk, en doordeweeks kon je ook echt merken dat dit geen schijn was...

Lukas wist genoeg: dit echtpaar stond overal in Hebron bekend om hun oprechte godsvreze.

Lukas 1:6 Zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk.

DAG 3: VELEN WAREN ER BLIJ MEE

Lukas 1:11-17

Heel wat mensen kon het aan geschiedschrijver Lukas vertellen hoe blij ze ermee waren, dat Johannes, het kindje van het oude priesterechtpaar, werd geboren. Niet alleen zijn geboorte maakte – zoals bij veel geboorten gebeurt – mensen blij, maar vooral om wat dit jongetje, toen hij groot geworden was, voor hen betekende.

Hij had hen door zijn prediking tot bekering mogen brengen, zoals de dagtekst ons zegt. Dit woord van de engel Gabriël bleef niet binnen de muren van de tempel, maar werd in heel het landschap van Judea ervaren: velen herinnerden het zich maar al te goed en vertelden het aan Lukas, hoe de prediking van deze priesterzoon hun tot in het diepst van hun hart geraakt had en dat de Heere hun zo tot oprecht berouw en hartelijk geloofsvertrouwen had geleid.

Misschien waren er van hen die door Lukas 'geïnterviewd' werden, die met tranen in hun ogen konden vertellen over het grote geschenk dat ze toen kregen: vergeving van al hun zonden! En als bevestiging van Gods grote genade ontvingen zij de doop in de Jordaan.

Lukas 1:16 Hij zal velen van de kinderen Israëls bekeren tot de Heere, hun God.

DAG 4: ZOU HET WEL WAAR ZIJN?

Lukas 1:18-22

Goedgelovig zijn is niet goed, ongelovig zijn is natuurlijk het andere uiterste, maar er voorzichtig midden in staan, lijkt me een goed idee. Zomaar alles geloven wat de ene of andere prediker vertelt? Nee. Steeds alles betwijfelen wat iemand je belooft? Ook niet. Wat dan? Nauwkeurig onderzoeken.

Dingen uit het verleden kun je niet herhalen of bewijzen, maar je kunt wel naspeuren wat de mensen die het beleefden, erover zeggen of schreven.

En ja, het was volgens heel wat mensen echt wel heel bijzonder wat op die bijzondere middag gebeurde, nadat het spijsoffer in het Heilige was gebracht. Altijd kwam de dienstdoende priester vervolgens naar buiten om het volk op het tempelplein te zegenen, maar die keer ... De priester bleef uitzonderlijk lang weg en toen hij eindelijk weer tevoorschijn kwam, zei hij geen enkel woord. Hij kon niet praten.

Heel apart en eigenlijk wel indrukwekkend. Later hoorden ze dat die oude priester een engel had ontmoet ...

Lukas luistert en schrijft alles op: dus Zacharias twijfelde eerst aan het woord van de engel? En daarom kon hij niet spreken? En toen moest de schare zonder zegenwoorden naar huis gaan?

Lukas 1:21 En het volk was wachtende op Zacharias, en zij waren verwonderd, dat hij zo lang in de tempel bleef.

DAG 5: ONGELOOFLIJK, MAAR TOCH IN VERWACHTING

Lukas 1:23-25

Bij navraag komt Lukas verder te weten, dat Zacharias, toen hij na de week tempeldienst weer bij zijn vrouw in Hebron kwam, nog steeds niet kon praten. Maar hoe dan ook, hij

heeft haar duidelijk gemaakt, wat voor bijzondere dingen er allemaal gebeurd waren. En vooral, dat ze samen nog een kindje zouden krijgen.

Heel wat mensen konden getuigen, hoe Elizabeth als oude vrouw na een paar maanden toch nog moeder werd – wat niemand meer had verwacht.

Lukas hoorde al die verhalen aan en schreef ze op. “O Theofilus”, zegt de evangelist als het ware, “wat is God toch machtig, om dit wonder te kunnen doen! En wat is Hij genadig om in ontferming naar ons mensen om te zien, ook naar u!”

Elizabeth zal het misschien ook maar moeilijk hebben kunnen geloven, maar ja, dat haar man niet meer kon praten, was toch wel opmerkelijk. En na enige tijd merkte ze het: het is toch waar: een komt een kindje in ons gezinnetje.

God kan niet liegen. En de boodschapper van God, Gabriël, loog ook niet. En Zacharias die zo oprecht de Heere vreesde, had ook niet gelogen. Het was allemaal waar!

DAG 6: NOG ONGELOFELIJKER

Lukas 1:26-33

Geloof jij het betrouwbare verhaal van Lukas? Geloof jij het Woord van God? Geloof je het, met toepassing op jezelf? O, geloof toch alles wat Lukas begint te vertellen over de barmhartigheid van onze God. Geloof ook wat hij verder – na nauwkeurig onderzoek – weet te vertellen over de komst van Gods eigen Zoon.

Wil iemand eerst begrijpen, en daarna pas geloven? Hou er dan maar mee op. Zo gaat het nooit lukken. Lukas schrijft niet op wat hij begrijpt, maar wat hem van alle kanten door betrouwbare getuigen werd verteld, en wat hij op reis met Paulus al zo vaak van hem had gehoord, en vooral: wat hij zelf in zijn eigen zielenleven had beleefd: bekering, net zoals door de prediking van Johannes de Doper. Zaligheid door de Zaligmaker.

Maria begreep het ook niet, maar gelovig hoort ze wat de bode van God haar vertelt:

- Wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.
- Vrees niet, Maria, want u hebt genade bij God gevonden.

Stelling: wat de Bijbel ons vertelt over Gods genade en macht, opent een poort van hoop op behoud.

DAG 7: EN TOCH ALLE VERTROUWEN WAARDIG

Lukas 1:34-38

Nee, Maria begreep het niet, maar zij geloofde het betrouwbare en geloofwaardige woord van Gabriël, Gods knecht.

Laten we net doen als deze jonge vrouw, niet veel ouder dan jij: zonder alles te begrijpen ons overgeven aan de Heere – met het gebed dat Hij in ons werkt wat nodig is om Hem als Zaligmaker te erkennen.

Lukas heeft het wonder niet begrepen, net zomin als Maria, maar hij heeft het eerbiedig opgeschreven. Hij wist wel, dat ook Theofilus het niet zou begrijpen, maar hij weet dat het waar is; en daarom schrijft hij het op.

Door de inspiratie van Gods Geest geeft hij het nu ook aan jou door. Met welk doel?

“Opdat jij zou kennen de zekerheid van de dingen, waarin je onderwezen bent.” Je weet

het: je hebt de Zaligmaker nodig. Je weet het: Hij is gekomen. Je weet het: jij bent bij Hem welkom. Je weet het: Hij is machtig en gewillig om ook jou te redden van het verderf. Vraag: wat doe jij met Gods heil, dat Maria's Zoon klaarmaakte: afwijzen of aannemen? O kies toch niet de dood, maar het Leven!

Lukas 1:38 En Maria zei: Zie, de dienstmaagd des Heeren. Mij geschiede naar uw woord.