

LEES JE BIJBEL

Onderweg

28 juli: Reizen onder Gods bescherming
Lezen: Exodus 13: 21-22 en Exodus 14:23-31
Zingen: Psalm 105:21

In de vakantietijd gaan veel mensen op reis. Misschien ga jij ook wel op reis! Als we op reis gaan, kan er veel gebeuren. Je hoort veel over ongelukken, op de snelweg, met een vliegtuig of op welke manier dan ook. Als we op reis gaan, hebben we Gods bescherming nodig. Het volk van Israël was ook op reis. Ze waren vanuit Egypte onderweg naar het beloofde land. Wat bijzonder is het om te lezen dat God 'voor hun aangezicht toog'. God ging met hen mee op reis. En dit was zichtbaar door middel van de wolkkolom en de vuurkolom. Zie jij Gods bescherming ook in je leven?

De Egyptenaren hadden Gods bescherming niet bij zich. Zij verdronken in de Rode Zee toen zij achter het volk Israël aan gingen. God leidde Israël veilig door de Rode Zee en iedereen kwam aan de overkant.

Bid jij om Gods genade en bewarende hand? Wat een zegen als je je reis mag gaan onder de beschermende hand van de Heere.

29 juli: Op reis zonder God
Lezen: Ruth 1:1-14
Zingen: Psalm 106: 4

Naomi is met haar gezin naar Moab gekomen omdat er hongersnood in Bethlehem was. Helaas verliest ze in Moab, zowel haar man als beiden zonen aan de dood. Ze is dus haar hele familie kwijtgeraakt. Wat zal dit haar een verdriet hebben gedaan. Als Naomi hoort dat de hongersnood in het land Israël voorbij is, besluit ze om terug te gaan. Haar schoondochters gaan met haar mee. Naomi weet echter dat haar schoondochters het moeilijk zullen krijgen in haar vaderland, daarom zegt ze tegen hen dat ze terug moeten gaan. Orpa keert terug naar Moab, zij zag geen toekomst in het land van haar schoonmoeder en in de God van haar schoonmoeder. Ze keerde terug naar haar afkomst. Wat verdrietig als we geen toekomst zien bij iemand die de Heere oprecht die dient.

Ruth bleef bij haar schoonmoeder, omdat zij iets gezien had bij Naomi waar ze jaloers op was. Ben jij jaloers op mensen die de Heere dienen? Wil jij ook die God zoeken waarvan Ruth zei: 'Uw God is mijn God'? Dan heb je echt toekomst.

30 juli: Een hemelreis
Lezen: 2 Koningen 2:1-14
Zingen: Psalm 43:4

Elia heeft een heel bijzondere reis gemaakt. Onder de ogen van Elisa is hij meegenomen naar de hemel in een vurige wagen met vurige paarden ervoor.

Elia is één van de weinige personen in de Bijbel van wie we lezen dat ze op een bijzondere manier uit dit leven zijn weggenomen. Elia is met zijn lichaam in de hemel opgenomen om voor eeuwig bij God te zijn. Nu gaat het er niet om of je een bijzondere manier naar de hemel gaat, maar of je de God van de hemel oprecht kent. God vraagt van jou of Hem wilt volgen en Hem wilt gehoorzamen. Elia heeft veel werk gedaan in de dienst van de Heere, dit was niet altijd makkelijk werk, denk maar aan Achab en Izebel. Maar Elia kreeg de grote beloning, eeuwig bij God zijn, omdat hij deed wat God van hem vroeg. Ken jij die God al?

31 juli: Zo'n reis dus niet!
Lezen: Jesaja 57:1-13
Zingen: Psalm 49:3

Onze reis op deze aarde is niet altijd zoals de Heere dat van ons vraagt. In Jesaja 57 lezen we over het volk Israël. Zij leven zonder God en stellen hun vertrouwen op de aardse koningen. Ze zijn wel afgemat door het leven op aarde, maar ze gaan daarmee niet naar God toe. Ze hebben zelf weer levenskracht gevonden. Zoek jij ook niet vaak naar kracht in jezelf? Je stippelt zo graag

je eigen route uit. Als het tegenzit, zoek je zelf naar oplossingen. Maar de Heere zegt ook tegen jou dat je op Hem mag vertrouwen. Wie tot Hem de toevlucht nemen (vers 13), zullen de aarde in erfelijk bezit krijgen. Dan mag het uiteindelijk echt goed met je gaan. Vraag of God bij jou wil zijn, dat Hij jouw kracht wil geven in de beslissingen die je moet nemen. Want Hij wil jou helpen.

1 augustus: Geen zin in een reis
Lezen: Jona 1: 1-12 en Jona 3: 1-3
Zingen: Psalm 142: 4 en 5

Weerstand. Dat kun je voelen als je kijkt naar de weg die de Heere met je leven gaat. Het gaat helemaal niet zoals jij wilt. Je bent het totaal met God oneens. Je probeert of je toch niet je eigen plannen door kunt zetten. Maar het mislukt. Zoveel mensen in de Bijbel, waaronder Jona, hebben hetzelfde meegemaakt. God vraagt soms dingen van je die je niet begrijpt en die dwars tegen je wil ingaan. Niet makkelijk, om dan te gehoorzamen. Uiteindelijk ervaar je dat het volgen van Gods stem het enige is dat echt vrede en blijdschap geeft. God leert Zijn kinderen Hem te gehoorzamen. Lees het begin van Jona 1 en Jona 3 nog eens. Dezelfde roeping van God, maar twee verschillende reacties van Jona. De eerste bracht hem op het randje van de dood, de tweede bracht leven voor hem en voor alle mensen in Ninevé. Jouw reactie op Gods stem maakt verschil, niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen.

2 augustus: Reizen onder een ster
Lezen: Mattheüs 2: 1-12
Zingen: Lofzang van Zacharias : 4

Het is een geschiedenis die tot je verbeelding blijft spreken: wijze mannen uit een Oosters land die een wekenlange reis maken om een geboren Koning te zien. Wat een onderneming, zeker in die tijd. Het moet heel belangrijk voor hen zijn geweest, anders hadden ze dit nooit gedaan. De wijzen vroegen zich niet af óf er een Koning geboren was. Daar twijfelden ze niet aan. Ze vroegen zich alleen af wáár Hij Zich bevond. De ster was voor hen een teken. Veel christenen kennen vragen en twijfels als het over Jezus, de geboren Koning gaat. Hoe kan ik Hem vinden? Is Hij ook voor mij geboren? Kijk nog eens goed naar die wijzen: ze laten zich nergens door weerhouden, maar ze gaan. Op weg naar de Koning. De ster hebben ze na hun vertrek waarschijnlijk niet meer gezien, tot ze dichtbij Kanaän waren. Maar ze gingen in het geloof dat ze Hem zouden vinden. Misschien is het tijdens jouw reis ook donker, geen ster te zien. Geef de moed niet op. Lees je Bijbel en bid. Hij geeft je op Zijn tijd licht, zodat je Hem vindt.

3 augustus: Een vluchtreis
Lezen: Mattheüs 2:13-18 en Hosea 11:1-4
Zingen: Psalm 91: 6

Nog maar net zijn de wijzen vertrokken, of Jozef krijgt een droom waarin een engel van de Heere hem verschijnt. Jozef moet met Maria en het Kind naar Egypte vluchten omdat Herodes van plan is het Kind te doden. Het is niet toevallig dat Jozef en Maria naar Egypte moeten gaan. De profeet Hosea had het al gezegd. Hosea sprak in de eerste plaats over de geschiedenis van het volk Israël toen hij zei: *Ik heb Mijn zoon uit Egypte geroepen*. Maar hij voorzegde zo ook wat er met Gods eigen Zoon zou gebeuren. Het geldt als een extra bewijs dat Jezus Gods Zoon, de Messias is. Heb je er wel eens over nagedacht hoe vernederend de weg van de Heere Jezus was? Gekomen uit de heerlijke hemel om Zijn vijanden het eeuwige leven te geven. En wat wacht Hem? Armoede, bedreiging, ongeloof. Zelf zou je het in zulke omstandigheden opgeven en denken: dan niet. Maar Jezus verdraagt het. Ook deze vernederende reis is een stukje van de weg die Hij gaat om Zijn kinderen het eeuwige leven te geven. Buig je vol aanbidding neer voor die Koning!