

## Oktober 2016

### Weekthema: Genezing bij Jezus

#### Maandag

##### *Genezing aan de zoon van een hoveling*

Lezen: Johannes 4: 46-54

Kun je mij misschien aan het adres helpen van de zoon van de hoveling uit Johannes 4? Ze zouden je in het noorden van Israël vreemd aankijken als je die vraag vandaag de dag daar zou stellen. Je zou uit kunnen leggen dat in Johannes 4 over een jongen gesproken wordt die doodziek was en door Jezus is genezen. Er komt dan een moment dat iemand je zal vertellen dat die jongen al lang niet meer leeft. Als die jongen niet meer leeft, wat is dan het doel geweest van zijn genezing? Jezus is opnieuw in Kana. De plaats waar Hij op een bruiloft een teken deed. Opnieuw doet Hij een teken en opnieuw moeten we ons richten op de betekenis. Het grote wonder is niet een doodzieke jongen die geneest en nog lang leeft. Het grote wonder is een vader die tot geloof komt in Jezus. En het blijft niet bij die vader alleen. Zijn hele huishouden komt tot geloof. In Zijn huis wordt Jezus als Heere gediend. Zo wordt niet alleen zijn zoon, maar zijn hele huishouden voor de dood weggehaald. Het teken van Jezus geeft hun geen uitzicht op een lang leven in deze wereld, maar op het eeuwige leven in Zijn Koninkrijk.

#### Dinsdag

##### *Genezing aan een verlamde te Bethesda*

Lezen: Johannes 5: 1-14

Een predikant hield zijn catechisanten eens het volgende voor: 'Stel dat ik de gave zou hebben om mensen van alle ziekten te genezen. En ik zou een ziekenhuis binnengaan en daar op een zaal één iemand uitkiezen, die geneest en vervolgens het ziekenhuis weer verlaat. Hoe zouden jullie dat vinden?' de catechisanten vonden het oneerlijk. Daarna las hij met hen dit gedeelte uit Johannes 5. Jezus is op de sabbat in Jeruzalem en bezoekt een plaats waar vele zieken zijn (vs. 3). Hij geneest er één. Over de andere zieken horen we niets. Dat we niet over hun genezing horen, wil niet zeggen dat Jezus niet de macht heeft ook hen

te genezen. Door deze genezing laat Hij juist zien dat Hij alle macht heeft. Ook de macht om te behouden. Dat is wat Hij wil. Hij wil eeuwig leven schenken. Dat blijkt uit wat Jezus later tot deze genezen man zegt. Wat Jezus zegt geeft geen uitsluitsel op de vraag of de man iets gedaan heeft waardoor hij ziek is geworden. Maar het maakt wel duidelijk dat het gevolg van het verlaten van de HEERE het ergste is wat iemand kan overkomen. Daarom geeft Jezus deze duidelijke opdracht: *'Zondig niet meer.'*

## Woensdag

*Genezing aan Petrus 'schoonmoeder en een melaatse'*

Lezen: Markus 1: 29-45

Het is sabbat, rustdag. Voorproef van een wereld waarin alles weer goed zal zijn. Maar die wereld is nog toekomstmuziek! Kijk maar naar al die ellende waarmee mensen hier massaal naar Jezus stromen, getrokken door de liefde van God die Hij uitstraalt. En Hij helpt ze. Daarbij verliest Hij de eenzame mensen niet uit het oog! Dat blijkt uit de genezing van Petrus' schoonmoeder en van een melaatse. Proef eens die woorden in vers 41: *'Hij raakte hem aan'*. Daarmee zegt Jezus: 'Hoe eenzaam en alleen je ook kunt zijn, Ik wil jouw leven delen en helen.' Maar dan is het voor Hem niet genoeg als we weer gezond zijn. Daarom ontwijkt Hij ook de mensen die Hem zoeken (vers 38). En verbiedt Hij de melaatse om reclame voor Jezus te maken. Hij wil voorkomen dat mensen Hem alleen 'gebruiken' als wonderdoener. Alsof gezondheid de grootste schat is! Jezus is gekomen om te bevrijden uit de ergste nood en eenzaamheid: een leven los van God. Zelf kan Hij alleen maar ademen in het contact met Zijn Vader. En Hij wil ons leven en deze wereld genezen door ze ook weer bij die Vader te brengen. Om daar Zijn leven voor te geven was Hij toen op aarde. En nu wil Hij óns gebruiken om – net als de schoonmoeder van Petrus – Hem daarin te dienen (vers 31).

## Donderdag

*Genezing aan de dienaar van een hoofdman*

Lezen: Lucas 7: 1-10

Heb je een groot geloof? Wie kan dat nu van zichzelf zeggen? De hoofdman in Kapernaüm zei het ook niet over zichzelf, maar de Heere Jezus zei het over hem. Zelfs in Israël had Hij

zo'n groot geloof niet gevonden. De Heere Jezus wijst aan wat een groot geloof is. Bij een groot geloof hoort aan de ene kant een goede getuigenis van mensen om ons heen, en tegelijk een heel ootmoedige houding. Uit het leven van de hoofdman blijkt dat hij vanharte verbonden is geraakt aan Israëls God. Maar hij is er niet groot mee geworden. Integendeel. De mensen kunnen wel zeggen 'hij is het niet waard' (vers 4) maar zelf zegt hij 'ik ben het niet waard' (vers 6). Maar wat is het geloof in de macht van de Heere Jezus groot. Spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Hij gelooft in de volmacht van Jezus en van Zijn woord. Waar vraag jij Hem om? Wat geloof je dat Hij kan en wil doen? We denken vaak zo klein van Hem. Hij is zo getrouw als sterk! Wat verwachtte de hoofdman veel van de Heere Jezus. Hij is niet beschaamd uitgekomen.

## **Vrijdag**

### *Genezing aan een doofstomme man*

Lezen: Lucas 11: 14-26

Er zijn panden in steden van ons land die langdurig leeg staan. Zij worden vaak 'gekraakt'. Zonder toestemming van de eigenaar wordt het gebouw bewoond. Een doofstomme man die bezeten is, bezet is door een demon, wordt door Jezus genezen. Waar Jezus met Zijn helende kracht komt, gebeuren er wonderen. De demon moet het levenshuis van deze man verlaten. Maar pas op, zegt Jezus! Als blijkt dat 'de woning' wel opgeruimd is, maar nog steeds onbewoond is, zal de demon terugkeren en het opnieuw gaan bewonen. Nu zelfs met nog meer bewoners, nog meer demonen. Als ons levenshuis niet gevuld is met de goede Geest, de Geest van God, de Heilige Geest, worden we ernstig gewaarschuwd. Als het er zo voor het oog netjes uitziet, maar ons hart niet klopt vol liefde tot God en de naaste hebben we ons ernstig zorgen te maken. Maar de HEERE weet raad! Hij lokt ons naar Hem toe. Hij wil onze zonden wegwassen in Zijn bloed en met Zijn Geest in ons komen wonen. Een onbewoonbare woning mag dan door genade echt bewoonbaar worden verklaard!

## **Zaterdag**

### *Genezing aan een bloedvloeiende vrouw*

Lezen: Marcus 5: 21-34

Twee mensen vluchten naar Jezus. De één wordt bij name genoemd: Jäirus, een gewaardeerde man in de samenleving. Maar als je kind op sterven ligt ben je alleen nog maar een radeloze vader, die Jezus aanspreekt: 'Help mij'. Dan ontstaat er onderweg oponthoud, door een naamloze vrouw. Bij haar geen acuut gevaar – maar eigenlijk heeft zij al geen leven meer. Zolang Jäirus' dochtertje leefde was zij al patiënt. Geen dokter kon haar helpen. Nu is haar geld weg én haar gezondheid. Zo zoekt ze haar toevlucht bij Jezus. Maar Hem aanspreken? Zij, die door haar ziekte een onreine is geworden? Nee, zij laat het bij een aanraking. Het oponthoud komt dan ook niet door háár. Het is Jezus die daarvoor zorgt! Want Hij wil geen anonieme hulp verlenen. Hij zoekt persoonlijk contact. Door deze vrouw aan te spreken en haar de ellende van haar leven te laten vertellen doorbreekt Hij haar isolement. Met haar schuwe aanraking heeft ze een beroep gedaan op Gods ontferming die Jezus verschenen is. En dat doen we nooit tevergeefs. Haar leven wordt geheeld: ze wordt weer mens onder de mensen, meer nog: weer voluit 'dochter van Israël'. Want dát is Jezus werk, ook nu: mensen met een ontlusterd leven weer maken tot Gods kind.

## Zondag

### *Genezing aan het dochtertje van Jäirus*

Lezen: Marcus 5:35-43

Jezus wordt uitgelachen – het staat er echt. Onze eerste gedachte is misschien: hoe durven die mensen! Maar.... Hoe zouden wij gereageerd hebben? Want hoe kan Jezus nu zeggen dat het meisje alleen maar slaapt? En waarom dat strenge optreden tegen het rouwbeklag van de omstanders? Misschien moet je zelf nog huilen om iemand die je mist. Mag dat dan niet? Soms, als we bij een overledene staan, zeggen we: 'Het is alsof hij of zij zó de ogen zal opslaan.' Maar tegelijk weten we de harde werkelijkheid. En wil Jezus die nu verdoezelen? Sterven is toch onherroepelijk? Daarom zeggen ze ook tegen Jäirus: 'Val de Meester niet langer lastig, Hij kan toch niets meer doen.' maar wat Jezus dan zegt, wil Hij vandaag ook tegen ons zeggen: 'Vrees niet, geloof alleen.' Er lijkt alle reden om te denken dat de dood het einde is. Maar wees niet bang dat dat echt zo is. Vertrouw je liever toe aan Jezus. En blijf dan – door je tranen heen – er op vertrouwen dat Hij eenmaal het laatste woord heeft. Jezus Zelf is al opgestaan – en straks roept Hij ieder die Hem toebehoort ook wakker: 'M'n kind, sta op! Wat zal er dán een lach doorbreken op ons gezicht.'