

22-09 - Jakob, een voorbeeld van bekering

Lezen: Hosea 12:1-15

Jakob, een voorbeeld van bekering? Dat is toch niet te begrijpen? Je kent de hele geschiedenis van Jakob wel. Wat heeft hij er een puinhoop van gemaakt. Hij bedriegt zijn vader en broer en moet vluchten voor zijn leven. Alles moet hij verlaten. Zijn vader en moeder en een broer vol wraak blijven achter. Helemaal alleen op de vlucht.

Jakob is een voorbeeld voor ons allemaal. We zijn vol zonden en op de vlucht voor God. Niemand kan ons daar bij helpen. Jij moet verantwoording afleggen van alles wat je doet. Helemaal alleen voor een rechtvaardige God. Maar Gods Woord is nooit zonder hoop Op de vlucht voor God, maar het is een groot wonder wat je leest in vers 5. God zoekt Jakob op bij Bethel. Jakob is vermoeid van de vlucht en heeft geen andere plek om de slapen dan buiten zonder dak boven zijn hoofd. Daar legt hij het hoofd vermoeid op een steen en valt in slaap. Dan komt het wonder wat ook vandaag nog een wonder is: *Te Bethel vond Hij hem*. De Heere zoekt mensen op. De mens is van God afgekeerd, en nooit komt zij terug. Maar God zoekt ze op.

Ook vandaag zoekt Hij nog mensen op. Of dacht je van niet? Weet je wat Hij Zelf gezegd heeft?

Ik heb nog andere schapen, die van deze stal niet zijn; deze moet Ik ook toebrengen; en zij zullen Mijn stem horen; en het zal worden een kudde, en een Herder. (Johannes 10:16)

Zingen: Psalm 85:1

23-09 - Reinig mij

Lezen: Jesaja 1:9-20

De Heere heeft in het Oude Testament de offerdienst ingesteld. Alles is heel nauwkeurig beschreven. Je kunt zeggen dat het tot in de puntjes geregeld was. Dat moest ook, want het was niet zo maar een dienst. Het was een dienst voor de Heere. Hij heeft Zelf gezegd: Weest heilig, want Ik ben heilig. Daarom was het ook zo belangrijk dat de offerdienst heel nauwkeurig werd uitgevoerd. Maar wat Jesaja hier moest opschrijven lijkt daar wel mee in tegenspraak. De Heere zegt in vers 13 zelfs dat het Hem een gruwel is. En in vers 14 dat het Zijn ziel haat. Wat is er gebeurd? Hoe kan een instelling van de Heere nu tot een gruwel worden? Het volk van Israël offerde en deed haar best om alles keurig te doen zoals de Heere het wilde. Toch wordt er iets heel belangrijks gemist. Ze offeren alleen maar voor de buitenkant. Hun hart is niet oprecht en eerlijk voor God. Ze offeren alleen maar omdat het moet. Ze leven keurig netjes en hebben geen vergeving van zonden nodig.

Hoe is dat bij jou? Hoe lees jij in de Bijbel? Hoe ga je naar de kerk, de catechisatie en de vereniging? Is het bij jou ook alleen de buitenkant? Het is vreselijk om te zeggen, maar dat is voor de Heere een gruwel! Echt waar. Weet je wat er moet gebeuren? Ga naar de Heere. Lees vers 18. Hij nodigt je om tot Hem te gaan. Leg al je zonden voor Hem neer. Je hoeft je niet te schamen. Hij weet alle dingen. En wat een wonde: Hij wil vergeven. Zonden die zo rood zijn als scharlaken wil Hij wassen in Zijn bloed. Ze zullen zo wit

worden als sneeuw. Zo schoon alsof er nooit zonden zijn geweest.

*Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen;
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen
Dan sneeuw die vers op 't aardrijk nederviel.*

Zingen: Psalm 51:4

24-09 - Vergeving bij de Heere

Lezen: Psalm 130

De dichter van psalm 130 zit heel diep in de put. *Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE.* Voel jij dat ook wel eens? Zo diep in de put van de zonden. Door alle ongerechtigheden zak je alleen maar dieper weg en de kloof met de Heere wordt alleen maar groter. Vanuit die diepten is er nog maar één weg: Roepen tot Hem! Maar wat nu als je niet meer weet wat je er mee aan moet? Kain zei tegen de Heere dat zijn zonden te groot waren om nog vergeven te kunnen worden. Te vaak, te veel gezondigd. Weet je wie dat tegen je zegt? De duivel. Hij zal je vertellen dat je zoveel zonden hebt gedaan dat het voor jou niet meer kan. Hij zal zeggen dat roepen voor jou geen zin mee heeft. Hij luistert toch niet naar zo'n grote zondaar als jij bent. Geloof het niet! De Heere hoort je wel! Roep tot Hem. Vertel dat je een zondaar bent.

Vertel alle verkeerde dingen die in je leven zijn eerlijk aan Hem. Hij hoort je echt! In Psalm

130 lees je dat de Heere de ongerechtigheden gadeslaat. Hij ziet ze. Niemand kan voor Hem bestaan. Zonden, hoe klein ze ook zijn, moeten gestraft worden.

Maar bij U is vergeving. Nee, dat is niet goedkoop door de vingers zien. Je kent de lijdensgeschiedenis wel. Christus is vrijwillig vanuit de hemel naar de aarde gekomen. De mensen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Hij heeft betaald! Daarom moet je bij Hem zijn voor vergeving. Verwacht de Heere en hoop op Zijn woord.

Zingen: Psalm 130:4

25-09 - Inwendige strijd

Lezen: Romeinen 7:14-26

Wat denk je van Paulus? Dat was nog eens een man met genade. Al die zendingsreizen die hij heeft gemaakt. De brieven die hij heeft geschreven. Nee, je kunt niet in zijn schaduw staan.

Maar kijk nu eens wat Paulus daar zelf van zegt. Genade maakt eerlijk en genade maakt ootmoedig. Paulus een grote man? Paulus een belangrijk zendingswerker? Het is zeker waar. De Heere heeft hem willen gebruiken en voor velen is hij het middel tot de zaligheid geweest. Maar de Heere werkt en niet de zendingswerkers of de dominee. Ze kunnen nog zo mooi preken, maar de Heilige Geest brengt het Woord in het hart. Paulus wist er van. Hij voelde zich echt geen belangrijke man. Hij had zelfs een groot

probleem.

Het goede wat hij wilde doen kon hij niet doen, maar het kwade dat deed hij. Hij zegt zelfs dat hij weet dat er in zijn vlees geen goed woont. Had je dat gedacht van Paulus? Zendingsreizen maken en boeken schrijven. En toch niets goeds in Paulus. Paulus komt heel dicht bij.

Hij was ook een mens van vlees en bloed, net als jij en ik. Hij was ook een zondaar. Maar (ik hoop dat je daarin op Paulus lijkt) hij streed tegen de zonde. Hij genoot niet van de zonden. Hij had er verdriet van. Hij vocht tegen de zonden. Ken je dat ook? Vechten tegen de zonde? Nee, dat is niet makkelijk. De zonde geeft niet zomaar op. Die vecht heel hard terug en neemt andere zonden mee om je te verleiden. Je kunt het niet alleen. De Heere is 40 dagen in de woestijn verzocht. Hij is staande gebleven. Hij is de Helper in de strijd tegen de zonden. Daarom moet je Hem vragen om hulp en bijstand. Zonder Hem gaat het niet. Hoop dan op God en sla het oog naar boven. Als Hij helpt, en Hij doet het graag, dan zul je Zijn Naam loven!

Zingen: Psalm 42:3

26-09 - Met Christus sterven en leven

Lezen: Romeinen 6:1-14

Voor elke zonde moet worden betaald. Christus heeft voor Zijn kerk de schuld betaald. Wat een wonder als je mag weten dat Hij ook voor jou de schuld betaald heeft. Dan is er voorzichtigheid in het leven. In de tijd van Paulus waren er mensen die zeiden: hoe meer je zondigt, hoe groter de genade is. Het is natuurlijk een vreselijke gedachte. De kinderen van God doen hun best om steeds minder zonden te doen. Maar de Heere laat steeds verder zien hoe verdorven hun bestaan is.

Daarom wordt er wel eens gezegd: minder zonde doen en groter zondaar worden. Er is geen heilig mens op aarde. Het hele bestaan van een mens is zonde. Alleen wat door Gods genade in je gewerkt wordt, kan Hem behagen. Hij geeft het Zelf. Dan komt het niet uit de mens. Je hoort ook om je heen dat je Jezus moet aannemen. Als je dat doet is het allemaal goed en komt het ook

allemaal goed. Toch is de volgorde die je vandaag gelezen hebt anders. Wil je met Jezus leven, dan moet je ook met Hem sterven. Christus heeft het uitgeroepen: Het is volbracht en Hij gaf de geest. Maar ook het graf moest overwonnen worden. Want daardoor is het leven tot in eeuwigheid. Hij doet geen half werk. Ook niet in het leven van een zondaar. De Catechismus zegt het heel mooi: Een afsterven van de oude mens en een opstanding van de nieuwe mens. Pas bij de dood zal de oude mens echt voorbij zijn. Dan is de nieuwe mens volkomen. Dan hoef je nooit meer te zondigen, maar voor altijd in verwondering op de Zaligmaker te zien. Verlang je naar dat nieuwe leven? Heb jij heimwee naar Thuis?

Nu jaagt de dood geen angst meer aan

Want alles, alles is voldaan

Zingen: Psalm 119:1

27-09 - Genade bij God gekregen

Lezen: Lukas 18:9-14, Openbaring 3:17,18

Hoe vaak heb je deze gelijkenis al gelezen? Vandaag wordt aan jou de vraag gesteld: Wie van de twee ben jij? Een Farizeeër of een tollenaar?

De Farizeeër gaat keurig naar de kerk, geeft geld aan arme mensen, bid keurig netjes zijn gebeden. Wat een keurige man. Dat moet wel een kind van God zijn. Hij leeft zo netjes. Nee, hij heeft echt God

lief boven alles en zijn naaste als zichzelf. Maar is dat zo? Luister eens naar zijn gebed: *O God, ik dank U dat ik niet ben gelijk deze tollenaar en niet gelijk andere mensen.*

Hij voelt zich veel beter dan al die andere mensen. Rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek, maar zo ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt.

Hoe is dat met ons. Is de buitenkant netjes? Kunnen mensen ook doordeweek zien dat je op zondag naar de kerk gaat? Dat is goed om te horen, maar het is niet genoeg! Met een alleen keurige buitenkant ga je verloren!

Wat is er dan nodig? Een oprecht gebed zoals de tollenaar deed: Wees mij zondaar genadig. Nee, het was geen mooi gebed. Het is ook geen lang gebed. Maar het was wel een eerlijk gebed. Een gebed wat uit zijn hart kwam. Een schreeuw naar God: Wees mij genadig!

Daar gaat het om. Ook in 2015. Verstop jezelf niet achter een prachtige buitenkant, maar leg je hart eerlijk voor de Heere open.

Zingen: Psalm 6:4

28-09 - Kom naar Mij toe!

Lezen: Jesaja 45:15-25

Heb je het wel eens gedacht? Ik bid al zo lang, waarom hoort de Heere mij nu niet? Maar wil je echt graag een leven met de Heere? Wat mag het je kosten? Wat wil je opgeven? Wat is het vaak moeilijk. Jij en ik willen zo vaak wel sterven met de kinderen van God en de hemel in gaan, maar leven naar Gods wil en wet is niet aantrekkelijk. Beking? Nou, nu nog even niet hoor. Dat komt later wel een keer. Maar wanneer is later? Later is nu! De Heere wil je nu hebben. Denk je van niet? Lees vers 19 maar. Hij heeft niet gezegd: zoek Mij tevergeefs. Nee, zoekt en gij zult vinden is echt waar. Je zult nooit tevergeefs naar Hem. Weet je hoe dat kan? Dat komt echt niet omdat mensen zo goed kunnen zoeken. Denk maar aan het verloren schaap. Het komt omdat de Heere zo goed kan zoeken. Hij stuurt Zijn schapen naar Zichzelf toe. Elke keer als je in de Bijbel leest lijkt het of Hij verborgen is, maar steeds meer laat Hij van Zichzelf zien. De Heere roept je naar Hem toe. Alle andere afgoden zijn maar beelden. Ze kunnen niets. Als zien ze er nog zo mooi uit, ze kunnen niets. Denk aan de geschiedenis van de Baalpriesters. Wat

hebben ze geroepen, geschreeuwd, zichzelf verwond. Er kwam geen antwoord. Toen ging Elia bidden. Hij bad tot de levende God. Die hoorde wel!

Die God leeft nog. Hij schenkt hulp, keer op keer. Het ligt nooit aan Hem. Hij is gewillig. Hij wacht om genadig te zijn. Geef Hem niet de schuld van onverhoorde gebeden, maar vraag of je oprecht gemaakt mag worden en vraag of de Heere je wil laten zien wat er nog aan mankeert. Wendt u naar Mij toe, wordt behouden. Dat is Zijn woord. Daar mag je Hem op wijzen.

Niet omdat je er recht op hebt, maar wel omdat je Hem niet kunt missen. Buiten Hem is geen

leven. Maar in Hem is het eeuwige leven.

Zingen: Psalm 95:1