

PERSOONLIJK BIJBELGEBRUIK

De Heere leren vrezen

Deuteronomium 17:14-20

Deuteronomium 17:19 En het boek der wet zal bij de koning zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen van zijn leven; opdat hij de HEERE, zijn God, leert vrezen, om te bewaren al de woorden van deze wet en deze inzettingen, om die te doen.

Elke dag moesten de koningen van Israël in de Bijbel lezen. Dit was Gods bevel door middel van Mozes. Of ze er zin in hadden, of niet, of ze er de zin van inzagen, of niet. Het maakte niets uit. God wilde het. Met welke bedoeling? Om Hem te leren vrezen. Wie God niet vreest, onteert Hem – en dat wordt duur betaald. Als je beseft, Wie God is, dan ben je het er helemaal mee eens dat Hij volkomen terecht van ons mag vragen dat we grote eerbied en diep ontzag voor Hem koesteren. Maar hoe kom je zover? Mozes vertelt het ons: alle dagen van je leven in het Boek van God lezen. Doe dit biddend. Je leest in Gods Woord hoe machtig je Schepper is. Zou je voor zoveel macht geen ontzag hebben? Je leest ook hoe wijs Hij is – wat elke biologiele bevestigt. Zou je voor Zijn wijsheid geen respect hebben? Je leest in de Bijbel hoe goed Hij is – Die Zijn Eigen Zoon gegeven heeft om jou zalig te kunnen maken. Zou je voor de grote goedheid van deze God geen diepe eerbied koesteren? Lees je Bijbel en leer zo je Schepper kennen en vrezen.

Zingen: Psalm 145:1

Gods Woord dag en nacht overdenken?

Jozua 1:1-9

Jozua 1:8 Laat het boek van deze wet niet wijken van uw mond, maar overleg het dag en nacht, opdat u waarneemt te doen volgens alles wat daarin geschreven is. Want dan zult u uw wegen voorspoedig maken, en dan zult u verstandig handelen.

De eerste man die de woorden van Mozes die je gisteren las, in praktijk moest brengen, was Jozua. Hij was wel geen koning, maar als leider van het volk, bekleedde hij wel een gelijksoortige positie. En de Heere beloofde hem dat het lezen en overdenken van Zijn Woord nuttig voor hem zou zijn.

Jij bent geen koning of koningin – en je wordt het ook niet. Maar de opdracht van God in het stukje van gisteren, en het voorbeeld van Jozua in het stukje van vandaag, zijn ook in 2019 van belang voor niet-koningen en niet-koninginnen. Voor jou en mij.

Des te nauwkeuriger jij je houdt aan Gods geboden en des te vaster je gelooft in Zijn beloften, des te voorspoediger zal je leven verlopen – als zou je om die reden je baan verliezen, of amper winst kunnen maken, of door voormalige vrienden met de nek worden aangekeken en ik weet niet wat voor nare dingen nog meer moeten beleven...

Zie jij de zin ervan in om veel van God te weten te komen en dicht bij Zijn geboden te leven? Heb jij er zin in om veel van God te weten te komen en dicht bij Zijn beloften te leven?

Zingen: Psalm 119:1

Spreekt Gods werkelijk tot mij?

Jesaja 1:1-10

Jesaja 1:2 Hoor, hemelen, en neem ter ore, aarde, want de HEERE spreekt: “Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar zij hebben tegen Mij overtreden.”

Al is het alleen met geloofsoren te horen... God spreekt via de Bijbel tot jou. Toen Luther aan Hans, zijn oudste zoon, een eigen Bijbel gaf, zei hij: “Hans, je moet deze Bijbel lezen alsof God hem helemaal alleen voor jón geschreven had.” En dat is ook in 2019, voor jou, de beste manier om Bijbel te lezen: Gods brief van Hem Persoonlijk aan jou persoonlijk.

Snap je dan alles? Nee, en je vindt ook niet alles even interessant. Je moet met overleg je Bijbel lezen. Het is goed om te beginnen bij Genesis. Dat is een grondlegend of fundamenteel boek. Het is ook goed om de eerste twintig hoofdstukken van Exodus er achteraan te lezen. Maar het is zeker niet verkeerd om vervolgens een evangelieboek in het Nieuwe Testament te lezen, van Lukas of zo.

En blijf steeds de vraag stellen: wat zegt God in dit gedeelte tegen mij? Beveelt Hij mij iets? Belooft Hij mij iets? Troost Hij mij met dit woord of waarschuwt Hij mij juist?

En doe dán wat koeien met hun eten doen: ‘herkauw’ wat je las. Denk er over en denk er nog eens over, om het zo helemaal in je op te nemen.

Zingen: Psalm 119:84

Het klopt!

Lukas 24:13-27

Lukas 24:27 En begonnen hebbend van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit in al de Schriften wat over Hem geschreven was.

Een heel nuttige manier om de Bijbel te lezen is proberen dwarsverbindingen te ontdekken en lijnen na te speuren die er lopen van, bijvoorbeeld, het Oude Testament naar het Nieuwe. Als je dat consequent een jaar lang of zo volhoudt, dan merk je dat de Bijbel veel meer is dan een rij losse waarheden, een serie geschiedenissen en geboden. De Bijbel vormt een prachtige eenheid. Het meest duidelijk zie je dit, wanneer je via tekstverwijzingen in je Bijbeltje kijkt hoe een profetie in het Oude Testament vervuld werd in het Nieuwe. Dat mochten Kleopas en zijn metgezel naar Emmaüs merken, toen de Heere Jezus incognito hen onderwees over Zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. Dat dit allemaal al in hun Bijbel stond, de boeken van Mozes, de profeten en de verdere oudtestamentische geschriften.

Ook kun je dat zien als je bij een leeruitspraak van iemand als Paulus kijkt hoe dit ook bij een dichter als David al zo was. Denk aan Psalm 32 die de apostel aanhaalt in Romeinen 4.

De eenheid van de Schrift is vooral te zien in het Centrum van de Schrift: De beloofde Messias, Jezus Christus.

Zingen: Psalm 32:1

Al de Schrift...

Leviticus 1:1-5

2 Timotheüs 3:16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is.

Niet elk stukje van de Bijbel is even aansprekend of interessant. Toch meent Paulus dat elk stukje van die Bijbel ons iets kan leren. En Paulus dacht het niet maar zo, nee: hij wist het door Gods onderwijzing en uit eigen ervaring. Hij was immers een Schriftgeleerde en kende zijn Bijbel (ons Oude Testament) grondig. Wat kun je nu leren, bijvoorbeeld, uit het boek over offers en priesters, het Bijbelboek Leviticus? Heel veel is niet meteen duidelijk, dat erken ik. En met heel wat dingen kun je op het eerste gezicht ook niet zoveel. Maar hoeveel zou je begrijpen van wat Johannes de dooper bedoelde toen hij riep: "Zie, het Lam Gods", als je niets weet van de offerdienst...

Daar komt bij, wát een heerlijk evangelie schittert er in vers 4 van Leviticus 1. Als jij daar was geweest, had jij je hand op de kop van het offerdier mogen leggen. Dan zou de Heere het welwillend hebben aangenomen en jou je zonden hebben vergeven. Zo is er veel te leren uit de Bijbel, meer dan je op het eerste gezicht misschien zou denken.

Kom, blijf de Bijbel lezen; het is goed voor je.

Zingen: Psalm 119:65

Hooglied

Hooglied 1:1-5

Hooglied 1:2 Hij kusse mij met de kussen van Zijn mond. Want Uw uitnemende liefde is beter dan wijn.

Nog een voorbeeld van die moeilijke Bijbel. Wat moet je als jongere met het boek Hooglied? Je zou er bijna onkuise gedachten bij krijgen. Dit was dan ook de reden dat de joodse rabbijnen het lezen van dit Bijbelboek verboden voor jonge mensen onder de dertig...

Maar als je het boek leest, zoals ik het als zeventienjarige las, in de tijd dat ik nét de Heere Jezus als mijn Zaligmaker had leren kennen en liefhebben, dan lees je het met intens genot. Je weet hoe geestelijk heel dit moeilijke Bijbelboek is – zoals ik elke morgen las in een boek van Spurgeon over Hooglied.

Trouwens, ook lichamelijk en visueel hoeft het geen zondige gedachten te kweken, als je iets kent van het paradijselijke. Toen er nog geen zonde tussen God en ons in stonden, konden wij elkaars naaktheid zien, zonder verkeerde begeerten. Daarom nodigt dit Bijbelboek je uit, niet om stiekem bij het lezen erotisch te mengen, maar om je gevallen adamsbestaan aan de Heere te belijden en te smeken om reine en kuise gedachten, ja, geestelijke gedachten bij het lezen over de liefde tussen de Hemelse Bruidegom en Zijn Bruidsgemeente.

Verlang jij ook naar de innige nabijheid van je Liefste, Jezus Christus?

Zingen: Psalm 45:1

Openbaring

Openbaring 20:1-10

Openbaring 20:1-2 Ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende de sleutel van de afgrond, en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en satan, en bond hem duizend jaren.

Het laatste boek van God heet 'Openbaring'. Heel de Bijbel is openbaring of bekendmaking van God aan ons, maar zeker het laatste boek mag wel zo heten. Daarin gaat het over dingen die wij nooit konden weten, als God ze ons niet bekend maakte.

Maar hoe moet je dit laatste Bijbelboek uitleggen? Neem nou hoofdstuk 20: het duizendjarig rijk. Er is nogal wat verschil in uitleg hiervan... Je zou wanhopen om ooit de juiste betekenis te vatten en om voor jezelf persoonlijk er nut uit te halen. Toch is het goed om ook dit hoofdstuk te lezen. Misschien heb je niet veel inzicht in hoe het precies zal gaan, en misschien duizelt het je wel als je hoort over allerlei chiliasten, maar dit blijven toch altijd nuttige gedachten:

1. hoe is mijn verhouding tot de oude slang?
2. hoor ik bij hen over wie het in vers 6 gaat, of bij hen over wie het in vers 10 gaat? Stel jezelf vooral de vraag:
3. heb ik een goede relatie, een relatie van geloof, een relatie van liefde en gehoorzaamheid, met de machtige Koning van dit duizendjarig rijk?

Zingen: Psalm 145:2