

Bijbelrooster 5-11 mei

Thema: Werken.
JBGG.

5 mei - Echt iets voor doeners

Lezen: Prediker 11:1-6

Weet jij altijd precies hoe de dingen lopen? Soms zou dat wel makkelijk zijn. Maar wij zijn mensen en kunnen niet in de toekomst kijken. Dit betekent niet dat we dan maar op onze handen moeten zitten. De Bijbel spaart luie mensen niet. Nee, wie doet wat hij of zij moet doen, die wordt geprezen. Prediker geeft je hier onderwijs over hoe je in een leven van onzekerheden je weg moet gaan. Volg deze wijze raad.

Laten we even kijken naar de betekenis van de spreuken en aanmoedigingen die je in vandaag in de Bijbel leest. In vers 1 en 2 roept de Bijbel je op om te geven, bijvoorbeeld aan armen. Doe het goede onder de mensen, ondanks alle kwaad en zonde die er op de aarde is. Als je geld hebt, kun je het beter weggeven. Dat geldt voor geld, maar ook voor andere dingen. Maak eens een praatje met die Straatkrantverkoper. Help die oude vrouw uit je gemeente eens met de boodschappen. Denk eens na wie jou hulp nodig heeft.

Ook uit het vervolg blijkt dat de onzekerheid van het leven nooit een belemmering moet zijn om dingen te doen. Je moet beslissingen nemen. Je weet soms niet wat de uitkomst is. Doe het. Bidt de Heere om Zijn zegen over je beslissingen. Boven alle onzekerheden staat de eeuwige God, die alle dingen in Zijn hand houdt.

Zingen: Psalm 104:12

6 mei - Geloofswerk

Lezen: Mattheüs 14:22-33

De discipelen zijn moe. Ze hebben het verschrikkelijke nieuws van de onthoofding van Johannes de Doper gehoord. De Heere Jezus gunt zijn jongeren wat rust. Maar als ze naar een eenzame plaats afreizen merken ze dat de schare volgt. Weg is de welverdiende rust, zou je denken. Zo niet de Heere Jezus. Hij kijkt altijd met andere ogen naar mensen, dan wij doen. Hij ziet hun moeite, hun leven en wordt innerlijk met ontferming bewogen. Als het laat geworden is, krijgen de discipelen de opdracht om eten te geven aan die enorme massa mensen. Maar ze hebben niets. Dan verricht Jezus het wonder van de vermenigvuldiging van de broden en de vissen. Een teken, waarin Jezus laat zien dat Hij de Zoon van God is. Maar zien de discipelen dat ook?

Die nacht zijn ze op zee. Jezus bidt op een hoge berg. Het stormt. De discipelen zijn in nood, maar in het laatste gedeelte van de nacht komt Jezus. Hij laat opnieuw zijn macht zien. Hij wandelt op het water en stelt zelfs Petrus in staat hetzelfde te doen. Op het machtswoord van Jezus - 'Kom' - doet Petrus wat Hij zegt. Het geloof kan alle dingen. Dat blijkt. Maar als Petrus niet op de Heere Jezus ziet, maar op de golven, gaat het gelijk mis. Gelukkig redt Jezus hem, maar bestraft ook Zijn ongeloof. Wat is er een groot verschil tussen de Heere en Zijn discipelen. Wat zijn ze zwak, vergeetachtig en wantrouwend. Maar Jezus laat opnieuw zien wij Hij is. Zo krijgen de discipelen toch rust en vrede. Niet op de manier die zij dachten, maar in de heerlijke belijdenis: "Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon."

Zingen: Psalm 107:14

7 mei - Goed werk

Lezen: Handelingen 9:36-41

Probeer je het wel eens om één dag niet jezelf, maar je medemens op het oog te hebben? Je komt er dan achter hoe moeilijk dat is. We vergeten snel onze goede voornemens en zijn soms in het eerste uur van de dag al verwickeld in een woordenwisseling. Of we doen een goed werk voor een ander, maar zijn daarbij zo trots op *onszelf*. Oprecht goede werken doen, ligt niet in onze natuur, maar hebben onszelf meestal op het oog. Denk eens vijf minuten erover na en je komt erachter hoe ego-centrisch ons bestaan is.

Van een discipelin in Joppe, Tabitha, staat geschreven dat ze 'vol van goede werken en aalmoezen' is. Een oprechte christin die echt de ander op het oog had. Hoe dan? De goede werken en aalmoezen van Tabitha waren vruchten van haar geloof. Ze had dat geloof niet verdiend door haar goede werken. Dat is niet mogelijk. Luther noemt hen die goede werken doen om genade te 'kopen' *werkheiligen*. Maar, door het geloof goede werken doen is wel mogelijk. Het is zelfs een plicht. Maar wat als je geen geloof hebt? Luther schrijft het als volgt: 'Het eerste en hoogste, aller edelste goede werk is het geloof aan Christus, zoals Hij zegt in Johannes 6 vers 28: *Toen de Joden Hem vroegen, wat moeten wij doen, op dat wij de werken Gods werken, antwoordde Hij: 'Dat is het goddelijke goede werk, dat gij aan Hem gelooft, Die God gezonden heeft'*. Heeft jou dat al aan het 'werk' gezet?

Zingen: Psalm 119:1

8 mei - Een les van Paulus

Lezen: 2 Korinthe 6:1-13

In onze tijd is er veel aandacht voor onszelf. Het is goed om een positief zelfbeeld te hebben en ouders vinden het belangrijk dat hun kind zich goed ontplooit. Ook is er in onze samenleving steeds meer plek voor spiritualiteit in de zin van 'op zoek gaan naar je diepste zelf'.

In deze tijd, en misschien ook wel in jouw gedachten, heeft het woord zelfverloochening een negatieve en zware lading. Het geeft je waarschijnlijk het idee dat je jezelf volkomen moet wegcijferen voor God of een ander. Maar zelfverloochening betekent niet een minachten en uitschakelen van jezelf. Ook heeft het niet te maken met onzekerheid of gebrek aan jezelf. Zelfverloochening doelt ook niet op jezelf vergeten en jezelf helemaal wegcijferen. Het is zelfs belangrijk om jezelf positief te waarderen, want dan alleen zijn we in staat om onszelf weg te cijferen voor iemand anders. Zelfverloochening vraagt van je dat je je eigen belang onderschikt aan het belang van een ander.

Ben jij ook weleens beschaamd door je seculiere naaste? Ook buiten het christendom cijferen mensen zich weg en zijn er ongelovigen die bewust de minste zijn. Maar ware zelfverloochening heeft een criterium. Hiervoor is een levende band met Christus nodig. Dan krijg je, door Zijn genade, een andere levenshouding en een andere werkhouding. Niet egocentrisch maar Christocentrisch, Christus in het middelpunt.

Zingen: Psalm 17:3

9 mei - Bid en werk

Lezen: 2 Thessalonicenzen 3:7-13

In de gemeente van Thessaloniki waren mensen die de wederkomst van de Heere verwachtten. Op zichzelf is dat goed. Maar deze mensen waren zo vol van die verwachting dat ze stopten met werken.

Paulus schrijft aan deze mensen een vermaning. Hij had namelijk gehoord dat deze mensen nu hun tijd leeg doorbrachten. Dat is nooit de bedoeling van de Heere geweest. Hij heeft ons niet geroepen om onze levensdagen in leegheid door te brengen. Immers, het spreekwoord zegt niet voor niks: 'Ledigheid is des duivels oorkussen.' Vanaf het eerste begin van de wereld kreeg de mens de opdracht om deze aarde de bouwen en te bewaren. Adam mocht dag in dag uit werken in de Hof van Eden. Paulus laat zien dat hij zelf ook gewerkt heeft voor zijn levensonderhoud (vers 7 en 8). Zo moeten mensen ook werken. Daarom ga je naar school ter voorbereiding op het beroep wat je krijgt. Want door te werken kan je in je levensonderhoud voorzien. Dat werk mag je biddend, in afhankelijkheid van de Heere doen. Juist door te werken kan je bewaard blijven voor verleidingen van de zonde. Paulus schrijft in zijn brief aan Efeze: *Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft.* (Efeze 4:28)

Is het jouw verlangen om zo tot eer van God en tot nut van je naaste te werken?

Zingen: Psalm 106:2

10 mei - Blij werk

Lezen: Psalm 47

Heb je al een baan? Misschien werk je wel de hele week. Of werk je alleen op de zaterdagen en in de vakanties? Elke morgen gaat de wekker en moet je op tijd op je werk zijn. Soms heb je er zin in, maar soms ook helemaal niet. Er zijn in elk werk dingen die je moet doen die saai, vervelend of moeilijk zijn.

In psalm 47 worden alle volken opgeroepen om te werken. Weet je wat voor werk? De Heere loven en prijzen. *Alle gij volken klapt in de hand; juicht Gode met een stem van vreugdezang.* Waarom? *Want de HEERE, de Allerhoogste is vreselijk.* Dat betekent: Hij is zeer te vrezen, Hij is ontzagwekkend, Hij is een groot Koning over de ganse aarde. Zingt daarom psalmen tot eer van deze Koning!

Is dat dan geen saai werk? Nee, dat is een blij werk. Een werk wat door zal gaan tot in eeuwigheid. Immers, straks zullen daar de zangers staan aan de glazen zee. Ze zullen zingen het gezang van Mozes: *Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen.*

Heb jij geleerd om hier op de aarde te zingen van Gods genade goedheid? Dat is een werk wat nooit zal vervelen. Dat zal doorgaan tot in eeuwigheid. Zal jij daar ook staan?

Zingen: Psalm 47:3

11 mei - Almachtig werk

Lezen: Psalm 68:10-19

Deze week is het Hemelvaartsdag. Christus ging terug naar de hemel. Hij had alles volbracht. De weg tot de zaligheid was open. Hij stond op om alles wat Hij verdiend had ook weg te kunnen geven. En nu vaart Hij vanaf de Olijfberg op tot Zijn Vader. Daardoor heeft Hij de hemel voor Zijn kinderen geopend. Daar vandaan regeert Hij deze wereld en schenkt Hij Zijn kinderen Zijn gaven. Paulus zegt het in Efeze 4:7 en 8: *Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangengenomen, en heeft des mensen gaven gegeven.*

Dat is Zijn werk en ook vandaag mogen mensen delen in de uitkomst van Zijn werk. Ook vandaag kan jij nog delen in Zijn overwinning. Ook al heb je dan nog de dagelijkse strijd te voeren tegen de duivel en de hele hellemacht, toch staat de uitkomst vast. De overwinning staat voor Gods kind vast. *Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of*

naaktheid, of gevaar, of zwaard? (...) Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft (Romeinen 8:35 en 37).

Zingen: Psalm 68:9