

Heb oog voor elkaar.

Filippenzen 2: 1-8

Juist nu! Die kreet horen en lezen we overal. Ik moest er nu aan denken. Nu er weer minder mensen naar de kerk mogen komen. We merken hoe de betrokkenheid op de gemeente verminderd. En voor sommigen is dat geen probleem, zij zien en spreken genoeg anderen. Maar denk aan al die mensen die bijna niemand zien. Voor hen was de kerkgang weer een mogelijkheid om anderen te zien. Om de geborgenheid van het samen zijn met de gemeente te ervaren. Als dat weer verdwijnt is dat voor hen vreselijk. Kijk naar hen om! Dat zegt Paulus hier tegen de gemeente. Hij roept de gemeente op om elkaar lief te hebben en eensgezind te zijn. Doe geen dingen om er zelf eer mee te behalen, maar wees ootmoedig. En kijk naar die ander om! Dan wijst Paulus ons op de Heere Jezus. Hij gaf Zich over, Hij vernederde Zich voor mensen, Hij kwam om ons te dienen. Zo moet onze houding ook zijn. Als we tenminste, lezen we in vers 1, zelf iets van die troost in Christus en die liefde en die gemeenschap van de Geest hebben ervaren. Alleen dan kunnen we gaan lijken op Christus. Dat kun je uit jezelf wel proberen, maar je houdt het niet vol. Als het gaat om het heil van je ziel, mag je egoïstisch zijn. Zorg eerst voor je eigen ziel. Want als jij het eigendom van Christus geworden bent, kun je uitdelen van dat geluk. Dan ga je vanzelf oog krijgen voor die ander. Want dat had Hij ook. En laat er gebed zijn of de Heere je ogen wil openen voor mensen die jou nodig hebben. Jij mag jouw gaven inzetten voor de gemeente. En jij mag weer iets ontvangen van die ander, die andere gaven heeft gekregen.

Handelingen 17: 1-9

Verschillende reacties op het Woord

In Thessalonica is een synagoge. Paulus is gewend om, als hij in een nieuwe plaats komt, eerst naar de synagoge te gaan om daar het evangelie te verkondigen. Hij opent daar het Woord. En uit dat Woord toont hij aan dat Christus moest lijden en opstaan. Hij doet dit drie sabbatten na elkaar. Er blijken verschillende reacties te zijn op het evangelie van Christus. Sommigen lieten zich overtuigen. We zien dat God hier aan het werk is. Hij geeft Christus een gemeente. Uit Israel, maar ook uit de heidenen. Veel Grieken en vooraanstaande vrouwen geloofden.

Dat geldt niet voor iedereen. Er zijn veel Joden die niet geloven. En deze mensen worden jaloers. Ze kunnen niet aanzien dat hun aanhang minder wordt. Zij zorgen dat er een oproer komt, door boeven in de arm te nemen. Ze gebruiken geweld. Ze willen niet dat het evangelie verkondigd wordt.

Natuurlijk is nu de vraag wat het evangelie uitwerkt in jouw hart. Geloof je dat Jezus de Christus is? Dan belijdt je dat je geluk van Hem alleen afhankelijk is. Zijn dood is jouw redding. En daarom wil je voor Hem leven.

Misschien is het juist dat wat opstand veroorzaakt, diep van binnen. Je wilt je geluk zelf verdienen. Je kunt toch zelf ook nog wel wat?! Jezelf overgeven aan de Heere kun je niet vanuit jezelf. Dat wil de Heere ons uit genade leren.

Handelingen 17:10-15 (kerntekst vers 11)

Dagelijks het Woord onderzoeken

Na Thessalonica komt Paulus in Berea. Weer gaat hij als eerste naar de synagoge van de joden. Deze mensen staan open voor het Evangelie. En het woord wat ze horen onderzoeken ze elke dag. Ze

kijken of de boodschap van Paulus overeenkomt met het Woord van God wat ze al hebben, het oude Testament. Zo mogen wij ook met de prediking omgaan. We mogen onderzoeken, in de Bijbel, of de prediking overeenkomt met wat we daar lezen. En als we andere dingen lezen, mag je daarover in gesprek gaan met je predikant of kerkenraad. Ze zullen je graag uitleggen wat ze bedoelen. Het moet niet je bedoeling zijn om kritiek te hebben. Omdat je het niet naar je zin hebt in de gemeente. Ons hart is arglistig, lezen we. We gaan soms met een verkeerde verwachting naar de kerk.

Wij kunnen een Bijbelgedeelte ook verkeerd begrijpen. Daarom moet dat onderzoeken van de Schriften ook altijd biddend gebeuren. We lezen dat velen geloofden. Joden en Grieken. Het Woord heeft uitwerking in harten. De prediking van het evangelie werkt altijd iets uit. Of je leert er van, het maakt je klein. Of je hart verhard zich. De verkondiging van Gods Woord is nooit zonder gevolgen. In Berea komt ook tegenstand. Van de joden uit Thessalonica. Ze zijn zo fel tegen dat Evangelie. Paulus moet weg, zijn leven is niet veilig. Maar God laat Silas en Timotheus in Berea. Zij mogen de gelovigen verder onderwijzen. God zorgt voor deze jonge gemeente. God houdt Zijn kerk in stand.

Psalm 119 : 73-80 (kerntekst vers 79)

Samen de Bijbel onderzoeken

Als je deze psalm globaal doorleest valt je op dat het steeds over Gods wet, Gods woord gaat. Dat staat centraal in het leven van de dichter. Hij wil leven naar de voorschriften van de Heere. Maar hij kan het niet alleen. Dat weet hij uit ervaring. We lezen hiervoor dat hij vraagt of de Heere zijn ogen wil openen voor de wonderen van dit woord. Hij vraagt ook meerdere keren om inzicht, en of de Heere hem wil leren het pad van Zijn verordeningen te gaan. Hij vraagt ook of de Heere zijn hart wil neigen naar Gods getuigenissen. Deze dichter weet dat hij niet zonder Gods woord kan, dat het goed is om naar dit woord te leven. Gods wet is zelfs de bron van zijn blijdschap. Maar hij heeft de Heere erbij nodig.

We lezen dat hij ook vraagt of mensen die de Heere vrezen bij hem zullen komen. Mensen die Gods getuigenissen ook kennen. Het is goed om met mensen samen te komen die de Heere kennen. Om samen Zijn woord te bestuderen. We kunnen elkaar opscherpen, bemoedigen en van elkaar leren. Wat is de Heere goed dat Hij gemeenten geeft waar we mensen tegen komen met hetzelfde verlangen als jij. Of dat je op andere plaatsen christenen tegenkomt met wie je samen de bijbel kunt openen. We staan er niet alleen voor. Allereerst mogen we de Heere vragen om inzicht en of Hij ons wil onderwijzen. Dat is het belangrijkste. Maar daarbij is het ook goed om mensen op te zoeken die je kunnen helpen. Misschien wel wat oudere mensen, die hebben geleerd hoe de Heere werkt. Om zo samen de wil van de Heere te mogen zoeken volgen.

Twée beter dan één.

Prediker 4: 9-12

Deze verzen worden vaak toegepast op een huwelijk. Het drievoudig snoer wordt toegepast op God, Nederland en Oranje. Of op een man, een vrouw en de Heere. Maar dat wordt zo niet benoemd in de tekst. Kijk naar de beelden die genoemd worden. Vers 9: samen kun je meer werk verzetten, dus meer verdienen. Vers 10: als er een ongeluk gebeurt met de ene, kan de andere hem helpen of hulp zoeken. Als je alleen bent moet je jezelf zien te redden. Vers 11: samen kun je de kou beter verdrijven dan alleen. Vers 12: samen ben je tegen meer bestand in een aanval. Je bent samen

sterker. En met z'n drieën nog sterker. Hier wordt bedoeld: met hoe meer je bent, hoe beter je bestand bent tegen je tegenstander.

Je zult deze situaties zeker herkennen. Hoewel in onze tijd je telefoon altijd bij je is en je kamer verwarmt kan worden. Iedereen heeft wel dingen meegemaakt waarin je liever samen was geweest. Of waarin je blij was dat je niet alleen was. Als je wel veel alleen bent probeer dan iemand op te zoeken. Dat kan heel goed iemand uit je gemeente zijn. Misschien ouder dan jij. Maar blijf niet alleen tobben. Bidt ook of de Heere je mensen wil laten ontmoeten met wie je over de belangrijke dingen van het leven kunt praten. De duivel kan makkelijk verkeerde gedachten in je hart ingeven als je alleen bent. Hij brengt je op het verkeerde pad. De Heere wil mensen gebruiken om je de goede weg te wijzen. We hebben allemaal de opdracht om naar elkaar om te zien. Als jij iemand ziet die het moeilijk heeft en alleen is, probeer dan of je iets voor diegene kunt betekenen. Laat merken dat je diegene ziet, en er voor hem of haar wilt zijn. Wat jij wilt dat jou geschiedt, doe dat ook voor een ander.

Onbevattelijk groot

Psalm 139 (kerntekst vers 6)

Het is goed om Bijbelstudie te doen. Om Gods woord te onderzoeken. Om zo kennis op te doen over Gods weg. De weg die Hij ging met Zijn volk en de weg die Hij nu nog gaat. Ook om te leren wie je zelf bent en Wie God is. Daar zegt deze psalm wat over. David beschrijft dat God alles weet.

God doorziet zijn hart, beter dan David dat zelf kan. Hij weet wat David doet en denkt, Hij ziet wat David wil gaan zeggen en Hij is er altijd bij. Dan zegt David: dit te weten is voor mij wonderlijk. Ik kan het niet bevatten. Denk jij er wel eens over na? Hoe groot is God. Want David zegt dit van zichzelf, maar zo weet God van ons allemaal wat we doen en denken. God kent ons beter dan we onszelf kennen. Het duizelt je toch als je probeert je dat voor te stellen. David vervolgt: U bent overal, U hebt mij gemaakt. Uw gedachten, o God, zijn meer dan het zand aan de zee. God is zo groot, we kunnen Hem nooit begrijpen. Dit zijn dingen om over na te denken, maar niet om te kunnen bevatten. Daar is ons verstand te klein voor. Dat beseft David en daarom vraagt hij of God zijn hart wil doorgronden, en hem wil laten zien of er iets verkeerd in is. Want wij hebben dat vaak niet eens in de gaten. Wij denken goed bezig te zijn, maar de Heere kan ons laten zien dat we dan toch, met onze goede bedoelingen, op de verkeerde weg zitten. Het is goed om hierover na te denken, zodat we ons meer bewust worden van onze kleinheid. We zijn zo gauw trots op onszelf. David kan het haast niet onder woorden brengen. Die kennis, daar kan hij niet bij. Er blijft ons niets beters over dan voor die grote God eerbiedig te buigen en Hem te aanbidden. Om Wie Hij is.

Toch ziet Hij de nederige

Psalm 138 (kerntekst vers 6)

We lazen gisteren iets over Gods grootheid. Als je probeert na te denken over Wie en hoe God is, dan komt de vraag misschien op: zou die grote God Zich wel bemoeien met zo'n klein mensje als ik ben? Vergeleken met Hem stel ik toch niks voor? Wat is het dan goed om deze psalm te lezen. We lezen bijvoorbeeld dat David zegt: "toen ik riep, hoorde U mij. U gaf me nieuwe kracht". David was ook een klein mensje, en een zondig mens. Maar hij heeft in zijn leven ervaren dat de Heere hem verhoorde op zijn gebed. Dat lezen we vaak in de psalmen.

Gods hoogheid staat Hem niet in de weg om met kleine mensen van doen te hebben. Hij overziet de hele aarde. Hij hoeft niet van plaats te veranderen om ons te helpen en voor ons te zorgen. Wij zijn wel klein en zondig, maar dat staat God niet in de weg om ons onder Zijn hoede te nemen.

De Heere ziet om naar de nederige. Dat is iemand die weet dat hij zichzelf niet kan redden. Weet je dat? Als je er werkelijk van doordrongen bent dat de Heere alleen kan helpen als het gaat om het behoud van je ziel, mag je weten dat Hij naar je omziet. De hoogmoedige kent de Heere van verre. Hij doorziet ook het hart van diegene die Hem niet nodig denkt te hebben. En de Heere is machtig dat te veranderen. We lezen zo vaak in de Bijbel over gebeden die verhoord zijn. Je mag met deze psalm bidden of de Heere ook naar jou om wil zien. Dan zul je, net als David, merken dat de Heere in de benauwdheden bij je is.