

Maart 2017

Weekthema: Vasten

Maandag

Davids vasten en rouwverwerking

Lezen: 2 Samuël 12: 13-23

Het kind uit overspel geboren moet in feite plaatsvervangend sterven. David had de dood verdiend, maar de Davidszoon sterft in zijn plaats. Onrechtvaardig? Of een heenwijzen naar Christus? De Davidszoon bij uitstek. God heeft Zijn Zoon niet gespaard... David bedrijft rouw, bidt en vast zolang zijn kind nog leeft. Toen het na zeven dagen was overleden, durfden zijn knechten het hem niet aan te zeggen. Merkwaardig genoeg kan David dat echter goed verwerken en aanvaarden. Juist dan neemt hij geen rouwgebruiken in acht, hij wast zich en zalft zich en stopt met vasten. Zijn rouwverwerking is doortrokken van het gelovig leunen en steunen op de HEERE. In plaats van het bidden komt nu het aanbidden. David was het eens met de Heere. Hij wist zijn kind dan ook in Gods hand. Dat is ten diepste de enige troost in zulke omstandigheden. Ontroerend is het getuigenis in vers 23: 'Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkeren.' David wist dat zijn kind bij de Heere was. daar hoopt hij zelf straks ook te zijn. maar hij kan zijn kind niet terughalen in dit leven. gelukkig als wij met ons verdriet kunnen rusten in God. Hij maakt het om Christus' wil ook vandaag nog waar: Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht en troost het hart dat schreiend tot Hem vlucht.

Dinsdag

Ezra roept een vasten uit

Lezen: Ezra 8: 21-23

Voordat Ezra en de anderen op reis gaan, schrijft Ezra een tijd uit om te vasten. Dat is een bijbels gebruik dat wij misschien ten onrechte niet meer doen. ze eten niets, om zo al hun tijd en aandacht te kunnen richten op de HEERE. Ze verootmoedigen zich voor Gods aangezicht, dat wil zeggen: ze belijden hun zonde en de zinde van het volk voor de HEERE en smeken om Zijn genade en vergeving. Ze bidden ook om bewaring onderweg. Het is een lange reis en de vele kostbaarheden kunnen rovers aantrekken. Ezra had van de koning wel een gewapend escorte kunnen meekrijgen om hen te beschermen. Mag je zo'n middel dan niet gebruiken? Jawel, Nehemia neemt een paar jaar later wel ruiters van de koning mee. maar Ezra heeft tegenover de koning getuigd over de trouw en de zorg van de HEERE voor wie Hem zoeken. Als hij nu toch om gewapende bescherming vraagt, kan het lijken alsof hij toch niet op de HEERE vertrouwt. Zelfs de schijn daarvan wil Ezra voorkomen. Toch gaan de Israëlieten niet alleen op reis. Ze bidden om Gods bescherming en de HEERE laat Zich verbidden. Hij zal hen beschermen. Wie Hem verwacht en pleit op Zijn trouw, reist nooit alleen.

Woensdag

Nehemia begint met gebed

Lezen: Nehemia 1: 4-11

Het apartheidssysteem in Zuid-Afrika werd afgeschaft onder president W.F. de Klerk. In zijn levensbeschrijving schreef hij dat hij biddend zijn roeping en kracht had gevonden. Nehemia, de schenker, was een man van gebed. Het eerste hoofdstuk bestaat bijna helemaal uit gebed. Als hij hoort hoe erg het is met Jeruzalem, haalt hij niet zijn schouders op, maar huilt hij. We zien hem niet het hoofd schudden maar het hoofd buigen. Hij gaat niet schoppen en wijzen, hij buigt zijn knieën en vouwt zijn handen. Nu is een gebed niet bedoeld om te ontleden, maar van dit gebed kan een mens wat leren. Hier kun je zien, wat voor gebed Gods hart raakt. Drie dingen: eerbied, nederigheid en vertrouwen. Kijk eens met hoeveel ontzag hij God zoekt: HEERE – met kapitale letters! Beluister zijn belijdenis van schuld. Niet: zij – nee: wij, wij hebben gezondigd... Maar proef ook het vertrouwen: U zult uw eigen plan met Israël toch niet opgeven, HEERE? Hebt je enig idee, hoe de mensen zich jou later herinneren? Wat is dan mooier dan dat ze kunnen zeggen: hij was een man, zij was een vrouw van gebed?

Donderdag

Daniël bidt

Lezen: Daniël 9: 1-3

Dat Daniël een bidder is, hoorden we al. Drie keer per dag boog hij zijn knieën voor het open venster naar Jeruzalem. Maar dat we hem hier, in hoofdstuk 9, in gebed aantreffen, is eigenlijk vreemd. Waarom? Wel, als hij op zekere dag zijn Bijbel leest, dan valt zijn oog op een profetie van Jeremia, waarin de Heere voorzegt dat Israël 70 jaar in Babel zal verblijven en dat Hij het daarna naar Kanaän terug zal brengen. En kijk, die 70 jaar zijn nu bijna om. En wat doet Daniël dan? Zegt hij: de Heere heeft beloofd Israël te verlossen en dus kunnen we nu alvast de handen uit de mouwen gaan steken en de terugtocht voorbereiden? Nee, bij Daniël geen handen uit de mouwen, maar handen, die zich vouwen. Geloof Daniël Gods belofte dan niet? O zeker, maar hij weet: de Heere vervult Zijn belofte alleen in de weg van het gebed. Hij geeft Zijn genade, zegt de Catechismus, alleen aan hen, die Hem met hartelijk zuchten daarom bidden. Begrijp je dat? Hebben Gods beloften ons naar de binnenkamer gedreven en houden we ze Hem daar biddend voor? 'Heere, gedenk aan 't Woord, gesproken tot Uw knecht'. Zo'n bidden verhoort Hij.

Vrijdag

Pleitgrond

Lezen: Daniël 9: 16-19

In het gebed dat Daniël uitspreekt, gaan zijn gedachten ongetwijfeld uit naar de terugkeer van Gods volk uit Babel en de herbouw van Jeruzalem en de tempel. Toch vraagt hij dit niet regelrecht aan de Heere. Niet: Heere, geef, maar: Heere, vergeef. Daniël beseft: als de Heere de ongerechtigheden vergeeft en Zijn aangezicht weer in gunst doet lichten, dan komt alles goed. Maar hoe kan de Heere

nu mensen vergeven, die geen rechten kunnen laten gelden? Daniël heeft het begrepen: niet om onze gerechtigheden kan het, maar alleen vanwege Uw barmhartigheden. Dit is de enige pleitgrond voor deze dienstknecht: Gods barmhartigheden. Dat is Gods innerlijke bewogenheid om zondaren te redden, te vergeven en te vernieuwen. Die wekken wij niet op. Die bewogenheid komt uit Hemzelf. Hij doet het om de wil van Zichzelf. Om de glorie van Zijn naam, waarmee Hij Zich aan ons verbonden heeft. Zo mag ook jij in verootmoediging pleiten op deze barmhartigheden van God. Heere, doe het om de wil van Uw heerlijke naam. De naam, die U in Jezus Christus hebt geopenbaard en die ons vandaag in al zijn rijkdom wordt verklaard.

Zaterdag

De Heere hoort

Lezen: Daniël 9: 20-23

Misschien zit je ook wel eens met die vraag: luistert de Heere naar mij, als ik tot hem bid? We krijgen er in ons Bijbelgedeelte een antwoord op. Daniël heeft gebeden. Of beter gezegd, hij is nog bezig met bidden. Hij heeft nog niet eens 'amen' gezegd of daar komt de engel Gabriël aangevlogen. En hij stelt Daniël op de hoogte van zijn aanwezigheid door hem aan te raken. Gabriël komt Gods antwoord op Daniëls smeekgebed overbrengen. En dan moet je eens letten op welk moment Gabriël opdracht krijgt om dat antwoord aan Daniël te rapporteren. We lezen het in vers 23: 'Bij het begin van uw smekingen is het woord uitgegaan'. Met andere woorden Daniël heeft nog maar amper één woord tot God opgezonden of de Heere reageert al. De Heere is dus al op de hoogte van wat we tegen Hem zullen zeggen in ons gebed, als wij nog aan het begin ervan staan. hij is een bidder altijd voor. 'Uw Vader weet wat u van node hebt, voordat u Hem bist', zei de Heere Jezus. Wat een wonder. Zit je nu nog met de vraag of de Heere antwoord geeft op je gebed? Wees ervan overtuigd: het offer van een gebroken hart en verslagen geest minacht Hij niet.

Zondag

Vasten als zoektocht naar Gods wil

Lezen: Handelingen 13: 1-3

Op welke manier de Heilige Geest gesproken heeft, wordt niet gezegd. Was het een stem die gehoord werd? Wat het een overtuiging die zich heel sterk aan meerderen in de gemeente van Antiochië opdrong? Was het een tekst uit de Schriften die de ogen opende voor een nieuwe weg die de Heere wees? We weten het niet. Maar wat wel duidelijk wordt, is dat het gebeurde in een omgeving waarin het dienen van de Heere, het vasten en het bidden een belangrijke plek hadden. In Handelingen beschrijft Lucas hoe er telkens weer nieuwe wegen in geslagen worden. En elke keer valt op dat dat gebeurt waar mensen vol toewijding en concentratie (dat is de bedoeling van het vasten) op zoek zijn naar Gods wil. Ook de kerkgeschiedenis is vol van zulke voorbeelden. Mensen durven nieuwe wegen op te gaan, ingeslapen christenen komen weer tot leven, omdat er ernst gemaakt wordt met het ruimte maken voor het werk van Gods Geest. Bidden is niet alleen maar



praten tegen God het is de ontmoeting zoeken met Hem. En vooral luisteren naar wat Hij in Zijn Woord en door Zijn Geest wil zeggen. Welke weg wijst de Geest jou?