

Bijbelrooster – Hij komt!

Dinsdag 10 oktober - Christus verhoogd

Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; (...) en welke de uitnemende grootheid Zijner kracht is aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht, die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, en heeft Hem gezet tot Zijn rechterhand in den hemel. -

Efeze 1:17, 19-20

In Zondag 19 worden de laatste twee trappen van Christus' verhoging besproken: het zitten aan Gods rechterhand en Zijn wederkomen op de wolken van de hemel om te oordelen. Alle andere heilsfeiten zijn reeds lang voltooid: Zijn geboorte, lijden en sterven, opstanding en hemelvaart. Het zitten aan Gods rechterhand is nu bezig, terwijl de wederkomst nog komen moet. Wanneer de wederkomst komt, zal alles voorbij zijn.

De Heere Jezus is in de hemel bij Zijn Vader op de plaats van eer en heerlijkheid. Door Hem bestuurt en regeert de Vader de wereld. Zo laat Christus zien dat Hij het Hoofd van de Kerk is. De hele wereld regeert Hij, maar in het bijzonder Zijn lichaam, de Kerk. Aan Zijn Kerk gaf Hij de Heilige Geest. Door de Geest schenkt Hij hemelse gaven aan Zijn kinderen. Hij giet die gaven uit in Zijn kinderen, zegt de Catechismus. Je ziet dat bijvoorbeeld gebeuren op de pinksterdag in Jeruzalem (Handelingen 2). Die gaven geeft Hij tot opbouw en opwas van Zijn gemeente. Ook bewaart en beschermt Hij Zijn gemeente. Alle vijanden moeten voor Hem wijken: de duivel, de wereld, en het eigen vlees. De strijd is vaak fel en hevig, maar Christus regeert.

Vanuit de hemel zal de Heere Jezus terugkomen op de wolken van de hemel. Dan zal Hij de levenden en de doden oordelen. De wederkomst van Christus is tot troost van Gods kinderen in al het lijden en verdriet waarmee zij in dit leven te maken hebben, bijvoorbeeld als zij vervolgd worden. Zij verwachten hun Jezus, Die in dit leven hun Redder werd, nu als Rechter. Het is voor Gods kinderen geen onbekende Jezus Die terugkomt. Zij weten dat Hij voor hen gestorven is en hun zonden weggenomen heeft. Ja, zegt de Catechismus, al de vloek is van hen weggenomen. Daarom kunnen ze zonder verschrikken en beven uitzien naar de jongste dag. Dan zal Christus oordelen. De vijanden van Christus en van Zijn gemeente zullen voor eeuwig moeten stralijden in de hel. Maar de Heere Jezus zal al Zijn kinderen tot Zich nemen in de blijdschap en de heerlijkheid van de hemel.

lezen: Zondag 19

Woensdag 11 oktober – Vol van eer

Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. -

Psalm 110:1

In de hemel zit Christus op de ereplaats, aan de rechterhand van Zijn Vader. Na de hemelvaart heeft Hij Zijn plaats daar ingenomen en Hij blijft daar tot aan Zijn wederkomst. Hij ontvangt er gelijke eer en waardigheid als de Vader. God de Vader heeft het offer van Zijn Zoon aangenomen. Als bewijs daarvan is Christus opgenomen in de hemel en heeft Hij de ereplaats ontvangen. Petrus roept het uit in zijn preek op de pinksterdag: 'Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Dien gij gekruist hebt.' Na Zijn vernedering op aarde heeft God Hem de plaats gegeven Die Hem toekomt als de Gezalfde.

Christus zit niet werkeloos in de hemel. Als Koning regeert Hij. Door Hem regeert en bestuurt de Vader alles. Hij heerst daar over ieder: rechtvaardigen en goddelozen. Als Priester doet Hij voorbede. Paulus roept het uit in zijn loflied op Gods verkiezing: 'Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt' (Romeinen 8:34). Als Profeet onderwijst Hij. Door Zijn Woord en Geest leert Hij Zijn kinderen Zijn wil te doen en Zijn weg te bewandelen.

Zit Hij daar ook als jouw Koning, Priester en Profeet? Ja? Wat een troost! Hij heeft immers alle macht in hemel en op aarde! Nee? Bekeer je dan en buig voor Zijn voeten neer! Alleen in Hem is toekomst.

lezen: Psalm 110 en Efeze 1:15-23

Donderdag 12 oktober – Hemelse gaven

Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangengenomen, en heeft de mensen gaven gegeven. - Efeze 4:8

In de hemel zit Christus en bestuurt Hij de hele wereld. Maar in het bijzonder zorgt Hij voor Zijn Kerk. Hij zit daar als het Hoofd van Zijn Kerk. Het is tot troost van alle leden van die ene Kerk. Christus, het Hoofd, is door lijden tot heerlijkheid gegaan. Alle leden van Zijn lichaam zullen eens volgen. Het lijden kan zwaar zijn, maar de toekomst is zeker. Christus heeft de weg gebaad. Is dat ook jouw troost?

Vanuit de hemel geeft Christus de mensen Zijn gaven. Na Zijn hemelvaart heeft Hij de Heilige Geest gezonden. Door de Heilige Geest geeft Hij gaven aan de gemeente. Dit komt vooral naar voren in de ambten. Paulus noemt apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Hun werk is hen door Christus opgelegd en is gericht op de gemeente. De Heere gebruikt deze

mensen tot uitbreiding en opbouw van de gemeente. Christus wil niet dat er een stilstand is in het leven van de genade. Zijn kinderen moeten opgebouwd en toegerust worden. Petrus wijst er ook op: *Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus* (2 Petrus 3:18).

Het kennen en dienen van de Heere gaat samen met een groei in het geloof. Het is wel een wonderlijke groei: Christus wordt groter en de mens wordt kleiner. En eens zal het volmaakt zijn: Christus alles en in allen!

lezen: Efeze 4:1-16

Vrijdag 13 oktober – Beschermen en bewaren

En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. - Johannes 10:28

In de Middeleeuwen waren er leenheren. Zij moesten hun onderdanen beschermen in gevaar. Een boer gaf een deel van zijn verantwoordelijkheid en inkomst aan de leenheer, in ruil voor bescherming. Als Koning zorgt de Heere Jezus voor al Zijn onderdanen. Zij hebben niet een deel van hun bezit en verantwoordelijkheid afgestaan, maar zichzelf. Ze zijn met lichaam en ziel eigendom van hun Koning. Hij zorgt ervoor dat ze niet uit Zijn hand worden gerukt. Hij heeft alle macht!

De macht van Christus beschermt en bewaart tegen alle vijanden. Hij zorgt ervoor dat de aanvallen van de satan afketsen. De verleidingen van de wereld weerstaat Hij. En vergeet ook de aanvallen van binnenuit niet. Hij zorgt ervoor dat twijfel en ongeloof nooit de overhand hebben. De strijd is zwaar, maar door Jezus' kracht mogen Zijn onderdanen altijd sterke tegenstand bieden tegen de vijanden. Christus laat Zijn Kerk niet in de steek. Staande aan Gods rechterhand waakt Hij. Stefanus heeft het mogen zien: *Zie, ik zie de hemelen geopend, en den Zoon des mensen, staande ter rechterhand Gods* (Handelingen 2:56).

Waar sta jij in de strijd? Er is geen neutrale grond. Strijd je al mee met de legioenen van Koning Jezus? Hij bewaart en beschermt. Of strijd je nog tegen Hem? Dan zal Hij ook tegen jou strijden. Lever je wapens in en smee om genade. Hij is een goedertieren Koning, vol van genade!

lezen: Johannes 10:24-30 en 17:9-21

Zaterdag 14 oktober – Onverwachts verwacht

Want gij weet zelve zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen gelijk een dief in den nacht. (...) Maar laat ons waken en nuchter zijn. - 1 Thessalonicenzen 5:2 en 6b

Verwacht je Christus? Hij komt. Onverwachts zullen de bazuinen klinken en zal de stem van de aartsengel gehoord worden. Dan zal Jezus verschijnen op de wolken van de hemel. Hij zal komen als een dief in de nacht. Juist op het moment dat niemand het verwacht, zal Hij er zijn. Waarom komt Hij onverwachts? Omdat Hij komt voor mensen die Hem verwachten. Misschien zeg je: 'Als ik nu zou weten wanneer Jezus komt, dan zou ik wel zorgen dat ik op tijd bekeerd ben. Want dan ga ik er echt werk van maken om God te zoeken.' De Heere wil echter dat je elke dag bereid bent. Hij roept je op om waakzaam te zijn. Elk moment kan Hij terugkomen. Te midden van verdriet, moeite, pijn en vervolging verwachten Zijn kinderen Hem. Ze hebben hun hoofden opgericht en luisteren naar Zijn voetstappen. In de verte zijn ze al merkbaar en ze komen dichterbij... Ze weten het: nog even volhouden, nog even verdragen, want Hij komt! Hij komt onverwachts, maar niet onverwacht. Zoals Anna en anderen eens uitzagen naar Christus' eerste komst (Lukas 2:36-38), zo zien al Gods kinderen nu uit naar Zijn tweede komst. Hij wordt verwacht. Elke dag is er een minder. Nog even... Sta je zo elke morgen op: Heere, komt U vandaag? Ga je zo elke avond slapen: Heere, komt U morgen? Hij komt! Kom, Heere Jezus! Maranatha!

lezen: 1 Thessalonicenzen 5:1-11

Zondag 15 oktober – Dezelfde!

Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal also komen gelijkerwijs gij Hem naar de hemel hebt zien heenvaren. - Handelingen 1:11

Het is geen onbekende Jezus Die terug zal komen. De engelen zeiden het tegen de discipelen: Deze Jezus zal komen. De Jezus, Die wederkomt om te oordelen, is Dezelfde als Die geboren is uit Maria, Dezelfde Die geleden heeft onder Pilatus, Die gestorven, begraven en opgestaan is en Die in de hemel opgenomen is. Je weet nu over Wie het gaat. Maar ken je Hem? Wie verwacht je? Een Jezus Die alle mensen zalig maakt? Een Jezus Die het uiteindelijk niet zo nauw zal nemen, als je maar netjes leeft? Die Jezus komt niet.

Wie verwacht je? Is het die Jezus, Die Zich eeuwen geleden voor jou onder Gods gericht heeft gesteld? Die in jouw plaats veroordeeld is? De Jezus, Die de vloek van je weggenomen heeft? Die al jouw schuld vergeven heeft? Die Jezus komt.

Zalig is hij of zij, die Zijn Redder als Rechter uit de hemel verwacht. Dan kun je uitzien zonder verschrikken of beven. Want Hij kent je. Hij heeft immers Zelf voor jou betaald! Op die dag zullen Zijn en jouw vijanden vergaan, maar dan zal Hij jou tot Zich nemen in heerlijkheid. Ken je deze Jezus nog niet? Dan behoor je nog tot Zijn vijanden. Die zullen eeuwig omkomen. Nog is het tijd om van een vijand een vriend te worden. Velen zijn je reeds voorgegaan: Manasse,

Paulus... Er is nog plaats.

lezen: Openbaring 22

Maandag 16 oktober – Om te oordelen

En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken.

Openbaring 20:12

Iedereen zal geoordeeld worden. Niet op basis van hoe je je voordoet aan anderen, maar op basis van wie je bent. De ogen van de Rechter zien de bodem van je hart. Al je daden zijn bij Hem bekend. Er valt niets te verbergen. Zoals een herder de schapen en bokken uit elkaar drijft, zo zal Christus onderscheid maken. Zijn kinderen, de schapen, zullen rechts staan en Zijn vijanden, de bokken, zullen links staan.

Christus oordeelt ieder naar zijn daden. Wonderlijk! Daden, gedaan aan mensen, ziet Christus als aan Hemzelf gedaan. In je omgang met je naaste komt blijkbaar naar voren of je Christus kent. Het zijn geen goede werken die je zelf bijhoudt. Het zijn werken die God heeft opgeschreven. Werken in het verborgen verricht, worden in het openbaar beloond!

De rechtvaardigen en de goddelozen stellen dezelfde vraag: Wanneer hebben wij U hongerig of naakt of dorstig of gevangen gezien? Het antwoord is onthullend: Als het aan een van Christus' minste broeders is gedaan, rekent Christus het alsof het aan Hemzelf gedaan is. Als het aan een van Christus' minste broeders niet is gedaan, rekent Christus het alsof het aan Hemzelf niet gedaan is. Is Christus zichtbaar in alles wat je doet? Bid maar mee: O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk.

lezen: Openbaring 20:11-15 en Mattheüs 25:31-46