

## **Dienstbaarheid**

### **Dienstbaarheid**

Robert Murray McCheyne stelde zichzelf de vraag: 'Mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God?' Is zijn vraag ook jouw vraag? Van het antwoord hangt je eeuwige bestemming af: voor altijd bij de Heere óf voor altijd in de benauwdheid, in de buitenste duisternis. Rechtvaardig te zijn voor God betekent zonder zonden zijn, zonder vloek, zonder oordeel. Als je rechtvaardig bent, ben je volmaakt en heilig. En alleen zó heb je vrede met je Schepper. Als die vraag je leven gaat bezetten, ga je zelf alles in het werk stellen om het met de Heere goed te maken. Uit vrees om te sterven en voor Gods rechterstoel te verschijnen, probeer je jezelf te verbeteren, op te knappen en te vernieuwen. Alle herstelwerkzaamheden laten volgens de schrijver van de Hebreënbrief één ding zien: dat je kampt 'met vreeze des doods' en dat je bent onderworpen 'aan de dienstbaarheid'. Dat betekent dat je de wet dienst, je gehoorzaamt de wet, en dat in de hoop om vrede met God te krijgen. Gelukkig ben je, ja, zalig, als je aan de wet sterft. Oftewel: als je het opgeeft om door doen en laten zalig te worden. Want alleen door het geloof worden zondaren rechtvaardig voor God. Elk mens is dienstbaar aan de wet, oftewel: hij wil door doen en laten zalig worden. Welgelukzalig ben je als je aan de wet sterft.

Bijbellezen: Hebreëen 2

### **Juk**

Hoe kunnen we in Gods oog rechtvaardig, zonder zonden, zijn? Sommigen zeggen: 'Leef zo netjes mogelijk, en dan valt het hopelijk mee.' Of erger nog: 'Doe je best, dan mag je erop rekenen dat God de rest doet.' Om van te huiveren! Toch leven deze antwoorden ook in jouw hart. Misschien niet uitgesproken, maar ze zijn er wel. Je komt erachter als de eeuwigheid op je afkomt. Als je bang wordt voor de dood. Als je niet durft te gaan slapen, omdat je hart onrustig voor dat ene moment: het moment waarop je de laatste adem zult uitblazen. Om je geweten te kalmeren, probeer je God te dienen. Je let beter op je woorden, je mijdt de zonden. Je verwijderd verkeerde muziek op je mobieltje. En toch ... vrede met God vind je niet. Dan ga je met de binnenkant van je hart aan het werk. Je wilt oprechter je zonden belijden, God met heel je hart dienen. Maar de stem die zegt dat je zo niet kunt sterven, blijft spreken. Je hebt er geen erg in, maar zo verkeer je, om met Paulus te spreken, onder 'het juk der dienstbaarheid'. Je wilt God dienen door Zijn wet te houden. Maar je ervaart een knellend juk. Dat komt omdat je geen vrede met de Heere hebt. Die krijgt je ook niet door te dienen. Die krijg je alleen door te geloven. Vrede met God krijg je niet door voor Hem te werken. Je krijgt ze door het geloof in Christus alleen.

Bijbellezen: Galaten 5

### **Dienen**

Onbevattelijk diep en hoog zijn de woorden die we lezen in Mattheus 20 vers 28. Ze zijn afkomstig uit

de mond van God Zelf, de Eeuwige, de Allerhoogste, de Almachtige, de Alwetende. Ze zijn van God Die God bleef, en 2000 jaar geleden Mens werd: Zoon van een timmerman, nederig en armoedig, in de gestalte van een slaaf. Wat zei Christus Jezus? 'De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.' God Zelf, Schepper van hemel en aarde, is Mens geworden. Niet in hoogheid, Niet met majesteit en heerlijkheid. Het zou niet meer dan redelijk zijn geweest als alle mensen op aarde naar Hem waren toegekomen om Hem te aanbidden. Dat alle steden en dorpen, waar ook ter wereld, uitliepen en alle inwoners voor Hem door de knieën gingen. God werd mens. Hij groeide op in een onaanzienlijk huisje in een onaanzienlijk plaatsje bij onaanzienlijke mensen. Wie Hem zag, zag een vriendelijke jongeman: geen kroonprins, omringd door lakeien. Geen koning die op handen werd gedragen. Hij werd niet gediend. Hij verliet de schoot van Zijn Vader om Zelf op aarde zondige mensen te dienen. Wie kan dat wonder ooit begrijpen? God is een uiterst nederig Mens geworden. Juist zo wilde Hij zondaren en zondaressen dienen.

Bijbellezen: Mattheus 20

### **Losprijs**

De Heere Jezus zegt tegen Zijn discipelen dat Hij de hemel heeft verlaten om zondaren te dienen. Hij zou voor hen een rantsoen, oftewel een losprijs, worden. Een losprijs wordt betaald voor iemand die gevangen is genomen. Denk aan guerrillastrijders die hulpverleners gevangennemen en een groot bedrag eisen in ruil voor hun vrijlating. Van dat bedrag kunnen ze wapens kopen. Soms slaagt de familie er niet in om het geld op tafel te leggen. Soms wel. Zondaren zijn ook gevangenen. Van wie? Van de wet. Van de wet? Ja, de wet houdt hen in een ijzeren greep. Die gijzelt ze en dir dreigt ze met de eeuwige vloek. Dat doet ze sinds je haar goede geboden hebt overtreden. Sindsdien veroordeelt ze je. 'Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet, om dat te doen' (Gal. 3:10). Heb je jezelf zo al leren kennen? Als een jongen of meisje dat door de wet in de gevangenis is geworpen? Niemand kan je helpen. Je kunt jezelf evenmin helpen. Maar nu is Christus Jezus gekomen om je te dienen. Hij wil de losprijs betalen die nodig is om je vrij te maken van zonden en schuld. Vrij ook van de vloek van de wet. Hij roept je toe: 'Vertrouw op Mij, vertrouw op Mij!' De Heere Jezus Christus wil de losprijs zijn die moet worden betaald om zondaren los te kopen van de vloek

Bijbellezen: 1 Timotheus 1-2

### **Volbracht**

De Heere Jezus wil niet door zondaren worden gediend, maar wil zondaren dienen. Hij gaf Zichzelf als losprijs om mensen los te kopen uit de greep van Gods heilige wet. Hij betaalde hoogste prijs: Zijn leven. Hij werd in armoede geboren en stierf in nog veel diepere armoede. Op Golgotha werd Hij van alle mensen verlaten, maar bovenal van God de Vader. Drie uur lang hing Hij in een diepe duisternis aan het kruis. Christus Jezus werd tot een vloek gemaakt. De minste liefdesblijk van Zijn Vader moest

hij missen. De hemel was voor Hem van koper. Hij doorwaadde de diepten van de hel en doorworstelde onzegbaar leed. Het zonlicht werd Hem niet gegund. Hij ging ten onder in een kolkende zee van toorn en pijn. Totdat de Heere Jezus het wist: de prijs is betaald, er hoeft niets meer bij. Ik heb de vloek gedragen en het vuur van Gods toorn geheel geblust. Toen riep Hij, als Overwinnaar over dood, graf en hel, uit over de kruisheuvel: 'Het is volbracht.' Met Zijn offer heeft Christus aan de wet betaald. En al wie nu in Christus gelooft, zich aan Hem overgeeft, mag worden verkondigd dat je vrij bent van zonden en vrij van de vloek der wet. Voor hen is de Heere Jezus een zeer barmhartige, zeer genadige Dienaar. De Heere Jezus dient zondaren met het allergrootste: het offer van Zichzelf aan het kruis.

Bijbellezen: Johannes 19

### **Smeekbede**

De Heere Jezus hing beladen met zonden aan het kruis. Die werden Hem toegerekend. Hij werd voor de grootste van alle zondaren gehouden. Daarom heeft de wet Hem vervloekt, ja, veroemd. O, wat een diepte! Omdat Christus dát heeft willen doen, verkondigd God vrede aan de grootste der zondaren. Ook aan jou. Door middel van de prediking smeekt Hij alle hoorders: 'Wij bidden van Christus wege: Laat u met God verzoenen' (2 Kor. 5:20). God Zelf bedelt dus bij zondaren om zich met Hem te laten verzoenen. O, wat een diepte! Je hoeft niets te doen om zalig te worden dan alleen de witte vlag te hijsen en te capituleren voor Christus Jezus. Meer is niet nodig. Mag ik, die zoveel zonden heb, ook voor Hem knielen? Jazeker! En ik, die en hart vol ongeloof in mij omdraag? Jazeker! En ik, die gisteren nog ruzie maakte met m'n ouders? Jazeker! Erken dat je niets anders dan zonden hebt, en hoor naar de stem van Hem Die niets liever wil dan de grootste van alle zondaren zalig maken: 'Laat u met God verzoenen. Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem' (2 Kor. 5:21). Alle zondaren die de witte vlag hijsen en zich overgeven aan Christus Jezus, zijn zalig. Zij mogen weten: Christus dienst ook mij door mij te verzoenen met God.

Bijbellezen: 2 Korinthe 5

### **Liefde**

Wat een rijkdom van genade is het om door het geloof op Jezus te zien en je aan Hem over te geven. De Heere heeft niets van je nodig en wil niets anders van je hebben dan alleen je zonden en je schuld. Wat een vrolijke ruil! Als je tot Christus komt, dan wordt al wat van Hem is, van mij. En al wat van mij is, wordt van Hem. Dan krijg ik Zijn witte mantel van heiligheid. Dan ziet God in mij geen enkele zonde meer. En dan krijgt hij mijn vuile klederen vol zonden en vlekken. Hij de vloek, ik de zegen. Hij de dood, ik het leven. Is deze Christus je niet alles waard? Als je van harte gelooft dat hij naar je wilde omzien en dat Hij Zijn leven voor je wilde geven, dan krijg je oog voor de overvloedige liefde waarmee Hij je liefheeft. Geloof je in Hem, en ervaar je iets van Zijn liefde? Je hart kan eronder versmelten als ijs onder de warmte van de zon. Zie je, terwijl je aan Zijn voeten ligt, dat Hij jou wil

dienen, dan rijst in je hart een weergaloos verlangen om Hem te dienen. Ervaar je Zijn liefde, dan wil je niets liever dan Hem liefhebben. Hem, en ook de mensen om je heen. Zo, en zo alleen, kun je wat je anders nooit echt van harte kunt: de ander dienen door de liefde. Alleen als je gelooft in Christus Jezus, kun je wat je anders niet kunt: de ander dienen in liefde.

Bijbellezen Galaten 5