

God spreekt de waarheid – 2 Samuel 7:18-29

Koning David wilde voor de Heere God een huis of tempel bouwen. Hij had zoveel van de Heere ontvangen. Hij wilde iets terugdoen. Maar de Heere God verbiedt het hem door middel van Nathan, de profeet, omdat hij zoveel bloed had vergoten. God geeft echter een belofte aan David: Zijn zoon zal het huis bouwen en de troon van David zal in eeuwigheid bestaan. Dit is al een profetie van de komende Koning, de Messias.

Bij deze woorden wordt David heel klein. Hij bidt een gebed waarin hij God grootmaakt en verheerlijkt. Hij bidt of de Heere het woord dat Hij heeft gesproken ook zal doen. En David weet het en belijdt, dat de woorden van de Heere waarheid zijn. Dat is ook voor jou belangrijk om te weten. De woorden die de Heere God in de Bijbel heft laten opschrijven, zijn de waarheid. God zal nooit een leugen uitspreken en laten opschrijven. Ook voor jou staan er beloften in: dat je God leert kennen door Zijn Zoon, de Heere Jezus, Die jouw Koning wil zijn. Het geeft ook aan dat God getrouw is in wat Hij zegt. Het woord van God is ook bestendig, het zal bestaan, wat er ook gebeurt. Geeft dat geen houvast?

Het betekent ook dat jij geen leugen zal spreken, maar juist de waarheid, ook de waarheid van Gods Woord. Ben jij zo'n getuige?

Als je de Waarheid wilt leren kennen, moet je Gods Woord lezen.

Waarheid spreken ... - 1 Koningen 17:17-24

De profeet Elia heeft veel meegemaakt. Hij moest vanwege zijn profetie, dat er geen regen zou vallen, vluchten voor koning Achab. De Heere stuurde hem naar de beek Krith. Daar was water en zouden de raven hem onderhouden. Daarna moest hij naar Zarfath om bij een weduwe en haar zoon te gaan wonen. Zij heeft geen geld en ook bijna geen eten meer. Alleen wat meel en olie om het laatste brood te bakken. Het allerlaatste geeft ze aan de profeet.

Maar dan mag Elia van God zeggen, dat het meel niet zal verminderen en de olie niet zal opraken. En het gebeurt ook. Wat een wonder!

Dan vindt er iets heel ergs plaats. De zoon van de vrouw wordt ziek en sterft. 'Waarom gebeur dit?' zegt de vrouw. Elia gaat met de jongen naar zijn kamertje op het dak van het huis. Drie keer gaat hij op de jongen liggen. Hij bidt of de Heere de jongen weer wil laten leven. En God hoort. De vrouw is blij en zegt dat zij gelooft dat Elia een man van God is, en dat het woord van de Heere in zijn mond de waarheid is. Ze geloofde in dat woord en getuigde ervan. Zo mag jij ook in het Woord van de Heere geloven, en dat Woord doorgeven, aan je vriend(in)(n)en en aan iedereen met wie je omgaat. Horen anderen het van jou dat je de waarheid van God spreekt? Doen hoor!

Wie God kent, gaat de waarheid spreken.

Gods waarheid is een weg om te gaan – Psalm 25:1-7

Psalm 25 vers 2 ken jij misschien wel: 'Heer, ai, maak mij Uwe wegen, door Uw woord en Geest bekend.' En ook: 'Leid mij in Uw waarheid.' De waarheid van de Heere God moet je dus leren. Net zoals je op school dingen moet leren. Zo mag je de Heere God vragen, of Hij je leren wil. Dat wil hij graag doen door Zijn Woord en Geest. Hij wil dat je Hem gaat vertrouwen. Dan zul je merken dat alles wat God in Zijn Woord zegt, echt waar is.

Aan de ene kant dat, als jij je niet bekeert tot Hem, door de Heere Jezus, je voor eeuwig verloren bent. Aan de andere kant dat, als je wel in Hem gelooft en je bekeert, je straks voor eeuwig bij de Heere God in de hemel mag zijn.

Misschien vraag jij je nu wel af: 'Dat is heel wat! Hoe moet je dan tot bekering komen?' Dat zegt vers 5 ook: God, Die je de waarheid wil eren is ook Dezelfde Die je wil redden. Hij is de God van het heil. Er staat in het Hebreeuws – de oorspronkelijke taal van het Oude Testament – een woord waar de Naam Jezus vandaan komt. De waarheid is dus ten diepste Gods redding, heil door de Heere Jezus. In Hem ben jij veilig. In Hem kun jij de zonde, de duivel en jezelf overwinnen. Dan zal het kwade moeten wijken. Wat een waarheid, he? Geloof jij in God?

De waarheid van God is: Hem vertrouwen op Zijn Woord

Gods waarheid is alles waard – Spreuken 23:19-26

Het boek 'De Spreuken van Salomo' bestaat eigenlijk uit allemaal losse teksten. Toch hoort in hoofdstuk 23, vers 23 bij de voorgaande en de daarop volgende verzen. Het gaat over vaders en moeders. Zij voeden hun kinderen op. Zo hebben jouw ouders bij de Heilige Doop de Heere God beloofd jou op te voeden om zo de Heere God te leren kennen en Hem te dienen. Dat is opvoeden in de waarheid. Aan de andere kant moet jij natuurlijk naar je vader en moeder luisteren. Ze leren jou de waarheid van en over God in het bidden, Bijbellezen, enzovoort. Het is heel belangrijk dat je dat Woord koopt. Dat is, dat jij je dat eigen maakt. Daar wil de Heere God met Zijn Geest je bij helpen. Je behoort naar je ouders te luisteren, en dóór hen naar de Heere God.

Er staat ook dat je de waarheid van God niet met verkopen, maar vasthouden. Je verkoopt de waarheid als jij je ouders ongehoorzaam bent en de Heere niet meer wilt dienen. Als je niet meer in je Bijbel leest en niet meer bidt of naar de kerk gaat. Dat zou erg zijn! Niet doen, hoor! Wat jij zelf niet kunt, heeft God gedaan. De Heere Jezus heeft met Zijn bloed de waarheid gekocht en Hij laat die nooit meer los. Zo wil Hij ook jou kopen om jou nooit meer los te laten. Wat een troost!

Je ouders zijn de verkopers van de waarheid aan jou.

De waarheid is vol van God – Johannes 1:1-14

Johannes vertelt hier, net als in de andere evangeliën, over de geboorte van de Heere Jezus. Hij zegt niet dat de Heere Jezus is geboren, maar vlees is geworden. Hij heeft het vlees van ons, van jou, aangenomen. En weet je wat dat vlees is? Dat is jouw zondige bestaan. Hij is zó helemaal mens geworden, om die zonde weg te nemen, te verzoenen.

Hij, het Woord van God, de Eniggeborene van de Vader in de hemel, is mens, vlees geworden. Dat is wat! Hij heeft de hemel op aarde gebracht. Hij was vol van genade en waarheid. Dat betekent dat God door Hem om niet, gratis, jouw schuld en straf op de zonde wil vergeven. Zijn jouw zonden door Hem weggewassen in Zijn bloed? Dat is een belangrijke vraag in je jonge leven.

Dan gaan je ogen open voor de Heere Jezus en zie je dat Hij vol waarheid is. Hij is waarheid omdat Hij Zijn vader in de hemel aan de mens heeft laten zien. Dat kon nooit meer vanwege onze zonden. Maar God is zo genadig, dat Hij in de Heere Jezus die kloof heeft willen overbruggen en die breuk heeft willen helen. Daarom is het zo belangrijk om in de Heere Jezus te geloven. Want dan kun je God zien, dóór Jezus Christus. Ja, dan kun je straks God ontmoeten en eeuwig bij Hem zijn! Heb je wel eens verlangen om bij Hem te zijn?

Jezus is vol van de waarheid van Zijn Vader.

Gods Woord is de waarheid – Johannes 8:31-37

De Heere Jezus heeft veel geprekeerd in Zijn leven. Hij had ook vaak gesprekken en discussies met Joden. Dan legde Hij heel duidelijk uit wat Hij bedoelde en waar het echt om gaat in het volgen en dienen van Hem. De Joden dachten dat het wel goed met hen zat, omdat zij het zaad van Abraham waren. Als ze de wet van God maar hielden, dan was dat wel voldoende, dachten ze.

Maar de Heere Jezus gaat veel dieper. Het maakt niet uit, uit welke familie of welk voorgeslacht je komt: je bent en zondaar en doet zonde. Daarvan moet je gered worden. Dat is een waarheid! Ook voor jou. Het maakt niet uit of je kerkelijk bent opgevoed en naar de kerk gaat. Het maakt niet uit of je heel christelijke ouders hebt. Het gaat om jezelf!

De Heere Jezus zegt ook tot jou, dat de Heilige Geest je dat allemaal wil leren en bekendmaken. Dan mag je met al de zonden die jou gevangen houden naar de Heere Jezus vluchten. Hij, Die de waarheid is, zal je vrijmaken. Dat is een mooie belofte! De duivel moet je dan loslaten om Jezus' wil. Dan neemt de Heere Jezus je in Zijn armen en draagt Hij je als een lammetje veilig door het leven. Dan mag je steeds naar Hem teruggaan en bij Hem schuilen als de Voze komt met verleidingen. Ben jij al gevluht tot Hem en door Hem vrijgemaakt?

De Heilige Geest leert je de waarheid begrijpen.

Jezus Christus is de Waarheid – Johannes 14:1-7

In dit hoofdstuk van Johannes vertelt de Heere Jezus Zijn discipelen dat Hij van hen zal weggaan. Daar zijn ze niet blij mee. Jij zou het ook niet fijn vinden als je beste vriend(in) van je weg zou gaan. De Heere Jezus zegt dat Hij van hen weggaat met een doel. Hij gaat voor hen plaatsen klaarmaken in de hemel en voor allen die in Hem geloven.

Thomas vindt het moeilijk en wil de weg weten naar de plaats waar de Heere Jezus heen gaat. Hij wil daar ook zijn.

Dan zegt Jezus die bekende woorden: 'Ik ben de Weg ...' Maar Hij is ook de Waarheid en het Leven. Hij is alles wat de discipelen en jij nodig hebben. Hij is de Weg terug tot de Heere God, daar waar wij door de zonde op een doodlopende weg buiten God zijn terechtgekomen. Hij is Degene Die God aan ons tot redding heeft gegeven. Wij geloofden de leugen van de duivel, maar dát is de waarheid. Hij wil ons het eeuwige leven schenken waar wij door de zonde de eeuwige dood hadden verdiend.

De Heere Jezus zegt het: 'Het kan door Mij, maar dan ook alléén door Mij.' Zie je, zo belangrijk is het om de Heere Jezus te kennen als je Zaligmaker. Buiten Hem ben je voor eeuwig verloren. In Hem ben je voor eeuwig gered en heb je een woning bij de Heere God in de hemel. Zie jij daarnaar uit?

Door de Waarheid Christus kom je tot God.