

Weekthema: Pornografie
Behorend bij flyer 'Porno, heel normaal?'
Dinsdag 3 april tot en met maandag 9 april 2018

Dinsdag 3 april 2018*Het eerste huwelijk*

Lezen: Genesis 2: 18-25

Zingen: Psalm 19: 1

Lezen na de lunch: Psalm 19: 10 - 15

Wij zijn vandaag getuigen bij de allereerste huwelijksluiting. Een ambtenaar van de burgerlijke stand is er nog niet. De HEERE zelf is de hoge overheid. De trouwzaal is het paradijs. Het gaat bij het huwelijk, zoals de HEERE het bedoelt, om hulp. Dat de mens een medemens zal hebben, die Zijn hulp belichamen zal. Zo'n hulp vond de mens niet onder de dieren, die Adam wel gezellig met z'n tweetjes zag. Daarom scheidt de HEERE de mens een medemens. En Adam zingt zijn liefdeslied: eindelijk, een mens zoals ik en toch net weer even anders. Maar dat samen zijn moet een vaste vorm krijgen. Het moet een verbond worden, alleen maar door de dood te ontbinden. De HEERE zelf stelt de huwelijkse voorwaarden: 1. Je moet op eigen benen kunnen staan. 2. Je moet je aan elkaar willen hechten als door tweecomponentenlijm. En dan 3. Helemaal in elkaar opgaan. Wat zou de wereld onnoemelijk veel leed bespaard zijn, als de mens hierbij gebleven was!

Maar je ziet, dat én de Heere Jezus én Paulus op de huwelijkse voorwaarden van Genesis 2 terugrijpen, dan móet het mogelijk zijn als man en vrouw daar ook weer opnieuw te beginnen. Hoe dat kan? Bij de Heere is vergeving mogelijk!

Vraag:

Al bij de schepping zag God dat eenzaamheid voor een mens niet goed is. Wat betekent het voor jou dat het God is die het huwelijk instelde en de Bedenker is van seksualiteit?

Woensdag 4 april 2018*Genieten binnen Gods grenzen*

Lezen: Prediker 9:9 en Spreuken 5: 18-20

Zingen: Psalm 128:2

Lezen na de lunch: Psalm 128

Prediker heeft het leven leren zien als een gave van God, Die alles in Zijn hand heeft en ons met Zijn zegeningen omringt. Hij is de Gever van alle goede gaven. Daarom wekt Prediker op om dit aardse leven te zien in Goddelijk licht en dankbaar te genieten van wat God schenkt. Een verliefd stelletje kan zich in de ogen van buitenstaanders wel eens wat vreemd gedragen. Maar hun beleving van liefde stijgt ver boven 'betaalde' of 'gestolen' liefde uit. Er zit iets zuivers en puurs in, zoals dat ook geldt voor helder, fris bronwater. Zo'n liefde kan zich gaan verdiepen zodat het echt 'houden van' wordt. Salomo gebruikt dit beeld van de liefde tussen man en vrouw om de waarde van de wijsheid

te typeren. Die mag met vreugde genoten worden. Wat je daarvan in je jeugd leert, moet je vasthouden.

Vraag:

Je leest in deze gedeelten hoe de Heere wil dat we van seksualiteit genieten, maar ook dat we ons aan de grenzen houden die Hij als Schepper van seksualiteit gesteld heeft. Wat doet het met je als je leest hoe Góð het graag ziet?

Donderdag 5 april 2018

Openhartig taalgebruik

Lezen: Hooglied 4: 1-7 en Hooglied 8: 8-9

Zingen: Psalm 45:6

Lezen na de lunch: Psalm 45: 11 - 18

In Hooglied bezingt de bruidegom de schoonheid van zijn bruid. Nu hij haar bezit kan hij er niet over uit hoe mooi en aantrekkelijk ze is. Heel realistisch worden haar lichaamsdelen beschreven. In sommige gezinnen worden deze verzen maar niet aan tafel gelezen. 'Je zou er allemaal rooie oren van krijgen', zei ooit een moeder tegen mij. Maar juist zo'n Bijbelgedeelte maakt duidelijk dat de seksualiteit een schone gave is en dat we van elkaar in het huwelijk mogen genieten. Let eens op die mooie tegenstelling tussen die zwarte haren en die witte tanden zoals die van zwarte geiten en de witte schapen. De smalle lippen en de fijn gevormde hals zijn een lust voor het oog. Haar borsten worden vergeleken met het tweelingjong van een gazelle. We mogen blij zijn dat dit in de Bijbel staat. Elkaar liefhebben mag. Maar is Christus' bruid zo mooi? Hier geldt: ik moet van genade leven. Alleen zo kan de Koning lust aan mij hebben. Mee eens?

In Hooglied 8 vragen bezorgde broers zich af wat er zal gebeuren als hun zusje groot wordt. Zal ze op een muur lijken of op een deur? Zal ze een muur van reinheid en kuisheid zijn zodat ze geen toegang aan haar lichaam geeft aan wie maar wil? Als ze dat wel zou doen zou ze een deur zijn, voor ieder toegankelijk die maar van haar gebruik wil maken. Treffende vraag voor dames: ben je een muur of een deur? En heren; hoe ga jij om met grenzen, respecteer je de muur? Ware liefde wil en kan wachten. Heerlijk wanneer zo over het liefdesleven gesproken kan worden.

Vraag:

De Bijbel is niet preuts én niet plat als het gaat over seksualiteit. Hoe spreek jij over dit onderwerp? Wat kun je van Hooglied 8 vers 8-9 leren als het gaat over grenzen stellen?

Vrijdag 6 april 2018

Het huwelijk als afspiegeling van Christus en Zijn gemeente

Lezen: Efeze 5:22-33

Zingen: Psalm 122: 3

Lezen na de lunch: Psalm 122

De Geest is er op uit om Christus te verheerlijken, ook via het huwelijk. Een christelijk huwelijk is bedoeld als afspiegeling van de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. Daarom is wat we hier lezen niet de verwoording van een verouderd 'rollenpatroon', maar een geestelijke diepteboring in een huwelijk. Ben ik als man op zo'n manier hoofd van mijn vrouw, dat ik daarin Christus weerspiegel? Hij heeft zijn Bruid zo oneindig lief en gaf zich helemaal voor haar over... Ben ik als vrouw op zo'n manier onderdanig aan mijn man, dat ik daarin het beeld vertoon van de

bruidsgemeente van Christus? Zij wil Hem behagen en dient Hem met haar hele hart...Er is een nieuw begin mogelijk bij Christus, Die ook besmeurde huwelijken wil reinigen en heiligen.

Vraag:

Hoe hoort een christenman met zijn vrouw om te gaan? En andersom?

Zaterdag 7 april 2018

Egoïstische lust is verwoestend

Lezen: 2 Samuël 13: 1-22

Zingen: Psalm 1:1 en 2

Lezen na de lunch: Psalm 1

Dit hoofdstuk begint met een blik achter de schermen van Davids gezinsleven. Het blijkt allemaal niet zo fraai te zijn. Het begint soms met verkeerde vrienden. Van Ammons vriend Jonadab lezen we dat hij een 'zeer wijs man' was. Bijna zou je denken: in de meest moderne zin van het woord. Je bent tegenwoordig pas wijs als je alleen aan je zelf denkt en alles in het werk stelt om je lusten te kunnen uitleven. Jonadabs onwijze raad wordt opgevolgd. Er wordt iets in scène gezet waardoor Amnon met Tamar alleen in zijn slaapkamer is. En David had het niet door. Vreemd, zo kort na 2 Samuël 12.

Kunnen liefde en haat zo dicht bij elkaar liggen? Kan iemand zich op het ene moment laten beheersen door wat men liefde noemt en op het andere moment het voorwerp van zijn 'liefde' zo verachten? Tamar is het lijdend voorwerp. Zij blijkt voor Amnon niet meer te zijn geweest dan een lustobject. Liefde en seksualiteit zijn ook in onze samenleving twee totaal verschillende dingen geworden. Seks is los verkrijgbaar. Maar – net als Amnon – weigert men verantwoordelijkheid te dragen voor zijn gedrag en voor de gevolgen. Door dit soort 'liefde' worden veel (jonge) mensen beschadigd, voor hun hele leven soms. Binnen de kaders die God heeft gegeven is een veilige plek voor de seksualiteit.

Vraag:

Een aangrijpende geschiedenis, het verhaal van Amnon die Thamar verkracht en vervolgens niets meer met haar te maken wil hebben. Welke les trek je voor jezelf uit dit gedeelte?

Zondag 8 april 2018

God straft seksuele zonden

Lezen: 1 Korinthe 6:12-20 en Hebrëeën 13:4

Zingen: Psalm 86:6

Lezen na de lunch: Psalm 86: 11 – 13

Ons lichaam en onze seksualiteit zijn een geschenk van de HEERE. Seksuele gevoelens hebben...dat is geen zonde. Het lichamelijke (een meisje) mooi vinden... ook dat is geen zonde. God heeft de 'lichamelijke liefde' immers gewild! Maar door ons zondige hart, wordt seksualiteit al gauw verward met hartstocht. Met elkaar naar bed gaan vóór het huwelijk is vandaag normaal. Porno en ontrouw in het huwelijk raakt aardig ingeburgerd. Wat is het erg, als de Schepper van zo'n rijke gave, de verwording daarvan moet aanzien! Ons lichaam is een tempel, zegt Paulus. God wil erin wonen! Als je in een huis woont, wat niet van jezelf is (b.v. met woningruil), ben je er voorzichtig mee. Je overtreedt de 'huisregels' niet. Omdat ons lichaam Gods huis is, laten we er zuinig op zijn en het niet bekladden. Je bent zo kostbaar en kwetsbaar! Je kunt uiteindelijk je lichaam alleen geven aan hem of haar, die in naam van de christelijke liefde tot je komt. En dan is het huwelijk de veilige bescherming

rondom de seksualiteit. Verheerlijk dan God met je lichaam. En als hartstocht de liefde overwint, bij de Heere is vergeving mogelijk, bij Hem is een weg terug! Hij wil onze seksuele gevoelens reinigen!

Vraag:

Hoe ga jij met (je) seksualiteit om? Zijn er seksuele zonden waar je je van moet bekeren?

Maandag 9 april 2018

Om Jezus' wil vergeeft God seksuele zonden

Lezen: Johannes 8:1-11

Zingen: Psalm 86:3

Lezen na de lunch: Psalm 86: 1 - 7

We lezen hoe de Heere Jezus een vrouw, die zich seksueel misdragen heeft, laat gaan met nieuwe hoop in het hart. Zij kon dit allerm minst verwachten, was zij niet aangeklaagd door getuigen? En het was toch niet mis wat zij zeiden. Dat zij Jezus als Rechter wilden, was van hun kant een uitdaging, een verzoeking. Jezus is niet gekomen om te oordelen, Hij treedt niet op als Rechter. Hij is gekomen om te behouden. Getuigen..., willen jullie met stenen gooien wat overeenkomt met de wet van Mozes? Pak een steen op en ga je gang. Zet door, maar alleen als je zelf zonder zonden bent! Wie rein is die mag... Toen dropen ze af, de aanklagers. Naar leeftijd. Dat lag aan hun geweten. Jezus bleef met de vrouw alleen achter. Heeft niemand u veroordeeld? Dan Ik ook niet. Ga heen en zondig niet meer.

Vraag:

Hoe kan het dat deze overspelige vrouw die volgens de wet van Mozes gestraft moet worden, door Jezus toch niet veroordeeld wordt?