

De Knechtsliederen

Dinsdag: God stelt Zijn Knecht voor

Jes. 42:1a *Ziet, Mijn Knecht, Dien Ik ondersteun, Mijn Uitverkorene, in Denwelken Mijn ziel een welbehagen heeft!*

Wij denken de komende week na over de Knechtsliederen die we in het boek Jesaja vinden (de hoofdstukken 42, 49, 50 en 52/53). Jesaja zingt niet alleen over Gods knecht Ísrael (Israël was en is en blijft Gods knecht!), maar vooral over die Knecht die uit Israël voortkwam: de Messias, onze Heere Jezus Christus. Hij was omstreden onder de mensen. Wij hebben de duisternis liever dan het licht. Dat weet de Heere. En daarom beveelt God Zijn Knecht in het eerste Knechtslied aan: *Ziet, Mijn Knecht.*

God roept jou en mij om te zien op Zijn Knecht. God heeft Zijn Zoon uitgekozen tot een grote taak. God heeft in Hem een welbehagen, Hij heeft die Knecht lief, Hij vindt in Hem Zijn vreugde. Niet verwonderlijk trouwens. Als jij deze Knecht kent, zul je dit helemaal met God eens zijn!

God heeft een welgevallen in Zijn Knecht. Da's niet zo'n wonder. Wat wel een wonder is, dat God door deze Knecht een welbehagen heeft in ménsen! Zo zongen de engelen toch, toen deze Knecht in de kribbe werd gelegd? *In mensen een welbehagen!* Zie op Hem!

Woensdag: God roept Zijn Knecht als Lichtdrager

Jes. 42: 6b *en Ik zal U behoeden, en Ik zal U geven tot een Verbond des volks, tot een Licht der heidenen.*

God geeft Zijn Knecht, de Heere Jezus, een grote taak: Hij zal tot een verbond voor het volk zijn. Hij zal de verbinding aanbrengen, die het volk door de zonde verbroken heeft. Zo zal Hij de Middelaar zijn. Hij brengt God en Zijn volk weer bij elkaar. *'t Verbond met Abraham, Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind.* Wat een wonder!

Maar daar blijft het niet bij! Die Knecht is er niet alleen voor Gods volk Israël. Nee, die Knecht is ook een Licht voor de heidenen, de gojim, de niet-joodse volken. God geeft Hem als Lichtdrager voor de heidenen, voor wie er buiten stonden, voor wie er niet bij hoorden!

Hoe is het met jou? Weet jij je een kind van God, zit het goed tussen jou en God? Zijn je zonden vergeven? Weet dat God een Knecht gaf! Ook, ja júist als je in het donker zit mag je weten: Hij is een Licht voor heidenen! En als je het gevoel hebt er buiten te staan, door je zonden en schuld: Weet, Gods Knecht is Lichtdrager, voor heidenen, buitenstaanders nota bene. *Een Licht zo groot, zo schoon!*

Donderdag: Voor Knecht in de wieg gelegd

Jes. 49: 1b *De HEERE heeft Mij geroepen van den buik af, van Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam gemeld.*

De Knecht van God, de Messias neemt nu Zelf het woord. Hij is door God geroepen. En als Knecht in de wieg gelegd.

Een gewoon kind ligt daar in de kribbe. En toch een zo oneindig bijzonder Kind. Gods Knecht, daar is Hij voor in de wieg gelegd. Hij werd niet geroepen toen Hij dertig was, nee al vanaf Zijn geboorte is deze Knecht een Geroepene. Zouden we niet onder de indruk komen van wat dit voor Hem geweest is? Een hoge roeping!

En dat Hij voor Knecht in de wieg gelegd is, daar is God niet onduidelijk over geweest. God heeft Hem met de naam Jezus gemeld. Door de profeten, zoals hier door Jesaja. En later door

Maria en Zacharias. Denk ook aan die geweldige boodschap van de engelen, toen Jezus nog maar net geboren was: *U is heden geboren de Zaligmaker, Welke is Christus de Heere!* God heeft ook jou gemeld dat Zijn Zoon voor Knecht in de wieg gelegd is. Hij is zéér geschikt om jouw Zaligmaker te zijn. Ken jij er een die geschikter is? Die er meer voor in de wieg is gelegd dan deze Knecht? De herders kwamen met haast! En jij?

Vrijdag: Knecht voor jood én heiden

Jes. 49: 6 Verder zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden in Israël; Ik heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.

We mogen meeluisteren met een intiem gesprek dat over jou en mij gaat. God de Vader spreekt met de Knecht, dat is Zijn Zoon Jezus Christus, over ons. De Vader maakt Zijn Zoon duidelijk dat het te gering, te beperkt zou zijn wanneer Jezus alleen voor de Jóden zou komen. Nee, God heeft met de gave van Zijn Zoon ook heidenen op het oog. Jou en mij. Hij is het Licht der heidenen. Hij wil ook ons donkere hart verlichten. *Een Licht, zo groot zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in d'ogen!* Ook heidenen! Die Knecht van God is Gods heil tot aan het einde van de aarde. Zelfs tot in Nederland toe! Heidenen. Dat zijn de volken die er niet bij hoorden. Misschien heb je dat gevoel ook, dat je er niet bij hoort. Wat heerlijk om dit intieme gesprek tussen de Vader en de Zoon mee te mogen luisteren. Ook voor heidenen! Verwacht je zaligheid van deze Vader en Zijn Knecht!

Zaterdag: Geloof jij in de Knecht?

1 Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des HEEREN geopenbaard?

We kwamen de afgelopen dagen prachtige woorden van Jesaja tegen over de Knecht, onze Heere Jezus Christus, die door de Vader gezonden is om voor Jood en heiden heil te brengen. Wat een heerlijk Evangelie! Dit stelt intussen wel voor een heel belangrijke vraag: Geloven wij dit Evangelie, geloven wij deze prediking? Daar mankeerde het bij velen aan in de dagen van Jesaja. En daarmee bleven velen buiten het heil dat deze Knecht des Heeren kwam brengen.

En de geschiedenis lijkt zich te herhalen. De apostel Johannes legt er de vinger bij dat het in Jezus' dagen niet veel beter is. Hij constateert dat deze woorden uit Jesaja vervuld werden toen deze Knecht, Jezus Christus, verkondigde dat Hij het Licht der wereld was (Joh. 12:38). Opnieuw is er sprake van ongeloof. Velen hadden de duisternis liever dan het Licht.

Het zal toch niet zo zijn dat de geschiedenis zich vandáág herhaalt? Dat jij deze Knecht in ongeloof verwerpt? *Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil- en troostrijkwoord!* Op uitnodiging van God de Vader en Zijn Knecht!

Zondag: een onaanzienlijke Knecht

Jes 53 2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.

Waar komt dat ongeloof, dat afwijzen van die Knecht toch vandaan? Uit onze zondeval. Omdat Hij zo anders blijkt te zijn, dan de joden zich voorgesteld hadden. Niet glorieus, maar onaanzienlijk. Die Knecht liet zich vernederen. *Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.* Voor de Grieken een dwaasheid, voor de joden een ergernis. Maar toch waren er die in deze vernederde Knecht, in deze Onaanzienlijke, hun Alles hebben gevonden. Omdat ze aan deze Knecht hun zonde en schuld kwijt konden.

En ook vandaag zijn er mensen die in deze Knecht vrede vinden. Omdat ze in Hem hun zaligheid, hun Zaligmaker zien. Juist omdat Hij onaanzienlijk werd, kan Hij verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed.

Liefde maakt blind, zeggen de mensen. Maar we hebben deze Knecht niet lief, waardoor we blind zijn voor Zijn onaanzienlijkheid. Nee, we hebben hem juist lief omdat Hij een onaanzienlijke Knecht wilde worden. Voor Joden en heidenen. Tot redding! *Kom verwondert u hier, mensen!*

Maandag: Gods welbehagen door Zijn Knecht

Jes. 53:10b en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.

God zendt Zijn Zoon als Knecht in deze wereld. Daarmee raakt Hij Zijn Zoon kwijt. Hij geeft Hem aan de onaanzienlijkheid over. Wat heeft God bewogen? Dat is nu Zijn voornemen, Zijn plan, uit welbehagen. Dat woord welbehagen drukt Gods goede bedoelingen uit. Dit komt voort uit Gods onbegrijpelijke zondaarsliefde. En dat welbehagen, dat liefdevolle verlossingsplan van God zal gelukkig, voorspoedig voortgaan. De eeuwen door zijn ontelbaar velen tot geloof en bekering gekomen. De eeuwen door hebben ontelbaar velen alles in deze God en Zijn Knecht leren zien. Zijn welbehagen gaat nog voort. Ook nu deze Knecht al lang weer verhoogd in de hemel is opgenomen. Dit gebeurt door de heerlijke verkondiging van het Evangelie. En dit gaat door tot de dag dat Hij terugkomt. In Zijn welbehagen komt Hij tot jou. God stelde je vanuit het Bijbelboek Zijn Knecht voor. Hij roept je, uit puur welbehagen, tot geloof en bekering. Voor het eerst of opnieuw. Weet dat Hij jouw behoud op het oog heeft! Dat klinkt ons de komende weken weer als muziek in de oren, in een indrukwekkend refrein: *In de mensen, in de mensen, een welbehagen.* Dan klinkt het: *Ere zij God!* Zeg jij daar *amen* op?