

December 2017

Weekthema: Zonde als 'kapotmaker' van relatie. Herstel alleen door Christus

Maandag

Zonde!

Lezen: Genesis 3: 1-11

Er wordt wel eens beweerd, dat er geen besef meer is van zonde en schuld. Maar dat is toch niet zo. De kranten staan vol over vergelding en verzoening, daders en slachtoffers. Wat wel waar is: het wóórd 'zonde' heeft aan kracht ingeboet. Wie schrikt er nog van? Een ongelukkige belegging, of een gemiste doelkans, dat heet vandaag 'doodzonde'. Dat komt, doordat de Heere God uit beeld is geraakt. Terwijl onze relatie met hem juist uitmaakt wat zonde moet heten. Zonde is: in hoogmoed God de rug toekeren en Hem niet langer vertrouwen. Zonde is: het oor lenen aan de duivel, en niet willen horen dat hij hooguit de halve waarheid spreekt. Zonde is: je ogen de kost geven met wat begeerlijk lijkt en niet willen zien, dat er een adder onder het gras schuilt. Dát is zonde. En wie zichzelf door de Geest maar een beetje leert kennen, die zal zeggen: wat heb ik de alleen maar goede God aangedaan? Hoe kon zoiets in Gods goede schepping binnendringen? Zonde, hoe komen we eraan? Interessant onderwerp. Maar van levensbelang is de vraag: hoe komen we eráf? Vooral doorlezen dan! Want hier leren we, wat zonde is, maar in deze week ook wat genade is!

Wat was de kern van de zonde van Adam en Eva?

Dinsdag

De bron van zonde

Lezen: Mattheüs 15: 1-9 en 19

Maakt het Jezus niet uit, of we al dan niet leven volgens bepaalde regels? Misschien hebben de discipelen dat gedacht en vraagt Petrus daarom uitleg (vers 15). Dan maakt Jezus duidelijk dat Hij de kwestie van rein en onrein juist veel serieuzer neemt dan de Farizeeën. Bij hen kon je denken: als we maar de buitenkant rein houden. Maar als daarbij de

binnenkant achterwege blijft, betekenen uiterlijke regels niets. Daarmee kunnen we nog helemaal gericht blijven op onszelf. En het gaat erom dat we reine mensen zijn in de relatie met de naaste, en met God. Maar alles wat die relatie stuk maakt komt niet van buiten. Het begint van binnen: boze plannen, moord, losbandigheid, diefstal, leugen, godslastering... Het is of we het journaal zien. Alleen: dan kijken we naar ánderen. Jezus vraagt ons, in ons eigen hart te kijken. Al het kwaad in de wereld begint van binnen en komt van daaruit naar buiten. Om te beginnen via onze mond (vers 11). Alleen al met woorden kunnen we zoveel afbreken tussen de naaste en ons. En tussen God en ons. De echte reiniging begint daarom van binnen uit. Met het gebed: Schep in mij een rein hart, o God (Psalm 51: 12).

Wat is de bron van onze zonden? De Heere zegt in Spreuken 23:26: 'Geef Mij je hart.' Welke troost ligt daarin in het licht van vers 19?

Woensdag

Maar nu...

Lezen: Romeinen 3: 21-26

Zo begint Paulus het gelezen gedeelte: Maar nu... En daarmee maakt Paulus een tegenstelling. Hij stelt het één tegenover het ander. Dat andere is kort en goed: onze verlorenheid in onszelf. Paulus zegt daarin Romeinen 3 verschrikkelijke dingen over: Er is niemand rechtvaardig... Er is niemand die God zoekt... De hele wereld is verdoemelijk voor God. Laat dat maar goed tot je doordringen en je weet het: Wij... voor God rechtvaardig? Wij... erfgenamen van het eeuwige leven? Het lijkt er niet op! Wij hebben allen gezondigd en derven (dat is missen) de heerlijkheid van God. Maar nu...! Maar nu...! Dat klinkt als een machtige triomfkreet. Een triomfkreet vol evangelie. Tegenover onze verlorenheid stelt Paulus het heilswerk van Jezus Christus en het zoenoffer dat Hij bracht. En dat is voor de Heere zo volkomen dat zondaren in de dood van Christus verzoening mogen vinden. En door het geloof in Hem gerechtvaardigd worden. En daar is Paulus zo door gegrepen dat hij het heel de wereld laat weten: Maar nu... nú worden zondaren uit genade rechtvaardig, door de verlossing die in Christus Jezus is. Laten alle verslagen harten en aangevochten gewetens dan opzien naar het kruis van Golgotha om het Paulus na te zeggen: Maar nu...!

(Her)ken jij jezelf als zondaar voor God? Denk eerlijk over je hart en leven na en onderzoek waarin je afwijkt van Gods beeld.

Donderdag

Een nieuw begin

Lezen: 1 Korinthe 6:10 en Openbaring 21:7-8

Het was de profeet Jesaja die namens God al mocht profeteren: Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde' (Jesaja 65: 17). Die belofte van God wordt nu werkelijkheid. De eerste hemel en de eerste aarde vluchten weg en maken plaats voor het nieuwe Jeruzalem dat vanuit de hemel op de aarde neerdaalt. Zo maakt God een nieuw begin! Het meest opvallende is wel dat God weer bij de mensen komt wonen. Hij slaat Zijn tent (heiligdom) op in het nieuw Jeruzalem. Als de schepper en de Voltooier van alle dingen, beheerst Hij volkomen het leven in een wereld waar iedereen voor eeuwig gelukkig zal zijn. Het wordt weer als in het paradijs. Er zal dan ook geen dood meer zijn, geen tranen, geen rouw en angstig geschreeuw. Het lijden, dat door de zondeval in de wereld is gekomen, zal hier verleden tijd zijn. God verzekert ons daarvan en laat het Johannes nadrukkelijk opschrijven: 'Zie, Ik maak alle dingen nieuw!'. Wie stand houdt in de geestelijke strijd van het leven en met volharding blijft geloven in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus zal dit alle straks als een ergernis mogen ontvangen. Daar gaat je hart toch sneller van kloppen?

De inhoud van de verzen is aangrijpend. Wat leren deze verzen jou? Wat kun je naar aanleiding hiervan bidden?

Vrijdag

Gods oplossing tot herstel van relatie

Lezen: 2 Korinthe 5:11-21

Als er gesproken wordt over verzoening is er sprake van twee partijen die in onenigheid met elkaar leefden. En dat lag niet aan de Heere. Wij zijn het die in opstand kwamen tegen Zijn gezag, die vijanden van Hem werden. Daarmee werden we kinderen van de toorn: liggend onder Gods rechtvaardig oordeel. Maar het verbazingwekkende is dat God, die door ons beledigd en vertoornd werd, Zelf het initiatief tot verzoening (herstel) heeft genomen. Met dat doel zond Hij Zijn Zoon. Hij maakte Hem tot zonde in onze plaats. Zo voldeed Christus aan het heilig recht van de Vader. Wat een ongekenne liefde! Nu is er ruimte bij God voor de grootste zondaar. Hoe weet ik dat? Wel de Heere heeft de geloofsverkondiging van het

Evangelie gegeven om dit aan de wereld bekend te maken: bediening van de verzoening. Dienaren van het Woord maken het herstel bekend. Niet als een kennisgeving, maar met een spits naar ons hart: laat je met God verzoenen! Via de gezanten van Christus ligt God als het ware voor ons op de knieën om ons te smeken ons met Hem te laten verzoenen. Proef je Zijn liefde en bewogenheid? Geef je verzet op. Nu het bloed van Christus op jouw drupt, loop er niet bij weg, maar roep het in over je schuldig leven: 'dat Uw bloed mijn hoop dan wekke en mijn schuld voor God bedekke'.

Lees vers 21 nog eens aandachtig door. Is het voor jou een wonder (geworden) dat Jezus tot zonde gemaakt is om zondaren te kunnen verlossen

Zaterdag

Zonde belijden, vergeving ontvangen

Lezen: 1 Johannes 1:5-9

Veel mensen nemen de zonde niet serieus. Ze zeggen: 'Ach, iedereen maakt wel eens een foutje.' Of ze denken: niet zeuren, niemand is perfect. Gods Woord spreekt veel dieper over zonde. Zondigen is God beroven van de eer waar Hij recht op heeft. Zondigen is je doel missen. En wat is je doel als mens? Dat je leeft tot eer van God en tot heil van je naaste! Wie zegt dat hij geen zonde kent, liegt. Wie beweert dat hij vrij is van zonde, maakt God tot een leugenaar. Want er is geen mens die in al z'n woorden, daden, gedachten en gevoelens Gods eer hooghoudt. Daarom heeft ieder mens genade nodig. Ook als je in het licht wandelt, is er nog zonde in je. Dat zal zo blijven totdat je sterft. Maar wat mag je daarmee doen? Johannes geeft het antwoord: belijden! Niet ontkennen, maar erkennen. Niet afzwakken, maar benoemen. Waarom? Omdat dát de weg is waarin God ons vergeeft en vernieuwt. God doet namelijk wat Hij belooft Hij blijft Zijn verbond met ons trouw. De belofte van Zijn vergeving verbreekt Hij niet. Hij is trouw en rechtvaardig! Hoe concreet benoemt jij je zonden? Hoe vaak belijd je jouw schuld?

Hoe kunnen wij Gods vergeving van onze zonden ontvangen?

Zondag

De zonde doden

Lezen: Kolossenzen 3:1-10

Wie leeft in de vreugdevolle verwachting van Jezus' komst wordt niet onverschillig voor het leven hier en nu. Integendeel, de Heere roept ons om nu ook daadwerkelijk te leven uit het 'met Christus gestorven en opgestaan'. Als wij met Christus verbonden worden, verandert ons leven ook. En dat op een radicale manier. 'Doodt dan uw leden die op de aarde zijn.' zoals ledematen bij ons lichaam horen, zo huizen ook die concrete, gruwelijke zonden die Paulus noemt in ons. Let wel: ook in de christen! Ook als het er niet (altijd) uitkomt, zit het er wel in. Maar ik was er toch aan gestorven (vers 3)? Ja, naar Gods recht ben ik aan de zonde afgestorven, met Christus mee. maar mijn zondaarsbestaan wil daar niet aan. Daarom de oproep: maak er korte metten mee. Dood die ledematen. Laat ze daar waar Christus ze gebracht heeft: aan het kruis, in het graf. Dus er niet een beetje mee spelen – kijken hoe ver je kunt gaan. Probeer het er niet mee op een akkoordje te gooien. Concreet betekent dat: sta aan dat oude zondebestaan geen enkele voeding toe, door bijvoorbeeld je gedachtewereld te laten vergiftigen door bepaalde programma's en lectuur waarin deze zonden worden geëtaled. En vooral: dood het vlees door de Geest van gebed en door training in Godsvrucht (DL 5:2). Wees als een vlinder die de zon tegemoet vliegt en niet meer omkijkt naar de dode cocon waar hij uitkomt.

Welke zonden moeten in jouw leven gedood worden? Bid om Gods genade en Heilige Geest om dit in Zijn kracht te kunnen doen.