

April 2015

Weekthema: Liefde gevraagd! Voor God én voor de naaste

Dinsdag

Liefde voor God: Zijn armoede voor ónze rijkdom

Lezen: Marcus 10: 17-27

Deze jongeman heeft alles gedaan naar de letter van de wet, maar nu zal blijken of hij werkelijk de wet gehouden heeft. Is er bij hem liefde voor God én liefde voor de naaste? Jezus vraagt van hem heel concreet een offer. Welk offer? Uiteraard is dat het offer van het opgeven van zijn geld en vermogen. Maar dat niet alleen. Ook het offer van het volgen van Jezus. Je kunt uiterlijk wel naar de regels willen leven, maar als het niet is uit een hart vol liefde voor God dan is het Koninkrijk gesloten. In die zin is liefde de vervulling van de wet. Gods geboden doen komt tot uiting in het volgen van Jezus. Kan deze jongeman dat opbrengen? Kan jij dat? Rijkdom staat het offer van het volgen van Jezus maar al te vaak in de weg. Geld is een zegen, maar kan ook een vloek worden als geld en bezit je boeit. Letterlijk: je vastketenen zodat je Jezus niet meer kunt volgen. Maar wie kan dan behouden worden? Nee, een mens uit zichzelf kan dat niet. Wel als God je losmaakt van de vloek van geld en bezit. Wel als God je leert om Jezus na te volgen. Wel als je ontdekt hebt hoeveel Jezus gegeven heeft om jou te reden: alles, Zijn hele leven. Hij werd arm om ons rijk te maken. Rijk in Hem.

Woensdag

Liefhebben en geliefd worden

Lezen: Marcus 12: 28-34

Op zondag in de kerk wordt Gods wet gelezen. Vaak met de woorden van Jezus daarbij: 'Gij zult de HEERE, uw God, liefhebben... en uw naaste als uzelf'. Maar hoe doe je dat op een 'gewone dag'? Je gaat naar school, je gaat naar je werk, je gaat uit met vrienden, óf... In elke situatie gaat het er echter om, om Gods geboden in praktijk te brengen. Niet krampachtig, maar vanuit liefde. De Schriftgeleerde die bij Jezus kwam had ontdekt dat God liefhebben en je naaste liefhebben meer naar Gods bedoeling is dan brandoffers en slachtoffers. Hij is daarom niet ver van het Koninkrijk van God. Jezus zet het Koninkrijk voor hem open. De eenvoud van Gods wet treft ons. Het grote gebod is het gebod van de liefde. Tegelijkertijd erkennen we dat de eenvoud van de liefde ook het moeilijkste is. Uit onszelf kennen wij geen liefde en geven wij geen liefde. De Schriftgeleerde was niet ver van het Koninkrijk. Wat ontbrak er dan nog aan? De overgave aan Jezus Christus. Want door Hém alleen,

die Liefde is, verandert onze onmogelijkheid 'om lief te hebben' in 'door God geliefd worden'. Dat is echte genade.

Donderdag

Hierin is de liefde

Lezen 1 Johannes 4: 7-10

In onze tijd en maatschappij verwachten veel mensen veel goeds van de mens. Van menselijke kennis en wijsheid, kracht en macht, goedheid en hulp. Het humanisme heeft z'n duizenden verslagen. Ondanks een record aan bloedvergieten in de afgelopen eeuw is het geloof in het goede van de mens nog springlevend. Wordt de mens dan niets wijzer? Meer dan eens is gebleken dat het voor de mens erg lastig is om zijn naaste lief te hebben. Naasteliefde lijkt nauwelijks aan de mens besteed.

Johannes zegt dat wie liefheeft, uit God geboren is en God kent. Hij zegt ook: 'Wie niet liefheeft, kent God niet.' Waar komt de liefde in Gods kinderen dan vandaan? Die komt uit God! Hij is de bron van zuiver gevende liefde. Bij mensen moet de liefde van twee kanten komen, maar Gods liefde komt van één kant. God gaf namelijk het beste en mooiste dat Hij had: Zijn eigen Zoon. Hij zond Zijn eniggeboren Zoon in onze wereld (Joh. 3:16). Wij zijn niet de bron van liefde. Wij hebben God niet liefgehad. Hij kwam vol genade en trouw naar ons toe – legde Zijn liefde in ons hart. De verzoening van onze zonden komt helemaal voor Zijn rekening. God is goed! Leren wij Gods liefde en onszelf steeds beter kennen?

Vrijdag

Volmaakte liefde

Lezen: 1 Johannes 4: 11-18

Liefde bestaat in de diepste grond uit daden. Maar daarom zijn alle daden nog geen bewijs van liefde. We doen en laten veel dingen in ons leven lang niet altijd uit liefde, maar heel dikwijls uit 'angst'. Als je als kind op school niet praatte onder de les, liet je dit meestal uit vrees voor strafregels. Wanneer je in de auto de veiligheidsgordel om doet, doe je dat niet uit liefde voor de wetgever, maar uit vrees dat je anders een boete krijgt.

Zo kunnen we uiterlijk nog wel leven naar de 'regels' van God, zonder dat dit uit liefde tot God voortkomt, maar omdat je het doet uit angst voor straf. Slechts de volmaakte liefde, die zich

volkomen heeft kunnen ontwikkelen, drijft de angst uit. Volmaakte liefde, dat is liefde, die tot haar doel gekomen is en haar volle kracht oefent. Dan doe je dingen of je laat zaken, omdat je vervuld bent van liefde tot de Wetgever. Als bij iemand die liefde werkt, heeft hij geen angst voor de dag van het oordeel. Wanneer is de liefde tot God en de naaste werkelijkheid in ons? Als we met de Heilige Geest vervuld zijn en wij strijden tegen de zonde uit liefde tot de HEERE!

Zaterdag

Elkaar liefhebben

Lezen Johannes 13: 14-17

Niemand heeft ooit God gezien. Toch kan God zichtbaar en tastbaar worden door de liefde in Zijn gezin. Als de broeders en zusters van Christus' gemeente elkaar liefhebben, blijven zij zeer nauw met God verbonden. Dan is Hij in hen, en zijn zij in Hem. Wie werkelijk gelooft dat God liefde is, belijdt ook Jezus als Gods Zoon en onze Redder. Gods liefde is mens geworden; heeft vlees en bloed aangenomen. Sommige mensen willen wel Gods liefde, maar niet Gods Zoon aanvaarden. Dat is onmogelijk. Wie 'liefde' zegt, zegt 'Jezus'! Zonder de verzoening van onze zonden kan Gods liefde geen werkelijkheid worden in ons hart en leven.

Elkaar liefhebben: is dat makkelijk? Nee, meestal vinden we dat moeilijk. Misschien helpt het om te zien dat iemand liefhebben niet hetzelfde is als iemand lief vinden. Liefhebben is: jezelf openstellen voor de ander, jezelf in dienstbaarheid beschikbaar stellen voor de ander, de ander Gods liefde geven in woord en daad. Liefhebben heeft alles te maken met dienen. Jezus liet Zijn liefde blijken in de voetwassing van Zijn leerlingen. Daarin gaf Hij ons een voorbeeld dat vraagt om navolging. Kunnen wij dat uit eigen kracht?

Zondag

God is liefde!

Lezen: 1 Johannes 4: 16b

Vandaag lezen we maar één vers. Dit korte vers kun je als samenvatting van heel het Evangelie zien. Kan je ergens in de Bijbel zo'n kernachtige uitspraak over het wezen van God vinden als hier? Waarschijnlijk niet. Wat kan er in elk geval van God gezegd worden? Dat Hij liefde is! Natuurlijk kun je vanuit Gods Woord nog veel meer eigenschappen van God opsommen, maar die hangen allemaal met Zijn liefde samen. Dat geldt zelfs voor Gods toorn, want Zijn toorn is de 'keerzijde' van Zijn liefde. Het diepste wezen van de Vader in de hemel is liefde. Volgens Johannes kan of mag niemand dat ontkennen!

Bij deze belangrijke tekst kun je een essentiële vraag stellen: 'Welk godsbeeld hebben wij?'. Wij kunnen erg eenzijdig over God denken. Zo zijn er mensen die voortdurend te koop lopen met hun grote schuld en Gods oordeel. Ze hangen een angstboodschap aan. Het tegenovergestelde gebeurt ook. God wordt afgeschilderd als een lievige God Die niemand veroordeelt, maar iedereen in de hemel toelaat. Maar wie wordt er tot ontzag, verwondering en aanbidding geleid door zo'n godsbeeld? De tekst van vandaag zet ons op het juiste spoor. Dan blijft wel de vraag staan wat jij met Gods liefde doet en hoe je hiermee omgaat...

Maandag

'Wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven?'

Lezen: Mattheüs 26: 6-16

Jezus is hier niet alleen. Een gastheer ontvangt Hem, Zijn discipelen zijn bij Hem. En toch is Hij zo eenzaam. Hij denkt aan het offer dat Hij nu gaat brengen. Maar ook aan het goede nieuws van redding, dat daardoor over de hele wereld zal gaan. Daar gáát Jezus voor, in volle overgave. Vandaag kijkt Hij ons aan en zegt: dit deed Ik ook voor jou. Maar wie is er nu blij met Hem? Zijn discipelen discussiëren over verantwoorde geldbesteding. Terwijl Judas zelfs vraagt: wat schuift het als ik Hem uitlever? En zeg nu niet: 'Maar ik ben geen Judas!'. Want alleen als je dicht bij Jezus bent geweest, maar nooit echt voor Hem gewonnen bent, kun je Hem zó laten vallen... Er is er hier maar één die liefde toont: die onbekende vrouw, met haar cadeau ter waarde van het jaarinkomen van een arbeider! Het maakt háár ook eenzaam. Zonde van het geld, vinden 'kerkmensen'. Maar Jezus geeft haar, met haar offer, een plaats in Zijn evangelie. Want bij Hem die Zichzelf geeft voor ons, horen ménsen die zich willen geven aan Hem. 'O liefde, voor dit offer van jouw leven, wat kan ik, dan mijzelf ten offer geven...'. Hoe reageren wij?