

## Te-vrede-n

Spreuken 30: 11-16 (kerntekst vers 15)

### **Geef, geef.**

Er werd eens aan een miljonair gevraagd hoeveel er nodig is voor iemand tevreden is. "Nog een beetje meer", zei hij. We zijn niet snel tevreden. Altijd zien we weer iets bij een ander wat we ook wel zouden willen hebben. En we hebben allerlei wensen voor later.

In het paradijs was het anders. Adam en Eva waren tevreden met God en alles wat Hij hun gaf. Ze misten ook niets. Tot de duivel begon met hen ontevreden te maken. Sindsdien willen we altijd meer. Zelfs als God zijn. Agur zag het in zijn tijd ook om zich heen. Hij gebruikt beelden om onderwijs te geven. Het begint met de bloedzuiger. Hij leeft in water en zoekt naar een levend wezen om zich in vast te bijten. Dan zuigt hij bloed: hij leeft van het bloed van een ander. Altijd is hij weer op zoek naar meer bloed.

Dan het graf. Dat zegt nooit: het is genoeg. Het graf is nooit verzadigd. Wat zien we dat vandaag afschrikwekkend in de hele wereld. In ons land zijn al veel mensen overleden door de coronaepidemie. En in andere landen waart het virus nu rond en verslaat er duizenden. Wij zullen ook niet aan het graf ontkomen. Want elk mens gaat naar zijn eeuwig huis. Elk mens moet een keer sterven. Jij weet vandaag al dat je een keer moet sterven. Wat doe je met die kennis? Leg je het naast je neer met het idee dat je nog zo jong bent? Je wilt genieten en je niet bezig houden met die sombere dingen. Diep van binnen weet je hoe dwaas dat is. Zorgeloos leven kun je pas als je weet dat je gered bent. Echt genieten kun je alleen als God je Vader is geworden en Christus voor jou met Zijn bloed geleden heeft aan het kruis.

Spreuken 30:5-9( kerntekst vers 8)

### **Onverzadigbaar**

Agur gaat verder met het beeld van de gesloten baarmoeder. Als een vrouw geen kinderen kan krijgen zal ze nooit zeggen: het is genoeg. Rachel was onvruchtbaar terwijl Lea steeds meer kinderen kreeg. Ze was jaloers. Ze zei tegen haar man: als je mij geen kinderen geeft, dan ben ik dood. Die roep om kinderen blijft altijd bij een onvruchtbare vrouw.

Agur hoorde ook de uitgedroogde aarde roepen om meer. Onder de brandende zon droogt die snel uit. Er kan niet gezaaid worden. Er groeit niets. De aarde roept om water. En als er regen gevallen is, droogt de aarde al snel weer op. We horen het steeds op het nieuws: de regen die gevallen is was niet genoeg om het neerslagtekort op te lossen. Meer regen, de aarde is nooit verzadigd.

Als laatste beeld noemt hij hier het vuur. Vuur heeft voortdurend brandstof nodig. Alles wat brandbaar is verdwijnt bij een brand in een huis of in de natuur. Wat horen we veel over enorme bosbranden de laatste jaren. Nooit heeft het vuur genoeg. Hoe harder het brandt, hoe meer voedsel het nodig heeft.

Het boek Spreuken hoort bij de wijsheidsliteratuur. Het is bij deze boeken goed om een klein stukje te lezen en daarover na te denken. Als je een heel hoofdstuk leest is dat eigenlijk te veel. We vinden veel lessen om christelijk te leren leven. Morgen kijken we verder wat Agur ons wil leren. Denk er vandaag vast over na. Herken je iets van dat "nooit genoeg"?

Psalm 63 (kerntekst vers 6)

### **Overvloed in God**

Al de genoemde beelden in Spreuken 30 zijn een beeld van ons onverzadigbare hart. Het oog heeft nooit genoeg van zien en het oor niet van horen. En wat is er ook veel moois te zien en te horen op deze wereld. Wat heeft God ons veel gegeven om van te genieten. De reclame maakt hier graag gebruik van. Beelden uit alle hoeken van de wereld worden getoond om ons te verleiden nog verder te reizen. Nog meer spullen en kleding aan te schaffen. We moeten toch een beetje meedoen. Iedereen gaat toch op wereldreis? Ik moet toch zoveel mogelijk verdienen om straks dat mooie huis te kunnen kopen en ik wil wel die dure auto kunnen rijden. Dus ik studeer nu hard, om straks een goedbetaalde baan te kunnen krijgen. Altijd de jacht naar meer. Nooit tevreden. Alsof we hier altijd blijven. Dan kom je er opeens achter dat er al een heel stuk van je leven voorbij is. En je bent alleen maar bezig geweest met tijdelijke dingen... Er staat in deze boeken van wijsheid niet voor niets: denk aan je Schepper als je jong bent! Voor het te laat is. Want uit jezelf kun je die tevredenheid niet leren. Dan blijf je hebzuchtig, ontevreden, altijd zoekend naar meer. Of verlang je naar een leven van tevredenheid? Om samen met de dichter te kunnen zingen vanuit je hart: want beter dan dit tijdelijk leven is Uwe goedertierenheid. Dan zal je dorstende ziel verzadigd worden met overvloed. Tevreden zijn in God. Tevreden met wat Hij je geeft.

Markus 4: 10-20 ( kerntekst vers 19)

### **Doornen verstikken het Woord**

Ja maar, je mag toch genieten? Dat staat toch ook in de Bijbel? Helemaal waar. Maar daarbij moet je jezelf de vraag stellen of je er helemaal in op gaat. Wat is het belangrijkste in je leven? We lezen vandaag de uitleg van de Heere Jezus over de gelijkenis van de zaaier. We letten vooral op de doornen. Markus noemt die de zorgen van de wereld, de verleidingen van de rijkdom en begeerten naar al het andere. Lukas noemt het zorgen en rijkdom en genietingen van het leven. En lees wat er door deze doorns gebeurt: het zaad verstikt, krijgt de kans niet om op te groeien, waardoor er geen vruchten zijn. En om die vruchten gaat het. We kunnen zeggen dat hoe meer aards bezit je hebt, hoe meer zorgen je hebt. Je moet het allemaal onderhouden en hoe beleg je dat geld zo goed mogelijk?! Je hebt geen tijd om na te denken over je ziel. Rijkdom brengt ook veel verleidingen met zich mee. Je kunt je veel veroorloven. Dat brengt je misschien op plaatsen en bij mensen die de zonde in je naar boven halen. En, let op: begeerten naar al het andere! Dat kunnen goede dingen zijn. De gewone dingen van het leven waar je van mag genieten. Lekker eten en drinken, slapen, lezen. Het zijn geen verkeerde dingen. Maar als je altijd bezig bent met lekkere en leuke dingen, veel te veel op bed ligt, altijd aan het studeren bent... Dan verstikken die dingen het werk van de Heere in je hart. Als je verzadigd bent van de aardse dingen heb je geen honger, geen verlangen meer naar God. Je wordt gewaarschuwd. Zoek eerst het Koninkrijk van God, en al die andere dingen komen vanzelf.

Lukas 14: 16-24 (kerntekst vers 33)

### **Verlaat alles.**

De duivel kan ons met veel dingen van God afhouden. Welke bezigheden heb jij in je vrije tijd? Op zondag? Zijn dat begeerten die je aan de Heere voor durft te leggen met bidden en danken? Zondige dingen moet je verlaten, dat is duidelijk. Maar hier gaat het over goede dingen. Het gaat hier over een heer, die een diner hield en daarvoor mensen uitnodigde. Maar ze waren druk met andere dingen. Een akker gekocht, vijf juk ossen gekocht en een vrouw getrouwd. Daar ging al hun aandacht naar uit. We krijgen goede gaven van God. Maar al die dingen kunnen we tot een afgod maken. We kunnen opgaan in onze studie, onze relaties, werk, sport, reizen, films etc. We verlangen daar meer naar dan om met de Heere te zijn. Als je dan je Bijbel leest gaan je gedachten naar andere dingen. In

de kerk net zo. Er is geen verlangen meer naar de Heere. Denk er eens over na of er dingen in jouw leven zijn die het verlangen naar de Heere in de weg staan. Laten de goede dingen van het leven ons niet beheersen. Leer om ook eens nee te zeggen. Zodat die dingen niet te veel vat op je krijgen. Want aan het eind van dit hoofdstuk, in vers 33, zegt de Heere Zelf: als je niet alles verlaat wat je hebt, kun je Mijn discipel niet zijn. Wil je alles achterlaten? Is er iets waar je meer aan gehecht bent dan aan de Heere?

Filippenzen 4 : 4-13 (kerntekst vers 11)

### **Ik heb genoeg.**

Is het toch mogelijk dan? Om genoeg te hebben, verzadigd te zijn? Ja, dat kan. Al dat begeren naar meer kan overwonnen worden. Paulus heeft dat geleerd. Hij schrijft hier dat we ons moeten verblijden in de Heere. Dus niet in allerlei tijdelijke spullen en ervaringen. Daar mag je ook blij mee zijn. Maar allereerst in de Heere. Altijd. Wat de omstandigheden ook zijn. Hij zegt dat we niet bezorgd moeten zijn, want we mogen alles wat we begeren bij God neerleggen. Erom bidden, en voor danken. Dan zal ons hart vervuld worden met vrede, en dat zal ons bewaren voor zonde. En, zegt Paulus, ik heb geleerd tevreden te zijn in welke omstandigheden ik ook verkeer. Hij heeft alles al meegemaakt. Vernedering en overvloed, verzadiging en honger. Maar alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Paulus leerde die innerlijke rust. Zijn honger naar meer is gestild. Gods genade is voor hem genoeg. De Heere is zijn deel. Dan heb je voor de tijd en de eeuwigheid genoeg. Hij geeft je zeker dingen om van te genieten. Maar ze vervullen je hart niet meer, het zijn bijzaken geworden.

Het gedichtje zegt: Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg, want wie Jezus heeft, die heeft genoeg.

1Tim 6: 3-10 ( kerntekst vers 6)

### **Een bron van winst, met tevredenheid**

Hoe moet je leven zodat het je de meeste winst oplevert? Er zijn mensen, volgens vers 5, die denken dat de godsvrucht een gewin is. Dat is wat wij tegenwoordig het welvaartsevangelie noemen. Je gelooft omdat je denkt dat God je dan altijd zegent in materieel opzicht. Je wordt rijk, je blijft gezond, en haalt allerlei tijdelijk voordeel omdat je naar de kerk gaat en er geld aan geeft. Je dient God om er voordeel uit te halen. Dus dat idee leefde toen ook al. Als je de Bijbel leest kom je er steeds achter dat het waar is: er is niets nieuws onder de zon.

Paulus zegt het hier toch tegen Timotheüs. Als je godzalig, godvruchtig leeft is dat inderdaad een bron van grote winst! Maar niet zoals die dwaalleraars leren. Zij zijn beroofd van de waarheid. Luister niet naar hen. Godvruchtig leven levert je ook echt veel op. En het gaat gepaard met tevredenheid. Wat moet dat een zalig leven zijn. Paulus legt wat eerder in dit boekje uit waarom: want de godzaligheid heeft de belofte van het tegenwoordige en het toekomstige leven. God zal voor je zorgen tijdens je hele aardse leven, en na dit leven zul je eeuwig bij de Heere mogen zijn. En je weet dat de Heere Zijn beloften waarmaakt. Het zal je aan niets ontbreken. Het maakt dat je tevreden zult zijn met wat de Heere geeft. Ook al ben je niet rijk in aards opzicht, en zijn er tegenslagen. Wie Christus heeft, heeft alles. Met Hem leven maakt dat je tevreden bent met eten, kleding en onderdak lees je in vers 8. Je leest hier ook waarschuwingen tegen het rijk willen worden, of gierig zijn. Dat maakt je niet gelukkig, en zorgt voor een leven vol onrust en ontevredenheid; geen vrede. Je moet toch alles achterlaten als je sterft. Daarom is het beter om een schat te hebben in de hemel. Die is straks voor jou, als je Hem lief hebt, in Hem gelooft, met Hem leeft.

