

Bijbelrooster Punt uit

Dinsdag 1 oktober – Maandag 7 oktober

Thema: Uw Koninkrijk kome

Dinsdag 1 oktober - Uw Koninkrijk kome

Leer mij Uw welbehagen doen, want Gij zijt mijn God; Uw goede Geest geleide mij in een effen land.

Psalm 143:10

Het jongetje stond bij de deur en wilde eruit. Zijn vader zei dat hij even moest wachten. Hij probeerde het zelf, maar tevergeefs. Het lukte hem niet de deur open te maken. Boos en verdrietig liet hij zich toen tegen zijn vader aanhangen. Hij gaf zich over aan zijn vader.

De bede 'Uw Koninkrijk kome' vraagt om overgave. Eigenlijk zegt antwoord 123: 'Ik kan het zelf niet. Ik ben afhankelijk van U in alle dingen. Wilt U Koning in mijn hart zijn en mij regeren?' Is dat ook jouw gebed?

Door de zondeval zijn wij koningen geworden. Het liefst bepaal je zelf hoe alles gaat. Deze bede vraagt of God de leiding neemt en je regeert door Zijn Woord en Geest. Je zoekt de antwoorden op je vragen dan niet in je eigen gevoel of bij mensen, maar in Zijn Woord. Dat Woord wil je leiden in alle dingen. Je wilt je aan dit Woord onderwerpen.

Als een vorst vroeger de oorlog won, zette hij zijn voet op de nek van de overwonnen vijand. Deze vijand moest zich aan die vorst onderwerpen. Zo moet de zondaar zich aan God onderwerpen. Niet gedwongen, maar vrijwillig.

Hij vraagt ook om Gods bewaring. De Kerk en het Koninkrijk van God hebben veel vijanden. Een grote vijand wordt genoemd: de duivel. Hij is altijd bezig!

Ken je deze vijand? Als je hem dient, is hij je vriend. Je krijgt er last van als je werkelijk God wilt dienen. De duivel bedenkt boze plannen die tegen het Woord van God ingaan. Tegen jonge mensen zegt hij: 'Je hebt nog een lang leven om God te dienen, maar nu nog niet.' Tegen ouderen zegt hij: 'Nu is het te laat, je kunt niet meer bekeerd worden.' Hij probeert je gedachten af te leiden als je bidt, en zo heeft hij nog talloze andere manieren om je bij God vandaan te houden.

De bede 'Uw Koninkrijk kome' vraagt ook om vermeerdering van Gods Koninkrijk.

Want hoe groter dat Koninkrijk is, hoe groter het aanzien van deze Koning.

Ken je deze Koning al? Zijn Koninkrijk is nog niet af, maar komt... Dan zal de Koning in het middelpunt staan. Geef je over aan Hem en bekeer je. Je krijgt er nooit spijt van.

lezen: Zondag 48 – Psalm 143

Woensdag 2 oktober - Eerst

Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Mattheüs 6:33

Eerst... nog even een mailtje lezen. Eerst... nog even iemand bellen. Eerst... nog even een vriend opzoeken. Wat gebruik je het woord 'eerst' vaak! Het heeft te maken met prioriteiten stellen. Eten is best belangrijk, maar eerst wil je iets doen wat nóg belangrijker is.

In de dagtekst staat dit woordje ook. Vandaag zegt de Heere tegen je dat je eerst het Koninkrijk van God moet zoeken. God is Zelf de Koning van dit Rijk. Hij wil dat je Hem zoekt. Door de zonde ben je God kwijt. Mis je Hem al? Of merk je het niet? Hij wil dat jij Hem zoekt. Wanneer? Eerst. Dat betekent: het eerst van de dag. 's Morgens. Hij wil dat je Hem zoekt door te bidden en een stukje uit de Bijbel te lezen, vóórdát je op de fiets stapt. *Eerst* wil ook zeggen: het eerst van je leven. Als je jong bent. Dat is de beste tijd om genade te ontvangen. Oude mensen zijn vaak druk met hun lichaam. Nu je jong bent, heb je tijd om Hem te zoeken. De Heere belooft in het volgende hoofdstuk: die zoekt, die vindt! Al die dingen waar je nu mee bezig bent, krijg je erbij.

Wat worden die dingen dan onbelangrijk als je het vergelijkt met het zoeken van God. Zag je het tweede woordje in de eerste regels van dit stukje ook? Het is hier maar 'even'. Je leven is maar even. Daarom: zoek eerst Gods Koninkrijk. Het kan geen uitstel leiden. De Koning zoekt nog onderdanen.

lezen: Mattheüs 6:25-34

Donderdag 4 oktober - Bewaren

Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.

Psalm 51:20

Het was in één keer raak. Nooit meer zal hij het vergeten. De profeet Nathan kwam op bezoek. Hij wees David op zijn zonde met Bathseba. Toen zag hij het. Tegen God had hij gezondigd. Hij voelde het heel diep, maar riep om genade (vers 3). De Schepper van hemel en aarde had hij nodig om hem een 'rein hart' te scheppen.

Ook jij hebt genade nodig, omdat je zondaar bent. Genade is krijgen wat je niet verdient. Daarvoor moet je je zonden voelen. Vraag daar om. David had verlossing van bloedschulden nodig (vers 16). Hij had Uria vermoord. De Heere heeft het hem vergeven. Wat een wonder. In de dagtekst bidt David voor Sion. Wat hij nodig heeft, heeft heel Sion nodig. Met Sion bedoelt hij Jeruzalem. Met Sion bedoelt de Heere al Zijn kinderen. David vraagt of de Heere aan Zijn kinderen wil denken en 'goed' wil doen. Zijn bewaring en bescherming hebben ze nodig. Daarom moeten er muren zijn. Daarom vraagt hij: bouw de muren van Jeruzalem op. Gods kinderen horen bij dit Sion. Zij zijn burger van dit Koninkrijk. Je wordt burger door geboorte. Je wordt burger van de hemelstad door wedergeboorte. Is dit bij jou al gebeurd? Wat heb je dan Gods bewaring nodig! Er zijn veel vijanden. God zorgt voor al Zijn burgers. Om hen zet Hij een veilige muur. In die muur is een poort. Die staat nog open. Bid maar mee: vermeerder Uw Kerk.

lezen: Psalm 51

Vrijdag 4 oktober – Tussen 'D-day en V-day'

Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

1 Johannes 3:8b

Het is 6 juni 1944. De Duitse overheersing krijgt een behoorlijke klap te verwerken. In Normandië wordt de invasie ingezet. Van de geallieerden sterven 40.000 soldaten. De strijd woedt verder. Pas op 5 mei 1945 wordt de overwinning zichtbaar.

In de dagtekst schrijft de apostel Johannes over de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. Wat was Zijn doel op aarde? Het ging Hem om Zijn Koninkrijk. Hij kwam om de werken van de duivel te verbreken, te doden en te overwinnen. De kanttekening zegt dat hiermee de zonden bedoeld worden, waarvan de duivel de eerste bewerker is. Nee, je kunt hem niet de schuld geven van je eigen zonden. Maar hij speelt wel een rol. De Heere Jezus heeft de macht van de zonden verbroken op Golgotha. Maar de

duivel is niet dood. Uit alle macht probeert hij vooral jonge mensen te verleiden. Hij weet dat hij een kleine tijd heeft. Daarom dit gebed: 'Verbreek de werken van de duivel.'

Gods kind strijdt een strijd die al gewonnen is. In de oorlog was de bevrijding in 1944 nog geen feit. Toen Christus stierf was de zonde vernietigd. De zichtbare bevrijding zal zijn wanneer Gods kind zelf sterft. Dan wordt het Victory-day. Heb jij ook zoveel verdriet van deze vijand? Bij deze Zoon van God is verlossing mogelijk. Hij maakt los!
lezen: 1 Johannes 3:1-8

Zaterdag 5 oktober – De omverwerper omver

En de God des vredes zal de satan haast onder uw voeten verpletteren.

Romeinen 16:20a

Je kent misschien de plaatjes ook wel. Het zijn er drie. Op de eerste zie je twee mannen in het café. Ze gieten zich vol. De satan ligt rustig te slapen onder de tafel. Op het tweede plaatje zie je een gezin zingend bij het orgel. De satan deelt schouderklopjes uit. De derde afbeelding laat iemand zien die op zijn knieën ligt en bidt. Hier hangt de duivel om zijn nek en probeert zijn gedachten te verleiden.

Duivel of *satan* betekent: omverwerper. Hij wil alles kapotmaken. Het is geen best teken als je geen last hebt van hem. Dan doe je blijkbaar zijn zin. Je mag best naar de kerk van hem. Je mag best psalmen zingen. Dat geeft een goed gevoel. En je denkt: ik doe het toch best goed. Werkelijk bidden haat de satan. Hij kent God als geen ander. God is een God van vrede. Hij niet. Waar God werkt, is rust. Waar satan werkt, is onrust. Je merkt het zelf ook wel. Word je van popmuziek rustig? Knap je op van een film waarin moord en doodslag gewoon is? De satan wil maar één ding: jou bij God vandaan houden. Heb je dat er voor over? Waar God Zijn Koninkrijk uitbreidt is rust. Dit Koninkrijk is er aan de ene kant al.

Hopelijk ken jij onderdanen van dit Rijk. Ga er maar eens langs om te luisteren hoe goed de Koning van dit Rijk is. Zij vertellen het je graag. Dit Koninkrijk is aan de andere kant nog niet vol. De tijd komt wanneer de satan in zijn geheel verpletterd zal worden. En zijn volgelingen...

lezen: Romeinen 16:17-27

Zondag 6 oktober – Heimwee naar huis

Want wij weten, dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelve, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelve, zeg ik, zuchten in onszelve, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.

Romeinen 8:22, 23

Hopelijk roept de titel van vandaag geen herkenning op. Heimwee is niet fijn. Tenminste... als je ver van huis bent. Je kunt je behoorlijk alleen voelen. Mensen met heimwee zuchten wat af. Het is ook een goed teken. Ze verlangen naar huis.

In de dagtekst ontmoeten we een man die heimwee heeft. Paulus heet hij. Hij verlangt naar een volmaakt Koninkrijk. Hij verlangt naar verlossing van zijn lichaam. Vroeger droeg een moordenaar het dode lichaam als straf op zijn rug door de straten. Je begrijpt: dat is zwaar werk. Paulus heeft ook zo'n lichaam mee te zeulen. Hij bedoelt het lichaam van de zonde. Paulus is een twee-mens. Toen de Heere in zijn leven kwam, werd hij een nieuw schepsel. Toch bleef hij nog last houden van de oude mens. Dat is het deel dat nog door wil zondigen. Als hij eenmaal thuiskomt in dit Koninkrijk, wordt hij van dit oude deel verlost. Herken jij je in Paulus? Of voel je je thuis in de zonden zoals een vis in het water? De Catechismus zegt dat de volkomenheid van het Rijk zál komen. Een overleden dominee heeft eens gezegd: die zo'n heimwee hebben, komen thuis.

lezen: Romeinen 8:18-30

Maandag 7 oktober - Alles

En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

1 Korinthe 15:28

Ooit lag een jongen van zeven jaar op sterven. Het zou niet lang meer duren. Hij verlangde om naar de Heere te gaan Die hij lief had gekregen. 'Daar zul je oma ook zien', zei zijn moeder. Hij antwoordde: 'Ja, maar dan hoop ik dat oma mij niet in de weg staat om de Heere te zien.' Het ging deze jongen om God.

Daar waar God is, is de hemel. God is alles. Dat staat ook in de dagtekst. Het Koninkrijk van God loopt uit op Gods lof. Paulus vertelt in vers 24 dat Christus de Koning is van het Koninkrijk. Hij vermeedert, beschermt en bewaart. Hij overwint alle vijanden. Ook de laatste vijand: de dood. Dit is niet de grootste vijand. Dat is de zonde. Voor jou ook? Als alle vijanden overwonnen zijn, zal Christus Zelf onderworpen worden. Dit betekent dat Hij Zijn Rijk zal overgeven aan God de Vader. Voor de zondeval had Christus Zich al aangeboden om Koning te zijn en Zijn Rijk te vullen met zondige mensen. Als de laatste jongere of oudere tot God bekeerd is, zal Hij het Rijk overgeven aan Zijn Vader. Met God wordt de Drie-enige God bedoeld. Hij zal in de hemel in het middelpunt staan. De Vader heeft verkoren, de Zoon heeft verlost en de Heilige Geest heeft toegepast. Hoeveel betekent de Heere voor jou? Alles of niets?

lezen: 1 Korinthe 15:24-28