

Bijbelrooster JBGG: Lof zij het Lam

24 februari - Christus, het Lam van God

Lezen: Johannes 1: 29-40

De taak van een dominee is precies dezelfde als die van Johannes de Doper. Johannes was elke dag bij de Jordaan te vinden. Daar preekte hij. Een grote groep mensen kwamen daar op af. Werd hij hoogmoedig? Helemaal niet! Hij preekt namelijk niet over zichzelf, maar hij wijst van zichzelf af, naar Christus. Ook vandaag gebeurt dat nog. Tijdens de preek gaat het niet om de dominee, maar om Christus!

In vers 36 lees je het opnieuw. Weer wijst Johannes op Christus. Elke preek van Johannes was hetzelfde. Is het saai? Nee, natuurlijk niet. Het is het Levende Woord. Dat Woord wordt gezegend (vers 37). Een heel eenvoudig woord van Johannes en de discipelen gaan Jezus volgen. Ook vandaag blijven woorden slechts woorden, zonder de zegen van de Heere. Maar met de zegen worden het levende woorden die je hart binnendringen. Dan heb je nog maar eens wens: Hem volgen! Vraag jij om die zegen als je het Woord opent en als je naar de kerk gaat? Dan hoef je niet uit te zien naar allerlei grote en bijzondere zaken, maar het gaat hier om maar een paar woorden. 'Zie, het Lam Gods.' Op die vier woorden volgden de discipelen Jezus. Het is voor de discipelen misschien volkomen onverwacht geweest. Hoe is dat bij jou? Vraag je om die eeuwige zegen? Blijf het vragen, want Hij gaat door met Zijn werk, zelfs als wij het niet verwachten. Hij is het Lam dat geslacht werd, om die zegen weg te geven aan mensen die het niet verdiend hebben. Aan mensen die nooit meer naar Hem willen luisteren. Wat een wonder, he?

Zingen: Psalm 84:6

25 februari - Reinigend bloed

Lezen: 1 Johannes 1

Als we vandaag een kerntekst aan moeten wijzen, dan moeten we vers 7 nog eens lezen. '*Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden.*' We leven in de lijdensweken. Dat zijn de weken voor Goede Vrijdag en Pasen. Juist in die weken denken we na over het bittere lijden van de Heere Jezus. Dan valt er extra nadruk op Zijn bloed. Zijn hele leven was een betaling. Gods Zoon die mens wilde worden. Hij heeft hier op aarde geen best leven gehad. Hij zegt het zelf: 'Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten.' En toch ging Hij door met Zijn werk. Zelfs voor een moordenaar aan het kruis gold dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden.

Maar Johannes schrijft er nog iets bij. In het vers staat het woordje 'ons'. Johannes mag het door genade weten dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om der verdienste van Christus wil (Zondag 7, vraag 21). Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden, maar het belangrijkste is dat ook mijn zonden vergeven zijn. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Want als je alleen weet dat Zijn bloed reinigt, ben je daarmee je nog niet gereinigd! Daar gaat het om. Het gaat om Christus. Zijn bloed moet ook jou reinigen! Twijfel je er aan of Hij ook jou reinigen kan en wil? Lees vers 9 dan maar. Belijd je zonden en weet dat Hij getrouw is. Het ligt niet aan jouw belijden. Genade komt alleen bij Hem vandaan! Door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Zingen: Psalm 25:7

26 februari - In gedachten terug

Lezen: Leviticus 16:1-11

In deze lijdensweken horen we vaak over het bloed van Jezus Christus. Dat bloed heeft gevloeid bij Zijn marteling bij Pilatus en bij zijn kruisiging op Golgotha. Maar al in het Oude Testament wordt daarop gewezen. Alles wat er in en rondom de tabernakel gebeurde wees naar Hem. Aaron mocht niet zomaar het Heilige der heiligen ingaan. Dat lezen we in Leviticus 16. Hij was dan wel de hogepriester, maar hij had ook zonden. Hij moest ook voor zichzelf een offer brengen om zo verzoening doen. Nee, een dominee of ouderling is niet zalig omdat hij een ambt heeft. Ook al heb je een ambt, dan nog blijf je zonden doen. Aaron moest een zondoffer en een brandoffer brengen. Die offers wijzen op het werk van Christus. Het zondoffer was voor de zonden die gedaan waren. Zo heeft het bloed van Christus gevloeid tot vergeving van de zonden. Maar er was ook het brandoffer. Dat moest helemaal verbrand worden. Er mocht niets van over blijven. Zo is Christus de dood ingegaan en in het graf gelegd. Er bleef als het ware niets van Hem over. Hij stond op in een nieuw lichaam. Hij heeft niet alleen de zonden heeft vergeven, maar ook Zijn kinderen gekocht met ziel en lichaam. Met de dood van Christus is de offerdienst van het Oude Testament niet meer nodig. Het waren beelden van het volmaakte offer. Wij mogen weten dat Christus Zijn werk volkomen volbracht heeft. Wat doe jij met die rijke boodschap? Kan jij het al meezingen: *'Mijn God, Gij hebt Uw wond'ren groot gemaakt?'*

Zingen: Psalm 40:3

27 februari - Bloed bekend gemaakt

Lezen: Leviticus 16:12-22

Bij de offerdienst in het Oude Testament nam het bloed een grote plaats in. Je leest in Leviticus 16 heel nauwkeurig wat Aaron met het bloed van de offerdieren moest doen. Er moest bloed vloeien. Dat moest ook voor het aangezicht van de Heere in het Heilige der heiligen gedaan worden. De Heere keek mee of het wel echt gebeurde. Als er daar in de tabernakel geen bloed vloeide tijdens de offers, was er ook geen vergeving voor het volk Israël. In Hebrreeën 9: 22 wordt daar naar verwezen: *'En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving'*. Zo kunnen we ook vandaag niet zonder het bloed van de Heere. De Vader eist volkomen reinheid. Die is er bij ons niet te vinden. Wij zijn vuil en vies door de zonden. Alleen door het vloeien van het bloed van Gods Zoon is er vergeving. Alleen door dat bloed kunnen we rein voor God zijn. Alleen door Zijn bloedstorting is er vergeving. Heb jij al behoefte gekregen aan die reiniging, aan die vergeving? Dat is nodig, want anders praten we alleen over Zijn bloed, zonder er door gewassen te zijn. Alleen met dat bloed kan je voor God bestaan. Het is niet zomaar iets. Er moet iets gebeuren in je leven. Wat heb je er aan om Jezus aan te nemen en er is geen vergevend bloed! De hele Bijbel staat er vol mee dat de brandoffers van het Oude Testament niet genoeg waren, geen enkel offer voldeed aan de eis van de Vader. Totdat de Zoon het zei: Zie, Ik kom! Is het jouw uitzien en verlangen al? *'Zo doe Hij ook aan mij!'*

Zingen: Psalm 40:4

28 februari - Verzoenend bloed nodig

Lezen: Leviticus 16:23-34

In Israël werd een keer in het jaar de Grote Verzoendag gevierd. In het laatste gedeelte van Leviticus 16 lees je dat God die dag Zelf instelt. Op de tiende dag van de zevende maand moest het volk al het werk laten liggen. Ze moesten vrij nemen. Ook de vreemdeling die bij hen was, moest rusten. Het was net als de sabbatdag. Elk jaar werd er zo'n boetedag voor alle zonden gehouden. Daar kunnen we iets van leren. De zonden houden nooit op. Altijd weer is er vergeving nodig. Dat kan natuurlijk niet één keer per jaar. Elke dag opnieuw moet je je zonden belijden. Maar als volk stonden ze er één keer per jaar bij stil. Persoonlijk kwamen de Israëlieten vaker naar de tempel om te offeren. Ze wisten dat er keer op keer, ja, dagelijks vergeving nodig was. Weet jij dat ook? Of valt het bij jou wel mee met de zonden? We lezen in Leviticus dat we vergeving moeten vragen van onze zonden en dat elke keer opnieuw. Niet een keer per jaar, maar dagelijks.

Johannes zegt in 1 Johannes 1:10: *'Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn woord is niet in ons'*. Er is niemand die goed doet niet tot één toe, daarom heb jij ook dagelijks vergeving nodig! Maar wat een wonder: Zijn bloed heeft gevloeid. Op Golgotha was het Grote Verzoendag. Hij heeft het volbracht. Zie dan op naar omhoog, naar het Lam dat geslacht is voor de zonden. Mag jij al weten dat Hij daar gehangen heeft... voor jou? Zing je al mee: *'Zo ver heeft Hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan'*?

Zingen: Psalm 103:6

1 maart - Zien op het Lam

Lezen: Psalm 22:1-10

Psalm 22 is geschreven door David. Als we de psalm lezen lijkt het wel of David wist wat de Heere Jezus moest gaan lijden. David, de man naar Gods hart, is door de Heilige Geest geïnspireerd om dit op te schrijven. Het zou nog eeuwen duren voordat Christus geboren zou worden en toch al een gedetailleerde beschrijving van levens- en lijdensweg van Christus. *'Een worm en geen man'*, denk daarbij maar aan Gethsemane. Gods Zoon kroop daar door de hof als een worm. De toorn van God over de zonde drukte zo zwaar op Hem. Kan jij je voorstellen wat daar gebeurde. De nood werd zo groot, dat Zijn zweet werd als druppels bloed. *Zo smartelijk valt dit lijden*. Als je ziet hoe rechtvaardig God de zonde straft dat zelfs Zijn eigen Zoon zo gebukt ging, dan mag dat je wel aan Zijn voeten brengen. Nooit, tot in eeuwigheid kunnen we als mensen de straf dragen die we door eigen schuld verdiend hebben. Maar de Zaligmaker wilde die straf dragen, zodat verloren, zondige, vuile mensen vrijgesproken kunnen worden. Dan is er hoop! Nooit hebben de Israëlieten tevergeefs tot God geroepen (vers 5). En Hij is dezelfde. Toen, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij wil nog steeds zondaren verlossen uit het verderf. Ook vandaag is er de hoop. Ga dan met je zonden en schuld tot Hem! Hij kan en wil en zal in nood, volkomen uitkomst geven. Is het voor jou al zo'n wonder geworden dat Hij in de hof gekropen heeft en daar tot het uiterste geperst werd? Heeft Hij dat voor jou gedaan?

Zingen: Psalm 22:1

2 maart - Het klagende Lam

Lezen: Psalm 22:11-20

Heb je wel eens een leeuw van dichtbij gezien? Misschien in de dierentuin, of zo. Als een leeuw zijn bek open doet, ziet je zijn enorme kaken. Gelukkig maar dat hij achter het hek zat, maar wat een kracht. Ooit las ik van iemand die vertelde dat je in de vrije natuur het merkt als er een leeuw aankomt. De natuur houdt, bij wijze van spreken, de adem in. Dan moet je je eens voorstellen dat je daar staat en er een leeuw op je af komt. Vreselijk toch? Gelukkig gebeurt dat niet zomaar. David zegt dat het wel zo met de Heere Jezus zal gaan. Er is niet één leeuw, maar ze hebben Hem omsingeld! Hij kan geen kant op. De overpriesters en schriftgeleerden laten Hem gevangen nemen met groots machtsvertoon. Wat een overmacht, geen schijn van kans. Natuurlijk had de Heere Jezus macht om zich los te rukken of zich te verzetten, maar dat lezen we nergens. Hij was gewillig. Hij wilde het doen. Hij had makkelijk weg kunnen lopen, maar wat dan? Als Hij van het kruis was afgekomen, toen ze riepen dat Hij Zichzelf niet verlossen kon? Het was voor Hem een wenk van Zijn alvermogen, dan was er een wonder gebeurd. Maar dan was de toorn van de Vader niet gestild. Er moest betaald worden voor de schuld. Zie je Zijn gewilligheid? Hij deed het niet voor Zichzelf, maar voor verloren zondaren. Hij was zonder zonde, maar is tot zonde gemaakt om alle zonden van Zijn kerk te dragen. Hij heeft die ondraaglijke smart over de zonden gevoeld. Zal je dat niet vergeten? Het mag je aansporen om tot Hem te gaan, die zo vrijwillig alles volkomen betaald heeft.

Zingen: Psalm 22:8